

ΠΡΟΣΩΠΑ :

ΕΡΡΙΚΟΣ, 30 ετών.
ΜΑΡΘΑ, 25 ετών.

(Σ' ένα περιβάλλον. Ο Έρρι-
κος και η Μάρθα κάθονται σ'
έναν πάγκο, κάτω από τὰ δέν-
τρα, και κουβεντιάζουν).

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Μάρθα... σου
δραχμίζω ότι είνε αδύνατον αὐτὸ
πού μου ζητάς. Δὲν θὰ μπορέσω
νὰ ζήσω χωρὶς ἐσένα, Μάρθα, τί-
στευέ με...

ΜΑΡΘΑ. — Ἄφησε τοὺς ὄγ-
κους, Ἐρρίκο, καὶ πρὸ πάντων μὴ
λές ὑπερβολές.

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Δὲν πιστεύεις,
λοιπὸν, ὅτι σ' ἀγαπῶ, Μάρθα;

ΜΑΡΘΑ. — Ναι, τὸ πιστεύω. Μὰ πρέπει νὰ εἶσαι καὶ λογικός.

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Λογικός; Πῶς είνε δυνατόν νὰ εἶμαι λογικός, ἀ-
φου σ' ἀγαπῶ τρελλά;

ΜΑΡΘΑ. — Δὲν πρέπει νὰ μ' ἀγαπάς τρελλά. Κι' ἐξ ἄλλου πρέ-
πει νὰ ὑπακούης στοὺς γονεῖς σου. Δὲν πρέπει νὰ παντρευθῆς ἐμένα,
ἀλλὰ τὴ δεσποινίδα Ντερεβέν, ἀφοῦ αὐτὴ είνε τῆς ἐκλογῆς ταν.

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Ἀδύνατον!... Ποτέ!...

ΜΑΡΘΑ. — Οἱ γονεῖς σου ἔχουν δικαίω. Ἐρρίκο. Ἡ δεσποινὶς
Ντερεβέν είνε μὰ θαυμασία κόρη, ἡ ὁποία θὰ σὲ κάνει πολὺ εὐτυγ-
ομενὸν. Εἶνε ὡραία, πλούσια...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Μὴν τὸ λές αὐτὸ, Μάρθα. Ξέρεις ὅτι δὲν ἀγαπῶ
παρὸ μόνον ἐσένα.

ΜΑΡΘΑ. — Μὲ τὴ δεσποινίδα Ντερεβέν θὰ ζήσης πολὺ ὡραία.
Ἐξείνη είνε κοσμικὴ καὶ πάντα εὐθὴμη, πάντα χαρούμενη. Ἐνὸς ἐγὼ,
καθὼς εἶχα πολλὰ βάρσανα στὴ ζωὴ μου, κι' ἔμεινα ἀπὸ μικρὴ ὀρφανή,
εἶμαι μᾶλλον μελαγχολικὴ καὶ δὲν ἀγαπῶ πολὺ τὸν κόσμον. Ἐσένα σοὺ
χειρίζεται μὴ γυναίκα πὸ κοινωνικὴ, ἐφόσον μάλιστα σκέπτεσαι νὰ
πολιτευθῆς.

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Εἶμαι πρόθυμος νὰ θυσιάσω τὰ πάντα γιὰ σένα.
ν' ἀρνηθῶ κάθε φιλοδοξία μου, νὰ ζήσω μὴ
ζωὴ ταπεινὴ καὶ ἀπόμικρη, ὅπως σοὺ ἀρέσει...

ΜΑΡΘΑ. — Ἄ, δὲν θὰ ἤθελα ποτὲ νὰ θυ-
σιάσης τὸ μέλλον σου γιὰ μένα... Σκέψου.
Ἐρρίκο, ἡ δεσποινὶς Ντερεβέν ἔχει πολλοὺς
ἰσχυροὺς συγγενεῖς. Μὲ τὴ δικὴ τους προστα-
σία θὰ γίνης γρήγορα βουλευτὴς, ὑπουργός...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Δὲν θέλω νὰ γίνω τίποτε
ἄλλο, παρὰ ὁ ἀγαπημένος σου σύζυγος...

ΜΑΡΘΑ. — Θὰ εἶσαι πάντα ὁ ἀγαπημένος
μου, ἀλλὰ δὲν θὰ γίνης ποτὲ σύζυγός μου.

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Μάρθα, σ' ἀγαπῶ. Δὲν εἶνε
δυνατὸν νὰ πάρω ἄλλη...

ΜΑΡΘΑ. — Ἀργότερα θὰ ξεχάσης ἐμένα
καὶ θ' ἀγαπήσης τὴν ἄλλη.

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Ποτέ, ποτέ!... Μάρθα,
γιατὶ μιλάς ἔτσι, ἐνὸς ξέρεις πόσο βαθεῖα σ' ἀ-
γαπῶ;

ΜΑΡΘΑ. — Καὶ ἡ πὸ μεγάλη ἀγάπη πε-
θαίνει μὲ τὸν καιρὸ...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Ἐσὺ, ἐσὺ, Μάρθα, μιλᾷς
ἔτσι;

ΜΑΡΘΑ. — Ναι, ἐγὼ, φίλε μου, ἡ μᾶλλον
μιλάει ἡ λογικὴ μὲ τὰ χεῖλιά μου, ὅπως μιλάει
καὶ μὲ τὰ χεῖλιά τὸν γονεῖόν σου. Ὅλα ὅσα
σοὺ λένε οἱ γονεῖς σου, τὰ μαντεύω καὶ τὰ πα-
ραδέχομαι. Ἦταν τρελλά αὐτὸ πὸ κάναμε
ν' ἀρραβωνιστοῦμε κρυφά, μὲ τὴν ἐπιπο-
λαότητα. Χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε κι' ἐμεῖ;
πῶς, μεθύσαμε ἀπὸ τὴ μουσικὴ, καὶ ἀπὸ τὸ
χορὸ ἐκείνο τὸ βράδυ κι' ἀρραβωνιστάχαμε
μουσικὰ. Ἡ μουσικὴ, ὁ χορὸς, τ' ἀρώματα, τὰ
φῶτα, ὅλ' αὐτὰ μᾶς εἶχαν ξετρελλάνει καὶ
πατέμαρες γιὰ μὴ στιγμὴ δὲ τὸ δνερο μπο-
ρεῖ νὰ γίνη πραγματικότης... Ἐλεῖτα ἀπὸ
λίγες μέρες ὅμως εἶδαμε καλὰ ὅτι δὲν πρέπει
νὰ πιστεύουμε στὰ δνερα πὸ πλάθουμε σὲ μὴ στιγμὴ μέθης καὶ γοη-
τείας...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Τοῦ κάκου προσταθεῖς νὰ μὲ πείσης ὅτι δὲν κάναμε
καλὰ... Δὲν θὰ σὲ πιστέψω ποτέ...

ΜΑΡΘΑ. — Λέω ὅτι σέρετρου...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Καὶ κρύβεῖς ὅτι ἀισθάνεσαι... Ὅχι, ὄχι!... Δὲν
λές τὴν ἀλήθεια, Μάρθα... Δὲν ἔπαυες νὰ μ' ἀγαπάς καθόλου...
Μ' ἀγαπᾷς τόσο, ὅσο σ' ἀγαπῶ κι' ἐγὼ. Τὸ μαντεύω, τὸ νοιάζω ἀπὸ
τὴ φωνὴ σου πὸν τρέμει... Ναι, προσταθεῖς νὰ πῆς ψέμματα καὶ
σπὸν ἴδω τὸν ἐαυτὸ σου... Ἀκουσε, Μάρθα... Σοὺ τὸ λέω ἀκόμη μὴ
φοβέ: Ἄτ' ἔδωκα καὶ ἂν προέχονταν τὰ ἐμπόδια γιὰ τὴν ἐνωσὶ μας,
θὰ τὰ νικῶσα. Καὶ ἂν ἀκόμη προέχονταν κι' ἀπὸ τοὺς ἴδιους μου γο-
νεῖς, τὸ μόνο πὸ μ' ἐνδιαφέρει είνε ἡ δικὴ σου ἀγάπη... Κι' ἐπειδὴ
εἶμαι βέβαιος ὅτι μ' ἀγαπᾷς, θὰ σὲ κάνω γυναίκα μου...

ΜΑΡΘΑ. — Ὅχι, Ἐρρίκο...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Νά, αὐτὸ είνε τὸ μόνο, τὸ μεγάλο ἐμπόδιο στὴν
εὐτυχία μου, ἡ δικὴ σου ἀρνήσις. Ἀλλὰ δὲν εἶσαι εὐλακρῆς ὅταν μοὺ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΕUGÈNE DREVETON



λές: «Ὅχι... Θέλεις νὰ θυσιάσης
τὸν ἐαυτὸ σου γιὰ νὰ μὴ ξεσπαφι-
σῆς μὰ ψευτικὴ εὐτυχία, τὴ στιγμὴ
πού ξέρεις ὅτι μόνο κοντὰ σ' ἐσένα
θὰ γίνω εὐτυχισμένος ἀληθινά.

ΜΑΡΘΑ. — Ποτέ δὲν θὰ δεχτώ
νὰ θυσιάσης γιὰ μένα τὸ μέλλον
σου, γιατί δὲν θέλω μὴ μέρα νὰ
μετανοήσης ἐπειδὴ μ' ἔκανες γυ-
ναῖκα σου...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Δὲν θὰ μετανοιῶ-
σω ποτέ!...

ΜΑΡΘΑ. — Ἐρρίκο, ἡ ἀλήθεια
είνε πικρὴ... Δὲν ἔχεις περιουσία
καὶ εἶμαι φτωχὴ. Παιόνοντας ἐμέ-
να, καταδικάζεσαι νὰ μείνης ἕνας

μέτριος δεκηγοράκος γιὰ ὅλη σου τὴ ζωὴ, ἐνὸς, ἂν πάρεις τὴ δεσπο-
νίδα Ντερεβέν, θὰ ἰκανοποιήσης κάθε σου φιλοδοξία... Ἐ, λοιπὸν,
ναι, σ' ἀγαπῶ, ἀλλὰ γιατί σ' ἀγαπῶ ἀκριβῶς, δὲν θέλω νὰ γίνω ἐγὼ
αἷτια νὰ θυσιάσης ὅλη σου τὴ ζωή...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Μάρθα...

ΜΑΡΘΑ. — Μὴ μοὺ λές τίποτα... Μὴ διαμαρτύρεσαι... Ἐτσι
είνε ἡ ζωὴ. Κι' ἔπειτα, σὲ ξέρω καλὰ. Εἶσαι πολὺ φιλόδοξος κατὰ
βάθος. Ὅταν θὰ σοὺ περάσῃ ἡ πρώτῃ ῥοτικὴ μέτρη, θὰ μὲ ἴδῃς ἔξα-
να ἐμπρός σου σάν ἕνα ἐμπόδιο...

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Ποτέ...

ΜΑΡΘΑ. — Ναι, Ἐρρίκο. Καὶ ἂν δὲν μοὺ τὸ πεις ποτέ, ἐγὼ θὰ
τὸ ἀισθάνομαι. Θὰ μοὺ εἶνε δὲ πολὺ ὀδυνηρὸ τὸ ὅτι θὰ τὸ ἀισθάνω-
μαι ἔτσι κι' ἐγὼ μόνη. Σ' ἀγαπῶ, Ἐρρίκο, τόσο πολὺ, ὥστε δὲν θέλω
νὰρθεῖ μὰ μέρα πὸ θὰ μ' ἀγαπάς λιγότερο ἀπὸ τώρα, γιατί θὰ σέρε-
τρουεσὶ στὰ βάρσανα ἐμπόδιο στὴ ζωὴ σου... Ἐνὸς, ἂν θυσιάσῃς τώρα
γιὰ σένα καὶ φύγω μακριὰ σου, ἡ ἀνάμνησις μου θὰ μείνη ἀδικη-
τὴ ἀθάνατη μέσα στὴν καρδιά σου. Ναι. Μπορεῖ ἡ γυναίκα σου νὰ
εἶνε πλούσια, ὠραιότερη ἀπὸ μένα, μπορεῖ νὰ ἔχη ὅλα τὰ χαρίσματα
κι' ὄλες τίς ἀρετές, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσῃ ποτέ νὰ ἐκπαιθῇ τὴν ἀ-
νάμνησι τῆς γυναίκας, ἡ ὁποία θὰ ἔχη θυσιασθεῖ γιὰ σένα. Ναι...
Πῶς νὰ σοὺ τὸ πῶ;... Εἶμαι περήφανη καὶ
σεχθὸν εὐτυχισμένη. Μὰ τί λέω σέρετόν; Εἶ-
μαι πολὺ εὐτυχισμένη, γιατί σου προσφέρω
κάτι πὸ δὲν ἐπιθυμῶνεται μὲ τίποτε... Σοὺ
προσφέρω τὴν θυσία τῆς εὐτυχίας μου, τοῦ ἔ-
ρωτος μου. Ἐτσι ὅμως εἶμαι βέβαιη ὅτι θὰ
μείνω πάντα γιὰ σένα ἡ πὸ ἀκριβὴ, ἡ πὸ ἀ-
γαπημένη. Ἀντιθέτως, ἂν δεχτώ νὰ θυσιάσης
τὸ μέλλον σου γιὰ μένα, μπορεῖ μὰ μέρα νὰ
μὲ μισοῦς. Ἐνὸς τώρα πὸν θαυμάσια ἐγὼ
γιὰ σένα, θὰ μ' ἀγαπᾷς πάντα... Χαίρε, Ἐρ-
ρίκο... Δὲν σοὺ ζητῶ νὰ μὴ μὲ ξεχάσης. Εἶ-
μαι βέβαιη ὅτι θὰ μὲ θυμάσαι πάντα.
(Ἀπομακρύνεται σιγά-σιγά).

ΕΡΡΙΚΟΣ. — Μάρθα!... (Θέλει νὰ τὴν
ἀκολουθήσῃ).

ΜΑΡΘΑ. — Χαίρε, Ἐρρίκο... Μὴ νομί-
ζεις ὅτι μπορεῖς νὰ μὲ κινήσῃς ν' ἀλλάξω γνώ-
μη. Ὅχι... Αὐτὸ είνε ἀδύνατον!... Ἐγὼ
πάρη τὴν ἀπόφασί μου. Θὰ πῶ νὰ κλειστῶ
σ' ἕνα μοναστήρι, τὸ ὁποῖον διευθίνει μὴ θεία
μου. Ἐκεῖ θὰ εἶμαι εὐτυχισμένη, γιατί θὰ ξέ-
ρω ὅτι τίποτε ποτέ δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ σβῆσῃ
τὴν ἀνάμνησι μου ἀπὸ τὴν καρδιά σου... Θὰ
ξέρω κι' ἐγὼ γιὰ πάντα ἡ πὸ ἰδα-
νική κι' ἡ πὸ ἀγαπημένη μου γυναίκα...
(Φεύγει).

ΕΡΡΙΚΟΣ, (μόνος). — Ναι, ἡ πὸ ἰδα-
νική... ἡ πὸ ἀγαπημένη κι' ἡ πὸ ποθητή!...
(Δακρύζει).



ΜΑΡΘΑ.—Δὲν θὰ ἤθελα ποτὲ νὰ θυσιάσης τὸ
μέλλον σου γιὰ μένα...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΠΟΤΕ ΘΑ... ΠΑΡΑΦΡΟΚΗΣΟΥΜΕ !...

Ἐνας διάσημος Ἀγγλὸς ψυχίατρος, ὁ δό-
κτωρ Ὀλεν, προέβη τελευταία σὲ μερικὲς ἐξαίρετικὰ... ἀνησυχη-
τικὰ ἀνακωκνώσεις ἐπὶ τῆς διανοητικῆς καταστάσεως τοῦ κόσμου...

Ὁ ὀρεσθημὸν αὐτός, ἀπὸ τὴ σχετικὴ παρατήρησι πὸν ἔκανε κατὰ
τὰ τελευταία χρόνια, καὶ ἀπὸ τὰ πορίσματα πὸν ἔβγαλε ἀπ' αὐτεῖς,
κατέληξε στὸ συμπέρασμα, ὅτι κατὰ τὸ ἐτος 2,212 θὰ ἔχουν παραφρο-
νῆσαι... ὅλοι οἱ ἄνθρωποι! Τὸ συμπέρασμα του αὐτοῦ τὸ στηρίζει σὲ
συγκρίσεις ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τρελλῶν πὸν ὑπάρχουν σήμερα καὶ
τρελλοὺς πὸν ὑπῆρχαν σὲ ἄλλες ἐποχές.

Ἐτσι, στὸ Λονδίνο, πὸν πενήντα ἐτῶν ὑπῆρχε ἀναλογία ἐνὸς τρελ-
λοῦ ἐπὶ 575 ὄντων, ἐνὸς σήμερα ἡ ἀναλογία είνε ἕνας τρελλὸς ἐπὶ 236
ὄντων. Ἡ ἴδια ἀναλογία ὑπάρχει καὶ σὲ ἄλλες πρωτεύουσες καὶ σ' ὅ-
λα γενικῶς τὰ Κράτη, ἰδίως μετὰ τὸν τελευταῖο πανευρωπαϊκὸν πολέ-
μο. Ἐτσι, ἂν ἡ ἀναλογία τῶν τρελλῶν πρὸς τοὺς ὕμεις ἔξακολουθῆ-
σει νὰ μεγαλώνῃ, τὸ 2,212 ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶνε τρελλοί.

Ἐπίσης ἰσχυρίζεται ὁ δόκτωρ Ὀλεν ὅτι βότερα ἀπὸ μερικὰ χρο-
νία, τὴ διοίκηση τῶν Κρατῶν θὰ τὴν ἀναλάβουν οἱ τρελλοί, καὶ οἱ ὕ-
μεις θὰ... κλειστοῦν στὰ φρενοκομεία!...