

ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΉΡΘΕΣ

ΟΙ ΤΣΑΜΑΔΟΙ



‘Από τους θαλασσομάχους της ‘Υδρας. ‘Ο ‘Αναστάσης Τσαμαδός και η μάχη της Σφακτηρίας. Μιά δραματική σκηνή στον α΄ ‘Αρη. Τό άπελειμένο ναυτοπούλο. ‘Ο θάνατος του καπετάν ‘Αναστάση. ‘Ο Μητρομυχάλης Τσαμαδός του Συνέλευσι των ‘Υδραίων. ‘Η τελευταία του θυσία. ‘Η τραγωδία του Λάζαρου Τσαμαδού, κτλ.

Οι Τσαμαδοί εινε μιá από τις ιστορικότερες ‘Ελληνικές οικογένειες. ‘Ενας από τους πιο έπισημους ήταν ο ‘Αναστάσης Τσαμαδός, ο οποίος γεννήθηκε στην ‘Υδρα, στο 1772. ‘Από μικρός υπήρξε στίλ καρδιά και με τόν καιρό άποχτησε φήμη τολμηρού και έπιδέξιου θαλασσοπόρου.

‘Όταν κηρύχτηκε η ‘Επανάσταση, ο ‘Αναστάσης Τσαμαδός, καθενώντας τό πλοίο του ‘Αρης, τάχθηκε υπό τις διαταγές του Ναυάρχου Μιαούλη, έλαβε μέρος σε πολλές ναυμαχίες και πρό πάντων στις ναυμαχίες του 1824 και 1825, έναντι των Αιγυπτίων, για νά παρεμποδίσουν την άπόβασι τους στη Σάμο και στην Πελοπόννησο.

‘Εν τούτοις, ο ‘Ιμπραήμ πασάς καθάρωσε ν’ άποδίδωσι τί στρατιωτικά του στην Πελοπόννησο και τότε — στις 26 ‘Απριλίου 1825 — χίλιοι ‘Ελληνες, με άρχηγούς τό Μανουκοδάτο, τό γέρο ‘Αναγνωσταρά, τό Σταύρο Σαχίνη, τό Δημήτριο Σαχτούρη, βγήκαν στίλ θάλασσα Σφακτηρία, για ν’ άντισταθούν έναντι του, μαζί με λίγους φιλέλληνες...

Μαζύ τους βγήκε, από τό πλοίο του, τόν ‘Αρη, και ο Τσαμαδός με λίγα άλλα διαλεχτά παλληκάρια του. ‘Αμέσως όμως οι Τουρκογαζίτοι τους έβάλισαν με 34 πλοία, έκαναν άπόβασι και τους έπετέθησαν με τρομερή όρμη.

‘Η μάχη σπάθηκε άγρια, φονική. Τραχόοιοι πενήντα ‘Ελληνες έπεσαν νεκροί και μαζί μ’ αὐτούς ο ‘Αναγνωσταράς, ο Σαχίνης και ένας από τους έπιφανέστερους φιλέλληνες, ο περιφημος Πεδεμοντέζος κόμης Σαντόε Σανταρόζας, γενναία πολεμώντας με τό σπαθί στό χέρι. Διακόσιοι ‘Ελληνες έπεσαν αιχμάλωτοι στό χέρια των Αιγυπτίων και οι λοιποί, περίπου 500, καθάρωσαν νά ξεφύγουν στην άπάντη στεριά, από την όποια τους έχώριζε ένας στενωπιτός πορθμός.

Τότε συνέβη τό άκόλοηθο δραματικό επεισόδιο:

Οι ναύτες του ‘Αρη — όσοι δηλαδή είχαν μείνει μέσα στό καράβι — βλέποντας ότι η Σφακτηρία εκκρινε από τους έγθρους, συλλογίστηκαν ότι ο καπετάνιος τους ή εινε ξεφύγει με τους άλλους ‘Ελληνες στην άπάντη Πελοποννησιακή στεριά, ή εινε σκοτωθεί. ‘Όπως κ’ άν εινε τό πράγμα, αὐτοί έπρεπε νά κάνουν άμέσως πανιά, νά γλιτώσουν τό καράβι, νά μιν τό σκλαβώσουν οι ‘Αράπηδες!...

Στό λιμάνι του Ναυαρίνου βούτησαν τό κανόνα, κ’ ο Θανάτος θέριξε ζωές!...

Οι ‘Υδραίοι ναύτες ανέβασαν τότε τό εικόνημα του ‘Αη Νικόλα στο κατώστρωμα κ’ ένας ‘Υδραίος παπάς, που ήταν μέσα, έδιάβασε παρακλητικές στην ‘Υπεραγία Θεοτόκο. ‘Επειτα, οι εύλαθητικοί θαλασσινοί άποάστηκαν τό εικόνημα και σ’ ένα δίκοκο έφριξε καθένας χηίματα, για ν’ άσημάσουν τό εικόνημα άμα θά έφταναν, με τό καλό στό νησί τους. ‘Ενας ναύτης, οργισμένος τό πάμα του, ειπε:

— ‘Αη Νικόλα μου, άν δεν μινς γλιτώσεις, θά χαθής κ’ εσύ!...

— ‘Επειτα φέλησαν ο ένας τόν άλλο, λέγοντας:

— Παδιά, καλή ψυχή! Καλή άντάμωσι στον άλλον κόσμο...

‘Ο παπάς έξακολουθούσε νά διαβάζει τις προσευχές του. Και γύρω από τό ‘Υδροκόλο καράβι πέφτανε τά βόλια, χαλάζι!...

‘Όσοι, με την ψυχή δυναμωμένη από την Πίστι, με τό σπαθί στό χέρι έτοιμάζονταν νά πουλήσουν άκριβιά τή ζωή τους...

‘Εξάφνω, στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, ο μούτσος τού καραβιού — ένα παιδάκι 10 χρονών — πευτέρι στη μέση και φωνάζει:

— Σταθήτε, μοιές! Τι τήνε θέλωνε τή ζωή μας, άφού ο καπετάνιος μας χάρθηκε! Νά πεθάνουμε καλύτερα!...

Και φραξίζοντας από τό εικόνημα την άναμμένη καντηλιήφρα, έτρωξε νά κατεβή στό ύψατι, νά βάλη φωτιά στην πυροβόλοδόχη και νά τινάξει τό καράβι στον άέρα!...

— Μωρέ, είσαι μουρλός!... του φώναξαν οι ναύτες και πρόφτασαν και τού άρπαξαν τή φωτιά από τό χέρι. ‘Αμέσως όμως τόν έδωσαν για κάθε ένδεχόμενο.

Και ένω τό καράβι κινούσε για την άποραπιστική έξοδο από τόν κάδο εκείνο της φωτιάς και τού Θανάτου, τό ήρωικό παιδί, δεμένο στο κατόπι, έκλαγε. Έκλαγε άπαρηγόρητο για τό χαμό του αγαπημένου του καπετάνιου... Φαίνεται ότι η άθώα παιδική του ψυχή είχε προμάνει τόν θάνατο τού ‘Αναστάση Τσαμαδού, ο όποιος ήταν γραφτό νά μιν ξαναγοήσει πειά στό χώματα της

‘Υδρας. Είχε σκοτωθεί στο πλευρό του ‘Ιταλού φιλέλληρου.

‘Αλλος Τσαμαδός, ο Δημήτριος—Μιχαήλ (γι’ αυτό οι ‘Υδραίοι τόν ονόμαζαν και Μητρομυχάλη) ήταν ένας από τους γεροντότερους, άλλα και τους πλουσιότερους της ‘Υδρας. Αὐτός έδωσε πολλά για τόν ‘Ιερών ‘Αγών, έπειδή όμως έπαθε και διάφορα έμπορικά άτυχήματα, έμεινε στο τέλος χωρίς μετροτά και μ’ ένα μόνο καράβι.

‘Εν τούτοις, όλοι τόν ένόμισαν φιλόφρονο και δι κρηθεί την περιουσία του για νά μιν ίσοστη θυσίες.

‘Όταν, κατά τό Μάρτη του 1825 κηρυσσάστηκε άνάγκη νά ξεκινήσει άμέσως ο ‘Ελληναός Στόλος έναντι των Τουρκοζών, μαζεύτηκαν οι νοικοκυραίιοι της ‘Υδρας στό ιστορικό Μοναστήρι του νησιού κ’ άποφάσισαν νά συνεισφέρουν και τά τελευταία τάλληρά τους για τόν έφοδεασμό των πλοίων.

‘Ο Λάζαρος Κοντουριώτης έκανε τόν κατάλογο της συνεισφοράς και όρισε νά πληρωθεί ο Μητρομυχάλης Τσαμαδός τέσσερες χιλιάδες τάλληρα. ‘Αμα τέκονσε ο γέρος, σηκώθηκε και με συγκινημένη, άλλα σταθερή φωνή, ειπε:

— ‘Αδελφοί! τάλληρα πειά δεν μιν έμειναν, γιατί όσα εινε τά ξεόδωρα. ‘Εχω όμως άκόμη τή ζωή μου. Τη δίνω κ’ αυτή: Θά μιν τό καράβι μου ναύτης!

Και μετά τά λόγια αὐτά, ο γέρο-νοικοκύρης της ‘Υδρας φόρεσε τό φέσι του και ξεκίνησε με τρεμάμενα πόδια από τά γεράματα — νά κατεβή στο λιμάνι, νά μαπακαρίσθι στο καράβι του.

‘Ο γέρο-Τσαμαδός έζησε και μετά την άπελευθέρωσι της ‘Ελλάδος, άλλα πέθανε πύμφοτος στις 31 ‘Οκτωβρίου 1835. Για νά τόν θάρουν, οι συγγενείς του αναγκάστηκαν νά βγάλουν δίκοκο. ‘Εβαλαν σ’ ένα πιπό δυό κεραιά σταυρωτά, λίγο λιβάδι και γύριζαν τά μαγαζιά του νησιού, λέγοντας:

— Κάμπετε ένα νησιού, για νά θάρουμε τό συκορεμένο τόν καπετάν Μητρομυχάλη τόν Τσαμαδό!

Και όσοι είχαν τότε κατηγορήσει τόν Τσαμαδό για φιλαργυρία, μετανοήσαν κ’ έδωκαν κατί για νά γινή η χρεία του άλλου άρχοντα της ‘Υδρας, που είχε ξεόδωρη 150 χιλιάδες τάλληρα για την ‘Ιδέα της άπελευθέρωσης!

‘Ο γυιός του Μητρομυχάλη, Λάζαρος Τσαμαδός, ήρθε στάς ‘Αθήνας για νά ζητήσει περιθώριο από την Κυβέρηση. ‘Εμεινε λίγον καιρό, χτύπησε πολλές πόρτες, παρακάλεσε, άλλα μταιώις. ‘Όπως λέει ο Ποιητής, «δεν ειν’ εύκολες η θύρες σάν η χρεία τις κοριτσιών».

Κι’ έτσι ο Λάζαρος Τσαμαδός, άτελειωμένος, μιν έχοντας ούτε πεντάρα πειά, κατέβηκε πεζή στον Πειραιά, γιατί δεν είχε νά πληρώσει ναυλό. ‘Ενα ‘Υδραϊκό καιτι τόν πήρε, τών πήγε δωρεάν στο νησί, άλλ’ ο γυιός του γενναίον προμάχο είχε πάσει κατάκαρδα τις περιφρονήσεις που έδοξίασε στην πρωτεύουσα. Και έδωσε ο ίδιος τέλος στην ζωή του... ‘Η αυτοκατομία του έδωγνήσε πολλούς. ‘Ο ‘Οθων και η ‘Αμαλία έξέφρασαν τή στενοχωρία τους. Και η έφημερίδες του 1836 έγραψαν πολλά για την τραγωδία αὐτή!...

ΣΤΙΧΟΙ

ΒΡΥΣΟΥΛΑ

Βρυσούλα στού σπιτιού μας τήν αυλή, μιν καρτέρας τό στόμα μου στο στόμα σου νά γέρη και τό νεράκι σου νά πώ. Συντριμάματα έγινε τό χρουστάλλινο μου που γνώριζες ποτήρι. Πώς τόν νεράκι σου νά πώ; Τά χέρια μου ειν’ ακά- (θαρτα) και τέτοια φλόγα κατεκαίει τό στόμα μου τό πλάνο, που τρέφω μίμπος, φέροντας τά χείλι μου στα χεί- (λη σου) και τή δροσούλα σου, βρυσούλα, τή μαράνο!...

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ



‘Ο ‘Αναστάσης Τσαμαδός.

