

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)
... πύλες της αλήθης του πύργου ήταν κλειστές.
'Αναγκάστηκα λοιπόν να τηρήσω μέσα από
τόν τοίχο, τόν όποιο ανέβηκα με πολύ δι-
σκολία.
Τό πτόμα της γοργής Μάρθας Μαγκόκ ή-
τανε άκόμα στό μέρος που είχε γρημετίσει
τήν προηγούμενη βραδιά. Οί λύκοι δέν τό εί-
χανε περιόψει. 'Ισως να τους εμπόδιζε κι' ό
ίδιος ό Βρυκόλακας.

Στάθηκα στη μέση της αλήθης κι' άρχισα
ν' άφουγκραζόμουν. Κανένας φόθουβος δέν ά-
κούγοντανε. 'Απόλυτη ήσυχία επικρατούσε...
Συγκέντρωσα τότε όλες μου τίς δυνάμεις
και φώναξα, όσο μετρούσα δυνατά:

— Δημήτρη!... Δημήτρη!...
Καμιά άπάντηση.
'Η φωνή μου άντιχρήσε βροντερή μέσα στόν πύργο και στά γύρω
βουά και σιγά-σιγά έθώβησε...

Βλέποντας όμως πως δέν μου άπανταί κανένας, σκέφτηκα να
μετά στόν πύργο και να έρευνήσω παντού. Καθώς όμως προχωρούσα
στην πόρτα, μια πνιγμένη κραυγή, κατί σαν βογγητό έφτασε στ' αυ-
τιά μου.

'Ελάωσα!...
Νά ήταν άραγε ό Δημήτρης;
'Ενα δεύτερο βογγητό άκούστηκε. 'Ερχόταν άπ' τό μέρος των
σταύλων, που όμως άφησε την προηγούμενη μέρα τ' άλογά μας.

'Η πόρτα του ήταν κλειστή και δεμένη με
χοντρή αλυσίδα. Αυτό μούδωσε να καταλάβω
πως μέσα στο σταύλο βρισκόταν ό σύντροφός
μου. 'Ο Βρυκόλακας τόν είχε κλείσει εκεί πριν
πέσει στο λήθαργό του. Γιατί όμως δέν τόν σκό-
τώσε;

'Υπόχθον όμως έδικήσις πιο φρικτές άπ'
τό θάνατο.

'Ο Δημήτρης βογγούσε και μούγγουζε...
Πώς μπορούσε να ξέρη τί θέαμα θα βλέπατε
τά μάτια μου;

'Οτώσο δέν έδίστασα καθόλου.

— Δημήτρη, φίλε μου, εμ' έδω, έρχομαι! φώ-
ναξα κι' άρχισα ν' άγωνίζομαι, ματώνοντας τα
χέρια μου, για να λύσω τη χοντρή αλυσίδα.

Μ' είχε άκούσει άραγε ό δυστυχισμένος σύν-
τροφός μου; Γιατί δέν φώναζε τότε, γιατί είχε
σωπάσει άποτόμως;

'Επ' τέλους έλυσα την αλυσίδα, την άφησα να
πέσει κάτω στις πλάκες κι' άνοιξα την πόρτα. Τό
θέαμα που πρόβλεπε τότε στα μάτια μου μ' έ-
κανε ν' ανατριχιάσω. Σε μια γωνιά του σταύλου
βρισκόταν ό Δημήτρης, δεμένος χειροπόδαρα. Τά
δεσμά του ήταν τόσο σφιχτά, ώστε τοίκοθαν, τόν
μάτωναν τις σάρκες. 'Ενα φιωτρο άπ' τον γον-
τόφ πανι τοίφραζε τό στόμα...

Αλλά ήταν ό Δημήτρης αυτός; Θεέ μου;...
Τά μαλλιά του είχαν άσπρίσει έντελώς μέσα σε
μια νύχτα, είχε γεράσει κατά έξομα και πλέον
χρόνια, τά ρούχα του ήταν καιροελλιασμένα και
καταματωμένα!...

'Η χλωμάδα του ήταν έπίσης νεκρική.
Αλλά τό τρομερότερο όλων ήταν τά μάτια
του. Πεταγμένα έξω άπ' τις κόγχες, θολά, ά-
παίσια, με κίτταζαν μ' ένα βλέμμα που δέν μπο-
ρώ, δέν μπορώ, Θεέ μου, να τό περιγράψω...

Μ' έδην την ταραχή, τί συγκίνηση και την τρο-
μάρα πνιγνόμια, έτρεξα κοντά του και τοίβησα τό φιωτρο άπ' τό
στόμα.

— Δημήτρη, του φώναξα, γονατίζοντας με τό μαχαίρι στα χέρια,
για να τό κόψω τό δεσμά που τοίφραζαν τις σάρκες, φτωχέ μου
σύντροφε, άδελφέ μου!...

Περιμένα ν' άκούσω λόγια συγκινήσεως κι' εύγνωμοσύνης, όταν
άξαφνα ένα σφοδρατό μανιάς άντηχησε στ' αυτιά μου.

— Κακούργε!... Αιμοπόη!... Δαιμόνια της Κολάσεως, ήθησε
πάλι με τό μαχαίρι να κόψης και να φάς άπ' τις σάρκες μου, πεινα-
σμένο τσακάλι;...

'Εφριξα.
— Δημήτρη, φώναξα, δέν με γνωρίζεις;
Μά ό σύντροφός μου έξακολούθησε να με καταριέται, έχοντας
στηνεμένο άπάνω μου τό τρομερό εκείνο βλέμμα του και βγάλοντας
άφρους άπ' τό στόμα.

— Τρελλάθηρες!... ψυθίρισα κι' έκαμα τό σταυρό μου.
Τά μάτια μου βουγκρώσανε. Τί μεγάλη καταστροφή; Τί συμφορές
μέσα σε δύο μέρες!...

Κρατούσα πια τό μαχαίρι στα χέρια μου και δέν ήξερα τί να κά-

νω. Νά τό κόψω τό δεσμά; Μπορούσε ίσως να με σκοτώση παί-
νοντάς με για τό Βρυκόλακα, μπορούσε να σκοτωθί κι' ό ίδιος. Γι'
αυτό προσάβησα να τόν καθιστήσω, να τόν κόμω να μ' αναγνω-
ρίσει, μα μάταια έπάγχλα.

'Ο Δημήτρης έξακολούθησε να γοβερίζη και ν' άπειλή.
Τί έπρεπε να κόμω τώρα; Νά τόν άρπσω έτσι δεμένο; 'Οχι, τί-
ζη την ύποχρέωση να τόν έλευθερώσω και να προσπαθήσω να τόν ό-
δηγήσω πίσω στην έπανιά.

Χωρίς λοιπόν να δίστασω πια, γονατίσα πάλι πλάι του κι' έκοψα
πρώτα τά σχοινιά που τό κρατούσαν δεμένα τα χέρια. Λέγοντας του
με γλυκειά φωνή:

— Εμ' έγώ, φίλε μου Δημήτρη... Δέν με γνωρίζεις; 'Ηθθα να
σε πάρω, να γυρίσουμε στην έπανιά. Θάάρω, φτωχέ μου φίλε, κι' όλα
θα περάσουν. Θά με λυπηθί ό Θεός...

'Αλλοίμονο όμως!... 'Ο Δημήτρης δέν σνερχότανε, δέν ήτύχα-
ζε. Τώρα είχε άγριώσει περισσότερο. Και μόλις κατάλαβε πως τα
χέρια του ήταν έλευθερα, άνασπασε τό πονηκόμω του άπάνω ως τό
λαμό και μω φώναζε με φωνή ύποχωρη:

— Κόψε, λύσε!... Κόψε να φάς, να χορτάσης, σύντροφε των ά-
γνομών!... Χόρτασε με τις σάρκες μου, κατάρα του Θεού!...

Μόλις τό μάτι μου έπεσε πάνω στο γυνωτό στήθος του δυστυχισμέ-
νου συντρόφου μου, κρύος ιδρώτας μ' έλουσε, κόπηκε ή άνάσα μου...

'Ο ήταν τρομερό... ήταν φρικώδες!...
'Από τό δεξιό μέρος τό στήθος του έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι
σαρκός! Κάποιος τό είχε κόψει με μαχαίρι και φαινόταναν τά κόκ-
καλα!...

'Ηταν φρικτό, ήταν ανατριχιαστικό αυτό ποίβλεπα. Κι' ότως κα-
τάλαβα να άπ' τά λόγια του Δημήτρη, την
έκδικητική αυτή πράξη, την είχε κόψει ό Βρυ-
κόλακας.

Έίχε κόψει τό κομμάτι αυτό του κρέατος άπ'
τό στήθος τό δυστυχισμένο συντρόφου μου
και τό είχε ρίξει στους λύκους.

Τό σχέδιό του ήταν πραγματικώς σατανικό.
Τόν φύλαγε δεμένο για να κόβη κάθε νύ-
χτα ένα κομμάτι άπ' τις σάρκες του και να τό
ρίχνη στους λύκους, πίνοντας αυτός τό αίμα
του...

'Ετσι θα τόν εθανάτωνε σιγά-σιγά, άγρια,
βασιαντικά.

Τί έπρεπε να κόμω πλέον;
'Ο Δημήτρης έξακολούθησε να βογγάει και
να καταριέται. Στιγμές-στιγμές έλεγε λόγια
που μω άγίαζαν την καρδιά...

Μ' όσα δέ κι' άν έκανα, δέν κατόρθωσα να
τόν καθιστήσω, δέν κατόρθωσα να τόν κά-
μω να με γνωρίση.

'Οτώσο δέν έπρεπε να τόν άρπσω τό κα-
ταμαμένο αυτό μέρος. Τού γυάλωσα λοιπόν
μυγάκι τά δεσμά των ποδιών του κι' άφου τοί-
δεσα την τρομακτική πληγή του και συγκρίσω
κάπως τά ρούχα του, τόν άνάγκασα, διά της
βίας σχεδόν, να πιή λίγο κονιάκ.

Δέν ήθελε να τό βάλω στο στόμα του και
φώναζε άγρια:

— Αίμα!... Αίμα!... Φτάνει πια!... Δέν
πίνω αίμα έγώ... Δέν εμ' ήμιοις μ' έκείνον
τό σκύλο...

'Οτώσο δέν ήθελε να τό βάλω στο στόμα του και
φώναζε άγρια:

— Αίμα!... Αίμα!... Φτάνει πια!... Δέν
πίνω αίμα έγώ... Δέν εμ' ήμιοις μ' έκείνον
τό σκύλο...

Αλλά τό λίγο αυτό κονιάκ τοίκανε καλό
και για μια στιγμή προσάβησε να σπρωθί
όρθιος. Τόν βοήθησα και σπρωθήκε. Στηρί-
χτηκε τότε στον τοίχο, σήκωσε τό κεφάλι του
ψηλά και με τά μάτια άταίρια γουλωμένα,
άρχισε να δοιμίζεται τόν άέρα σαν κινηγητικό
σινιά.

Τί τό συνέβαινε άραγε;
Τί να γινότανε μέσα στο θολωμένο μυαλό του;

'Αξαφνα άρχισε να μιλά, σιγά τώρα και φοβισμένα:
— Οί τάφοι άνοιξαν!... Μυρίζε σαπίλα!... Μυρίζουν τό χνώ-
τα του σκύλου... Μυρίζε αίμα... Οί νεκροί σπρωθήκαν και ζητά-
νισο τό αίμα που τόν έπιε... Στέγνωσαν ή φέλλες τους, ή άρτη-
ριές τους ξεράθηκαν... Σάβλε, σάβλε μαγισμένη. Θά τό ξεράσης...
'Ο Θεός θα σε τιμωρήση, έφτά φορές διάβολο!...

'Αξαφνα τά χακρηκιστικά του σνεπάστηκαν.

— Κατάρα!... Κατάρα!... 'Ο θάνατος έρχεται!... φώναζε
άγρια και πριν προφτάσω να τόν συγκαταήσω, σήκηκε κάτω με τό
κεφάλι έμπρός, χτύπησε πάνω στις πλάκες κι' άλπηξε άπάνω τους.

Τρέμοντας όλόκληρος, έσκυψα, τόν γύρισα βίττω κι' έβαλα τό χέρι
μου στο στήθος του. 'Ηταν νεκρός!...



— Κατάρα!... 'Ο θάνατος έρχεται!... φώναζε ό Δημήτρης.