

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγούμενου)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΛΟΙΠΟΝ; Ξαναρόησα τὸν Ἀρχηγὸ ὅταν συνήλθε ἀπὸ τῆς σκέψεως πρὸς τὸν ἀπασχολοῦσαν.

Ἄντ' ὅμως ἀπαντήσεως μὴ γινῆται βάζοντας τὸ δάχτυλο στὸ στόμα νὰ σωπάσω. Μποροῦσα ὅμως νὰ σωπάσω; Ἐπὶ τέλους ἤθελα νὰ μάθω τί ἐσήμαινε ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία. Ἦταν ὁ κλέφτης τῶν κοσμημάτων ὁ νέος ἐκεῖνος ἢ ὄχι;

Ἄξαρνα ἀκούστηκαν τὰ ἴδια ἀκούσιμα καὶ πρόβαλε ἀπ' τὸ σκοτάδι ὁ ἴδιος νέος μὴ ἀνεξήγητα φρονήματα.

Ἀνηφόρισε σιγά-σιγά στὸ λευκόφθομο, λοξοκοιτάζοντας γύρω του, κ' ὅταν ἔφτασε μπρῶς στὸ σπίτι τοῦ τραπέζιτη, πλησίασε ἀποτομα στὰ σκαλοπάτια, ἔσκυψε κ' ἄρχισε ξανά νὰ κινῶνται πῶς δένει τὸ κορδόνι τοῦ παπουτσιῦ του...

Αὐτὸ περὶ ἦταν ἀπὸ τ' ἄγραφα.

Ἀσφαλῶς ὁ ἀνθρώπος αὐτὸς ἦταν ὑποπτος, ἀσφαλῶς γὰρ ἄλλο ζήτησε ἐκεῖ πέρα.

Γιὰ μιὰ στιγμή μάλιστα ἔφτασε σ' αὐτὰ μου κάτι σὺν κούβεντα, σὺν μισόλογα.

Μιλοῦσε αὐτὸς ὁ ἴδιος. Ἀλλὰ μὴ ποῖν; Μοναχὸς του;

Τὸ δέντρο πρὸς βρισκόμαστε ἀνεβαμένοι μὲ τὸν Ἀρχηγὸ ἦταν ἄμετρη μαζαριὰ κ' εἶσι μπόρεσα νὰ σκίψω στ' αὐτὸ του καὶ νὰ τοῦ πῶ :

— Ἐν' αὐτῷ;

— Ὁ Ἀρχηγὸς ἀνασκόπησε τοὺς ὄμιους του κ' ἔκανε μιὰ χειρονομία πρὸς ἐσημαίνε :

— Αὐτὸς πρέπει νάνα.

— Ὁ κλέφτης; ρώτησα.

— Ναι.

— Τότε τί καθόμαστε; Γιατί δὲν τὸν πιάσεις;

— Ὁ Ἀρχηγὸς κοίτησε τὸ κεφάλι του καὶ μοῦ μῆθρισε :

— Νὰ τὸν πιάσω; Καὶ τί στοιχεῖα ἔχω ἐναντίον του; Νὰ πιάσω ἕναν ἄνθρωπο γιατί δένει ἄπλωσ τὸ κορδόνι τοῦ παπουτσιῦ του, μπρῶς σὲ μιὰ πόρτα; Δὲν τοὺς πιάνω ἔτσι τοὺς κλέφτες, φίλε μου. Τέτοια γκάφα δὲν τὴν ἔκανα ποτέ.

Σωπάσαμε...

Ὁ ἀλλόκοτος ἄγνωστος ἐξακολουθοῦσε νὰ μὲν σιωπηλὸς μπρῶς στὰ μαρμαρίνα σκαλοπάτια τῆς πόρτας τοῦ μεγάρου τοῦ κ. Λιάκου, προσποιούμενος πάντα πῶς δένει τὸ κορδόνι τοῦ παπουτσιῦ του. Γιὰ μιὰ στιγμή ξανακουμπώθηκε γὰρ. Τί ὅμως; Δὲν μποροῦσαμε ν' ἀκούσουμε.

Ἐπὶ τέλους σηκώθηκε, προώρησε μερικὰ βήματα, στάθηκε παραπάνω, στὴ γωνία τοῦ δρόμου, ἄναψε ἕνα τσιγάρο, κάπνισε λίγο, τὸ πέταξε ἀποτομα καὶ ξαναγύρισε πῶς σιγά-σιγά.

Μπρῶς στὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τοῦ τραπέζιτη, στάθηκε ἀποτομα, ὅπως καὶ τῆς διὸ πρώτης φορῆς, κ' ἄρχισε ἡ ἴδια ἱστορία τοῦ δεσμάτου τοῦ κορδονοῦ τοῦ παπουτσιῦ του.

Αὐτὴ τὴ φορὰ ἔμεινε σιωπηλὸς περισσότερο ὥρα. Καὶ διαρκῶς γὰρ ἔλεγε. Μοῦκανε τὴν ἐντύπωση πῶς μιλοῦσε μὲ θυμὸ, μὲ σφιγμένα τὰ δόντια.

Ἐπὶ τέλους, λίγες στιγμὲς πρὶν σηκωθεί, μιὰ λέξι πρὸς τὴ φώναξε πρὸς δυνατὰ, ἔφτασε στ' αὐτὰ μας. Ἡ λέξις: «Ἐκιδί κησις!»

Τὶ ἐσημάναν ἐπὶ τέλους ὁ; αὐτὰ; Ἐπρόκειτο περὶ πραγματικῶ κακούργου, ἢ κανενὸς τρελοῦ;

Ἐτοιμαζόμενοι νὰ ρωτήσω τὸν Ἀρχηγὸ, μὴ δὲν πρόφρασα.

Ὁ μυστηριώδης ἄγνωστος ἀπομακρυνότανε τώρα γρήγορα-γρήγορα κ' ὁ Ἀρχηγὸς γλυπτοῦσε ἀμέσως ἀπὸ τὸ δέντρο στὴ γῆ. Τὸν ἀκολουθοῦσα. Στὴ γωνία συναντήσαμε τοὺς ἄλλους μιστικούς ἀστυνομικούς.

Ὁ Ἀρχηγὸς τοὺς εἶδε τὸ νέο ποῦχε κάνει πάλι ἀργὸ κ' ἄβουλο τὸ βάδισμά του καὶ τοὺς εἶπε :

— Πάρτε τὸν ἔσπισον. Τὸ νοῦ σας μὴ σὰς καταλάβῃ. Ἐφαριστέ τὸ πικρὸν τῆς ἐστράτας. Νὰ τὸν παρακολουθεῖ ὁ ἕνας σας. Ὁ δεύτερος νὰ παρακολουθεῖ τὸν πρῶτο κ' ὁ τρίτος τὸ δεύτερο. Ἐτσι μοῦρετε νὰ συναλλάσσεται, ἂν γνωμοίη κενὸν πρὸς τὴν πηγαίνῃ ἀμέσως κατάνου του. Μ' αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ σὰς προφράσω κ' ἐγὼ σὲ λίγο. Νάτος, στάθηκε σ' ἐκείνη τὴ γωνία!... Τὰ μάτια σας τέσσερα...

ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ

(Ἀπὸ τὰ «Ἀπομνημονεύματα» γνωστοῦ «Ἑλληνοῦ ἀστυνομικοῦ».)

Μὴ βιάζεσαι.

Πήγαμε καὶ σταθήκαμε κάτω ἀπ' τὸ δέντρο, στὸ ὅποιο εἴμαστε ἀνεβαμένοι πρὸς ὀλίγου.

Ὁ Ἀρχηγὸς κτύπησε προσεκτικὰ γύρω του καὶ μοῦ εἶπε τέλος :

— Κάνεις μιὰ δουλειά;

— Κατὰ τὴ δουλειά.

— Ἄ, δὲν εἶνε δὴ καὶ σπουδαία. Θὰ πᾶς ἀπέναντι στὴν πόρτα τοῦ μεγάρου τοῦ κ. Λιάκου, θὰ σκίψης καὶ θὰ προσποικήθης πῶς δένεις τὸ κορδόνι τοῦ παπουτσιῦ σου...

— Κ' ἔπειτα;

— Δὲν καταλαβαίνεις;

— Ὁχι.

— Θὰ προσπαθήσης ν' ἀντιληφθῆς τί σκοπὸ εἶχε ἀκριβῶς ὁ ἄγνωστος, ποῦκανε τὴν ἴδια αὐτὴ ἱστορία τρεῖς φορὲς στὴ σειρά προηγουμένως.

— Θαυμάσια! Αὐτὸ μ' ἀρέσει.

— Πήγαμε λοιπὸν. Σὲ περιμένω ἐδῶ.

Πήγα ἀπέναντι, ἔσκυψα στὰ σκαλοπάτια τοῦ μεγάρου κ' ἐνῶ προσποιούμενος πῶς δένει τὸ κορδόνι τοῦ παπουτσιῦ μου, προσπαθοῦσα νὰ δοῦ, νὰ καταλάβω, νὰ μαντέψω τὸ μυστικὸ τοῦ μυστηριώδους ἐκεῖνου ἀγνώστου. Μὰ μάταια βασανίζομαι. Δὲν ἔβλεπα μπρῶς μου τίποτε τὸ ὑποπτό.

Ἐἶχα φυσικὰ ὑποψιαστῆ πῶς ὁ ἄγνωστος μιλοῦσε σὲ κάποιον πρὸς βρισκόταν πῶς ἀπ' τὴν κλεισμένη πόρτα. Μὰ δὲν ἄκουσα τίποτε τὸ ὑποπτό, τὸν παραμόχθονο θόρυβο, ἄπορητητικὰ συνεπῶς καὶ γρήγορα πῶς.

— Λοιπὸν; μὲ ρώτησε ὁ Ἀρχηγός.

— Τίποτα, ἀπολύτως τίποτα, τοῦ ἀπάντησα. Δὲν ὑπόχει κανένα μυστήριον.

— Κ' ὅμως πρέπει νὰ ὑπάγῃ.

— Ὑποθέτεις καὶ σὺ πῶς ὁ ἄγνωστος μιλοῦσε σὲ κάποιον πρὸς ἦταν πῶς ἀπ' τὴν κλεισμένη πόρτα τοῦ μεγάρου;

— Σὲ παρακαλῶ. Δὲν εἶμαι τόσο ἀρελῆς. Αὐτὸ δὲν τὸ υποψιάστηκα καθόλου. Πῶς ἀπ' τὴν πόρτα δὲν ἴσχυε κανεὶς. Ὁ διάδρομος εἶνε φωτισμένος. Θὰ διακρίναμε κάποιον ἴσως.

— Τότε μὴ ποῖν μιλοῦσε ὁ ἄγνωστος; Ὁχι βέβαια μοναχὸς του;

— Ἀσφαλῶς ὄχι.

— Καὶ κάποιον σκοπὸ θάχε βέβαια γιὰ νὰ καθῆται σιωπηλὸς τὸσιν ὥρα μπρῶς στὴν πόρτα.

— Ἀναμφίβολως.

— Λοιπὸν; Ἐμάντηψες ἐπὶ τίποτα;

— Καὶ ναὶ καὶ ὄχι. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ πάω καὶ μόνος μου νὰ... δέσω τὸ κορδόνι τοῦ παπουτσιῦ μου μπρῶς στὰ σκαλοπάτια τοῦ μεγάρου τοῦ τραπέζιτη.

— Μάταια θὰ κοινομοιασθῆς.

— Ὁχι δὴ. Ζητεῖτε καὶ εἰρήσετε, λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἄλλωστε ἐγὼ εἶμαι σὺν τῆς κοινουδιᾶς. Βλέπω καλὰ στὸ σκοτάδι. Στάσου λοιπὸν ἐδῶ κ' ἔφρασα.

Ἀκούμησα στὸν κορμὸ τοῦ δέντρου καὶ περιμένα. Ὁ Ἀρχηγὸς πῆγε ἀντίκρου κ' ἔσκυψε μπρῶς στὰ σκαλοπάτια.

Ὅταν γύρισε κοντὰ μου ὁ Ἀρχηγός, ἦταν κατωσυφιασμένος.

— Νὰ πᾶρῃ ὁ διάβολος τὸν ἄλλο διάβολο! βλαστήμησε σιγά.

— Τὶ συμβαίνει; τὸν ρώτησα.

— Τίποτα... τίποτα τὸ σπουδαῖο, ὡς τόσο θὰ δοῦμε...

Κατάλαβα ἀμέσως τὴν αἰτία τοῦ θυμοῦ του. Ἐλαψὲ νὰ μαντέψῃ εὐκόλα τί ζήτησε ὁ ἄγνωστος μπρῶς στὴν πόρτα τοῦ τραπέζιτη κ' οἱ ὑπολογισμοὶ του τὸν εἶχαν γελάσει.

(Ἀκολουθεῖ)



Ὁ μέγας Φλαμανδὸς ζωγράφος Ἀντόνιος Βάν Ντύκ.