



ΚΙΡΚΑΣΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΟΥ Ν. ΣΣΙΡ

ΒΕΛΗ ΜΠΙΕΗΣ

(Το «Μπουκέτο» είχε την εύχλια ν' αποκτήση μία σπανιοτάτη σειρά διηγημάτων...

Μέσ' στη μικρή πολιτεία Β... κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, στ' ανατολικά του Κωνσταντινούπολης...

Εκείνη τη χρονιά, οι κάτοικοι είδαν, κάπως οκτανδάλισμένοι, να βγαίνει μαζί με το Χασσάν και μία νέα γυναίκα, δεκάξη-δεκαεπτά χρόνων...

— Είν' η κόρη μου, του απάντησε ο Χασσάν. Με την άδεια όμως του 'Αλλάχ...

— Ο Βελή μπέης σκέφτηκε λίγο κ' έπειτα παρατήρησε στο συνομιλήτη του...

— Για να μη γίνω αυτός, του απάντησε ο Χασσάν, θα πάω μαζί μου και τη μητέρα τους...

— Ναι, αλλά έτεροθαλή αδελφή... — Όραία!... Και για τις πένητες μαζί σου προσφέρω εφτακόσιες λίρες...

Ο Βελή μπέης φράντων σάν να δίσταζε. Φοβόταν την κακογλωσσία του κόσμου. Μά όταν ο Χασσάν του πρόσφερε...

— Τι μέ μέλλει για τη γνώμη του κόσμου, συλλογιζόταν. 'Εγώ είμαι πολύ ανώτερος απ' αυτόν...

έλεγε μερκό πράγμα. Τι να τις κάνω τις κόρες μου; Είλε άχρηστα στόματα που πρόετι να τ' άτρώφω...

Αυτά συλλογιζόταν ο Βελή μπέης, ενώ περιμενε τις κόρες του, τη γυναίκα του και την αδελφή του...

'Η γυναίκες μπήκαν μεσ' στο δωμάτιο, το στολισμένο με κιάβε λογιής όπλα...

Ο Βελή μπέης έδηξε λίγο κ' έπειτα μονομαζ' τους διαγγήθηκε τη συμφορία που είχε κλείσει με το Χασσάν...

Μά η γυναίκες, καταπληρητες απ' αυτό που είχαν άκούσει...

Ο Βελή μπέης δεν περιμενε αυτή τη σιωπή. Για μία στιγμή, στάθηκε κάπως στενοχωρημένος...

— Τι έχετε να πητε; — Νά πούμε; του απάντησαν εκείνες.

Για ποιά ζήτημα; — Δεν άκούσατε λοιπόν; Σας πούλησα όλες στο δουλέμπορο Χασσάν...

— Απαντήστε μου γόγγυρα, για να τελειώνη πειά αυτή η οργή που είλε άδικηρή τόσο για σάς...

Μιά έγραψε λυγμιάν υποδέχτηκε τα λόγια του αυτά. — Πώς; Έκανε σκεπάζοντας η γυναίκα του...

— Αν δεν αγαπάς εσύ τις κόρες σου, σ' αγαπούν εκείνες. Δεν τό λέω αυτό γιατί θέλω να σ' έμπολώσω...

— Πάρ' την λοιπόν κ' φέρ' την σ' αυτό τό σπίτι κ' εγώ πρώτη θα τής εγχερω τό σωκάως άρσες.

— Δεν θα μπορούσατε να ταιριάζετε μαζί, έπε ο Βελή μπέης.

— Θά ταιριάζουμε περιφρημα. 'Η κόρες σου, που ό Θεός να τις προστατεψη, είλε πειά της παντρείας...

— Θα ταιριάζουμε περιφρημα. 'Η κόρες σου, που ό Θεός να τις προστατεψη, είλε πειά της παντρείας...





