

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΤΟΥ κ. ΧΑΡΗ ΣΤΑΜ.

Η ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
Ο ΘΕΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙ



Βρυνας δεν είχε ιδέα της τραγωδίας που προκάλεσε με την επικολούθητά του και την άσυνειδησία του.

Δεν φανταζότανε ποτέ πως ή Λίλα θα πήγαινε να πέσει στη θάλασσα και να πνιγεί, πάνω στην άεσις της. Κι' ακόμα δεν μπορούσε ποτέ να προβλέψει τη συμφοράς θα επακολουθούσαν και θα χτυπούσαν άφρατα την οικογένεια της κ. Λιναρδή.

Επαύλιος κ' ελαφρός, καθώς ήταν, πίστεψε πως ή Λίλα θα γύριζε σπίτι της, θάβιζε μερικά δάκρυα και αγά—αγά θα παρηγοριόταν και θα ξανάεφετε στην αγαλιά του, χωρίς να μαυτίρησε τίποτε στη Λίνα.

Στό σπίτι της κ. Λιναρδή δεν τολμούσε βέβαια να πάη, ύστερα απ' ό,τι συνέβη. Μά ήταν βέβαιος πως ή Λίλα και ή Λίνα θα τον καλούσαν πολύ γρήγορα, μη μπορώντας να ζήσουν χωρίς αυτόν, χωρίς την αγάπη του.

Ήσανος λοιπόν και βέβαιος για τον τελικό θρίαμβό του, ριχτηκε στα γόνατα της Φλώρας, μόλις έβριγε ή Λίλα, θέλοντας να την καλέσει.

—Είδες, αγαπούλια μου, της είπτε, είδες τί έκανα για σένα; Τέτοια μεγάλη θυσία δεν θα την έκανε κανένας. Κι' όμ' αυτά, γιατί σ' αγαπά, Φλώρα μου, σέ λατρεύω!...

Μά ή Φλώρα δεν συγχωρήθηκε καθόλου από τά λόγια του. Του απάντησε με ειρωνίες και κοροϊδίες, κ' όταν ξεψάλτισκε κάπως, σπρωχθηκε, φόρεσε το καπέλλο της και τσιμπούστηκε να φύγη.

Ο Βρυνας, βλέποντας να του φεγήν μισ' απ' τά χέρια, είχε σκαλίσει. Τού εχόταν να χυθεί επάνω της, καθώς ποδιμαριόταν μετρος στον καθρέφτη, και ν' άρχιζε να τη χτυπά, να τη χτυπά άλλοιπτα. Μά συγχωρηθήθηκε. "Αν τόκανε αυτό, δεν θα ξανάβλεπε τη Φλώρα. Κι' αυτό θα του στοιχίζε πολύ, γιατί την αγαπούσε μέχρι τρέλλας, την ποθούσε σάν ζωλιαμένος. Προσποιήθηκε λοιπόν πως δεν θυμόσε καθόλου για τό φέρεμά της και την συνάδειψε πρόσχαρος κ' φιλικώς ως τό σπίτι της. Γύρισε ύστερα σπίτι του κ' έπεσε και κοιμήθηκε, έτσι όπως ήταν με τά ρούχα. Πριν τό μεσημέρι, σπρωχθηκε και πήγε στο γραφείο του. Δεν είχε πει καλά—καλά τον καρέ του, όταν έφτασε εκεί ή Λίνα.

Ο Βρυνας που δεν περίμενε να συμφοιωθή με τις δυό αδελφές τόσο γρήγορα, καταχάρηκε για την επίσκεψη αυτή. Δεν δέχτηκε όμως τη Λίνα, θέλοντας ν' άποφύγη τις κλάμες των δυό χωρτιών. Θά πήγαινε σπίτι τους μετά δυό—τρεις μέρες, όταν ή μάτορα ήλιε περάσει. Αυτά σκεφτότανε και γανθούσε από χαρά κ' βιανοποιότα. Έπ'ά τέλος!... Καλά τό σκέφτηκε αυτός. Πασ' όλη του τη μουνταριά, που θα την είχε μάθε ασφαλώς κ' ή Λίνα, ή δυό νέες τον συγχωρούσαν και τόσο γρήγορα μάλλιστα. Τί τύχη! Δεν υποψιάζοντανε τίποτε απ' τά καλά που έπρόκειτο να συμβούν. Ήταν ήσυχος κ' άπολύτως βέβαιος για τον τελειωτικό έρωτικό του θρίαμβο...

Τό άπόγευμα, ο Βρυνας τό πέρασε εργαζόμενος. Μά έφυγε απ' τό γραφείο του αρκετά έννοις κ' έτσι, όταν πήγαν και τον ζήτησαν

εκένοις ήχος. "Έξανα όμως ό νέος τους άντελήφθη. Έκοιψε απότομα τό τραγούδι του και θέλησε να ζήτηση από τη Μαλγαρά την άδεια να άκουσθή. Στη θέα της όμως δεν βόηξε παρά ένα μακγμή, βορηγμένο με δάκρυα. "Η Μαλγαρά είχε γίνει άφαντη!..." "Η Μαλγαρά είχε πέσει στη θάλασσα!..."

Μόλις μαθεύτηκε ό χαμός της νέας, τό καράβι άντιήρχε από θρήνοις και δάκρυα. Κι' όλοι πίστεψαν ότι ή νέα πνίγηκε, γιατί δεν ήθελε να παντρευτή τό Δόγη.

"Υστερ' από λίγον καιρό, ή Κοιταρίνα Κοιταρίνα πέθανε κ' αυτή, με την καρδιά της συνταραμένη, πατείνοντας πως ή λατρεμένη της κόρη έγινε πάλι μαργαριτάρι και ξανακατέβηκε στην πρώτη κατοικία της, στα βάθη της Άδριατικής!..."

απ' την άσυντομία για να τον εξετάσουν, δεν τον βρήκαν εκεί.

Η άσυντομία είχε εξετάσει κάποιες πρόσαια κ' είχε έξακρωβώσει πως ήταν ό αίσιος της διλήης — όπως νόμιζαν ως αυτή τη στιγμή— άσυντομίας. Δεν μπορούσαν βέβαια να κάμουν τίποτα στο νεαρό διαγόρο, μά τον ζήτησαν όστόσο παντού για να τον εξετάσουν.

Πού ήταν ό Βρυνας τις ώρες αυτές; Πού άλλου παρά στής Φλώρας. Κανένας όμως δεν σκέφτηκε να τον ζήτηση εκεί κ' έτσι, όταν τη νύχτα γύρισε άργά σπίτι του, δεν είχε ιδέα της τραγωδίας που είχε προαίσει.

Τη φριχτή είδηση την έμαθε τό πρωί που ξύπνησε να πάη στο γραφείο του. Άκουσε τους έφημεριδοπώλας να διαλαλούνε στους δρόμους τό δράμα της οικογενείας Λιναρδή και, θρασυδειλος όπως ήταν, του κόπηκε ή πνοή, χλώμιασε, τούρθε παραβάλη.

Τρεκλίζοντας σχεδόν, πλήσισε έναν έφημεριδοπώλη, άγόρασε μια έφημερίδα και στριχτίστηκε σ' ένα στύλο του τράμ για να τη διαβάσει. Μά τά γράμματα χροεύανε κάτω απ' τά μάτια του. Μπόρεσε μονάχα να διαβάσει τους τίτλους της τραγωδίας και να δη τίς φοτογραφίες των δυό χωρτιών, των θνήτων του.

Παραλαλισμένος, τρομαγμένος, άκιστατος, πήδησε σ' ένα αυτοκίνητο και γύρισε πίσω στο σπίτι του. Έκει έπε δυό—τρία στη σειρά λιμώρ για να συνέρθη, έφριξε κρύο νερό στο κεφάλι του κ' ύστερα κάθισε σ' έναν καναπέ με την έφημερίδα στα γόνατα.

Διάβαζε γρήγορα—γρήγορα, χωρίς να καταλαβαίνει, παρά μέσες ώρες, απ' την έσπετη εξίστορη τό δράματος. Είδε πως γινόταν λόγος και γ' αυτόν τον ίδιο, για τον άνήθικο ρόλο που έπαιξε, χωρίς έντυχώς ν' αναφέρεται τ' όνομα του κ' ή ταραχή του μεγάλωσε.

Τί κακό ήταν αυτό!... Πούδς την περίεμενε τέτοια συμφορά; Δεν λυόταν όστόσο για τις δυό νέες. Έσκαινο που τον άναστατώνε, ήταν ή σκέψη ότι μπορούσαν να τον μετερέψουν, να του χαλάσουν την ήσυχία του. Άρχισε να διαστημάη την ώρα που γνώρισε τις δυό νέες, ν' αναθεματίσει κ' αυτές τις ίδιες. Μπρός στην ήσυχία του τό κόσμος όλος δεν έβλεπε μια πεντάρα.

Στό κάτω της γραφής τί έφταγε αυτός για ό,τι συνέβη; Νέος ήταν, είχε δικαιοσύνη να διαβάση την καρδιά του όπως ήθελε. "Αν ή αγάπη του στη Φλώρα πλήγωσε τις δεσποτικές Λιναρδή, αυτός δεν ευθινότανε καθόλου.

Σιγά—σιγά, κάνοντας τις σωληρές κ' άνήθικες αυτές σκέψεις, ξαναβόησε τη θρασύτητά του. Ήταν άλλωστε διαγόρος και ήθεσε καλά πως δεν μπορούσαν να τον θεωρήσουν ήθικο αυτομυρο για τί συμφορά που έπληξε τη φιλική του οικογένεια. Θάλεγε πως άγνωστος τον έρωτα των δυό κοριτσιών, πως δεν ήπιζε παρά φίλος τους οικογενειακός, κ' έτσι θάβγαζε τό βόρος απ' την καμπούρα του.

Η τελευταία αυτή σκέψη, ή τόσο άσυνειδήτη, τον έφερε έντελώς στα σύγκρατά του. Καμιά τήνης, καμιά μετάνοια τό κακό πούχε κάμει. Καμιά λύτη για τό κακογνήματό του.

Κι' έτσι έντελώς ήσυχος σχεδόν, έχοντας έτοιμο τό άνήθικο σχέδιο του, βγήκε απ' τό σπίτι του και τράβηξε ίσια για τό άσυντομικό τμήμα.

«Αυτό εινε τό καλύτερο, σκεφτόταν. Θά παρουσιασθώ αθώοκρμιος, θα τους έξηγησω πως έχουν τά πράγματα κ' όλα θα τελειώσουν μια χαρά».

Κύτταξε όστόσο στην έφημερίδα την ώρα που θα γινόταν ή κηδεία, για να λοξοδρομήση και να μην πέσει επάνω της. "Όχι πως θα λυόταν. Άλλά δεν ήθελε να χαλάσει τό κέρφ του.

Έτσι, σέ λίγη ώρα βρισκόταν στο τμήμα. Στον άσυντομικό που τον εξέτασε, είχε αναίσιχητα φρονή. Έφτασε στο σημείο να κατηγορήση τις δυό νέες ως έρωτομανείς!...

Μά όλα πληρώνονταν στον κόσμο αυτό.

Κάι πρώτα—πρώτα πολλοί φίλοι και γνωστοί του Βρυνα, του έκοπαν κ' αυτόν τό χωρετισμό, ύστερ' απ' όσα συνέβησαν.

Πουδς λίγο, ποδς πολύ, οι φίλοι του ήξεραν τον αισχρο τό ρόλο στην ιστορία αυτή. Τον κατηγορούσαν ως δολοφόνο, τον έβριζαν καταμασεής τό δρόμο, μά δεν τον καγόταν καφάρ.

Αυτός, μονάχα για την αγάπη της Φλώρας ένδιαφερόταν. Κι' ήταν τόσο τυφλωμένος απ' τό πάθος του, όστε δεν κατάλαβε ότι πού πάλδ απ' όλους τον μισούσε ή Φλώρα, ή ώρα, ή γοητευτική, αλλά κ' άκαρδη Φλώρα. (Άκολουθεί)



Τον κατηγορούσαν ως δολοφόνο, τον έβριζαν καταμασεής του δρόμου...