

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΒΕΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑΣ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)



ΗΝ είδα, μεγαλειότητά, άπάντησε στη Βασιλίσα της Ναβάρρας, ό κόμης Μαριγιά. Και άμέσως άρχισε μιά πιστή και λεπτομερή αφήγηση της νυχτερινής συνεντεύξεως που είχε με την Αικατερίνη των Μεδίκων, επαναλαμβάνοντας λέξι με λέξι τις ειρηνικές της προτάσεις.

—'Η Ιωάννα ντ' Άλμπρετ, αφού άκουσε με προσοχή τη διηγησί του, ειπε :

—Κόμη, θά σάς επιφορτίσω να μεταφέρετε την άπάντησί μου στη βασιλομήτορα, να έγχειρίσετε ένα γράμμα στό βασιλέα Κάρολο Θ' και να πάτε μερικά εμπιστευτικά έγγραφα στόν βασιλέα της Ναβάρρας και στόν Κολάν. Θά σκεφτώ ός άδριο γιά τις προτάσεις της Αικατερίνης. Άς αφήσουμε όμως τώρα τά πολιτικά και άς μιλήσουμε γιά σάς. Λοπόν είδατε τη βασιλομήτορα ;...

—Ναι, μεγαλειότητά, είδα τη μητέρα μου

και ή μητέρα μου άναγνώρισε τό παιδί της που είχε άλλοτε εγκαταλείψει.

—Είστε δέβιας γι' αυτό ;

—Κρίνατε μόνη σας, μεγαλειότητά, άπ' όσα θά σάς πώ. 'Η μητέρα μου δέν μόν άνηθινε ούτε μιά λέξι άγάτης. 'Η μητέρα μου δέν έκαμε ούτε την ελάχιστη κίνησι, άπ' την όποια θά μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι μ' άναγνώρισε. 'Η μητέρα μου δέν μού έφορεσε ούτ' ένα βλέμμα συμπαθείας τουλάχιστο.

Και ό κόμης ξέσπασε σέ δινάτους λυγμούς.

—Θάρρος, παιδί μου, τού ειπε ή Ιωάννα ντ' Άλμπρετ. 'Οπλίσοι με θάρρος, καί με ύπονοιη...

—'Οχι, μεγαλειότητά ! 'Εχω την πεποίθησι ότι ή βασιλομήτωρ θά διάκειται πάντοτε έχθρικός απέναντί μου. Ά, ληρημόνα να σάς πώ και την πρότασι που μουζκανε. Μού άναγνώρισε ότι έπιθυμεί να παραχωρήσει τό θρόνο της Πολωνίας στό βασιλέα της Ναβάρρας και έτσι ή Ναβάρρα θά μείνη χωρίς βασιλέα.

—Και τότε ; τόν διέκοψε ή Ιωάννα ντ' Άλμπρετ συνοφρομένη.

—Τότε, μεγαλειότητά, άν ό βασιλεύς γνώς σας δεχτεί τό θρόνο της Πολωνίας, στό θρόνο της Ναβάρρας θά ανέλθη άλλος βασιλεύς. Αυτός λοιπόν ό βασιλεύς—δυσκολοίμως να σας επαναλάβω την πρωτοφανή αυτή πρότασι,—αυτός ό βασιλεύς θάμαι εγώ !...

—'Η Ιωάννα ντ' Άλμπρετ έμεινε γιά χάμπωση ώρα σκεφτική κ' άμίλητη. "Επειτα ρώτησε :

—Και τί φρονείτε σεις, κόμης κόμη, γιά τη βασιλική αυτή πρότασι ;

—Θεωρώ τόν έαυτό μου έντελώς ακατάλληλο γιά τό άξίωμα του βασιλεύς και ποτέ δέν θά δεχτώ να μω άν κυριαρχω στην Ανδή του βασιλεύς μου, της βασιλεύσας κ' ευεργετήδός μου. "Ω, μεγαλειότητά, ή δική μου εύτυχία βρίσκεται άλλου.

Βρίσκεται στόν έρωτα μιάς καλής κόρης που λατρεύω και που τη λατρεία μου τολμώ επί τέλους να την εξομολογηθώ σέ σας, στή μόνη προστάξιό μου στόν κόσμο... —Γιέ μου, μάθε ότι ή είδησι αυτή με εύχαριστεί περισσότερο από τις καλές διαθέσεις που δείχνει ό βασιλεύς της Γαλλίας και ή Αικατερίνη των Μεδίκων απέναντι των Ουγενότων. Πές μου τώρα ποιάν αγαπάς, ποιάν είνε ή τυχερή αυτή κόρη που θά έχη την εύτυχία ν' αποκτήσει έναν τέτοιο σύντροφο σάν και σένα ;

—Την ξέρετε, μεγαλειότητά. 'Υπήρξε κ' αυτή άτυχη σάν έμένα κ' έπεσε θύμα της ίδιας προδοσίας.

—'Η Άλίκη ντε Λουξ ! ψιθύρισε χλωμαίνοντας ή Ιωάννα ντ' Άλμπρετ.

—Ναι, μεγαλειότητά. Αυτή είνε ! Άλλά γιατί δέν μού λέτε τίποτε ; Πέστε μου, γιά τ' όνομα του Θεού, τί φρονείτε γι' αυτή ;

—Φαίνεται πως είστε πολύ ταραγμένος, κόμη, γιά να θέλετε ν' ανακρίνετε γιά πρώτη φορά τη βασιλοσύ σας, ειπε ή βασιλίσα της Ναβάρρας.

—Ά, συγκώμην, μεγαλειότητά ! άπάντησε γονατίζοντας ό Μαριγιάς.

—Καλά, παιδί μου, σέ συγχωρώ. Με ρωτάς τι γνώμη έχω γιά την Άλίκη ντε Λουξ. Λοπόν αυτή τη στιγμή δέν έχω καμιά γνώμη. Τη γνωρίζω ελάχιστα, γιατί μόλις τρεις φορές της έμίλησα.

—'Ο κόμης άντελήφθη ότι ή βασιλίσα ήταν ταραγμένη. Γιατί όμως δίσταζε να τού πη την άλήθεια, αυτή ή τόσο ειλικρινής άλλοτε ;

—Μεγαλειότητά, συγκώμην, χίλιες φορές συγκώμην ! της ειπε ίκετευτικά. Για τό Θεό, είνε ανάγκη να μάθω τη γνώμη σας. Τολμώ λοιπόν να ρωτήσω τη μεγαλειότητά σας άν έχει καμιά άφορη έναντίον αυτής που διάλεξα γιά σύζυγο μου. Μιά μόνη λέξι σας είνε άφορητή να με αλλάξω από κάθε αμφιβολία, κάθε δισταγμό γι' αυτή την κόρη.

—Δέν έχω κανένα παράτονο από την Άλίκη ντε Λουξ ! αποκρίθηκε ή Ιωάννα, χωρίς να πη την άλήθεια από άποψή του νέου.

Τά λόγια αυτά τά πρόφερε με φανερά λύπη και ό Μαριγιάς κατάλαβε ότι ή βασιλίσα του έλεγε ψέματα. "Ωχρός και τρέμοντας πρόσθεσε :

—Αυτό που θά πώ είνε ίσως αίσθησι, εκδυσισμό, έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Καταφύγμαι τόν έαυτό μου γι' αυτό, άλλα δέν μπορώ να κάνω άλλοιως, έστω κ' άν πρόκειται να με σφάζουν μπροστά σας, επειδή τολμήσα ν' αμφιβάλλω στά λόγια σας.

Λέγοντας αυτά ό Μαριγιάς γονατίσε μπρός στην Ιωάννα κ' έπειτα έξακολούθησε σχεδόν ξέαλλος :

—'Ω βασιλιάς μου, λάβετε όρκου γιά μένα τό δυστυχισμένο που σας έχω μόνο στήριγμά μου στόν κόσμο. Δέν μού άραξει ή πάλή σας διαβεβαίωσι, θέλω να μού όρκιστήτε. 'Ορκιστήτε μου ότι μού είπατε την άλήθεια.

—'Η Ιωάννα έξακολούθησε να σωπαίνει. 'Η ευγενική της ψυχή είχε καταλάβει πως ή άλήθεια εκείνη τη στιγμή γιά έναν τρελλά έρωτευμένο όπως ό Θεόδοτος θά έσημαινε, ούτε λίγο ούτε πολύ, θά ναίτο.

—Κόμη, τού ειπε, σηκωθείτε άπάνω κ' άκούστε με προσοχή τί θά σάς πώ.

—'Ο κόμης σηκώθηκε τρέμοντας, ενώ κρυφώς ιδρώτας έτρεχε από τό μέτωπό του.

—Κόμη ντε Μαριγιάς, τού ειπε ή βασιλίσα με ύφος έπιταχτικό, αυτό που κάνω τώρα γιά σας είνε δείγμα μιάς άγάτης που μόνο ό γνώς μου θάρρατε να την λεγόμενη από μένα. Δέν μπορώ να σας άπαντήσω όπως θέλετε σεις. Μού είνε αδύνατο να δώσω τόν όρκου που ζητάτε πριν ιδώ την Άλίκη ντε Λουξ. Θά την ιδώ πρώτα, θά της μιλήσω και μόνο τότε θά σας άπαντήσω. "Ως τη στιγμή όμως εκείνη σας διατάζω να μείνετε ήσυχος. Μέχρι τότε δέν έχετε κανένα δικαίωμα να υποθέσετε ότι εγώ είμαι έχθρικός διατεθειμένη έναντίον αυτής της νέας. "Εκείνο που μπορώ να σας πώ από τώρα είνε ότι δέν τη γνωρίζω ακόμα καλά και ότι σας αγαπώ τόσο πολύ, που θέλω να μιλήσω προηγουμένως με την Άλίκη γιά να σάς πώ άν αξίζει ή όχι τόν έρωτά σας.

—'Ο νέος την άκουσε προσεκτικά και με δυσκολία έπνιξε ένα λυγμό και. 'Εν τούτοις θεωρούσε τόν έαυτό του εύτυχισμένο γι' αυτή την αναβολή.

—Πού είνε ή Άλίκη ντε Λουξ ; ρώτησε ή Ιωάννα ύστερ' από λιγόσ στιγμή σωπή.

—Στό Παρίσι, στην όδό Άσκίας, σ' ένα μικρό σπίτι κοντά στόν λόγγο, άπάντησε ό κόμης.

—Καλά. Αύριο αναχωρώ γιά τό Παρίσι.

—Μεγαλειότητά ! ψιθύρισε ό Θεόδοτος μ' άνησυχία.

—Θά φύγοιμε μαζί, κόμη. Πηγαίνετε να ετοιμαστήτε από τώρα. Θά είστε ό επί κεφαλής της συνόδους μου.

—'Ο Θεόδοτος βγήκε έξω φοβερά ταραγμένος. Πέρασε όλη τη νύχτα στην παρούλια και συλλογίζόταν όλόένα την Άλίκη, γιά τό χαρκτηήρα της όποιας είχε άρχεισει πειά ν' αμφιβάλλη.

Τά χαράματα παρουσιάστηκε στη βασιλίσα όχρός και καταβεβλημένος. 'Η Ιωάννα φοβήθηκε γιά την κατάστασί του.

—Τί θά γίνη ό δυστυχισμένος δταν τά μάθει δλε ; σκεφτηκε. Μα πρέπει τάχα να τά μάθω ;...

(Άκολουθεί)



'Η Αικατερίνη των Μεδίκων (Γκραβούρα της εποχής)