

ΔΙΓΗΜΑΤΑ ΦΡΙΚΗΣ

ΤΟΥ ANDRÉ DE LORDE

Η ΚΟΛΑΣΙΣ



Πολλές φορές είχα παρακάσει το φίλο μου, το γιατρό Σαριέ, να πάω μία μέρα μαζί του, στο φρενοκομείο, να ιδώ τους τρελλούς, άλλ' αυτός πάντα το άπορευγε αυτό.

Επέμενα όμως τόσο πολύ, ώστε επί τέλους τον έπεισα μία μέρα να με πάρει μαζί του στο φρενοκομείο του Πάσου, όπου ήταν βοηθός του διευθυντού. Στο φρενοκομείο αυτό δεν επιτρέπεται να πάει κανείς, αλλά ο φίλος μου θά έλεγε ότι είμαι συνάδελφος του από την επαρχία.

— Πρόσθε, μου είπε όταν φτάσαμε εκεί, να παίζεις καλά το ρόλο σου. Δεν έχεις συνήθεια να βλέπεις τρελλούς. Πρέπει λοιπόν να μη φανερώσης καθόλου την έκπληξή σου, και ίσως και τη συγκίνησή σου. Θα δης πολλά τρομερά πράγματα. Το νού σου λοιπόν...

— Έννοια σου, του απάντησα, θά είμαι ψυχραιμός όσο μπορώ.

Τό αυτοκίνητό μας είχε σταματήσει μπροστά σε μία μεγάλη σιδερένια πόρτα, κλειστή.

Ο Σαριέ γύτησε το κουδούνι, και τότε άνοιξε, όχι όλη η πόρτα, αλλά μία άλλη μικρή οπή, ένα είδος παραθύρι και μπήκαμε μέσα. Ο Σαριέ με παρουσίασε με λίγα λόγια στο διευθυντή, και τον παρακάλεσε να μου επιτρέψει να ιδώ τους άρρώστους.

— Ναι, ελπε ο διευθυντής, αφού ο κύριος εινε γιατρός, μπορεί να περάσει.

Κατόπιν αυτού ο θρωρός μās άνοιξε μία άλλη πόρτα με χοντρά κάγκελα, η οποία ώδηγούσε σε μία μεγάλη αίθλη με δέντρα και διάφορα κτίρια στο βάθος.

Καθώς περνούσαμε από αυτή την αυλή διέκρινα πίσω από τα καγκελωτά παράθυρα των κτιρίων μάτια λαμπερά, τα οποία μάς κίπτιζαν με περιέργεια. Πρώ πάντων ένα κεφάλι γέρον, του οποίου το βλέμμα έξερρασε μία φριχτή άγωνα, μ' έκανε να νιώσω κάτι σαν πόνο στην καρδιά.

Περπατούσα σιωπηλός, με την καρδιά σφιγμένη.

— Τώρα, μου είπε ο Σαριέ, θά σου δείξω μία αίθουσα, όπου εινε κλεισμένοι δύο μαζί οι πάσχοντες από τις πιο παράδοξες φαντασοληψίες. Και συγχρόνως άνοιξε μία πόρτα και βρεθήκαμε σε μία αίθουσα γεμάτη άρρώστους. Ένας άτ' τους άρρώστους αυτούς καθισμένος κάτω στο πάτωμα, φαινότανε—καθώς είχε τις παλάμες του στ' αυτιά του—ν' άκούη κάποιο τηλεφώνο κ' έλεγε κάθε τόσο :

« Άλλό... Άλλό... Πόσα ή μετοχές του Ρίο ;... Πόσα ; Ά, καλά... Αγοράστε γρήγορα χίλιες στ' όνομά μου... »

Έξαφνα σόπασε, σαν ν' άκουγε κάτι άνεύλιστο κ' άρχισε να τρέμη. Το πρόσωπό του έξέβραζε φριχτή απελπισία. Κι' έξαφνα φώναξε :

« Καταστροφή !... Καταστροφή !... Η μετοχές του Ρίο έπεσαν γι'άω φράγκα ή καθεμιά !... »

Ο Σαριέ τού εινε με γλυκό τρόπο να μην απελίζεται έτσι.

— Έχετε δίκιο, απάντησε ο γέρον, ο οποίος ήσυχωσε άμέσως. Θά κάνω κάποια έπιχείρησι και θά κερδίσω δύο δισεκατομμύρια σε όχτώ μέρες. Κι' ξανάρχισε να τηλεφωνή.

Άρρισσε αυτόν τον δυστυχισμένο τρελλό με πήγαμε κοντά σ' ένα άλλο, ένα νέο που στεκότανε άκίνητος με το πρόσωπο γοργισμένο προς τον τοίχο. Ένώ όλοι οι άλλοι γύρω του φώναζαν και χειρονόμοσαν, αυτός έμεινε ασάλευτος κ' άμλητος. Ο Σαριέ μου είπε τότε ότι ο νέος αυτός επί δύο χρόνια τώρα ούτε καθότανε, ούτε πλάγιαζε. Νόμμε πως εινε... ένα αγάλμα. Ήταν άδύνατο να τον πείσουν να φάη. Και μ' αυτό αναγκάζονταν να τον τρέφουν από τη μητή δια της βίας μ' ένα ειδικό σάλωνα...

Εκείνη την στιγμή παρουσιάστηκε έξαφνα τρέχοντας ένας φύλακας και είπε στον Σαριέ ότι ένας από τους μανιακούς είχε καταληφθεί από προμερή κρού.

Ακολουθήσαμε το φώνα, ο οποίος μās ώδηγησε σ' ένα κελλί, όπου χτυπιόταν ένας τρελλός περσιμένος ηλικίας, μ' άσπρα μαλλιά, εκδηλώνοντας τη μανία του με άγριες κραυγές και με βρισιές.

« Παληάνθρωποι ! φώναζε. Γιατί θέλτε να μου κλέψετε τη δόξα μου ; Παληάνθρωποι !... Κεσοφρογί !... »

Τά μάτια του γεμάτα αίμα και τά χαρακτηριστικά του παραμορφωμένα από τους σπασμούς του προσώπου του, δεν είχαν πειρά τίποτε το ανθρώπινο... Ήσαν ένα κτήνος λυσοκαμένο και θεμιτό. Ένας κόνακος άρρος έτρεχε άτ' τά γέλη του... Ταράχτρα τάσ, ώστε ο γιατρός Σαριέ διάταξε δύο φύλακας και τον μετέφεραν σ' ένα άλλο κελλί, για να μη βλέπω πειά το φριχτό αυτό θέαμα.

— Ποιός εινε αυτός ο δυστυχισμένος ; ρώτησα το Σαριέ.

— Εινε, μου απάντησε, ένας από τους συναδέλφους μου, ο γιατρός Ζ... »

Ο διάσημος οφθαλμίατρος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου και μέλος της Ιατρικής Ακαδημίας ; ρώτησα κατάκλητρος.

— Αιτός μάλιστα.

— Μά πως τρελλάθηκε ;

— Λίγο καιρό πριν χάσει έντελώς το λογικό του, είχε άρχισει να δείχνη μερικέσ παράξενες άνωμαλίες. Άν έπρόκειτο μάλιστα για ένα άλλο κοινό άνθρωπο, θα την είχαν κλεισει από πολλού στο φρενοκομείο. Άλλά γι' αυτόν νόμιζαν ότι ή τρέλλεσ του εινε... Ιδιοτροπίες μεγάλου άνδρός. Ο Τελευταίος του άνακόνιστος στην Άκαδημία για την άντικατάστασι των θλιμμένων ματιών με μάτια γερά ζώον η... άνθρωπον, έκανε την έντύπισι μās χειμαρρής φαντασίας την όποια δεν θά συκοφούσαν σε κανένα άλλο εκτός από αυτόν... Έπειδή δε οι συγγενείς του κρατούσαν μουσιές τις άνησιές τους για τη διασημότητή του κατάρτασι, οι πάσχοντες από τά μάτια τους έξακολουθούσαν να τον συμβουλεύονταν.

Μετά έξη μήνες, ένας πλοίακος Άμερικανός, ο κύριος Γκόλντ, τυφλώθηκε έπειτα από ένα δυνατό και ξαφνικό χτύπημα στο κεφάλι... Τού κάκον γέρονος θα την Άμεριχή και την Ενώπιή, ζητώντας θεραπεία. Όλοι οι οφθαλμίατροι του κόσμου δε μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Ο Άμερικανός όμως δεν άπελπισόταν... Έξαφνα άκουσε να έκθειάζον το Γάλλο οφθαλμίατρο Ζ... Χωρίς να χάσει καιρό τότε, ήρθε στο Παρίσι για να τον συμβουλευθώ...

— Θά σās θεραπείσω ! τον δεβόσω άμέσως ο Ζ... Η έσπησημ έχει προοδεύσει τελευταία !... Ότι μ' έθεωρείτο άδύνατο άλλοτε, τώρα εινε δυνατόν. Άλλά μόνο εγώ μπορώ να κάνω αυτή την έπιχείρησι που θά σās άποδοθή στην θύρασι.

Έπειτα ο γιατρός Ζ... έβάλε τον τυφλό να καθήση, τον παρακάλεσε να περιμένη μία στιγμη κ' έφυγε άτ' το δωμάτιο.

Ο Άμερικανός διηγήθηκε ύστερα ότι κατά τη διάρκεια της άπουσίας του είχε άκούσει θρόνβο κάλης στο διπλανό δωμάτιο, αλλά δεν έδωσε σημασία, νομίζοντας ότι θά γνώτανε ίσως κάποια έπιχείρησις. Τέλος ο γιατρός ξαναγύρισε.

— Όλα εινε έτοιμα, είπε στον Άμερικανό. Μη φοβάστε όμως... Όλα θά γίνον γρήγορα, χωρίς να τα καταλάβετε. Μέσα σ' ένα λεπτό θά ξαναδείτε το φως, τον ήλιο, τον γαλανό ούρανο...

Η Έξαφμη με την όποια ο οφθαλμίατρος είπε αυτά τά λόγια, έκανε τον Άμερικανό ν' άνησιήση λίγο. Άλλά δεν είχε καιρό να σκεφθ. Γρήγορα—γρήγορα, ο γιατρός τού έδεσε τά χέρια στα στήριγματά της πολυθρόνας. Έπειτα, με μία άποτυχη κίνησι, τού γύρισε το κεφάλι προς τά πίσω και με άδραστασία γρηγοράτα τού έθώγαε μ' ένα ειδικό μαχαίρι το δεξιό μάτι.

Ο Άμερικανός ούρλιαζε άτ' τους τρομερούς πόνους του. Άκούοντας τις φωνές του, έτρεχαν μέσα οι βοηθοί κ' οι νοσοκόμα, τρομαγμένοι, μη γνωρίζοντας τί συμβαίνει...

Άλλά ο γιατρός Ζ... με το μαχαίρι στο χέρι προβείκε ότι θά χτυπούσε όποιον θά τον πλησίαζε. Με μεγάλη δυσκολία κατώρθωσαν να τον άποκλείσουν και να τον συγκαταήσουν.

Έπειτα έλυσαν τά χέρια του Άμερικανού, τού όποιον το πρόσωπο ήταν γεμάτο αίματα. Το δεξιό του μάτι ήταν άκόμα περσιμένο κάτω... Άλλά δύο άλλα μάτια, πρόσφατα θυλωμένα, ήσαν τοποθετημένα επάνω στο τραπέζι. Τότε κατάλαβαν τί συνέβη. Ο γιατρός Ζ... μέσα στην τρέλλα του, είχε σκεφτεί ν' αντικαταστήση τά μάτια του τυφλού με τά μάτια εκείνα.

— Μά πως κατώρθωσε να προηηθευθί εκείνα τά μάτια ;

— Στην άρχη δεν μπόρεσαν να καταλάβουν που τά βρήκε, όταν έξαφνα άνεκάλισαν μέσα στο έργαστήριο που ήταν δίπλα στο δωμάτιο των έπιχειρήσεων, τον πρώτο βοηθό του γιατρού. Ένα νέο εικοσοχτώ χρόνων, περσιμένο κάτω, με το κεφάλι πλημμυρισμένο στο αίμα, το όποιο έτρεχε από τις άδεις κόγχες των ματιών του.

— Και πως, ρώτησα το Σαριέ, ο δυστυχισμένος νέος δεν μπόρεσε να άμνηθη ;

— Φαινόταν ότι ο γιατρός Ζ... τού είχε βάλε δια της βίας στο πρόσωπο μία προσωπίδα με χλωροφόρμιο, πριν τού βγάλει τά μάτια.

Είχε βραδυάσει πειά... Ένα τρομερό γέλιο άκούστηκε έξαφνα άπαισα πίσω από μία γυλίλα. Φοβήθηκα, χωρίς να ξέρω κ' εγώ γιατί, και άφίνοναξ έξαφνα τον φίλ μου, άρρινα να τρέχω γρήγορα—γρήγορα προς την έξοδο, προς το αυτοκίνητο που μās περιμένε.

Σε λίγο βρισκόμουν μακριά από το φρενοκομείο. Και όμως... Και όταν άκούω θρόβηρα μέσα στο κέντρο του Παρισιού, δε μπορώ να συνέβη από τη φριχή για όσα εδρα και άκουω μέσα στην Εκόλασι αυτή.



Δύο φύλακες τον μετέφεραν σ' ένα άλλο κελλί...