

ΤΟ ΜΥΣΤΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΒΑΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)
ΛΛΑ ό Ιπτότης χαμογέλασε, χωρίς να άναστήσει.

—Θεέ μου! Καί δέν μου τό έλεγε; έξακολούθησε ό γέρο Παρνατιάν. Μά, τέλος πάντων, άς έρθουμε τώρα στον Γκαλαώφ. Έννοείται ότι δέν θα τον πουλήσω. Τό άλογο αυτό είνε πολύτιμο και θα μάς φέρη ειτυχία...

“Υστερ’ άπ’ αυτή τή συνομιλία, ό πατέρας κ’ ό γιός άποχωρίστηκαν και διευθύνθηκαν ό πατέρας στο «Ξενοδοχείο τής Μάντιδος» και ό γιός στο μέγαρο Μονμορανού.

Μόλις ό Ζάν Παρνατιάν έφτασε με τή συνοδεία του Πιλά στο μέγαρο, παρουσιάστηκε στον στρατάρχη Φραγκίσκο.

—Έξοχότατε, του έλε με άφέλιμα, τό πρόσωπο που θα με φιλοξενούσε, λείπει άπ’ τό Παρίσι. Δέχομαι συνεπώς τή φιλοξενία σας.

“Ο Φραγκίσκος ντέ Μονμορανού, χωρίς να πη τίποτε, πήρε τό χέρι του νέου και τον ώδήγησε σ’ ένα πολυτελές δω-



μάτιο.

—‘Ιπτότα, του έλε, μόλις μπήκαν εκεί, ένα θρόνι ό ‘Ερρίκος Β’, ό πατέρας του βασιλιά μας, ήθε ό να έπισκερτή τον ντέ Μονμορανού. Άρχισε να μιλά με τον πατέρα μου για μάχες και για πολέμους και τους πήρε ή νύχτα. Έπειδή φοβόταν να γιοστή τέτοια ώρα στο Λούβρο, πέρασε τή νύχτα του στο μέγαρό μας και κοιμήθηκε μέσα σ’ αυτό τό δωμάτιο, στο όποιο δέν ξαναπλάγιασε κανένας άλλος εκτός άπ’ αυτόν. Τό δωμάτιο λοιπόν αυτό τό θέτω από τώρα στη διάθεσή σας, γιατί σας εκτιμώ έξίσου μ’ ένα βασιλιά και σας ενθουσιάζω για τήν τιμή που μου κάνετε.

“Υστερ’ άπ’ αυτή τή άπροσδοκίτη φιλοφρόνηση ό Φραγκίσκος βγήκε να δώση τις απαραίτητες διαταγές στους ύπηρετες, λέγοντάς τους να θεωρούν τον Ιπτότη ός έπίσημο φιλοξενούμενο του.

“Ο Ζάν που δέν φανταζόταν ποτέ να βδη τέτοια ύποδοχη, είχε μείνει κατάπληκτος.

Τήν ίδια άκριβώς ώρα που συνέβαιναν όσα διηγούμεθα παραπάνω στον Ιπτότη Ζάν Παρνατιάν, ό πατέρας Παρνατιάν έφτασε στο «Ξενοδοχείο τής Μάντιδος», μπήκε στην κουζίνα και ρώτησε τον Λανδρού:

— Που είνε ό Γκαλαώφ, ματρο-Λανδρού;
— Διάβολε! Που άλλου θέλετε νάμαι παρά στο σταύλο; ‘Ο άνθρωπος όπόσος που πληρώσατε...

— Σε ποιο σταύλο; Δέγε γρήγορα.
— Δεξιά από τήν αυλή. Είνε ό καλύτερος σταύλος μας...

“Ο Παρνατιάν έτρεξε προς τα δεξιόγώνιμος από τον Λανδρού, ό όποιος του έδειξε ένα ώραιοτατο άλογο.

— ‘Ορίστε ό Γκαλαώφ, του έλε. ‘Αλλά τί θ’ άποκάνετε με τον χτυπημένο;

— Γιά να σου πώ, κύρ Λανδρού. Με παρασπίσμε μ’ αυτό τό ύποκείμενο! Άποκρίθηκε ό Παρνατιάν που σέλονε κώλας τό άγαπημένο του ζώο.

— Δέν λέω πως είχατε άδικο, κύριε Παρνατιάν.
— Τι τσαμουνιάς τότε;
— Θέλω να πώ ότι δέν πέθανε.

— ‘Α, τον άθλιο! ‘Αλήθεια; Και τί τον έκανες;
— Γυ’ αυτό ίσα-ίσα ήθελα να γέω να σας μιλήσω. ‘Αφού φύγατε έτρεξα κοντά στον ύποκόμητα ντ’ ‘Αστεριόν, τον σήκωσα από κάτω, τον περιποιήθηκα και συνήθε. Είτε λοιπόν τότε ότι θα του τό πληρώσετε ακριβά αυτό που έπαθε.

— Χαρά στο καλλήκαρι! φώναξε ό γηραιός τυχοδιώκτης τραβώντας τον Γκαλαώφ από τό χαλινάρι.

— Είπε ακόμα ότι όσες σταλαμιπατιές αμία έχασε έξ αιτίας σας, άλλες τόσες κινάδες θ’ άφαιρέσει από σας.

— Νά του πής ότι θα δυσκολευτή να τό πετύχη, γιατί δέν έχω αμία... διαβόητο!

— ‘Ελατα ζήτησε να τον πάρουν και να τον μεταφέρουν στο μέγαρο Μέμου.

— Διάβολε! Αυτό είνε άπ’ τ’ άγωνα! φώναξε ό Παρνατιάν. ‘Ελάω όμως ότι ό Γκαλαώφ θα νά κανονίση δια μά χωρά.

— Τι, μήπως ό Γκαλαώφ θα γρατσήνη τήν πληγή του ύποκόμητος; ρώτησε με κατάπληξι

ό άπλοκώς Ξενοδόχος.

— Έχε ύπομονη και θα τό μάθης. Σ’ άρνω για τό τώρα, κύρ Λανδρού, και να με συμπάθεις για τήν ένόχληση...

— Κι’ εκείνος ό μικρός λογαριασμός, κύριε; Μου είχατε δώσει τήν ύπόσχεση ότι...

— ‘Α, μιά τό Βαραβά, έχεις δίκιο! Τι να σου πώ όμως; Είμαι άτυχος άνθρωπος. Τι θέλεις να σου κάμω, αφού όσα χρήματα είχα τώδωσα δια τήν κυρά Κατώ; ‘Εννοια σου όμως, άλλοτε θα φροντίσω και για σένα...

— Δέν μου άρνίσετε τουλάχιστο τ’ άλόγό σας; ψέλλισε ό Ξενοδόχος.

— Ναι, αλλά τό ευγενικό αυτό ζώο θα μου χρειαστή για τήν θεραπεία τής πληγής του ύποκόμητος...

Και λέγοντας αυτά ό Παρνατιάν καθάλλικε τον Γκαλαώφ και άνεχώρησε καλτάροντας.

“Υστερ’ από μισή ώρα έφτασε στο μέγαρο Μέμου και παράδωσε τον Γκαλαώφ στον άρχιτεκτόμο Γαυίω, ό όποιος άναγνώρισε άμέσως τό ώραιο και περιήρανο άλογο του στρατάρχου κι’ έσπαξε τό κεφάλι του για να βρη κατά ποιά περιέργη σύμπτωση δρόθηκε στα χέρια αυτού του ανθρώπου που τον φοβόριζε ότι θα του κόψη τ’ αυτιά.

— Μάθε, φίλε μου, ότι τ’ αυτιά σου κινδυνεύουν πάντα, του ύπενήθησε ό Παρνατιάν. “Αν θέλεις λοιπόν να τάχης γερά, φρόνησε να περιποιήση καλά τον Γκαλαώφ και να του δίνης άφρόνη τροφή.

Κατόπιν ό Παρνατιάν άνέβηκε και παρουσιάστηκε στον στρατάρχη ‘Ερρίκο Μονμορανού.

— Σε πέριχνα για να κανονίσμε διάφορα ζητήματα, του έλε ό Μονμορανού μόλις τον είδε.

— Και πρώτα-πρώτα τήν ύπόθεσι ντ’ ‘Αστεριόν, δέν είν’ έτσι; ρώτησε ό Παρνατιάν.

— Διάβολε! Έγώ σας είχα συστήσει να γίνετε φίλος του και σεις μου τον στέλνετε σ’ έλλειψη κατάστασι. Μά δέν καταλαβαίνετε, ότι έτσι που άρμειρετε έναν πατό και γενναίο φίλο;

— Ναι, αλλά σας ξαναφέρνω έναν άλλον. Έξοχότατε!

— Που είνε; ρώτησε κάτω ταραγμένος ό στρατάρχης.

— Στο σταύλο, έξοχότατε! “Αν θέλετε, λάβετε τήν καλύτερη και τον κόπο να κατεβήτε στο σταύλο.

“Ο στρατάρχης άκολούθησε τον Παρνατιάν, ό όποιος μόλις κατέβηκαν κάτω, άνοξε τήν πόρτα του σταύλου και χωρίς να πη λέξι έδειξε τον Γκαλαώφ.

— Τό παλιό μου άλογο που κέρδινα μαζί του τόσες μάχες! φώναξε κατάπληκτος ό στρατάρχης. Ποιος μου τόφερε πίσω; ‘Εσείς;

— Μάλιστα, έξοχότατε. Μου τό χάρισαν έμένα, όπως τό χαρίσατε άλλοτε κι’ εσείς. ‘Εκείνος ό όποιος μου τώδωσε είνε ό Ιπτότης ό όποιος κάποιον θρόνι που σας έπετέθησαν μερικώ άρχαίοι υπηκε στη μέση και σας έσωσε με κίνδυνο τής ζωής τους.

— Ναι, αλήθεια. Ένας άγνωστος μου έσωσε τότε τή ζωή!...

— Και δέν έχετε τήν περιέργεια, έξοχότατε, να μάθετε τ’ όνομά του;

— Πέτε το, για όνομα του Θεού!

— Λοιπόν ό άγνωστος σωτήρας σας είνε ό Ιπτότης Ζάν ντέ Παρνατιάν, ό μοναχικός και κληρονομός του ύποκρινόμενου!

“Ο Μονμορανού έμεινε κατάπληκτος. Γύρισε κατόπιν στον Παρνατιάν και του έλε:

— ‘Ελάτε μαζί μου, σας παρακαλώ!

Βγήκαν από τό σταύλο, άνέβηκαν γρήγορα τή σκάλα και μπήκαν στο ιδιαίτερο γραφείο του στρατάρχου. ‘Αφού κάθησαν κ’ οι δύο, έλαβε τό λόγο ό Μονμορανού και έλε στο γέρο-Ιπτότη:

— Έξηγήστε μου πρώτα-πρώτα τους λόγους τής μοναχίας σας με τον ύποκόμητα ντ’ ‘Αστεριόν.

— Τό πρώην είνε άπλοστότατο. ‘Οταν με είδε για πρώτη φορά έδω, με προσέβαλε. ‘Οταν ξανασυναντηθήκαμε σήμερα, μάς δόθηκε μά καινούργια άφορμή και διασταυρώσαμε τα ξίφη μας άμέσως.

— ‘Ωστε δέν ύπάρχει κανένα παλιό μίσος μεταξύ σας;

— ‘Οχι.

— Καλά. ‘Ας έρθουμε τώρα στο ζήτημα του Γκαλαώφ, ή καλύτερα του γιού σας. ‘Ο γιός σας είνε νέος με μεγάλο θάρρος και σήμερα μου έδωσε μια νέα άπόδειξη τής τόλμης του. Μου είχατε ύποσχεθεί πως θα τον φέρετε. Γιατί δέν ήθε;

— Πραγματικά, του πρότεινα να μη στην ύπηρεσία σας, άλλ’ αυτός δέν δέχτηκε, γιατί έχει κμεί ήδη στην ύπηρεσία του άδελφού σας, του στρατάρχου ‘Ερρίκου Μονμορανού. ‘Ας έξηγηθώ όμως καλύτερα έπ’ του προκειμένου.

(‘Ακολουθεί)



Τον σήκωσα από κάτω, τον περιποιήθηκα και συνήθε...