

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΩΝ

ΑΠΟ Τ' ΑΠΟΜΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΜΠΕΡΝΑΡ

καταγοητευμένοι ό ένας άπ' τόν άλλο...

Τό ίδιο θράδου έπαιξα «Ρουί Μπλάς» σ τό «Όντεόν». Κατά τίς δέκα ή θώρα ό Ντυκενέλ, ό ένας άπ' τούς διευθυντάς του θεάτρου, ήθε σ τό κμαρίνι μου και μού ελε :

— Φέρθηκε λίγο σκληρά στό φτωχό συντάξαό μου Σιγώ... Μά και σ' έμένα δέν φέρθηκε καθόλου ευγενής. Έπρεπε νά ξαναγορήσής άμα σέ φώναζα... Είνε αλήθεια αυτό που μου ελε ό Μερζί, ότι δηλαδή φεγγοτας από δω, έπηρες κατ' εθείαν επί «Γαλλική Κωμωδία ;

— Μάλιστα... του άπάντησα. "Αν θέλεις νά δεβαιωθής, διάβασε. Και του έδωσα τό συμβόλαιο τής προσλήψώς μου στό μεγαλύτερο γαλλικό θέατρο. Ό Ντυκενέλ, άφου τό διάβασε, με ρώτησε :

— Θέλεις νά τό δειξώ στό Σιγώ ;

— Δείξ' τού τό, του άπάντησα.

Τότε ό Ντυκενέλ με πλησίασε και, πίνοντάς μου τό χέρι, μού ελε σοβαρά και με παράνο :

— Δέν έπρεπε νά τό κάνής αυτό χωρίς νά με ειδοποιήσής... Αυτό φανερόνι με έλληνι έμπιστοσύνης που δέν την περίεμα ποτέ από σένα... Φανταζόμιν ότι μ' εκτιμώσες περισσότερο...

Είχε δίκιο, μά τί νά του πώ τη στιγμή που όλα είχαν τελειώσει πεία.

Έπειτα από πέντε λεπτά ό Σιγώ, ειδοποιημένος από τό Ντυκενέλ, πήγε κατόπι, μανιαμένος, χειρονομώντας και κραγυρίζοντας από την όργη του :

— Αυτό ένε άξιοπρέτεια ! Έλεγε. Είνε προδοσία !... Δέν είχες τό δικαίωμα νά τό κάνής, έφόσον τό συμβόλιό μας τελειώνι μετά ένα χρόνο... Θά σέ καταγγέλλω και θά μάς πληρώσής άποζημιώση...

Έγώ του γύρισα τότε τίς πλάτες μ' άρχισα νά κουνιέτιώ με τό Ντυκενέλ, προσπαθώντας νά του δικαιολογήθω όπωσ μπορούσα...

Φανόταν πολύ λυπημένος, έπειδή έφρενα από τό θέατρό του, πράγμα που μ' έκανε νά ντρέπωμαι, γιατί ό άνθρωπος αυτός δέν μού είχε δώσει ώς τότε παρά άλλεπάλληλες άποδείξεις τής συμπαιθείας του. Αυτό, τό πείσμα του Σιγώ και μερικόν άλλον καλοβελήτων, μού είχε άνοιξει την πόρτα του μέλλοντος.

Ό Σιγώ κράτησε τό λόγο του και υπέβαλε αίτησι διαζυγιώσεως εναντίον μου και εναντίον τής Γαλλικής Κωμωδίας, επειδή είχα παραβιάσει τό συμβόλιό του. "Εγινε δίκη και την έχασα. "Ετσι αναγκάστηκε νά πληρώσω στους διευθυντάς του «Όντεόν» έξη χιλιάδες φράγκα άποζημιώση...

"Επειτ' από λίγες μέρες, έδόθη τό σουπέ του Βίκτωρος Ουγκώ στός έξιμηνητάς του «Ρουί Μπλάς». έλ' επικαρία τής έκατοστής παραστάσεως του έργου του. Αυτό ήταν μά μεγάλη χαρά γιά μένα, γιατί δέν είχα παρακαθήσει ποτέ ώς τότε σέ παρόμοιο σουπέ.

Καθόμιν δεξιά στόν μεγάλο ποιητή και δεξιά μου πάλι καθόταν ό Σιγώ, με τόν όποιο, θέλοντας και μή, αναγκάστηκε νά συμφιλωθώ. "Αιστερά στόν Ουγκώ καθόταν ή ήθοποιός κ. Λαμπκέν και άριστερά τής ό Ντυκενέλ.

"Αλέαντι στόν ένδοξο ποιητή καθόταν ένας άλλος ποιητής, επίσης ένδοξος : ό Θεόφιλος Γκωτιέ, ό όποιος είχε κεφάλι λέοντος σέ σωμα έλέφαντας και πνεύμα γοητευτικό... "Υπήρχε σ' αυτόν μά ευγενής ανατολική, σταγγαλισμένη από τό έθιμα και τίς μόδες τής δύσεως. "Έξερα σχεδόν όλων του τούς στίχους και τόν κώτταξα με τρυφερότητα.

Κυτάζοντάς τον, τόν φανταζόμιν ντυμένον με ύπεροχα ανατολίτικα κοστούμα και ξαπλωμένον επάνω σέ μεταξωτά και χρυσόκέντητα μαξιλάρια.

"Όστόσο, μόλις άποσπούδα τό βλέμμα άπ' αυτόν και κώτταξα δίπλα του, άπείαξα, γιατί δίπλα του καθόταν ό καταπληκτικής άσχημής συγγραφέυς Πόλ ντε Σαιν—Βικτόρ. "Ό άσχημάνθρωπος αυτός είχε άρκετό πνεύμα και τάλαντο, μά νά χρησιμοποιούσε και τά δύο γιά νά λή και νά γράφει τό κακό. "Έξερα πώς με μισούσε, μά κ'

Γ'. Καθώς έφρυγα μανιασμένη - σινεμασμένη ή Σάρα Μπερνάρ στά άπομνημονεύματά τής — άπ' τό γραφείο των διευθυντών του «Όντεόν», φτάνοντας κάτω στό δρόμο συνάντησα τόν Πόλ Μερζί, ό όποιος έρχόταν έν μερούς του Ουγκώ γιά νά προσκαλέη τόν Ντυκενέλ και τό Σιγώ στό σουπέ που θά παρέθετε ό ποιητής γιά την έκατοστή παραστάση του «Ρουί Μπλάς».

— Έρχομαι άπ' τό σπίτι σας ! μου φώναζε, βλέποντάς με. Σάς άποφασι και τη δική σας πρόσκληση. Μά φαίνεστε διασπικη... Πού πάτε ;

Έγώ του έσφιξα τό χέρι και πήδηξα στό άμάξι μου, χωρίς νά του άπάντησω, χαμογελώντας μυστηριώδως.

— Στη Γαλλική Κωμωδία ! φώναζα τότε στόν άμάξα, ένώ ό Μορίς άπόμεινε μ' άνοιχτό στόμα. ***

Μόλις έφτασα στη «Γαλλική Κωμωδία», έστειλα την κάρτα μου στόν κ. Περγρέν, τό διευθυντή τής. Έπειτα δέ από δύο λεπτά έμπαινα στό γραφείο του «Παγωσμένον Άντρείκελλο», όωσ τόν έλεγα. Είχαν δέ δίχνο νά τόν λένε έτσι, γιατί σ' αυτό τόν άνθρωπο ύπήρχαν δύο άνθρωποι έντελώς διαφορετικοί : ό ένας ήταν αυτός που ήταν πάντοτε, και τόν άλλο τόν είχε δημιουργήσει γιά τίς ανάγκες τής σταδιοδρομίας του. Ό πρώτος ήταν ευγενής, ευχάριστος, άξιαγάτιος, πνευματώδης, ένώ ό δεύτερος, τό άντρείκελλο δηλαδή, ήταν άρχικό, άλύγιστος, σιωπηλός και κάπως ποζάτος.

Στην αρχή λοιπόν με δέχτηκε ό Περγρέν—άντρείκελλο.

"Όρθιος, με τό χέρι τεντωμένο, κάνοντας μά έλαφριά ύπόκλιση, μού έδειξε μά πολυθρόνα γιά νά καθήσω. Περιέμεινε μάλιστα με προσοχή νά καθήσω έγώ γιά νά καθήση κ' αυτός. Έπειτα πείνοντας ένα χαρτοκοπίτσα, γιά ν' άνασχολή τά χέρια του, μού είπε με φωνή άχαρη, με τη φωνή του άντρείκελλου :

— Τι άποφασίσατε, κυρία, γιά την πρότασί μας ; Κέχστε νά φήτε στη «Γαλλική Κωμωδία ;

— Μάλιστα, κύριε, του άπάντησα και ήρθα γιά νά ύπογράψω τό συμβόλιό.

Και, πρίν άκόμα αυτός μού πη τίποτε, πλησίασα την πολυθρόνα μου στό γραφείο του και πήρα μά πένα γιά νά ύπογράψω. Μά καθώς τη θούτηξα στό καλαμάρι, δέν έπηρες άρετική μελάνη, και την ξαναβούτηξα άπλώνοντας τό χέρι μου. Μά αυτή τη φορά πήρα πολλή μελάνη και, καθώς τραβούσα τό χέρι μου, μά χοντρή σταγών έπεσε στό άσπρο χαρτί που βρισκόταν μπρός στόν κ. Περγρέν.

"Εκείνος έσκυψε τό κεφάλι του, είδε την κηλίδα κ' έκανε νά πετάξη τό χαρτί, όταν έγώ του φώναξα :

— Σταθήτε ! Σταθήτε !

Και, πείνοντάς του τό λερωμένο χαρτί, έπρόσθεσα :

— Τώρα θά δοίμε άν έκανα καλά νά δεχτώ την πρότασί σας. "Αν άπ' αυτή τη μελανιά σχηματιστεί μιά πεταλούδα, αυτό θά πη πως έκανα καλά, άν όμως σχηματιστεί οποιοδήποτε άλλο πράγμα, τότε θά σημαίνει τό αντίθετο...

Και, διπλώνοντας στά δύο τό χαρτί, στό μέρος τής μελανιάς, τό πείσα δυνατά με τό χέρι μου.

Τότε ό Περγρέν άρχισε νά γελά, ξεχνώντας πεία τό ρόλο του άντρείκελλου... Και, σκαμμένοι μαζί πάνω άπ' τό χαρτί, τό άνοίξαμε σιγά—σιγά... Σάν τ' άνοίξαμε όλόκληρο είδαμε στη μέση μιά ύπεροχη πεταλούδα με τά φτερά άνοιγμένα.

— "Ε, λοιπόν !... μού ελε ό Περγρέν γινωμένος πεία άλλος άνθρωπος. Βλέπετε πως κάνατε πολύ καλά νά δεχτήτε την πρότασί μας...

"Αμέσως τότε ύπογράψαμε τό συμβόλαιο και άρχισαμε νά συζητούμε σάν παληοί καλοί φίλοι που ξαναβρίσκονταν, Έπειτα από χρόνια.

"Ό Περγρέν—όχι τό άντρείκελλο—ήταν χαριτωμένος και πολύ γοητευτικός, παρ' όλη την άσχημία του. "Όταν τόν άφησα, είμαστε πεία έγκάρδιο φίλοι και



'Η Σάρα Μπερνάρ γλύπτρια. Μπρός στό άγαλμα τής «Μηδείας» τής.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΦΡΙΚΗΣ

ΤΟΥ Η. Η.

Τ Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ι Ο



ΕΟΣ, γεμάτος ζοή κι' αισιοδοξία, ο Κάρολος δέν ήταν καθόλου προληπτικός. Δέν είχε δευσιδαιμονίες. 'Από τόν καιρό όμως που κάποια ταγγάνα του είχε πει μιά φοβερή προφητεία για τόν μέλλον του, δέν μπορούσε πειά νά ήσυχάζει.

Τό περιστατικό αυτό είχε συμβεί ένα βράδυ που ο Κάρολος καθότανε με μερικούς φίλους του σ' ένα έξοχικό καφενείο. Μιά ταγγάνα πέρασε από κει κι' ένας άσ' τούς φίλους του, βλέποντάς την, τή φώναξε για νά τούς πη την τήν του, έτσι για νά γελάσουν.

'Η ταγγάνα είδε τις γραμμές τών χειρών του και είπε στόν καθένα τή μοίρα του.

'Ο Κάρολος, όταν ήθελε ή σειρά του, τής άπλωσε κι' αυτός τόν χέρι του.

'Η ταγγάνα όμως, μόλις τόν πήρε μέσα στό δικό της και τόν κούταξε, κατωσίφιασε με μιάς και είπε :

- Βλέπω κάτι τρομερό!...
- Τι ; ρώτησε ο Κάρολος.
- Θά σάς συμβή κάτι τρομερό.
- Μά λέγε επί τέλους! φώναξε άνυπόμονα ο Κάρολος, αρχίζοντας κι' αυτός ν' άνησυχί και νά ρωτάται. 'Εξήγησέ μου τί βλέπεις...

— Νά, είπε ή ταγγάνα, έσείς θά ένταριασείτε ζωντανός!

'Ενα ρίγος πέρασε τόν κορμί του Καρόλου, όταν άκουσε τήν τρομερή αυτή προφητεία.

Τρόβηξε άπότομα τόν χέρι του και είπε στην ταγγάνα :

— Πήγαινε! Δέν θέλω νά μου πής τίποτ' άλλο...

'Η ταγγάνα έφυγε πράγματι, αλλά από τή στιγμή αυτή, ο Κάρολος, ο οποίος ήταν πρίν τόσο εύθυμος, έγινε μελαγχολικός και ασυπόλοος.

— Τι, πιστεύεις στά λόγια μιάς ταγγάνας ; τού έλεγαν οι φίλοι του. Δέν καταλαβαίνεις ; Για νά πη κάτι διαφορετικό σ' εσένα, σοί είπε αυτή τήν άταίρια προφητεία...

'Ο καιρός περνούσε, μα τά φοιχτά λόγια τής ταγγάνας άνηχοσαν πάντα σ' αυτιά του Καρόλου.

'Ετρεμε με τήν ιδέα, ότι ή προφητεία της θά έπραγματοποιείτο κι' ότι μιά μέρα θά τόν έθαβαν ζωντανό.

Μιά μέρα ο Κάρολος είδε στό δρόμο έναν άσ' τούς φίλους του, με τούς όποιους ήταν μαζί στό έξοχικό καφε-

έγγο του άνταπέδιδα τόν μισό με μισό.

'Όταν ο Βίκτωρ Ουγκώ προέκυε για νά μάς εύχαριστήσει για τόν ζήλο που είχαμε δείξει στό άνάβασμα του έργου του, όλοι κυττάζανε τόν ποιητή, χαριτώντας ψηλά τόν ποτήρι μας. Μά τή στιγμή που ο μέγας ποιητής, θέλοντας νά μ' εύχαριστήσει ιδιαίτερος, γύρισε πρός μένα και άρχισε νά λέη: «'Όσο για σάς κυρία...», ο Σαιν Βικτώρ, θέλοντας νά τόν διακόψει για νά μη μ' έδειξώ, άφησε επίτηδες τόν ποτήρι του να πέση άσ' τά χέρια του και νά σπάσει...

'Επακολούθησε μιά μικρή σύγχυσις στό τραπέζι. Τότε έγώ, δίνοντας τόν ποτήρι στόν έγχροό μου, τού είπα :

— Πάστε τόν ποτήρι μου, κύριε... Πίνοντας άσ' αυτό, θά μάψετε τή σκέψη μου, ή όποία θά εινε άπάντησις στη δική σας, τήν όποία τόσο θορυβώδως εκφάρασατε πρδό δλίγου...

'Ο Σαιν Βικτώρ πήρε πράγματι τόν ποτήρι μου, μα όχι χωρίς νά μου ρίξει προηγουμένως ένα βλέμμα μίσους.

'Ο Βίκτωρ Ουγκώ όστόσο, τελείωσε τήν πρόποσί του για μένα, ενώ όλοι χειροκροτούσαν και κραυγάζαν.

Στό προσεχές θά διηγηθώμε τόν δραματικό τέλος του καλλιτεχνικού αυτού συμποσίου.

νεύο, όταν ή ταγγάνα τού είπε τή μοίρα του. Είχε νά τόν ιδή καιρό και τόν ρώτησε τί γίνεται.

— Τι νά γίνουμαι ; τού άπάντησε ο φίλος του. Παντρεύτηκα αυτές τις ημέρες για δεύτερη φορά. Κώρια τήν πρώτη μου γυναίκα, γιατί δέν συμφωνούσαν οι χαρακτήρες μας. Τώρα όμως έμ' εύτυχιμένους μ' αυτήν που έπληρα...

'Ο Κάρολος, όταν άκουσε αυτά τά λόγια, άνατρίχιασε. Θυμήθηκε πως ή ταγγάνα είχε πει στό φίλο του, ότι θά παντρευόταν δυό φορές.

Νά λοιπόν που ή προφητεία της είχαν άρχισι να βγαίνουν αληθινές!... 'Όπως ο φίλος του είχε παντρευτεί δυό φορές, σύμφωνα με τήν προφητεία της ταγγάνας, έτσι κι' αυτόν θά τόν έθαβαν ζωντανό. Δέν ήξερε τί νά κάνει ο δυστυχισμένος για νά ξεφυγή άσ' τόν μοιραίο του.

'Εξεμισθηρεύθη σ' όλους τούς γνωστούς του τόν τρομερό φόβο που τόν βασάνιζε και τούς εξώριάζε, άν ποτέ πέθανε, να μη τόν θάψουν άμέσως, αλλά νά τόν αφήσουν άπαρο επί πολλές μέρες, ως ότου παρουσιαστούν στό όσμο του τά πρώτα σημάδια τής σήψης.

'Όταν άρρώστανε καμιά φορά, έτρεψε ήπιως πάθει νεκροφάνεια.

Κάθε βράδυ, πρίν πλαγιάσει, άφανε έπάνω στό τραπέζακι, που ήταν δίπλα στό κρεβάτι του, ένα χαρτί, στό όποιο ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα τά εξής :

«'Αν τόν πρωί με έβρητε νεκρό, μη με θάψετε, άν δέν περάσουν πολλές μέρες, γιατί υπάρχει φόβος νά πάθω νεκροφάνεια».

'Ετσι, κατεχόμενος άσ' τόν τρομερό μ' αίον αυτό εφιάλητ, ο Κάρολος είχε γίνει πολύ δυστυχής.

'Ο κόσμος όλος τόν νόμιζε για τρελλό. Ότε νά παντρευτή μπορούσε, ότε νά προοδεύσει στη ζωή του.

Τή νύχτα ύπόφερε από φοιχτούς εφιάλητες. Τού φανότανε ότι βρολιετα θαμμένος ζωντανός μέσα σ' ένα μνήμα και φώναζε άγρια, ζητώντας βοήθεια. Οι σύνιοκοι του δέν μπορούσαν πειά νά τόν ύποφέρουν. Γι' αυτό, άλλαζε κάθε τόσο κατοικία.

Τού κάκου οι γνωστοί του προσπαθούσαν νά τόν καθησυχάσουν. Τού δοκιζόντουσαν ότι δέν θά τόν έθαβαν, έν περιπόσει θανάτου, παρά μόνον όταν θύραζε νά σαπίη τόν κορμί του. Αυτός όμως δέν μπορούσε νά ήσυχάζει.

Δέν μπορούσε πειά νά ύποφέρει τόν σκοτάδι. 'Όταν κοιμόταν, άφανε τόν φως άναμμένο ως τόν πρωί στην κάμαρά του...

'Αν κάποτε τόν φως έσθινε μόνο του, τότε έβαζε τις φωνές και ζήτησε βοήθεια.

Τέλος, ένας συγγενής του τόν διαβεβαίωσε με όρκο, ότι δέν θά τόν έθαβαν, παρά μόνο άφου προηγουμένως τρεπούσαν τήν καρδιά του με μιά μεγάλη βελόνα...

'Ετσι ο Κάρολος ήύαχσε κάτω.

Μά, άλλοίμονο, ποτέ κανείς δέν μπορεί νά ξεφυγή τόν μοιραίο!...

Μιά νύχτα, ενώ ο Κάρολος κοιμότανε, έγινε ένας τρομερός σεισμός. Πολλά σπίτια γκρεμίστηκαν και μαζί μ' αυτά και τόν δικό του.

'Ο δυστυχισμένος νέος βρόθηξε έξωρα θαμμένος ζωντανός κάτω από τούς τούχους που κατέρρευσαν με τρομερό κράτο.

Τού κάκου προσπαθούσε νά σωθή. Δέν μπορούσε κανείς νά τόν βοηθήσει, γιατί κανείς δέν άκουγε τις άελευπτιμένες φωνές του, μέσα στό πανδαμμό που επικρατούσε.

Κι' έτσι ο άτυχος Κάρολος πέθανε από τόν φοιχτό θάνατο, τόν όποιο έτρεψε σ' όλη του τή ζωή και τόν όποιο τόσο προσπάθησε ν' άποφύγη...

Κι' ή προφητεία της ταγγάνας βγήκε αληθινή...

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

'Η ύποκρισία εινε λατρεία της κακίας πρδς τήν άρετή. Αλ Ροσφοκιά.

Τό λογικό εινε ασυθητεροσ κυβερνήτης από έναν τύραννο. Γιατί άν παρακούη κανείς στόν δεύτερο, γίνεται άπόδως δυστυχής, ενώ άν παρακούση στό πρώτο μεταβάλλεται σε βλάνα.

Πασοκάλ.

'Η κολακεία εινε κιδθίλο νόμισμα που κυκλοφορεί έξ αιτίας της κενοδοξίας μας

Φραγκλίνος



Είχε χάσει τόν κέφι του, είχε γίνει πολύ δυστυχής...

