



περιλαίμω του Πιστού ;

— Ναι, τὸ θυμάμαι.

— Δοκίμω... σὸ σημείωμα αὐτὸ δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ὑπερβολή. Ἡ ἑπιπέδη αὐτὴ εἶνε καταραμένη, τὴν ἔχει φαντασιεὶ ὁ θάνατος... Ὑπάρχουν στὴν αὐτὴ οἱ πάροι, γιὰ τοὺς ὁποίους μιλάει ὁ ἄνθρωπος ποῦγραφε τὸ σημείωμα, ὁ τελευταῖος κάτοικος τῆς ἐπιπέδου αὐτῆς...

— Κι' αὐτὸ σ' ἀνηύχισσε, φίλε μου;

— Ὁ, ὄχι, Μίνα, δὲν ἦταν μόνον αὐτό...

— Ἀλλά ;...

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

— Οἱ πάροι εἶν' ἀνοιχτοί.

— Ἀνοιχτοί ;

— Ναι, ὅπως ἀναφέρει τὸ σημείωμα.

— Ἀπὸ τ' ἀγρίωμα ἴσως ;

— Ὁχι, Μίνα. Ἐξ πόρτες εἶνε κατάκλειστες. Ἀπὸ τοῦ θυμάτων τ' ἀγρίωμα ; Οἱ πάροι εἶν' ἀνοιχτοί, Θεέ μου, καὶ τὰ φέρετρα οἰγμένα ἔξω !...

Ἀποθήκευσε ἕνα ἴριος σ' ὄλο μου τὸ σῶμα, ἀλλὰ συγκρατήθηκα.

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

— Μόνον Ἐκεῖνος εἶν' ἰκανὸς νὰ διαπράξῃ μὴ τόσο φοβερά ἐπραξί...

— Ναι, μόνον Ἐκεῖνος...

— Τὰ σκεπτάματα τὸν φερέτρων εἶν' ἀνοιχτά. Σπασμένα σχεδόν.

Κι' ἔτσι — Ὁ Θεέ μου ! — ἀντίρροπα τὴ φρικὴ, ὅλη τὴ φρικὴ τοῦ θανάτου. Ὑπάρχουν ἐκεῖ καταμωσῆς τῆς αὐλῆς τὰ πλάματα τὸν θυμάτων του. Τὰ θώρα τὰ ἔχουν κατασπαράξει... Εἶνε τρομερὸ, τόσο τρομερὸ !... Δὲν πρέπει ν' ἀντικρούσῃς τὸ θέαμα αὐτὸ, καλὴ μου Μίνα.

— Ἐστω. Θὰ περμένομε τὸν καθηγητὴ Βάν Ἐλισγγ. Στὸ μεταξὺ ὅμως πρέπει νὰ μοῦμιε στὴν ἑπιπέδα.

— Ὁχι ἀπ' τὸ μέρος αὐτό.

— Ναι, ὄχι ἀπ' τὸ μέρος αὐτό. Ἀπὸ τὸν κῆπο. Μπορεῖ νὰ γατζωθῆ κανεὶς στὸν κισσὸ, ν' ἀνέβῃ στὴ μάντρα, νὰ πηδήσῃ μέσα καὶ ν' ἀνοίξῃ τὴ πόρτα...

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΟΙ ΔΡΑΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Πῶς φανταζόντουσαν τοὺς δράκοντες οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Τὰ φείδια τῶν Ἐρινύων. Τὶ γράφει ἡ Ἁγία Γραφή γιὰ τὰ φείδια. Τὸ τεράστιο μέγεθος τῶν δράκόντων. Τὶ ἀναφέρουν οἱ ἀρχαῖοι ἱστορικοὶ. Ἡ ἱστορία ἐνὸς θρυλικοῦ δράκοντος. Πῶς τὸν ἔπαισαν οἱ Αἰγύπτιοι στὴν παγίδα, κτλ. κτλ.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, μετ' ὄνομα δράκοντες, ἐνόουσαν μερικὰ φανταστικὰ καὶ τερατώδη θηρία, μετὰ κεφάλι μωναρίου, κομὴ γιάς, σφῆρα φειδίου, πού εἶχαν τεράστιο σῶμα καὶ ἀπαισία ὄφι καὶ βγάζαν ἀπ' τὸ στόμα τους φλόγες.

Ἐπίστευαν ἐπὶ πλέον γι' αὐτοὺς, ὅτι εἶχαν φτερὰ καὶ λέπια στὸ σῶμα τους καὶ ὅτι τὸ διαπεραστικὸ βλέμμα τους μπορούσε νὰ θανατώσῃ ὅποιον τὸ ἀντιρῶσε.

Ὑπάρχουν σχετικὰ μετὰ τοὺς δράκοντες παραδόσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες αὐτοὶ ἐφύλαγαν τὸ περίφημο Χρυσὸν Ἰερόν τῆς Κολχίδος, τὸν Κῆρον τῶν Ἑσπερίδων καὶ τὴν Κασσιόπη Πηγή.

Ἐπίσης τρομερὰ καὶ φοβερὰ, σὺν τοὺς δράκοντες, ἦσαν καὶ τὰ φείδια, πού χρησιμοποιοῦσαν ἡ Ἐρινύες ὡς μάστιγες, γιὰ νὰ τιμωροῦν στὸν Ἄδη τοὺς ἀμαρτωλοὺς.

Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἐσθόντο ἐξαιρετικὰ τὰ φείδια, ὅπως ἐξοκολούθουν νὰ τὰ σέβονται ὡς σημερα πολλοὶ ἡμῶν γιὰ τοὺς Ἀφροδίτες.

Ἐπίσης οἱ Αἰγύπτιοι εἶχαν τὴ συνήθεια, στὶς διάφορες εἰκονικὲς παραστάσεις των, νὰ στεφανοῦσαν τὸ κεφάλι τοῦ θεοῦ Ὁσίριδος καὶ τὸ σφῆτρο τῆς θεᾶς Ἰσιδος μετὰ φείδια.

Οἱ Αἰγύπτιοι ἐσομβολοῦσαν τὴν αἰωνιότητα μ' ἕνα φείδι πού δάγκανε τὴν σφῆρα του, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐξοκολούθουν τὸ φείδι ὡς σύμβολο τοῦ θεοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τῆς θεᾶς Ὑγείας.

Ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει σὲ πολλὰ σημεία τῆς τῆς φείδι, σὸ ὅποιο ἀποδίδει τὴν ιδιότητος τῆς ἐπιτηδείτητος, τῆς ἀπάτης, τοῦ ψεύδους, τοῦ δόλου, τοῦ φθόνου, κτλ.

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;

Ἐἴπα ἰσχυρὰ ἔκαμε τὸ σταυρὸ του καὶ ψεύθηκε σιγά, σὺν τὰ φερόμενα μὴν τὸν ἀκούσει κανένας ;



Μυθολογικὸς δράκων καταερχορίζων τὸ πλήρωμα ἐνὸς πλοίου.



Ἐτερος μυθολογικὸς δράκων.

(Ἀκολουθεῖ)