

Ο καινόμενος ο μπαρμπα-Γουσταβός... Πώς έχει καταντήσει!... Ένας άλλητης σχεδόν... Πόσες φορές κοιμάται νηστικός στο Άσπυλ των Άστέρων!... Άλλοθινα!... Τώρα στα γράμματα δεν έχει ούτε ένα προσέφαλο διζό του, να γείρει το κεφάλι του. Δεν έχει ένα χαρδιά που να τον πονη στον πόνο...

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ MAX RAYMOND



Ο ΜΠΑΡΜΠΑ

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ

Την ημέρα που κατορθώνει να κερδίσει δύο φράγκα, την θεωρεί ημέρα εύλογημένη. Τότε μπορεί να χαράξει λίγο. Μά τις άλλες μέρες που κερδίζει λιγότερα ή και τίποτα; Τότε;... Τότε ούτε φωνή δεν μπορεί ν' άγροσάη...

Δεν ξέρει κι' αυτός τί δουλειά να κάνει, έτσι καθώς είχε γέρος, και τόσο κουρασμένος, τόσο βασανισμένος, χρόνια τώρα. Πότε κάνει το χαμάλι, πότε πάλι πουλάει σπινά ή λουλούδια... Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας γέρος τόσο κουρασμένος σαν κι' αυτόν; Μόνο να ζητιανεύη δέν τομάρι... 'Α, όχι αυτό, δέ θα τό κάνει ποτέ! Καλύτερα να πενιά...

Μά δεν μπορεί νά σρκώνει πάντα πολύ βαριά πράγματα... Δέ μπορεί νά προσηθέεται πάντα πολλά κομμάτια σπινόν. Κι' ούτε τό πουλάει πάντα... Καί όσο για τά λουλούδια... Πού να τά βρή; Μονάχα μία άνθρακιά, που καλύτε της υπέριστες μεγάλες γλάστρες στό μισό της άνθρακιά, τόν κατατά πότε-πότε, και τού δίνει μερικά άνθη για νά πουλήσει... Μά δεν τού δίνει, παρά τά πιο μαρμαμένα... 'Όσα δηλαδή δέ μπορεί νά πουλήσει έκεινη. Γι' αυτό ο μπαρμπα-Γουσταβός ηρησάει νά τό πουλήσει τό βράδι άργά, στη σιά, σέ φτωχικές και όχι πολύ καλά φτωχισμένες σινουκιές... Είναι τάχα πονηρία αυτό;... Μά και στις σινουκιές αυτές οι άνθρακοί είχε πολύ φτωχοί και δέ μπορούν ν' άγοράσουν τά λουλούδια του... Κι' όμως...

Δέν ήταν πάντα τόσο φορηός, τόσο φτωχός, ο μπαρμπα-Γουσταβός. Χρόνια πριν, είχε ένα σπιτάκι, μία γυναίκα, ένα κοριτσάκι...

Δέν ήταν πλούσιος, αλλά ζούσαν ήσυχα και ήλινα.

Την ημέρα ο Γουσταβός έργοζότανε σ' ένα έργοστείο. Τό βράδι, όταν έπίστρεφε στό σπίτι του, εύρισκε εκεί τή γυναίκα του νά έτοιμάη τό δείπνο και έξουαρζότανε με τά λογάρια και τά χαμογέλια τής κόρης του, που τή λάτρεινε.

Μά, έξαφνα μία μέρα κρηόγησε ο πόλεμος...

'Ο Γουσταβός αναγκάστηκε νά φύγη, και άπογοιστηκε με καρδιά σπαραγμένη τή γυναίκα τόν και τό κοριτσάκι του.

Σέ μία μάχη πώστρεσε αιχμάλωτος, και, έπι τέσσερα χρόνια ήταν αναγκασμένος νά σκάβη χαρσώματα έπών τή άπειλή τόν Γερμανικών δόλων.

'Όταν τελείωσε ο πόλεμος, κι' ο Γουσταβός άπόκτησε τήν έλευθερία του, έτρεξε άμέσως στό χωριό του, μά δεν βρήκε εκεί παρά έρημια.

Τό σπιτάκι του είχε καί σ' ένα βομβαρδισμό... 'Η γυναίκα του και ή κόρη τόν είχαν έξαρσαστεί... Τού κείνου ο φτωχός Γουσταβός ζήτησε παντού πληροφορίες γι' αυτές...

Πηγαίνοντας άπό μέρος σέ μέρος για νά τής βρή, κατέληξε μία μέρα στό Πωριό... Κι' εκεί, κουρασμένος, άπογοητισμένος, άπελπισμένος πειά, σταμάτησε... Είχε τήν ιδέα δι να έρχότανε έπιτροπός ο θάνατος νά τόν έξουαρσάη για πάντα... Μά ο θάνατος ο έπιτροπός, φρονιάνει σάν νά τόν είχε έξαρσεί...

Και τότε, θέλοντας και μη, ο φτωχός Γουσταβός άρχισε νά φροντίη για νά ζήση κόνοντας, όταν μπορούσε, τόν άχθροφόρο ή πουλώντας σπινά και λουλούδια μαρμαραμένα.

Μία μέρα...

Μά τί παράξενο! 'Ο μπαρμπα-Γουσταβός, που πήγαινε πάντα άφρημένος, χωρίς νά προσέχη τίποτα γίνο του, μία μέρα, περιπατώντας άσκοπα, νηστικός και μιν έλπίζοντας ούτε τό βράδι νά φάη, κούταξε τής διάφορες φεζάκιες που ήταν κολημένες στόν τοίχο.

Κι' έξαφνα... 'Εννοιασε κάτι νά τού σφίγη τή καρδιά, και τά γονάτα τόν κούνησε. Άκούσθηκε στόν τοίχο για νά μιν πείη.

Είχε ιδεί μία μεγάλη ζωγραφιά, που τού έκανε έξαιρετική εντύ-

παρά μόνο δώδεκα χρόνια. 'Ισως τό σχήμα τού προσώπου τής ήταν τόσα λίγο πιο γεμάτο, τό δέξιμα τής πιο βαθύ, αλλά δεν ύπαιχε καμιά άμφοβλία! 'Ηταν ή Σουσάννα, ή κόρη τού!...

'Ο μπαρμπα-Γουσταβός εύρινε εκεί πολλή όρα... Κούταξε και έξανακίταξε τή ζωγραφική εικόνα, νομίζοντας ότι όνειρεύεται.

'Όταν τέλος σιγήθε λίγο, διάβασε τά γράμματα που ήσαν κάτω άπό τήν εικόνα:

"Σούση Πύς, Χορεύτρια και άοιδός Μουλέν—Ρουί. Πρέπει όλοι νά σπεύσετε νά τή θανάτωσετε."

'Ο μπαρμπα-Γουσταβός, τρεμόντας σάγχομος, πήγε τότε στην άνθρακιάς που τού έδινε καλύτε από λυπη τά πιο μαρμαμένα λουλούδια τής και τής είπε:

—Κυρία, δώσε μου σάν παρακαλώ άμέσως ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, αλλά τριαντάφυλλα φρέσκα, τής φρέζ.

'Η άνθρακιάς τόν κούταξε σαστισμένη.

—'Ενα μπουκέτο τριαντάφυλλα; Και φρέσκα; Μά τρελλάθισται;

—Θά σάς τό πηρώσω, είτε με ύφος σοβαρό ο μπαρμπα-Γουσταβός, και έβγαλε άπό τό χέρι του ένα χρυσό κριζο, τό μόνο θησαυρό του, που δεν τόν είχε δώσει ως τώρα, όσο και αν είχε πενάσει, γιατί ήταν τό χαμάλι δαχτυλίδι του. Και τό έδωσε στην άνθρακιά.

'Εκείνη δεν μπορούσε πια νά άρνηθή. Και τού έτοιμάσε ένα θαμνάσο μπουκέτο άπό τριαντάφυλλα.

'Ο μπαρμπα-Γουσταβός τά πήρε και διεκένθησε στό Μουλέν—Ρουί. 'Η μεγάλη λαχτάρα νά ιδή τήν κόρη του, τού έδωσε δύναμη και έτρεξε, αν και ήταν νηστικός και τόσο κουρασμένος...

'Ηταν ή ώρα που ο κόσμος περίμενε στην είσοδο για νά ιδή τής καλλιτεχνίδες που θά έπιπαιναν στό θέατρο.

'Ο μπαρμπα-Γουσταβός, με τά τριαντάφυλλα στό χέρι, στάθηκε κι' αυτές άμέσως στους άλλους νά περίμενε.

Οι άλλοι, βλέποντας τόν άθλιο αυτό γέρο, με τό μπουκέτο στό χέρι, γελούσαν ελαφρώς. Μά ο γέρος πατέρας δεν τούς έβλεπε... 'Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά, δυνατά!.

Είχαν περάσει ήδη τρεις ώριότητες. Μά ο μπαρμπα-Γουσταβός δεν είχε άναγνωρίσει σ' αυτές τήν κόρη του. 'Εξαφνα ένα αόριστο κομμά σταμάτησε και κατέβηκαν άπ' αυτό μία ήψηλή μελαχροινή γυναίκα, και μία άλλη, ξανθή, λεπτή, χαριτωμένη.

'Ο μπαρμπα-Γουσταβός προχώρησε προς αυτή. 'Ηταν βέβαιος ότι αυτή είχε ή κόρη του. Χωρίς νά πη τίποτα τής πρόσεξε τά σόδα.

'Η μελαχροινή ήψηλή γυναίκα θέλησε νά έπιποδίση τή Σουσάννα νά πέρη τό μπουκέτο.

—Μά... Τι είναι αυτά; Θά δέχασατε και τόν τρελλόν άνόμο τά λουλούδια; Πήγαινε, γέρο μου. Άρπάξε μάς οσέλιφες.

Μά ή Σουσάννα, με τή σταματήματα τής φωνής, είπε:

—Άρσέ τον, 'Ο καινόμενος θά νοσήη μεγάλη χαρά αν τά δεχτώ.

'Η μελαχροινή γυναίκα πήρε τότε τό μπουκέτο με θυμό και τό πέταξε στό δρόμο.

—'Ο καινόμενος ο γέρος!... φεβήρισε ή Σουσάννα, και προχώρησε προς τήν είσοδο τού θεάτρου.

Μά ο γέρος πατέρας δεν βάσταξε πειά. 'Αν δεν μιλούσε θά τήν έκανε πάλι. Πήγε κοντά τής, και με φωνή γεμάτη στοργή, φώναξε:

—Σουσάννα!...

'Εκείνη σταμάτησε—τόσο ήταν τρομερή ή φωνή που τήν φώναζε—και τόν κούταξε έπι άρκετές στιγμές.

'Υστερα, χωρίς νά τή κοιτάη κατέβηκε για τή φίλη τής, που ήθελε νά τήν έπιποδίση, άρχισσε προς αυτόν και τόν έσφιξε μέσα στην άγκαλιά τής, φωνάζοντας:

—Πατέρα!... Άγαπημένο μου πατέρα!...



'Η Μείδουσα
(Έργον τού Φράντζ Μέντλερ)