

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΟΥ

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η παραξενιές κι' η ιδιοτροπίες του ποιητού. Οι τρομεροί στιγμιότυποι θυμικοί του. Ο νευρασθενικός άριστοκράτης. Τα φιλολογικά σαλόνια της Ζακύνθου και της Κερκυράς των αυτοσχεδίων ποιημάτων. Πώς ο Σολωμός έγραψε



Α'.

Οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν πάντα κάτι το ξεχωριστό, το ξεχωριστό στην ιδιοσυγκρασία τους. Δεν είχε δε άδικο ο Λομπρόζο όταν έλεγε ότι η μεγαλύτερη βροίχεται κοντά στην τρέλλα. Γιατί όλοι σχεδόν οι μεγαλοφυείς έχουν παράξενο και ιδιότροπο χαρακτήρα.

Έτσι, ένας άνθρωπος που θα γνώριζε για πρώτη φορά το Σολωμό, θα τον νόμιζε για αγριανθρωπό, εγωιστή και ίσως μοχθηρό. Αλλά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. Κάτω από τους στιγμιαίους θυμούς του ξεφύριζε μια άπειρη καλοσύνη. Τη στιγμή του θυμού του ήταν άνοητος. Όταν όμως του περνούσε η κακή έκθεση στιγμή, γινόταν σαν άνοιμα και μπορούσε να' ένα παιδί άνομα να τον κάνει ότι θέλει, άνομα και να του πάρει το πορτοφόλι... άνωξ έγινε, άλλως τε πολλές φορές...

Η μητέρα του, που τον ήξερε πολύ καλά, ποτέ δεν του άφαιρε όταν ήταν παιδί, αλλά τον έδωκε πάντα με το καλό.

Έκείνος που θα ζούγαν τον χαρακτήρα του Σολωμού, δεν πρέπει να λησμονεί ότι ήταν φοβερά νευρικός, νευρασθενικός μάλιστα, σε βαθμό παθολογικό. Κι' όσο μεγαλύτερο στην ηλικία, τόσο περισσότερο τα νευρα του ξεκοφιδιόντουσαν. Έφτασε μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε

δεν μπορούσε να υποφέρει ούτε τον θόρυβο των δρόμων. Γι' αυτό όταν γινότανσαν πανηγύρια ή εορτές στη Ζάκυνθο, ο Σολωμός έφευγε από το αρχοντικό σπίτι του κι' έπιανε στην έξοχη — είτε στο σπίτι του 'Αρσοληρίου, όπου έγραφε τον 'Υμνο, είτε στο 'Αγράκι, στον λόφο του Δομνεγγίου, όπου η γαλήνη κι' η μοναξιά του μαλάωναν τα νευρα

Όπως βλέπετε λοιπόν, ο Σολωμός δεν ήταν πραγματικά μισάνθρωπος, αλλά ένας νευρασθενικός άριστοκράτης, που είχε τα μέσα να μπορεί να 'ζη άποιοινομένος από τον άλλο κόσμο.

Στα τελευταία του χρόνια, η νευρασθενία του, που είχε καταστήσει πεισιπαθολογική, τον έκανε να έχη διαρκώς επεισόδια άνομα και με τους πιο στενούς του φίλους. Γι' αυτό στα χρόνια αυτά είχε περιοριστεί τις συναστροφές του σ' ένα κύκλο λίγων λογίων, οι όποιοι ήξεραν το ελάττωμα του και του συγχωρούσαν κάθε παραξενιά.

Κατά τη νεότητά του στη Ζάκυνθο, ο Σολωμός ήταν πολύ κομμωτός και συνήθιζε τα βράδια να πηγαίνει σε διάφορες συναστροφές, όπου το κυριότερο θέμα ήταν η φιλολογική συζητήσις. Τα χωριτά όμως δεν του άρεσαν και ποτέ δεν έπαιξε.

Κατά την εποχή εκείνη, η Ζάκυνθος, όπως και η Κέρκυρα, ήταν κέντρα διανοητικά πρώτης τάξεως. Ύψιζαν εκεί σαλόνια, όπου τραγουδούσαν, έπαιζαν πιάνο ή συζητούσαν για τη φιλολογία και τις τέχνες.

Στα Ζακυνθικά σαλόνια λοιπόν, ο Σολωμός έπαιξε τον πρώτο ρόλο. 'Αριστοκράτης, πλούσιος, μορφωμένος, νέος, όφραος, ήταν περιζήτητος παντού. 'Αλλ' αυτός ήταν εκλεκτικός και διάλεγε τους ανθρώπους που θα συναστροφούν με μεγάλη λεπτολογία.

Κατά τις συζητήσεις του κεφάλι του να δη τι συμβαίνει. 'Ο Χρήστος Βουλγαράκης, έποφελουμένος της ενιαυρίας αυτής των έπιφροβόλων δυό φορές στο στήθος και τόν εσώριος νεκρό... Οι χωροφύλακες και διασφοφάδες έπιασαν άμέσως έπίκαιρος θέσις κι' άρχισαν να πυροβολούν, το χωριό σηκώθηκε στο ποδάρι, οι Μαραθωνίτες πήραν τα όπλα τους και έτσι οι σύντροφοι του σκοτωμένοι ληστάχου εσώριοςαν φοβισμένοι...

Οι χωροφύλακες έφρότασαν τότε το πτώμα του Μπίμπισι σ' ένα κάρο και το κοιβάσαν στας 'Αθήνας, όπου έξετεθή στο Πολιτικό Νοσοκομείο, γινυό έπάνω σ' ένα τραπέζι. Όσοι ήξεραν το Μπίμπισι έπιγαν και τον άνεγνώρισαν. Άξομα και ο μακαρίτης Δημητρίου Λεβιδής, ο άλλος αιχμάλωτος του Μπίμπισι. Από το Νοσοκομείο έπέρασε και εδω το πτώμα του ξακουσμένου ληστάχου δη ή τότε 'Αθίνα. Διγυόνται, μάλιστα, ότι και η Βασίλισσα 'Αμαλία θέλησε να ιδη ποιος ήταν αυτός ο Μπίμπισι, που είχε σχεδιάσει να την αιχμαλωτίσει στον 'Ελαιώνα της 'Αττικής για να πετύχη την άμνηστεια του. Και έπραγματοποίησε την έπιθυμία της αυτή.

Στα σαλόνια που έπιγαν, μα από τις διασκέδασεις των προκαλεσιμένων ήταν να αυτοσχεδιάζουν ποιήματα. 'Ο Σολωμός λοιπόν ξάφιαζε τους συμπαιρωτές του με την ειδικία που αυτοσχεδίαζε σονέτα. Τού έδιναν ένα θέμα εκ του προεργου κι' αυτός σε λίγα λεπτά είχε έτοιμο το σχετικό σονέτο του. Πολλές φορές τού έδιναν και την ομοιοκαταληξία του σονέτου, πράγμα πολύ δυσκολώτερο, άλλ' αυτός άργούσε περισσότερο από λίγα λεπτά και το σονέτο ήταν έτοιμο. Τέτοια εινε τα περισσότερα Ιταλικά σονέτα του που έσώησαν ως τώρα.

Ένοείται όλα αυτά ήταν γραμμένα στην Ιταλική, γιατί στην άρχή ο Σολωμός δεν έγραφε παρά Ιταλικά τραγούδια. Και δεν θα έγραφε ίσως ποτέ 'Ελληνικά αν δεν έπιγανε να πάη στη Ζάκυνθο ο Σπυριδών Τριζοπάης, ο περίφημος πατριώτης και λόγιος (πατέρας του Χαριλάου), ο όποιος τότε ένεπνευσε την ιδέα να γράψη 'Ελληνικά.

'Αλλ' άς αφήσουμε τον ίδιο τον Τριζοπάη να μάλς διηγηθή υνός του που είχε αυτό, με μία έπιστολή του που έστειλε το 1859 στον Πολυλά, ο όποιος τότε ήρθεσε πληροφορούμενος για το Σολωμό, για να τις βάλη στα 'Απαντά του:

«Πριν φύγει από την 'Αγγλία για την 'Επτάνησο, το 1823, ο λόφρος Γκλόφρο, ο όποιος έρόντιζε όχι μόνο για την ποιητική τουη της 'Ελλάδος, άλλα και για τη φιλολογική άσπείρη της, με παρακίνησε να τον έπικερφό στη Κέρκυρα ή στη Ζάκυνθο. 'Επιγνα λοιπόν στη Ζάκυνθο. Το όνομα του Σολωμού ήταν τότε στο στόμα όλων. Όλοι συζητούσαν το ποιητικό του τάλετο, καθώς και την ανθρωπισσία του και την παραξενιά του χαρακτήρα του. 'Εζοσε στην έξοχη και δεν δεχόταν κανένα.

Ένας φίλος μου, στον όποιο άνακοιμισα την έπιθυμία να γνωρίσω μία τόσο σημαντική προσωπικότητα, με συνβούλεψε, αν εινε την άσπυρία να με δειθί, να τον μιλήσω μόνο για ποιησι.

Συνουβουμένους λοιπόν από τον κ. Λεκατσά, έπιγασ στο έξοχικό σπίτι του ποιητού, όπου μ' έδέθη και μιλήσαμε για τους 'Αγγλους ποιητες, τους όποιους εθούσιες όσο κι' έγω και τους άισθανόταν περισσότερο από έμέ.

Την άλλη μέρα ο Σολωμός κατέφερε έπίσημα στην πόλη, για να μου άναποκόνη την έπισκομιά. Κατά την όμιλία μας, μου άπάγγυε Ιταλικά την 'Εδθ για την πρώτη λειτουργία». 'Ο Σολωμός, βλέποντας ότι, έπειτα από την άπαγγυία του έμεινα άφρανος και συλλογισμένος, μου έζηρησε τη γνώμη μου.

Το ποιητικό σας τάλετο, που έπια, θα αϊς δωση καλά θέσι στον Ιταλικό Παρισσό. Μα έκει ή πρώτες θέσεις έχουν πισαστέ από άλλους προητέρα. Ένω ή 'Ελληνικός Παρισσός δεν έχει άκομη το δάνη του Ι... Τότε μου έζηρησε να του μιλήσω για τη γλώσσα και τη φιλολογία μας. Όταν δε έτελειώσα, μου έπε:

—Δεν έξρω 'Ελληνικά. Πώς μπορώ λοιπόν να γράωω καλά;

—Η γλώσσα, που άποκρίθηκε, μου γινυόρεσε μαζί με το μητρικό σας γάλα εινε ή 'Ελληνική. Εινε λοιπόν έκολο να την ενασζινάνεβετε στη μνήμη σας. Αν δέχεσθε, θα σας βοηθήσω όσο μπορώ κατά το διάστημα που θα μείνω εδω. Και καθώς πληροφροφύμαι, θα μείνω άρκετα στη Ζάκυνθο, γιατί ο Λόφρος Γκλόφρο γ' άρσηση κα έλθη. Δεν πρόκειται δε ούτε για την τόσο κοφραστική φιλολογική μας γλώσσα, ούτε για την τόσο γελόια μακαρονική (τη γλώσσα την υπερχωφροφύσα που έφρτρην οι λόγιος της έποχης εκείνης), άλλα για τη γλώσσα τη μητρική σας, τη ζωνταή.

Όταν είδα ότι αυτό έπινοψε τη φιλαντία του, έπιρσ την ίδια ήμερα ένα άντιπυό από τας 'Οδδσ του Χριστοφούλου. Την άλλη ήμερα δε άρχισα τη σπουδή και γ' άκωπισσο καιρό δη την ήμερα την άσπείρωσα στην 'Ελληνική γλώσσα.

Δεν είχε περσσει μία έδωδισά από τη συνουιλία μας και ξαρωσίχικα άκούοντας το Σολωμό ν' άπαγγέλλη ένα ποιήμα του γραμμένο 'Ελληνικά:

*Την είδα την Σανθούλα,
την είδα όταν άγα
κίνησε ή βαρκούλα
να πάη στην ξενιτιά...*

Ήταν ή πρώτη 'Ελληνική του σύνθεσις. Μόλις το τραγούδι αυτό γινυκε γνωστό, δη ή Ζάκυνθος το τραγουδούσε κι' ένα βράδυ οι συμπατριώτες του μαζέφθηκαν και το τραγουδούσαν κάτω από τα παραθύρια του. Κι' από τόν συγκίνητος πολύ.

Έπειτα από λίγες ήμερες άρχισε να γράφη τον 'Υμνο εις την 'Ελευθερία, που τόν τελείωσε γρήγορα. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που καταφύσκον στη γραμματική ή στο λεξικό. Δεν άνασφροσε τις λέξεις, άλλα με τις λίγες που ήξερε καταφρώνε ν' άποδρή έλληνικά σκέψις που είχε σωλάσει Ιταλικά.»

Αυτή εινε ή περιεργή ιστορία του πώς έγραψε ελληνικά ο Σολωμός. 'Αν δεν έπιγανε στη Ζάκυνθο ο Τριζοπάης, ίσως δεν θα έγραφε ποτέ έλληνικά ο Σολωμός, και έτσι ή Ζάκυνθος θα είχε δώσει μαζί με το Φωσκολο, έναν άκομη ποιητή στην Ιταλική φιλολογία, άλλα ή πτωχή έλληνική θα είχε χάσει τόν έθνικό ποιητή της.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΦΥΛΛΑΣ



Ο Διονύσιος Σολωμός νεκρός