

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ Μ. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ



Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Η συνέχεια της περιπετειώδους ζωής του Νικολάου Λοβέρδου. Μετά την πτώση του Μ. Ναπολέοντος, ο Λοβέρδος ορίζεται πιστά στους Βουρβόνους...

Β΄.

Βλέποντας οι αντίπαλοι του Λοβέρδου πως ήταν αναγκασμένοι να πολεμήσουν μαζί του, και θέλοντας ν' αποφεύγουν τη σύγκρουση και την αιματοχυσία...

Η άτιμος διωξις αυτή πρόσφερε ξεχωριστά περισσότερον τον έντιμο Κεφαλλονίτη. Παραπέμπεται λοιπόν εις στρατιωτικόν τόν κομιστή της έλευσής, για να δικαιώση ως κατάσκοπος και συμπληρώσει την όχλησιν του.

Στις 11 Απριλίου όμως του έτους αυτού, ο Μ. Ναπολέων, βέβαιος ότι καμμία πλέον έλλειξ δεν του άσπείνει, λείπει τό στρατόν του του όρκου του και φεύγει για την νήσο Έλβα, τη νήσο της πρώτης του εξορίας.

Κατόνιν αυτού, έκδηλώρησε και ο Λοβέρδος ματαιών κάθε άποπειρα αντίστασης. Ελευθερος δέ πλέον του όρκου του προς τόν μεγάλο Κορσικανό, όφραστισε να μείνη πιστός στη νέα δυναστεία και διορίστηκε άρχηγός τού όου στρατιωτικού σώματος της Μεσημβρίας...

Τέλος φτάνει η ιστορική 3η Μαριτίου 1815. Ο Μ. Ναπολέων διαφεύγει άπ' την Έλβα και φτάνει στη Γαλλία. Ο λαός ήλεκρίζεται και τόν υποδέχεται με φρενήριδα ένθουσιασμό. Οι κάποιοι του στρατηγού παραβιάζουν τόν προς την δυναστείαν τόν Βουρβόνων όρκον τους και τόν άκοινοποιούν, έτοιμοι για νέους θεάματα. Μόνον ο Λοβέρδος μένει κ' αυτή τη φορά πιστός στον όρκον του. Προτογραφεί έντιμότης άνθρώπων και στρατιωτικόν!...

Οι συνάδελφοί του προσπαθούν να τόν μεταπεισουν, μα ό τίμος Κεφαλλονίτης είνε άκλόνητος.

Έπειθαίνει τέλος αυτός ο Μασσένα. Αλλά ο Λοβέρδος δεν παρασύρεται. Δέχεται μόνον να μίν φέρη αντίστασις στον Ναπολέοντα και ζητάει να παρατηρήη και να γυρίση στην Κεφαλληνία.

Στό μεταξύ όμως ο Ναπολέων έχει έπισηματήσει παντού και διατάζει να συλλάβουν τό Λοβέρδο, ζωντανό ή πεθαιμένο! Συγχρόνως τόν καθαιρεί άπό τόν βαθμό του. Κατόνιν αυτού, ο Λοβέρδος συλλημβάνεται και φυλακίζεται στη Γρενόβλη.

Μά τό άστρο του Βοναπάρτου δίδει μετά τρεις μήνες όμοιακά πελά. Έπέχεται η συμφορά του Βατερλώ κ' ο Μ. Ναπολέων στέλνεται έξουριστός στην Άγία Έλένη.

Στη Γαλλία ξαναγυρίζουν οι Βουρβόνου. Αποφυλακίζουν τόν Λοβέρδο, τόν προβάθουν σ' άντιστρατήγουν και τόν διορίζουν διοικητή του όου στρατιωτικού σώματος.

Κατά τό έτος αυτό (1815), ο Λοβέρδος καταλαίνει διάφορες στάσεις που ξεφουράγισαν στη Μεσημβριάνη Γαλλία κ' ο Λουδοβίκος 18ος ύπογράφει Β. Διάταγμα, διά τού όποιου ο γενναίος και δραστήριος Κεφαλλην πολιτογραφείται Παρισίως και διορίζεται κυβερνήτης του Βορδó.

Στό 1818 όμως, ο Λοβέρδος ποδεύει να δράση πάλιν ως στρατιωτικός και διορίζεται διοικητής του 4ου σώματος στρατού του Τολε. Ταυτοχρόνως ο βασιλεύς του στέλνει διάφορα όδωρα και 10 χιλιάδες φράγκων εις τού βασιλικού ταμείου.

Τό 1821 άπονέμεται στον Ν. Λοβέρδο 5 Μεγαλόσταυρος της Λεγεώνας της Τιμής, διορίζεται άρχηγός του λεζικού του Σταυροθύρου και κατόνιν φρουραρχός του Μόντ.

Στά 1822 ο Λοβέρδος λαμβάνει μέρος στην κατά της Ίσπανίας έκστρατείας, ως άρχηγός του στρατού και διακρίνεται για την στρατηγική του ικανότητα και την άνδρεία του. Για τις νέες του αυτές ίπηρεσίες τού άπονέμεται ο Μεγαλόσταυρος τού Άγιου Λουδοβίκου και ο βαθμός τού στρατηγού.

Λαμβάνει επίσης άπ' τό βασιλέα της Ίσπανίας την ταμιά του Τάγματος τού Άγ. Φερδινάνδου κ' άπό τόν αυτοκράτορα της Ρωσίας τό παράσημο τού Άγ. Αλέξανδρου τού Νέστου.

Στά 1828 ο Λοβέρδος διορίστηκε σύμβουλος της Έπικρατείας και κατόνιν μέλος τού Ανωτάτου Πολέμ. Συμβουλίου.

Ο Λοβέρδος έβούηξε την περιόδο αυτή και τόν Καποδίστρια, τού όποιου ήπιήξε σημαδιατής και φίλος, άντέχ του καλού της κοινής πατρίδος.

Άργότερα, ο άκούραστος Κεφαλλονίτης έλαβε μέρος στην έκστρατεία κατά τού Άλγερίου, όπου πολλές φορές διάφρασε τά λάθη τού στρατάρχου Βουφιόντ.

Η μεγάλη του όμως ικανότης, ή άνδρεία του, οι στρατιωτικοί θράιμοι, οι τιμαί και ή έκτίμησις τού βασιλέως προς αυτόν, έπροκάλεσαν τέλος τόν φθόνον έναντίον του και την ραδιουργίαν, άποτέλεσμα της όποίας ήτο ή ανάκλησις του από Παρίσι, όπου έτέθη εις άποστρατείας.

Αυτή την άμοιβή έλαβε, γράφει για τό Λοβέρδο ο βιογράφος του, ό πάντοτε στις πρώτες γραμμές μαχόμενος ήρωικός Κεφαλλην. Τό μίσος κ' ή ζηλοτυπία τόν διαλέξανε για θύμα κ' ο φαρισμαός τόν κατέβαλε.

Έξαντλημένος πελά άπ' τις πληγές τού ο Λοβέρδος, κορφατιμένος άπ' την μακράν έπιση ζωή του, έζησε τά τελευταία του χρόνια ήσυχ και γαλήνια και πέθανε στο Παρίσι στις 26 Ιουλίου τού 1857, άφίοντας δύο γιους και μια θυγατέρα.

Απ' τούς δύο γιους τού Ν. Λοβέρδου, ο Αλέξανδρος κατετάχθη στο Γαλλικό στρατό, έλαβε μέρος στον Γαλλογερμανικό πόλεμο τού 1870, προβιβάστηκε σε ύποστράτηγουν και διορίστηκε κατόνιν Γενικός Γραμματέας τού Υπογραφείου Στρατιωτικόν.

Στό Παρίσι έξεδóθη στα 1832 έκτενής βιογραφία τού Νικολάου Λοβέρδου με τόν τίτλον «Notice biographique sur le Lieutenant General Comte Loverdos», σπανιστάτη σήμερον.

K. Θ.



Ο Μ. Ναπολέων (Παλιά γκραβούρα)

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑΙ Σ' ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κάποιος Άγγλος είχε την ύπομνησι να μάθη πόσοι υπερεκατοντούτηδες ζουν σήμερα στον κόσμο και να κάνει μια σχετική στατιστική. Πρώτη στη στατιστική αυτή, έρχεται η Γερμανία με 718... μαθουσαλάς, δεύτερη ή Γουινωσολανία με 525, τρίτη ή Ίσπανία με 421, τέταρτη ή Γαλλία με 213 και πέμπτη ή Άγγλία με 146. Τελευταία κρήνη στον κατάλογο έρχονται ή Νορβηγία με 23, ή Έλβεια με 10 και τό Βέλ-γιο με 3 υπερεκατοντούτηδες.