

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

THE WILLY VERSTER

Τ Ο Λ Α Χ Ε Ι Ο

(Μονόλογος για νέα κυρία)



Χ. είναι τρομερό αυτό που έπαθα... Τρομερό! Για ένα ψέμα, για ένα άσημαντο άδικο ψευματάκι, να χάσω ένα πιάνο, ένα μεγάλο πιάνο με ούρα!...

Μά γιατί, γιατί, Θεέ μου, να υπάσχη αυτή η κακή συνήθεια να κρύβουν η γυναίκες την ηλικία τους;

Αυτό με κατάστρεψε. Αυτό μ' έκανε να χάσω το πιάνο! Ένω, αν δεν υπήρχε αυτή η άνοστη συνήθεια, δεν θα ήμουν τώρα λεπτή και θυμωμένη με τον ίδιο μου τον εαυτό, αλλά θα έπαιξα ένα όμοιο παιδικό κομμάτι στο πιάνο. Γιατί, πρέπει να ξέρετε, είμαι καλή πιανίστρια. Μ'

έχουν συγχαρεί άνωγειοποιημένοι πιανίστες για το παιχνίδι μου. 'Αλλά... 'Αλλά... δυστυχώς δεν μ'αφαιρούν χρήματα για να πάρουμε δικό μας πιάνο.

Ο άντρας μου δεν κερδίζει τόσα πολλά, κι' εγώ δεν είχα προικα. Παντρεύτηκα από έρωτα. Σίγα—σίγα στολίσαμε άρκετά όμορφα το σατάκι μας. Πιάνο όμως δεν μ'αφαινε δυνατόν να πάρουμε. Αυτό κοστίζει πολλά, πάρα πολλά. Το όνειρό μου όμως εινε ν' άποκτήσω ένα πιάνο δικό μου, να παίζω όση ώρα θέλω και να στολίσω μ' αυτό το σαλόνι μου... Τι ώραία θα εινε το βράδι, εγώ να παίζω κι' ο άντρας μου να μ' άκούη!... Κι' όμως αυτή την έδωχια παρ' όλογ' να την άπολαύσω... Ναι, παρ' όλογ'... 'Αν η γυναίκες δεν είχαν την κακή συνήθεια να κρύβουν τα χρόνια τους... 'Αχ, κυρίες μου, μη κρύβετε την ηλικία σας.

Μιλώ αίνωματικά. Ξ; Μά θα σας πω τι μου συνέβη... Θα σας πω... πώς έχασα το πιάνο. 'Αχ, Θεέ μου, τι έκανα, τι έκανα!...

Λοιπόν, μιά μέρα, ενώ έλειπε ο άντρας μου, ήρθε στο σπίτι ένας κύριος, μέσης ηλικίας, αλλά τόσο κομφορταμένος, τόσο άριστοκοιτώνης... Φορούσε και μονάκι στο δεξί μάτι.

Μου έδωσε την κάρτα του και είδα πώς ήταν ο βαρώνος ντε Χ... 'Ο βαρώνος λοιπόν αυτός μου πρότεινε αν θέλω ν' αγοράσω ένα λαχζέο για κάποιο λαχζέο. Μου τ'ο πρότεινε με τόση ευγένεια, με τόσο τάκτ'... Το λαχζέο αυτό είχε όργανωθεί για κάποιο φιλιανθρωπικό σκοπό κι' ο πρώτος άριθμός θα κέρδιζε ένα πιάνο...

Φανταστήτε! 'Ενα πιάνο! 'Ο,τι δηλαδή όνειρομύνηνόν τόσο κομφορ, χωρίς να μπορώ να τ' άποκτήσω... Πέστε μου, μπορούσα να πω όλογ' στον βαρώνο;

Κατά μιά παράδοξη συμπτωσι, ο εύγενέστατος αυτός κύριος, είχε ακόμα στη διάθεσί του τους πένητε τελευταίους λαχζούς, από το 20 ως το 25.

Δεν είχα λοιπόν—όπως μου εινε κι' ο βαρώνος—παρά να διαλέξω τον άριθμό που άναποκρινόταν στην ηλικία μου...

Κι' εγώ δεν ξέρω πώς έτοι έξαμα κτηνική από ένα παράξενο αίσθημα φιλαρρεσκίας και διάλεξα το 22.

—'Ω, εινε ο βαρώνος, δεν άμφέβαλλα, ότι θα εινε μόνο εικοσιδύο έτών...

Κι' όμως, είμαι εικοσιπέντε έτών!... 'Επρεπε να πάρω το 25. 'Αχ, τι έκανα!...

Πλήρωσα την αξία του λαχζού, τρία φλωρίνια, και ο βαρώνος έφραγε, άφορ μ' εύχαρίστησε χιλιάς φορές και μου έκανε ένα σωρό κομπλιμέντα.

Όταν ο άντρας μου επέστρεψε άπ' το γραφείο του, του διηγήθηκα τι έγινε. Για μιά στιγμή νόμισα, ότι θα με μάλλώση λίγο, αλλά μου φέθηκε, σαν πάντα, τρυφερά κι' εύγενικά.

—Βέβαια, μου εινε, θα διάλεξες τον άριθμό 25. Λένε πώς φέρνει γούρι ο άριθμός των έτών μας.

Εγώ, μόλις άκουσα τα λόγια του αυτά, κοκκίνησα και γύρισα ώ-λού το πρόσωπό μου.

Κι' από τότε δεν μιλούσαμε, παρά για το πιάνο.

'Αν η τύχη μ'αφαιρούσε!... Τι χαρά, Θεέ μου!... 'Ενα πιάνο που αξίζει 1.200 φλωρίνια! Δεν ήταν μικρό πράγμα, αν το κερδίζαμε. Τι ώραία βράδια θα περνούσαμε!...

Τέλος, έφρασε η ημέρα της κληρώσεως του λαχζείου. Με τί άγωνία περιμέναμε να μάθουμε πώς άριθμώς κέρδιζε!

Το μεσημέρι ήρθε ο άντρας μου καταταραχμένος... —Το κερδίζαμε!... Το κερδίζαμε το πιάνο!... φώναξε και θέλησε να μ' άγκαλιάση.

Εγώ όμως, απραχώνητάς τον έλαφρά, τόν ρώτησα: —Ποιός άριθμώς κέρδιζε;

—Μά, χρυσή μου άγάπη, μου άπάντησε ο άντρας μου, βγήκε πρώτος ο δικός σου άριθμός. 'Ο άριθμός της ηλικίας σου. Το 25!...

Εγώ τότε σοφίστηκα σε μιά πολυθρόνα. Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα και τέλος ξέσπασα σε λυγμούς.

—'Αχ, Θεέ μου, φρόνισα, τιμωρήθηκα πολύ σκληρά, πολύ σκληρά για το ψέμα μου, για τη μεταστροφή μου.

Δεν καταλάβαινα τίποτε, ο δυστυχής. Περιμέναμε να χαρώ για την εύχάριστη είδησι και όχι να κλάω. Κι' εγώ του τ' άξομολογήθηκα τότε όλα, κλαίνοντας σε λυγμούς.

Εκείνος έξασκολουθήσε να με χαιδεύη και να με φιλή, αλλά συγχρόνως τον άκουσα να ψιθυρίζει:

—'Αχ, αυτές η γυναίκες, κι' η πιο καλή κι' η πιο έξυπνη κι' η πιο τίμια άπ' αυτές, δεν εινε κατά βάθος παρά επιπόλαιη και φιλάφοση. Και χωρίς κανένι λόγο κάποτε, χωρίς κανένι λόγο.

Εγώ τότε άρχισα να κλαίω πιο δυνατά, αλλά ο άντρας μου εινε: —Σώπα, άγάπη μου. Με τ'ό να ειναι κι' σου μιά γυναίκα, σαν όλες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε βρίσκω αξία της άγάπης μου. Ούτε μπορώ να πω, ότι αν έχεις μερικά μικρά έλατοματάκια, λίγες γυναίκες άδυναμίες, δεν έχεις και μεγάλα προτερήματα...

Εγώ έπαυσα να κλαίω κι' άφησα τον καλό μου σύντροφο να πη με τα φιλιά του τα δάκρυά μου.

Αυτό εινε το πάθημά μου...

'Αχ, γιατί να υπάσχη αυτή η κακή συνήθεια να κρύβουν τα χρόνια τους η γυναίκες! Κακή, πολύ κακή συνήθεια!... Και παρασύθηκα κι' εγώ άπ' αυτή!

Πάει το πιάνο! Πάει!... Τώρα, πότε θα μπορούσ ν' άποκτήσω πιάνο; Και τόσο καλό; Και με ούρα! 'Αχ, Θεέ μου!... Τι έπαθα! Με λυπάτε, βέβαια. 'Αλλά... Σας παρακαλώ, κάτι... Μην επαναλάβετε σε κανέναν άλλον αυτά που σας εινε... Να τ' άξερετε μόνο εσείς. Και πρό πάντων, σας παρακαλώ, κρατήστε το μυστικό, ότι είμαι 25 έτών. 'Αζοιτε; 'Αν σ'αφωτήση κανείς, πέστε τον είμα 22 μόνον έτών. 'Αλλωστε τόσο φαίνομα, δεν είν' έτσι!... Γιατί

μην έλεω ότι είμαι περισσότερο; Λοιπόν, σύμφωνα... Δεν θα με προδώσετε...

Βασίζομαι στην εξημεθείά σας. Ευχαριστώ...

ΕΥΘΥΜΑ ΛΟΓΙΑ

'Ο μικρός Κάρολ κλαίει και οδύρεται, επειδή... βρήκε ένα μάρκο στο δρόμο.

—Γιατί κλαίς, Κάρολ; τόν ρωτάει κάποια γειτονίσσα, θέλοντας να τόν παρηγορήση. Έπρεπε να 'φελιάς άπ' τη χαρά σου, επειδή βρήκες ένα μάρκο.

Κι' ο μικρός Κάρολ άποκρινεται τότε, χωρίς να πάρη να μεζοζαλή:

—Νάξερεις γιατί κλαίω!... 'Αν το δώσω το μάρκο της μαμιάς, ο μπαμπάς θα με σάση στο ξύλο. 'Αν το δώσω του μπαμπά, η μαμά θα μου μελανιάση τ'α μαρμάσα στις τοματάς! Κι' αν το κρατήσω για τόν εαυτό μου, θα με δειρουν κι' οι δυό μαζί!...



...Σοφίστηκα σε μιά πολυθρόνα και ξέσπασα σε λυγμούς...