

ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ

"Όταν ο Ίουάστης (ο Θεός) θέλησε στην αρχή της Δημιουργίας να πλάσει και τη γυναίκα, παρατήρησε πως είχε ξαντίλες δια του τού υλικού στην κατασκευή του άνδρος και πως δεν άξιονε πια τίποτα.

Τότε λοιπόν πήρε τη στεργυλλιά της οσλήνης, την ανατοχίλια της γλόης, τη λεηρότητα του καλαμού, το χροδιά των λουλουδιών, την ελαφρότητα των φύλλων, το βλέμμα του ελαφιού και την έργατικότητα της μέλισσας. Δυνάστηρε άκομα τη φαειρή ειδικία της ήλικας, της άχτίδας, τα δάκρυα της βροχής, την άσπασια των άνέμων, τη δειλία του λακού, τη ματαιοδοξία του παγωνιού, την απαλότητα του στήθους του παταγάλου και την σκληρότητα του διαμαντιού.

Πήρε άκομα και τη γλώσσα του μελιού, την άπαισία της τίγρης, την άναλαμτή της φωτιάς, τη φωνή του τρογονού, την ευλογισία του κισσού, την υποκρισία του γερανιού και τη γλιφία της κίτσας.

Άφού τά μίμπερε όλα αυτά, τ' άνακάτωσε, έπλασε τη γυναίκα και την έδωσε στον άνδρα, για να την έχη σύντροφο στη ζωή του.

"Υστερα όμως από μία βδομάδα ο άνδρας παρουσιάστηκε στον Ίουάστη και του είπε :

— Κύριε, το πλάσμα που μίμπερες για σύντροφο, μου κάνει τη ζωή δυστηχημένη. Μιλάει άκόμματα, με βρασιάνει υπερβολικά, δεν με άφίνει ποτέ στην ήσυχία μου. Μου άπασχολεί όλον τον καιρό, κλαίει με το παραμυθό και δεν καταγίνεται σοβαρά με τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν την πήρα και σου την έφερα πίσω, έπειδή δεν μπορώ να ζήσω μαζί της...

— Πολύ καλά, άφρησέ την, του άποκρίθηκε ο Ίουάστης.

Και κράτησε τη γυναίκα. "Υστερ' από μία βδομάδα ο άνδρας ξαναήρθε και του είπε ίκετευτικά :

— Κύριε, άπ' την ημέρα που σου γέμισα πίσω αυτό το πλάσμα, ή ζωή μου έγινε μονοτονία και δυστηχημένη. Δεν κάνω τίποτα άλλο, παρ' να θυσιάζω πως χόρευε και πως τραγουδούσε, πως με κίτταζε με την άρχη των ματιών της, πως έπαίξε μαζί μου, πως με φίλιωσε και τόσο μελωδικά άντηρόνισε το γέλιο της. Ήταν όμοια καθώς την έβλεπα και άπαιή καθώς την άγγιζα. Σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου την πίσω...

— Πολύ καλά, πάω την, άφού τη θέλεις, του είπε ο Ίουάστης και του την έδωσε ξανά.

"Υστερ' από τρεις μέρες όμως, ο άνδρας πήγε πάλι στον Ίουάστη και του είπε :

— Δεν ξέρω τί συμβαίνει άνάμεσα σέ μένα και σ' αυτή τη γυναίκα. Κατέβηξα όμως στο συμβέουσμα, ότι μου είνε περισσότερο ένοχληση, παρ' εϊχαρίστηση. Σε παρακαλώ λοιπόν, να την πάρεις πίσω, γιατί δεν την άνέχομαι πια.

"Αλλά ο Ίουάστης θυμωσε άπτη τη φορά και του είπε :

— Πήγαννε άπ' εδώ! Έγώ δεν έννοώ ά να σοποιτώ περισσότερο μ' αυτή την ύπόθεση. Πάω την και παρασάβεις να τ' άκαταφής άποσ μπορέεις.

Τότε ο άνδρας είπε :

— Μά δεν μπορώ να ζήσω μαζί της. Και ο Ίουάστης του άπάντησε :

— Ούτε και χωρίς αυτήν μπορέεις να ζήσης. Και, γυρίζοντας τις πλάτες του, άρχισε να φροντίζει για τις άβλες του δουλιές, αφήνοντας τον άνδρα σκεφτικό και περλιωτο...

ταν ή τετάρτη, άλλ' όχι και ή τελευταία. Έξωρίστηκε και άλλη μία φορά και πήγε να ζήσει στο Παρίσι. Έκει, στ' 1862, έμαθε την έδαφόνια του "Όθωνος και Ξενοφώνος νάρθη στην Ελλάδα. Το βασιείο έτέραςε άπό τη Σμύρνη, έκει όμως ο Ποιητής άφρόστηκε και πέθανε, τον Ίουάνο του 1863.

Στ' 1877, ο Άγγιλέυς Παράσχος, γυρίζοντας άπό ταξείδι του στη Ρωσία, έπέραςε και άπό τη Σμύρνη, άπου άκουσε τους άδονγενείς να δηροφύττα πως πέθανε, φτωχός και έρημος, ο Ποιητής της «Γουνομαχού» Έλλάδος, στο νοσοκομείο της Άγίας Φωτεινής. Συγκνηματός ο Παράσχος παραέλαβε τα όστά του Άλεξάνδρου Σούτσου και τα μετέφερε στ'ς Άθήνας, άπου ένγαννε δεκάτ' με πολλές τιμές.

Στο μνημόσυνο που έγινε στ'ς Άθήνας για την ψυχή του Άλεξάνδρου Σούτσου, ο Άγγιλέυς Παράσχος πούχε θάψει κεινες τις ήμέρες τον πατέρα του, άπήγγειλε το έξης έλεγείο :

«Ω φίλοι, του πατρός μου χέρις έκάλυψαν το όμμα
'Ακόμη χέρις έπύλησαν του τάρφου του πό χόμα,
Κ' έν' αϊ ιδέαι μου ώχραι, ώς ή ώχρα μορφή μου,
Και μάθη πάσα σκεψίς μου, καθώς και ή στολή μου.

Και παρακάτω, για το Σούτσου :

'Εν λόγα είμαι συγγενής του βάρδου
(του Άγώνος)
'Ως είνε και ή χελιδόν μετά της άη-
(δόνος.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

"Ένα άγνωστο άνέκδοτο του Κονδυλάκη. Το γκαρσόνι που τον... έδαύμαξε. Ο Κονδυλάκης συγκινείται. Μετά δεκαπέντε ημέρες. Η λύσις του μυστηρίου. Ο Μπέρναρ Σω για τις μυτες των Έλληνίδων.

Μία φορά ο μακαρίτης Κονδυλάκης καθόταν σ' ένα σπουσιακό καφενείο των Άθηνών, πίνοντας τον καφέ του. "Όταν, φεύγοντας, θέλησε να πληρώση τον καφέ του, το γκαρσόνι, παρ' όλη την έπισηνή του Κονδυλάκη, δεν ήθελε να πάρη χρημάτα.

— Θά μου έπιτρέψετε, είπε στο συγγραφέα του «Πατούχα», να σας κεράσω έγώ αυτόν τον καφέ. Είμαι, ξεφρετε, θαυμαστής σας. Δέν βλέπω την ώρα κάθε πρωί να πάρω το «Εμπόρο» για να σας διαβάσω.

— Σ' εϊχαριστώ, παιδί μου, του άπάντησε ο Κονδυλάκης. 'Αλλά το σωστό είνε να πάρη τη δεκάρα του καφέ, γιατί, έπ' τέλος, το καφενείο δεν είνε δικό σου.

— "Οχι! "Οχι! φώναξε το γκαρσόνι. Δεχτήτε το κέρασμα ένός φτωχού. Θά ήταν μεγάλη για μένα ευτυχία, άν μπορούσα κάθε μέρα να σας βλέπω και να σας προσάφω έναν καφέ!... Έκτός άν δεν με καταδέχεστε...

Η τελευταία φράση του γκαρσωνιού χτύπησε τον Κονδυλάκη στο φιλότιμο.

Εϊχαρίστηκε λοιπόν το φιλολογοίν γκαρσόνι κ' έφυγε.

Η εϊγένεια μάλιστα αυτή ένός φτωχού θαυμαστό του, τον συγκίνησε τόσο πολύ, και τόση συμπάθεια αισθήθηκε προς το γκαρσόνι, ώστε πήγαννε κειτικά σ' αυτό το καφενείο κ' έπαυσε τον καφέ του. Γι'ά ν' άνταποδώσει μάλιστα την ύποχρέωση που του έκανε το γκαρσόνι, του χάρισε τον «Πατούχα» τον κ' άλλα διάφορα βιβλία.

Θά είχαν περάσει παραπάνω άπό δύο μήρες άπό το άνωτερο επεισόδιο, όταν ένα πρωί πού τον καφέ, κατ' τη συνηθεία του, ο Κονδυλάκης στο καφενείο αυτό και δεινάξε καφέ, άντι να τού τον φρεσι το γνωστό του γκαρσόνι, του τον έφερε ο ίδιος ο διευθυντής του καφενείου.

— Καλή μέρα, κύριε Κονδυλάκη, του είπε.

— Καλή μέρα, άπάντησε ο Κονδυλάκης. Κι' άμέσως ρώτησε: Δέν μου είπε, σας παρακαλώ, τί έγινε σήμερα ο Άλέκος, το γκαρσόνι;

— Έφυγε άπό την ύπηρεσία του καφενείου μου, κύριε Κονδυλάκη.

— Μά! Και γιατί;

— Ο ιδιοκτήτης του καφενείου στην αρχή έδισταξε. Έξανα όμως πήρε την άπόφασή του και είπε στον Κονδυλάκη :

— Μά όλο το πορνότυ, κύριε Κονδυλάκη, άλλα ήθελε να σας ρωτήσω : Είνε άλήθεια πως χρωστάτε του Άλέκου δεκαπέντε δραχμές άπό καφέδες; Γιατί ξεφρετε; Διο μήνες τώρα που έρχεστε στο καφενείο, μου έλεγε πως δεν πληρώνετε τον καφέ σας, γιατί δεν έχετε και πως θά τα πληρώσετε δια

μαζί. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μ' όλο το φάρος, να μου πείτε τι συμβαίνει, για να κανονίσω μαζί του το λογαριασμό.

Ο Κονδυλάκης κατάλαβε τί είχε συμβεί. Χαμογέλασε και βεβαίωσε τον καφετζή πως χρωστούσε πράγματι δεκαπέντε δραχμές άπό καφέδες, τους πληρώσε κ' έφυγε, άφού έζήτησε συγγνώμη για την...καθητέρηση.

"Όταν κατόπιν συνάντησε τους φίλους του, τους διαηγήθηκε το εύθυμο αυτό παιδίμυ του και προσέθετε :

— Μία φορά βρέθηκε ένας άνθρώπος να μου κινή ένα δόφο, με κ' αυτό στο τέλος άποδείχτηκε ότι... το χρωστούσα!...

Το επεισόδιο αυτό το διαγέτω, άλλωστε πριν πεθάνει, ο μακαρίτης Κονδυλάκης, στο 'Ηράκλειο, στον φίλο του κ. Σ. Φ., στον έπειο προσέθεσε στο τέλος :

— Άπό τότε, εϊχαρήθηκα κατ' των δόρων, μ' αυτών άκόμα των εϊχετηρίων έπιστολών και των συγχαρητηρίων δελταρίων, γιατί τις πού πολλές φορές... πληρώνει κανείς τα γραμματόσημα!...

Σε κάποιο Παριζιάνικο σαλόνι ρώτησαν πρό άλλωυ καρού τον Μπέρναρ Σω :

— Είνε άλήθεια, κύριε Μπέρναρ Σω, ότι ή Άθηναίες έχουν όλες έλληνική μύτη;

— Κατ' ανάγκη, κύριοί μου, άπάντησε ο Σω.

— Πώς κατ' ανάγκη;

— Βέβαια. Μήπως έχετε την ύπόνοια ότι... τις προμηθεύονται άπό το έξωτεροκό;...



Ο Γάλλος Μυθιστοριογράφος Μωρίς Ντεκουμπρά

