

άκουσε. Άνοιξε τότε την πόρτα αδόκητα και είδε τη γυναίκα του να στέκεται όρθη μέσα στο πλαγινό δωμάτιο να ξερνολίζει ήσυχα ένα είκοσιγυφταριμένο περιώδιο, έχοντας τη γάχη της γυρισμένη προς αυτόν.

Πήγε σιγά—σιγά κοντά της και στάθηκε πίσω της. Η εχθρότητα ήταν εκεί. Την έβλεπε... Και το αίμα του κόχλιαζε, σαν τη θάλασσα που βουίζει...

Πήδησε τότε μονομιάς επάνω της και με μία σπασμωδική κίνηση την έπασε άπ' το λαιμό. Έξαινή ναύτησε για να ξεφύγει, τα μάτια της πέταξαν άστραπτός, θέλησε να φωνάξει, αλλά η φωνή της πνίχτηκε...

Έκείνος την έσφιγγε, την έσφιγγε όλοένα, με μιά άγρια χαρά. Την είχε στα χέρια του πια και δεν θά του γλύωνε. Κι' όλο έσφιγγε... έσφιγγε το λαιμό της...

Είδε τότε τα μάτια της γυναίκας του να μεγαλώνουν, τις φλέβες της να ξεγομώνονται, το πρόσωπό της να γίνεται γαλάζιο, τη γλώσσα της να τινάζεται έξω άπ' το στόμα...

Μολαταύτα, έξαλαυθόσε πάντα να τη σφίγγη. Η δυνατισμένη σπαραττούσε σαν ψάρι στα χέρια του κι' έξαφνε, σαν σκουπίδι που άπ' το πολύ τέντωμα κόβεται, έμεινε άκίνητη. Μονάχα τότε την άφησε κι' έπεσε μονοκόμμη επάνω στο χαλί.

Μέσα στο κεφάλι του τώρα σπαραγγίζονταν γίγανθό πράγματα και άμείρητες σκέψεις περνούσαν μπρός στα μάτια του. Σε μία στιγμή έννοιωσε τις τριχες του να σηκώνονται άπ' τη φούχη, γιατί άκουσε πάλι ένα δυνατό περσικό γέλιο.

Θέλησε να φύγει και βοήθησε ξεκινά μπρός στον καθέδρη. Είδε τότε τον έαυτό του, αλλά πάλι μακρυνά, πάλι θολά. Κι' έξαφνε κατάλαβε πως εκείνος που γελούσε ήταν αυτός ο ίδιος.

Τα μάτια του έπειτα έπασαν μηχανικά πάνω στα δαχτυλά του και τα είδε συννεπασμένα. Κατελήφθη από μία ζάλη φθοερά κι' έννοιωσε το σώμα του να κλονίζεται...

Σιγά—σιγά ή τρέλλα ίσοχρηστές και έβλεπε την πραγματικότητα όπως ήταν. Μπροστά του πόδια του είχε ένα πτώμα άνινη, και αυτό το πτώμα ήταν της γυναίκας του.

— Βέρθα! Βέρθα! φώναξε πόνω.

Τώρα είχε ξαναβρεί έντελώς τα λογιά του. Ο άδικος κλονισμός του είχε περάσει και σιγά—σιγά ξαναβρήκε την ισορροπία των νεύρων του. Το μυαλό του δουλέυε κανονικά. Μά ήταν χαμένος πια, χαμένος... Είχε διαπράξει ένα έγκλημα, ένα φρικτό έγκλημα!... Η λέξη αυτή του φάνηκε άπάνταστα τρομερή και ή πράξη του άποτοόπητη. Ήταν ένοχος και θά καταδικάσταν. Δεν ήπιγγε καμιά άμφοδία...

Έτρεξε τότε στην πόρτα του μπαλκονιού, την άνοιξε, βγήκε στο μπαλκόνι και φωνάξε με όλη του τη δύναμη:

— Τρελλάθηκα! Τρελλάθηκα! Τρελλάθηκα!...

Ύστερα πήδησε έξω, έπεσε στο πεζοδρόμιο κι' έγινε κομμάτια!...

LOUIS DE ROBERT

ΓΝΩΜΙΚΑ

ΤΟΥ ΤΑΛΛΕΥΡΑΝΟΥ

- Όταν πάλιν κανείς να ελάττει, τότε μόνον έχει γεράσει.
- Δέν λημονό τίποτε και δεν συγχωρό τίποτε.
- Τά χρόνια δεν κάνουν τους άνθρωπους φρόνητους, αλλά γέροντες.
- Μην κακολογείτε κι' οι ίδιοι τον έαυτό σας. Άρχει πού σά: κακολογούν οι φίλοι σας.
- Φίλοι μου, δέν ύπάσχον φίλοι!
- Η όμιλία δόθηκε στον άνθρωπο για να κρύβη τις ιδέες του.
- Η χήνες κάνουν λιγότερες άνοησίες άπ' όσες γράφονται με τά φτερά τους.
- Ύπάσχον όμοιμένες γυναίκες πού δέν μπορούν να κρύβουν τά χρόνια τους: ή βασίλισσες.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ

Ο σιόρ Σπυρέτες και ή σιόρ Σπυρέταινα. Η άνοπέφερη γκρίνια της. Άνήμερα τη Μεγ. Παρασκευή. Στύν Άγιο Σπυρίδωνα. Ο σιόρ Σπυρέτες... μεγαλομάρτυς!... Ένα άγνωστο άνέκδοτο του Βασιλέως Γεωργίου, κτλ.

Έδώ και κάμποσα χρόνια, ζούσε στην Κέρκυρα κάποιος σιόρ Σπυρέτος και είχε μία γυναίκα, τη σιόρ Σπυρέταινα.

Αυτή γρονιάζε κάθε μέρα με τον άνδρα της και δέν τον άφανε ποτέ ήσυχο.

Άμα μάλιστα έπιανε ή Μεγάλη Βδομάδα, τότε πια γινότανε σαστό θεριό και τον έβαζε μπρός με τη φωνή:

— Τι κίβεσα, μορέ τεϊκέλη, και φορολογάς έδω μέσα; Τα παιδιά θέλουν κίβετες, στήβιαλα, φουτιάνια, καπέλλα! Έμένα πάλι μου χοράζεται άφρομα και καπέλλο, γιατί τά παλιά γάλασαν.

Ο καιμένος, ό σιόρ Σπυρέτης, πούταν θεόφοτος, κόντευε πια να χάση τά μυαλά του άπ' τη γρονιά.

Γι' αυτό έβγαине νορίς άπ' το σπίτι του και γρόιζε στους δρόμους σαν τρελλός, μίν τολμώντας να γρήση πίσω.

Μία χρονιά, εκεί πού γρόιζε στους δρόμους άνήμερα τη Μεγάλη Παρασκευή, έτρεχε να περάσει κι' από τον Άη Σπυρίδωνα. Είδε την πόρτα της εκκλησίας μισανανοιγμένη και μπήκε μέσα.

Έκει ήσαν μαζεμένες ή γυναίκες της γειτονιάς, στήλναν τον Έπιτάμιο και, κατά τη συνήθειά τους, έζαλωναν.

Ο σιόρ Σπυρέτος, άφού στάθηκε άνήμερος και κούταξε τις γυναίκες κάμποσα λεπτά, χμύξε έπειτα άνάμιστά τους κι' έμπηξε μία άγρομφοραγή:

— Αδόντε κλαίτε, μορέ, πού τον σπαίφωσαν μία φορά και γλύτωσε, και δέν κλαίτε μένα, πού με σταυρώνει και με ξεσταυρώνει τρεις φορές την ήμερα ή γυναίκα μου!...

Το παρακάτω άνέκδοτο παίρνομε άπ' το Άγγλικό περιοδικό «Πιτ—Μπιτ» του 1912.

Ο Βασιλεύς της Έλλάδος Γεώργιος ο Α' δέν ήθελε σωματογύμνασι μαζί του, όσάκις έδωσαν περίατο, είτε στην Έλλάδα θρωσκόντες, είτε στην Εύρώπη ταξείδευε.

Ένα βράδι, ό Γεώργιος βγήκε μόνος του από τά βασιλικά Άνάκτορα των Άθηνων, για να περιπατήσει στην πόλι και να δει

την νεκρομένη της ζωή και την ασφάλειά της. Άφού γρόιζε άρετά στους κεντροκώτους δρόμους, χωρίς να τον άναγνωρίση κανείς, κατέβηκε ύστερα και στον Περσικά και περιπατούσε προς το μέρος της προκυμαίας. Έκει όπως ήσαν ή άποθήκες του Τελωνείου κι' ό σκοπός φύλακας τον σταμάτησε.

— Άλε! Τις εί;

Ο Βασιλεύς δέν του άπάντησε κι' επειδή θέλησε να προχωρήσει, ό σκοπός τον πυροβόλησε.

Ο Βασιλεύς άναγκάστηκε τότε να γρηση πίσω και σε λίγο ξαναέβηκε στην Άθήνα και πήγε στ' Άνάκτορα.

Την άλλη μέρα ό φύλακας των άποθηκών του Τελωνείου, ό όποιος δέν φανταζότανε ποτέ ότι ό άνθρωπος τού όποιοι πυροβόλησε την περισημένη νύχτα ήταν ό Βασιλεύς, έλαβε μία πρόσκληση για τ' Άνάκτορα.

Μόλις έφτασε στο Παλάτι, τον παρουσίασαν στο Βασιλέα, ό όποιος τον συγχάμη για την άφοσίωσή του στο καθήκον του και του χρέμασε ένα μετάλλιο στο στήθος.

Ο δύστηνος στρατιώτης τα είχε κρηολετικώς χαμένα. Πυροβόλησε το Βασιλέα του!... Και τόν... παρασημοφορούσαν κούλας!... Ήταν άπίστευτο, άφάνταστο!... Και μονάχα πού δέν τρελλάθηκε άπ' την κατάληξή τους.



Ο Δρόμος του Γολγοθά (Του Φρά Άντζελικο)

