

Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ

Η ΩΡΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

('Από τη Συλλογή ερωτικών 'Επιστολών των Μεγάλων Προσώπων της 'Ιστορίας του Γάλλου 'Ακαδημαϊκού Πιέρ ντε Νολάκ, η όποια εξεδόθη τελευταία στο Παρίσι).



'Ο μεγάλος 'Αγγλος ποιητής Ροβέρτος Μπράουνινγκ προς τη μεγάλη επίσης ποιήτρια 'Ελισάβετ Μπάρετ, την κατοπιν Κυρία Μπράουνινγκ:

Δέν ξέρω πώς να σ' αποκαλέσω και πώς να σε φωνάξω... Γιά να σου μιλήσω, τ'ά λόγια μου δέν είν' άρκετά να προσδιορίσουν τ'αίσθημάτ' μου... Θά ήθελα ή φωνή μου να γινόταν μιά μουσική, μιά μουσική οργάνη και θεία και να σου λέη στ' αυτί τόν έρωτά μου σέ μιά γλώσσα που μόνο εμείς να τη ξέρουμε...

'Αγαπημένη... Μισή μου αγαπημένη... 'Εσύ που ή παρουσία με πηθείς ή ή άπουσία σου με σκοτώνει, εδίδωσάνε να ποή χαρίσης τέλος την έντιμη σου μου άνεύστα... 'Ολόκληρη ή ζωή μου έξαστάται από σένα... Τί λέω ή ζωή μου; Καλύτερα θά ήταν να είω: ό θάνατός μου.

Ναι, ή ζωή μου κα' ό θάνατός μου, βρίσκονται στά χέρια σου... Μ'ένα βλέμμα σου υποσείν να με κάνης να ήσω και με μιά σου άνοιξη να με σκοτώσης. Μιά στιγμή έντιμης κοντά σου, την πρώτη από μιά ζωή ολόκληρη ζωής έσένα... Χωρίς έσένα, ή μέρες, ή ώρες, ή στιγμές μου φαινονται σαν άινους άτελειωτού άνιως και δισταγμίας. 'Η ζωή χωρίς έσένα γίνεται φριχτή και ό άλλοι άνθρωποι άηθείς... 'Εσύ μονάχα όμορφάνεις τόν κόσμο... 'Εσύ μονάχα με κάνεις να καταλαβαίνω τό μεγάλο μυστικό της ήσυχασίας της ζωής... Χωρίς τή έρωτα, ή ζωή θά ήταν άνοσησία... Μα ό Θεός είνε μεγάλος κα' έπίασε τόν κόσμο γιά τήν άγάπη...

Ξέρω πώς τό πιστεύεις και σ' αυτό, γι'ατί τό άμάνεις να φαίνεται μέσ' στά ύπεροχα ποιήματά σου, 'Αφού όμως τό πιστεύεις, γι'ατί δέν έρχεσαι σέ μένα που σου προσφέρω μέσ' στις χούφτες μου, σάν προσφορά σ' θεά, τή ζωή, τόν έρωτα, τόν έαυτό μου, τήν ψυχή μου; \*

'Ο πρίγκηπ ντ' Έρκιέν, λίγες ώρες πριν τοφρεζιστή από τό εκπέλεστοκό άποστασια, προς τή μυστή του:

'Η άνάμνησίς σου μου γεμίζει τήν τελευταία μου στιγμής κα' ένώ μου δίνει θάρρος γιά ν' ανακηρύξω έλαί' από λίγες ώρες τά τοφρέζια τών δολοφόνων μου, με κάνει συγχρόνως να νοιώθω μιά άπέραντη λύπη γι'ατί άφίωνα αυτό τόν κόσμο... 'Ω! πόσο θλιβερό είνε να πεθάνη κανείς όταν άγαπεί και αγαπιέται... Ποτέ ό θάνατός δέν είνε τόσο άδικοολόγητος όσο στην περίπτωση αυτή...

'Όλοι ό πρόγονοί μου ήτοσαν βασιλείς και ήρωες και τό αία τους πού κινάει μέσ' στις γλέδες μου, πού έπιβάλλει να φερθώ ως τήν τελευταία στιγμή άξιως άτόνομος τους. Μα όταν σέ θυμάμαι, όταν αναλογίζομαι πώς δέν θά σέ ξαναδώ πειά, τ'ά δάκρυα πλημμυρίζουν τ'ά μάτια μου και νοιώθω τό κορμί μου να κλονίζεται...

Θέε μου!... Θά μπορούσε τάχα να σταθώ σάν άντρας μπρός στους δήμιους μου;... Μα ναι, ναι... θά τό κατορθώσω αυτό γι'ατί τή στιγμή αυτή, θ' αναλογιστώ πώς εσύ δέν θά ήθελες ποτέ να δής τόν αγαπημένο σου να δειλιάζει... Αυτό θά μου δώσει τήν ψυχική δύναμη που μου χρειάζεται... Τ'ά μάτια μου θ' αντίροφούν τ'ά τοφρέζια τού άποστασίματος, μιά δέν θά τό βλέπουν. Θά βλέπουν μπροστά τους έσένα να μου χαμογελάς πονεμένα και να μου στέλνης με τό χέρι σου τό στενό άποφρεστωμένο...

Και τότε, χωρίς να νοιώσω καθόλου τις σφαιρές που θά τρανήσουν τό κορμί μου, θά πέσω κάτω, ψυθιρίζοντας τό γλυκό, τό γλυές φορές γλυκό όνομά σου...

Πιστεύεις στο Θεό, όπως πιστεύω κα' εγώ... Ποιός πέσει λαλούν, άν μιά μέρα πάλι δέν θά ξαναφεθούμε σ' ένα τόπο όνειρομένο, που ή θρησκεία μας τόν λέει Παράδεισο και τού όποιου ό υμός νόμος είνε ή άγάπη;

Αυτή ή έλλίδα μου γλυκάνει τις τελευταίες μου στιγμές και με παρηγοεί γι'ατί θά πεθάνω... 'Αν δέν σ' αγαπούσα, δέν θά μ' ένοιαζε και τόσο γιά τό θάνατό μου... Θά ήθελα, βέβαια, να ήσω και να πολεμήσω γιά να πάρω πάλι τό όνομό τών προγόνων μου, στόν όποιο

δες, περιβολήσδες, ψουάδες, άμαζάδες, χαπάσδες, Ξενοδόχοι, καφετζήδες, ώμοισαν προς τήν πλατεία τού δικαστηρίου βρίζοντας, βλαστημώντας, άφύσπντας...

'Εκείνη τή στιγμή έβγανε κα' ό Γραντιγύ, λάμποντας άπ' τή χαρά και τή βανολοήση.

Στό ποτάμι, σ' ποτάμι!... άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί σέ μιά έκρηξι μοναδικής μανίας και λύσης. Γρήγορα στο νερό, κλέφτη, ληστή, κακοθύγε, δολοφόνε!...

Κι' ύστερ' από λίγες στιγμές ό δυστυχισμένος Γραντιγύ, χωρίς να καταλάβη πώς, βρέθηκε μέσα στο νερό τού ποταμού, άπ' όπου ήταν γραφτό να μη βγή ζωντανός...

κάθετα τώρα ένας φιλόδοξος τυχοδιώκτης που διαίρει γιά αμία (\*), μιά και αυτό κα' άν δέν συνέβαινε, τό πράγμα δέν θά ήταν σπουδαίο... Τώρα όμως;... Τώρα;... 'Ω, γι'ατί να πεθάνω;... Γι'ατί; 'Αγαπημένη μου, άντιο... Χάισε γιά πάντα... Τό χέρι μου δέν μπορεί πειά να προσοχήση... Τό χαρτί μου τό μουσικέριον τ'ά δάκρυά μου... Άδύο δέν θά είμαι πειά σ' αυτόν τόν κόσμο... Τό κορμί μου, τραπημένο άπ' τις δολοφονίες σφαιρές, θά βροίκεται φαιμένο σέ κάποιο λάκκο... 'Ελπίζω όμως ότι ή ψυχή μου θά ζή και θά φτερουγίζει κοντά σου... Χάισε γιά πάντα, άγάπη μου...

Υ. Γ. 'Ο άνθρωπος που θά σου δώσει αυτή τήν επιστολή μου, θά σου δώσει μιά μπροζά από τά μαλλιά μου κα' ένα μενταγιόν με τήν είκόνα μου... Αυτό είνε τό τελευταίο μου όφρο...

'Ο Ναυαρχος Νέelson προς τήν λαϊδή Χαμίλτον: 'Εμια, λατρεμένη μου 'Εμια, Γι'ατί άγνήθηρες χθές νάρθης στο γαντεβού γιά τό όποιο τόσο σε ίζέτεσσα στο γουό τών μετεμφισμένων τής Αϊόλης;... 'Αν ήξερες πόσο δυστυχισμένο μ' έκανε με τήν άγνήση σου, δέν θά μου έλεγες ποτέ αυτό τό καταραμένο όφρο.

Ένώ συ χόρνετες με τούς ώφαιούς και κοιμαρούς εύγενείς, εγώ είχα άποτραβηχτεί σέ μιά σκοτεινή γωνιά ένός έρημου σαλονού κα' είχα βροίσει στή ζωής μου.

Μιά τρομερή άμφιβολία με βασάνιζε... Νόμιζα πώς είχες πάγει πειά να μ' αγαπάς και πώς ή άγνήση σου νάρθης στο γαντεβού που σου ζήτησα ήταν ή πρώτη έκδήλωση της μεταβολής αυτής τών αισθημάτων σου άέναντι μου...

Ένώ όλοι ό προσκελισμένοι διασκέδαζαν άφιρμονοί, εγώ περπατώ όφες φριχτό μαρτυριών και άγνοιας... Δέν είχα πειά τή δύναμη να περπατήσω... 'Ηθελα να σηρωθώ και νάρθω ως τήν άδουσα του γουό, μόνο και μόνο γιά να σέ κοιτάξω, μιά ή δυνάμεις μου έλειπαν.

Κανείς στόν κόσμο δέν ήταν χθές τόσο δυστυχισμένος όσο εγώ... Κι' αυτό από ένα όφρο σου...

Φαίνεται όμως πώς θά μετανόησες και συ γιά αυτό... Ναι, ναι, είσαι καλή, 'Εμια μου, κα' έχεις μετανόησει... 'Αλλ' όμως δέν θά μου έστειλεις πού όλιγον στή ναυαρχίδα τ'ά έπέροχα αυτά γαργάλλα που θά έξω τώρα μπροστά μου, καθώς σου γράφω και με μεθών με τό άρωμά τους, σάν να είνε τό άρωμα τής ψυχής σου...

Κι' αυτό με κάνει να έλπίζω ότι τό βράδι δέν θ' άγνήθης νάρθης στο άλοστίλο, κοντά στην άρωγαλιά, όπου έχομαι συναντηθεί τόσες φορές ως τώρα, γιά να κάνουμε ένα περίπατο με τή βάρκα στόν Κόλπο της Νεαπόλεως. 'Αν μου πής όχι κα' αυτή τή φορά, θά πεθάνω... \*

'Η Νινόν ντε Λαγκλό πού τόν ίπότη ντε Γκραμμόν: 'Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, γι'ατί μ' άφάνεις δλομύνηση σ' αυτές τις πληχτικές ώρες τού φθινόωτου, τόσο λαχταρώ τή συντροφιά σου; 'Η βροχή πέφτει άδιάκοπα άπ' τό πορτί, τό φως τής ήμέρας κινάει μέσ' στο σπίτι θαυμά και σκοτεινό, μ' άπειρη μελωχολία άλλοτρωτά δλόγηρό μου κα' εγώ είμαι μόνη, δλομύνηση στην κάμαρά μου...

'Ω πόσο γλυκές θά γίνόντουσαν ή πέθυμεις αυτές ώρες άν σέ είχα κοντά μου... Θά γέμιζε ή παρουσία σου τήν κάμαρά μου με φως και χαλκροπή... Δέν θά νοιώθαμε τόν άχορηγομένο που μιάς έρχεται και θά νοιμάσε πώς αήριο θά Ξημόσωνε μιά κωνοφυρία άνοιξη... 'Ενώ τώρα, τί μελαγχολία!... Τί θλίψη!... 'Ενώ τώρα... Τώρα έγω κλεισμένη μέσ' στην ψυχή μου όη τήν άπελπισία τής έποχης... Μελαγχολία μου... Λαχταρώ τήν άρχαλιά σου και τά κλέματά σου... Σε περιμένω... 'Ελα να μου Ξαναδώσης με τήν άγάπη σου τήν άνοιξη που μιάς έβγαψε...

(\* ) 'Ενοεί τόν Μεγάλο Ναπολέοντα.

ΠΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΕΖΥΡΗ

Μιά μέρα ό βασιλεύς τής Περσίας Χασράης προσάλεσε τούς ύπερογούς του σέ σάσκεψη. 'Ενώ όμως συνομιλούσαν, έπεσε άπ' τήν στέγη ένας σκορπιός και δάγκωσε τό πόδι τού βεζύρη. 'Αλλ' αυτός έξακολούθησε άτάραχος τή συνομιλία, σάν να μη τού είχε συμβεί τίποτα. Και όταν άργότερα ό κνίριός του τού έταξε σχετική παρατήρησι, ό γενναίωφμος βεζύρης άτοφροήθηκε:

—Μεγαλειότατε, άν δέν μπορεί ένας ίπήςρός σου να ύπομείνη άτάραχος υποστρά στο τό τούματ' ένός σκορπιού, πώς θάζω τό θάρρος άργότερα να όμηση κατά τών έχθρον σας, περιφρονώντας τόν κίνδυνο;



...Γι'ατί άγνήθηρες να ρθής στο γαντεβού;...