

ΤΟ ΜΥΣΤΙΣΤΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΒΑΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑΣ



(Συνέχεια εν τω προηγούμενο)

Α ὁ Παυταριάν δεν εἶχε ζωὴν γιὰ ζωντανεῖς. Χάιδρε τον ποτὸν του Πηλο... τὸν ποτὸν του Πηλο... τὸν ποτὸν του Πηλο...

Γιατί ζήτησε τὴ βοήθειά του ἡ Λουίζα; Τὴ βοήθειά του; Ποιὸς βοήθησε...

Ὁ Παυταριάν ῥώξε ἀπὸ αὐτὴ τὴ σπληνολογία τῆς «Καρδίας»... ἡ σπληνολογία τῆς «Καρδίας»... ἡ σπληνολογία τῆς «Καρδίας»...

Ὁ Παυταριάν τὸ πῆρε καὶ ἔφερε ἐπὶ τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Ὁ ἔπιστολὴ τῆς Ἀνναμπέλλας ἔφερε χρονολογία 20 Ἀπριλίου 1858... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Χρόνια λοιπὸν τὸ γέλαγε τὸ γράμμα αὐτὸ ἡ Ἀνναμπέλλα... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Ἡ καρδιά μου κοιμιστήσκη. Σὲ χάνω σήμερα γιὰ μὴ ἄκουα φωνῆ, λατρεινέ μου σύζυγε... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Τώρα εἶνε πέντε χρόνων, ἡ χρυσὴ μου Λουίζα... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Τὰ ὠραία ξανθὰ μαλλιά της εἶν' ἀλιμονεῖα σὲ προσκέφαλο... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Ὡ, πόσο εἶνε ὠμορφο τὸ μοναχικό μας, Φραγκίσκη!... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Σήμερα, Φραγκίσκη μου, ἔγιναν ὀ γάμο σου... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Σήμερα τελείωσαν πιά ὅλα γιὰ μένα, σούστηκη κι' ἡ τελευταία ἑλπίδα τῆς ψυχῆς μου... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Βγῆκα, θυμάμαι, ἀπὸ τὸ παράθυρό σου ὡς τραλλή, πῆρα στὴν ἀγκαλιά μου τὸ παιδί μου... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Καὶ τώρα, ὅλα τελείωσαν πιά γιὰ μένα... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Χέρον αὐτῆς λοιπὸν, ἀγαπητέ μου σύζυγε, πρέπει νὰ μᾶθῃς τὴν ἀλήθεια... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Πρέπει νὰ μᾶθῃς ὅτι ὁ πατέρας σου μὴ φέθηκε σκληρά... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Ὁλοσώδηροί, Φραγκίσκη μου, ἡ τελευταία ἑλπίς τῆς ἀγαπητῆς σου συζύγου εἶνε νὰ διατηρῆς γιὰ τὴ Λουίζα... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Καὶ τώρα, ἀγαπητέ μου σύζυγε, ἀνοίσε τὸ φρένο καὶ φράξ τὸ κεντρί... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Ἄν ἐπινοήσῃς λοιπὸν τὸν, Φραγκίσκη μου, τὴν αἰτία γιὰ τὴν κόρη μου... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Ἄν εἶνε κατασπινόμενος λοιπὸν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Μόλις ἀνεχώρησας, κάποιος ἀγνωστος ὑπόφερε τὴν κόρη μου... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Καὶ τώρα ποὺ σὸν τὰ φανέροσα ὅλα, ἀγαπημένε μου... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Πάντως ὅμως σὸν ἐπινοαυεῖσάνο ὅτι μόλις λάξῃς τὸ γράμμα μου... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

ANNAMPELLE NTE PIEN δούκισσα τοῦ Μοναχοῦ.

Μόλις τελείωσεν τὸ διάβασμα τῆς ἐπιστολῆς ἡ Παυταριάν... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...

Ἡ ἀπελοπία τὸν ἱπλότον δὲν εἶχε ὄρα... τὸν ἔνοχο... τὸν ἔνοχο...



Πῆρα στὴν ἀγκαλιά μου τὸ παιδί μου κι' ἔφερα πάλι στὸν πύργο σας νὰ σ' εἶδω...