

ΜΙΚΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ROGER REGIS

Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ Κ. ΦΛΟΚ!



ΟΛΙΣ σήμανε ξηί ή ώρα, ό κ. Φλόκ, ύπως πάντα, βγήκε άπ' τό ύπουργείο του και τράβηξε πρός την οδό 'Αγιόν Βλασίον, όπου κατοικούσε πρό σαράντα χρόνων, δηλαδή από τον καιρό που παντρεύτηκε.

Μά, ένό άλλου περιπατούσε γαλήνιος και ήσυχος, τώρα βάδισε περίπλος, με τό κεφάλι σκυφτό, χωρίς να βλέπει τίποτε μπροστά του.

Ένα μεγάλο γεγονός είχε αναταράξει σήμερα τη ζωή του. Τόν είχαν ειδοποιήσει στο ύπουργείο του, ότι είχε φτάσει πια ή μέρα για να πάει τη σύνταξί του.

Από καιρό βέβαια ήξερε ότι θαόχονταν κάποτε ή καταμνημένη αυτή μέρα, μά τότε φαινόταν πάντοτε τόσο μακρινή, ώστε δεν τον τρούαζε καθόλου. Μά νύ τώρα που τον είχαν ειδοποιήσει έτσι ξαφνικά, έτσι άπροόπτα, ότι έπρεπε να πάει την σύνταξί του σ' ένα μήνα...

Αυτή ήταν ή αιτία που ό κ. Φλόκ γούρεε στο σπίτι του με τό κεφάλι σκυφτό, λαοιδρόνιο στις ακτίρες του... Θυμόταν τώρα όλη την περασμένη ζωή του. Ξανάβλεπε την παιδική του ήλικία που την πέρασε ανάμεσα στους γονείς του, ασταθούς και σαθαρούς επαρχιώτες, Ξανάβλεπε την νεότητά του στό Παρίσι που την πέρασε κάτω άπ' τό βάρος της έργασίας, άργηόματας καις διασκοιδασι... Θυμόταν τό γάμο του, ένα γάμο χωρίς καμιά χαρά, όπως είχε όλοι οι γάμοι που γίνονταν από συμφέρον... Θυμόταν ακόμα τ' άτελειωτά χρόνια της άνιας και της πλιξέως, ανάμεσα στους τέσσαρους τόχους του γραφείου... Καμιά χαρά, σ' όλο αυτό τό διάστημα, καμιά έκτακτη χαρά μέσα σέ μιάν άόληξη ζωή, δεν είχε λαμπύρει την έπαξί του.

Ό... πόσο θα ήθελε να νουσήσει αυτή τη χαρά τότε που ή ζωή του πλησίαζε πια πρός τό τέλος της... Να, τό χωριόταν αυτή ή χαρά. Όλη σγυρόν την νύχτα την πέρασε άργώντας να βρη τον τρόπο με τον όποιο άπολάμβανε κ' αυτός μια μεγάλη χαρά και όταν τέλος έπεσε να κοιμηθί, ένα χαμόγελο άνθεξε στό πρόσωπό του, πράγμα που φανέρωνε ότι τον είχε βρη...

Όλος ό κόσμος έμαθε με κατάπληξη τό θάνατο του κ. Φλόκ... Και τί τραγικός θάνατος μάλιστα.

Ένα πρωί, έπειτα από ένα μήνα μετά την ήμερα που πήρε τη σύνταξί του, ό κ. Φλόκ βροδθηκε μέσ' στους πάγκους των άρχαιομάτων του Παρισιού, με τό πρόσωπό του σπυρτωμένο στις πέτρες, με τό ροζα του κομψολαοιδρόνιο, με τό κορμί του καταμνημένο και τόσο άγνωστο, ώστε άν δεν είχε επάνου του τό χαριά του, δεν θα μπορούσαν να ξεκαρτίωσουν την ταυτότητά του. Παιό μυστηριώδες δράμα έχουθε αυτός ό θάνατος; Κανείς δεν μπόρεσε να τό ξεκαρτίωση.

Μά ή γενική κατάπληξη έφτασε στό κατάκομο, όταν μαθεύτησαν ότι όρου τη διαθήκη του μακαρίτου. Ό κ. Φλόκ άπολάμβανε όλους τους συγγενείς του και όριζε όπως όλη ή περιουσία του—έκατό χιλιάδες φράγκα περίπου, μαζεμένα άπ' τίς οικονομίες του—πληρωθή για να του γίνει έπίσημη και μεγαλοπρεπής κηδεία. Όριζε μάλιστα στη διαθήκη του τον άριθμό τών άλλων που θα έσεργαν την νεκροφόρα του, τό ήθος τών κτερόν του και τών λοιπίων τους κιλ... όπως έπισης όριζε, όπως, μετά την κηδεία, παρατεθί λούσιο δεινό σέ όλους όσους θα την παρακαλοιδούσαν.

Ό κ. Φλόκ τρελλάθηκε πριν πεθάνει! είπαν όλοι.

Η ήμερα της κηδείας έφτασε. Ό χειμόνας πλησίαζε πρός τό τέλος του. Ό ήλιος λαμπρός πρόσχαρος, έλιούζε την πλάσι που φαινόταν σαν να μοιάζει...

Στην όρισημένη ώρα, ή νεκρή κομπί ξεκίνησε από τό σπίτι του μακαρίτη. Ήταν μεγαλοπρεπής, άνειρόδης, ίπέρροχη. Οι διαδάται σταματούσαν στο δρόμο και την κντάζαν με θαυμασμό... Έκατοντάδες μεγαλοπρεπών στεφανών που τούς κρατούσαν λακδέες με άψογο ντύσιμο, άκολούθησαν πίσω από τό φέρετρο. Όλοι οι φίλοι του κ. Φλόκ έρχότανσαν κατόπι, φορώντας ψηλό καπέλλο και ρεντιζάτα.

Νόμις κανείς πως ήταν ή κηδεία κανενός ύπουργού ή μεγάλου τραπεζίτου.

Μά πιας πέθανε; ρωτούσαν με περιέργεια οι διαβάτες, ό ένας τον άλλο.

—Δέν ξερω. Φαίνεται όμως πως ό μακαρίτης ήταν σπουδαίο πρόσωπο...

Άκούοντας αυτά τό λόγια, όσοι παρακολούθησαν την κηδεία με δυσκολία συγκρατούσαν ένα χαμόγελο. Ύπάρχε επίσης και κά-

ποιος που φαινόταν να νουσήσει για και περιήγνια, άκούοντας τον κόσμο να μιλάει έτσι. Ήταν ένας κοντός άνθρωπάκος με τό πρόσωπο έντελώς ξυρισμένο και τό μάτια κομμένα πίσω από μεγάλα μαύρα γυαλιά.

Κάθε φορά που άκουγε τους άλλους να ψιθυρίζουν τό όνομα του μακαρίτου, τέντωνε τ' αυτιά του. Αυτό όμως μπορούσε να ξερηγηθί εύκολά, γιατί τό μυστηριώδες εκείνο πρόσωπο ήταν ό... κ. Φλόκ. ό ίδιος. Ναι, ήταν ό κ. Φλόκ, ό όποιος δεν βρισκόταν μέσα στό φέρετρο, όπως νόμιζαν όλοι, και ό όποιος έζούσε και παρακολούθησε την ίδια του την κηδεία.

Άκούστε τώρα να μάθετε τί είχε συμβεί. Όπως είδαμε, ό κ. Φλόκ, παίρνοντας την σύνταξί του ήταν άπορηγμένος, γιατί είχε περάσει όλη του τη ζωή, χωρίς να νουσήσει μια μεγάλη χαρά. Γι' αυτό άποφάσισε να ή δημοπρασίη μόνοις τον αυτή τη χαρά και σκέφτηκε, άπλοόστατα, να παρασταθί στην κηδεία του, ή όποια θα γινόταν, σύμφωνα με την έπιθυμία του, λαμπρή και μεγαλοπρεπής.

Έκανε έν πρώτους τη διαθήκη του και έπειτα άρχισε να ψάχνει για να βρη ένα δικηγόρο άνθρωπο, ό όποιος θα έσπαγε τη θέσι του μέσα στό φέρετρό του. Αφού έφταζε πολλές μέρες, μια νύχτα τέλος βρήκε στα παρκομάτα τό άτομο κίτσιοι δικηγόρο, ό όποιος είχε άυτοαπονήσει λέγοντας σέ μια τάφρο και ταμιοφύροντας έτσι τό πρόσωπό του... Τού φόρεσε τό ροζα του, τού έβαλε στις τόπες τό χαριά του και τό άφησε εκεί. Έτσι, ό κ. Φλόκ θα μπορούσε να θεωρηθί για πεθάνοντα.

Έκατοντάδες άπ' αυτό, ό συνταξιοόχος μιας έφίσε τά ποσάκια του, φόρεσε μαύρα γυαλιά και πήγε κ' έγκαταστάθηκε με πεισόδημο σ' ένα ξενοδοχείο.

Γιά ν' άπολαίσηε τότε τη μεγάλη του χαρά, τό θοιμάκό του, δεν είχε παύι να περιμένει την... κηδεία του... Τέλος, ή ώρα της κηδείας, ή τόσο έπιθυμητή, έφτασε. Ό κ. Φλόκ βρισκόταν χωρισμένος σέ μια γωνιά με τό καπέλλο από χεί, και παρακαλοιδούθησε έτσι με όλη του την άνεισι τον έργασμό των φίλων του, τών άδικοφρόων και τών περιέργων. Έπιτα, όταν ή κηδεία ξεκίνησε, άνακατέθηκε μαζί τους και με άσχημη αγάλλισι τούς άκούει να λένε:

- Τί λαμπρός άνθρωπος ό μακαρίτης!
- Τί εύσυνειρότος υπάλληλος!
- Τί όπείροτος χωριστή!

—Άλλο πια έλεγαν!

—Τί όλο κηδεία!

—Ποτέ μου δεν είδα καλύτερη!

—Όποτε όταν πέθανε ό βαρόνος Ρότσιλντ δεν τού έκαναν τέτοια κηδεία!

Στην έκκλησία, τά φώτα, τά θυμιάματα, οι ψάλμοι μεγάλωσαν την αγάλλισι του. Μά την μεγαλύτερη ενθουσίαση την έννοιωσε στό κοιμητήρι, όταν οι φίλοι του άρχισαν να καταθέτουν τούς στεφανούς και ν' άπαγγέλλουν επικήδειους, στους όποιους τόν ξεθεύαζαν.

—Έπί τέλους! ψυθούσε ό κ. Φλόκ.

Αναγνώριζον την αξία μου! Οι άλλοι πεθάνουν χωρίς να μάθουν τί είμαι...

Εγώ όμως τό έμαθα... Είμαι ένθουσιμένος, τρισενθουσιμένος!

Μετά τόν ένταφιασμό του φέρετο-Φλόκ, οι φίλοι και οι περιόροι που είχαν παρακολούθησε την κηδεία, διεψήθησαν πρός τό άριστοκρατικό ρεστίνο, όπου θα παρατεθί τό εκηθιμένο δεινό. Για μία στιγμή, ό κ. Φλόκ σκέφτηκε να πάη κ' αυτός εκεί. Μά φοβήθηκε μήπως άναγνωρισθί και πήρε άργά τό δρόμο για τό ξενοδοχείο του. Κόντευε να σκάσει από τη χαρά του και ή ψυχή του κομψοίσε μέσ' στην ένπαξια...

Καθός όμως τρούδους βυθιμένος στό όνειρό του, άκουσε ξεφύνα δυό ύπιάνους που έλεγαν ό ένας στον άλλο:

- Είδες την κηδεία σήμερα;
- Πώς δεν την είδα... Την είδε όλο τό Παρίσι... Άλήθεια, πιας πέθανε;
- Ξέρω κ' έγώ... Μά για να είνε τόσο πλοόσια ή κηδεία, σιγογοιρά ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει νάη πεθάνει...
- Ό κ. Φλόκ, σαν να κινεήθηκε από ήλιγο, στάθηκε.

Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας!... Τόν είχαν λοιπόν πάρει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Ποτέ του δεν είχε έλπισι μια τέτοια όδα!... Αυτός, ό δικηγόρος υπάλληλος του ύπουργείου, για τον όποιο ποτέ κανένας δεν είχε ενδιαφερέθι, είχε κάνει σήμερα όλο τό Παρίσι να μιλάει για την κηδεία του!

Α! ή χαρά του ήταν άπείραστη!... Δεν μπορούσε πια ν' άνθεθί σ' αυτή!...

Έφερε τό χείρι του στο μέτωπό του, στρογγύλισε και σούστρε νεκρός στο πεζοδρόμο. Μά αυτή τη φορά είχε πεθάνει πραγματικά!



Έκατσε κ' έγραψε τη διαθήκη του...