

ΑΠΟΪΤΟ ΘΥΓΑΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΗ ΑΓΡΙΕΛΗ

Η συνέχεια της ιστορίας ενός δέντρου. Ο Ίμβραημ Πασάς και ο κρυμμένος θησαυρός. Οι τρεις Μανιάτες αδελφοί και το φοβερό τέλος τους. Ένας περιέργως διάλογος στη σκηνή του Τούρκου Στρατάρχη. Οι θησαυροθήκαι και ο ιδιοκτήτης της αγριελιάς. Μία προφητεία του Παπουλάκου. Η Νεράϊδα της αγριελιάς, κ.τ.λ. κ.τ.λ.



Στό περιεμένο φύλλο διηγήθηκαμε την τραγική ιστορία της «Π ρ ι γ κ η π έ σ α ς τ η ς Κ α λ α μ ά τ α ς», που αγάπησε έναν όμορφο βοσκό και τον συναντούσε κάτω από μία μεγάλη αγριελιά. Και είδαμε τι συνέβη όταν ο πατέρας της, ο άρχιος Βιλαρδουίνος, ανέλαυσε το ειδύλλιο: Έκοψε το βοσκό από το δέντρο κι έβλεψε την κόρη του Ίσαβέλλα στον Πύργο.

Επαναστάσεις

Ο Ίμβραημ Πασάς, αφού έπολιόκρησε την Τρομπούσα, έγυριζε με το στράτευμά του στην Καλαμάτα, όπου είχε το διοικητήριό του. Στο δρόμο όμως άρρώστησε από κακοήγη πυρετό, και μη μπορώντας να προχωρήσει, αναγκάστηκε, διαν έφτασε στην αγριελιά αλλά να στρατοπεδωθεί.

Βλέποντας το γιγαντοκόμο δέντρο, το εθαύμασε και ρώτησε γι' αυτό. Μερικοί ντόπιοι του διηγήθηκαν τότε την ιστορία της, από τον καιρό των άρχαιων Σαργατιών ως τότε. Του ήταν δηλαδή ότι η αγριελιά ήταν στοιχειωμένη, και ότι όποιος επιχειρούσε να την κόψουν, έκαθαν διάφορες συμφορές και τέλος πέλασαν το σχέδιό τους.

Ο Όθωμανός στρατηλάτης έσκονδάλιστηκε.

— Έγώ όμως θα την κόψω! είπε με πέσιμα.

Και διάταξε δύο μεγαλόσωμους Άρατζηδες να ριζούν κάτω το παμπάλαιο δέντρο. Πήραν οι Άρατζηδες τα τσεκούρια και χτυπούσαν, άλλα το σίδερο πεταγόταν πίσω στοματωμένο και δεν έπιγγονε κόν το δέντρο... Από τον κόπο, από την άγνοιώδη προσπάθεια, οι Άρατζηδες έπεσαν χάνουν λιγοθυμημένοι...

Φλογίστηκε από το θυμό του ο Ίμβραημ, διάταξε να σωφίσουν θιμνωλάδα γύρω από την αγριελιά και να την κάψουν... Άλλά η φλόγες έξωναν το δέντρο και το τύλιγαν, χωρίς να το φθείρουν, χωρίς κόν να τσουρουφλίσουν τη φλούδα του!...

Από το κακό του άρρώστησε ο Ίμβραημ περισσότερο, ο πυρετός του ανέβηκε. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόταν, όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του τρεις αδελφοί, Μανιάτες. Ήθελάν να του μαρτυρήσουν κάτι σπουδαίο, όπως έλεγαν.

Ο Ίμβραημ τους δέχτηκε και άκουσε τις προτάσεις τους. Του υπέσχοντο να του δείξουν ένα μεγάλο θησαυρό, κρυμμένο σ' ένα μέρος που το ήξεραν μόνο αυτοί, από οικογενειακή τους παράδοση. Αυτό έφραγέφωσαν όμως το θησαυρό με τη συμφωνία να τους διορίσει δημογέροντας στο χωριό τους, και να τους δώσει το ένα τρίτο από το θησαυρό.

Ο Ίμβραημ Πασάς, άν και πίστευε εύκολα στις διάφορες δεισιδαιμονίες, αυτή τη φορά έδυσπίστησε. Ένόμισε ότι έχει να κάνει με κατασκοπές και τους εκότταξε με άγρια αισιή, σκεπτόμενος να διατάξει τον άποκεραλισμό τους.

— Έσάς σας έστειλαν από στρατάεδό μου οι γκισούρηδες, για να ιδίτε τί γίνεται! τους είπε άποτομα.

— Πασά μου, όχι! διαμαρτυρήθηκαν με μία φωνή και τα τρία αδελφάκια. Όχι, τέτοιο πράγμα!... Να σου δείξουμε το μέρος που είναι κρυμμένος ο θησαυρός, κι άν δεν βρεθίη τότε να μάς κάνεις ό,τι θέλεις.

— Αυτό είνε δίκαιο, καλά λένε, είνε ο χόντζας του στρατοπέδου που παρακολούθησε τη συνομιλία.

— Και πού βρίσκειται ο θησαυρός αυτός; ρώτησε ο Ίμβραημ.

— Κάτω από κείνη την αγριελιά, Πασά μου!

Από το άνοιγμα της σκηνής του, ο πατάκοτος Στρατάρχης είδε το στοιχειωμένο δέντρο που τόσο είχε έξερθεσίου τη φιλοτιμία του, και μπηρε σε καινοφύγιες σκέψεις... Άν οι άνθρωποι εκείνοι έλεγαν την αλήθεια; Γιατί να μη δοκιμάσει;

— Και πού το έχετε οείς; τους ερώτησε... Μιλάτε γούγορα!...

— Από τον πατέρα μας, και κείνος από το δικό του... είναν οι

ρανού!... Ίωάννα, πόσο είνε όμορφα τα μακριά βλέφαρά σου!... Ίωάννα μου, πέθανες; Ρεία σου, άρχοντά μου! Τώρα είμαι κι' εγώ πλοικός σαν κι σένα! Ρεία σου!...

— Ο δυστυχισμένος ο γέρος τρελλάθρας... Έγώ δεν έχω πεία άρεσβωνιστικά. Μά έχω άκόμα τα μυαλά μου... Άς ευχαριστώ το Θεό τον παντοδύναμο... Θεέ μου, Θεέ μου, σ' ευχαριστώ!...

δύο από τους αδελφούς, και ο τρίτος έπρόθεσε:

— Έγώ, μία νύχτα, με το φεγγάρι, τον είδα το θησαυρό... Όλο άσπμμένα τάλλαρα... Τά είχε βγάλει στη βροχή ένας Άρατζης τα Ξανάφερνε στη φωλιά τους... Είδα τη γής ν' άνοιγη και να τα καταπίνη!

— Αυτός είνε Σαββατογεννημένος, Πασά μου, έξήγησαν οι δύο άλλοι Μανιάτες, για τον αδελφό τους που διηγήθηκε το δράμα.

— Καλά, ρώτησε ο Ίμβραημ, και γιατί τόσο καιρό δεν έσκάβατε τη γής να ξεθάψετε το θησαυρό; Περιμένετε νάρθω εγώ στον τόπο σας;

— Άν' χρειάζονται πολλά γέμια, Πασά μου, του άποκρίθηκαν, χρειάζεται διάκερος στρατός... Ο θησαυρός είνε βαθεία χωμένος.

Ο Ίμβραημ δεν έδίστασε πεία. Διάταξε τρακόσιους στρατιώτες του να σκάψουν σύμφωνα με τις οδηγίες των τριών χωρικών... Κι' οι Άραπάδες έσκαβαν, έσκαβαν, έσκαβαν, μία διάκερη μέρα... Όλο το χωράφι, γύρω από την έλιά, το έφεραν άνω-κάτω. Μά δεν εύρησαν τίποτε. Ούτε σημάδι θησαυρό.

Ο Ίμβραημ έμασε την έπομονή του.

— Ψέματα μου είπατε, γκισούρηδες! εφώναξε άγριος. Είσατε κατασκοποι!

Και διάταξε να κρεμαστούν! Σε λίγο, τα πτώματα των τριών δυστυχισμένων αδελφών, που η άμάρθεια τους έκανε να πιστέφουν ένα θρύλο, έκρέμυνταν από τους κλώνους της αγριελιάς!

Έπειτα από την άνηθοσθσία αυτή, ο Όθωμανός Στρατηλάτης... ένωμισε τον έαυτό του καλύτερα και διάταξε να συνεχισθή η πορεία του στρατεύματός του προς την Καλαμάτα, όπου έφτασε την ίδια μέρα, και όπου οι ντόπιοι Τούρκοι του έκαναν μεγάλη έποδοχή.

\*\*\*

Η παράδοση του κρυμμένου κοντά στην αγριελιά θησαυρό σώζεται άκόμη στα πελοπόννη. Μετά την άπελευθέρωση της Έλλάδος, έγιναν διάφορες προσπάθειες νάρθη σε φώς ο θρύλικός θησαυρός, αλλά ποτέ δεν εύρέθηκε τίποτα. Η τελευταία άνασκαφή έγινε στα 1904. Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού μάλιστα, μέσα από όποιον βρισέεται η αγριελιά, αναγκάστην γι' αυτήν γύρω της άρεθιη έτασι γής άκαλλιέρηγη, γιατί έπήγαναν κατά καιρούς διάφοροι θησαυροθήκαι και του άναστάτωναν τά γεννήματα!

\*\*\*

Όταν, κατά το 1848, ο διαβόητος άγούρης καλόγηρος Παπουλάκος, στην επαναστατική έξένη περιόδία του, έπέρασε και από τη Μεσσηνία, στάθηκε κάτω από το ιστορικό δέντρο και, μαζί με τις διάφορες προφητείες του, είπε και την άκόλουθη:

— Βλέπετε αυτή την αγριελιά; Θαρθή καιρός που θα πνιγη έδώ το βουβάλι στο άμα!

Η προφητεία αυτή του καλόγηρου άλήθεψε, εν μέρε. Γιατί στον καιρό των Όθωνικών, κοντά την αγριελιά αυτή, γίνικε συμπολιή των επαναστατών και του Βασιλικού στρατού, με λίγα όμως θήματα!

\*\*\*

Η αγριελιά είνε γνωστή σ' όλους τους άγωγιάτες και δδοιπόρους της Μεσσηνιακής πεδιάδος. Και έπειδή η λαϊκή ψυχή είνε μία και η αυτή, με όλη την πρόδο του πολιτισμού, έξεκαλοούθη και σήμερα να τη θεωρούν στοιχειωμένη, και να περνούν σιωπηλά μπροστά της. Γιατί πιστεύουν ότι ο διαβάτης που θα περάσει από κεί νύχτα, και θα μιλήρη, θα χάση τη μιλία του! Θα του την πάση για πάντα η νεράϊδα που είνε κρυμμένη στον κορμό της πανάρχαιας αγριελιάς!...

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΟΙΜΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΓΑΛΟ

Σε μερικά χωριά της Πορτογαλίας έπαρεται η συνήθεια, ύταν δύο νέοι πρόκειται να παντρευτούν, να σπαντώνται δίφην τυχαίος που δώκεται και να... πιαρισέονται! Την άρχη την κάνει ο γαμπρός, αλλά και η νύφη δεν άργει να του άναποδόση τα ίδια. Το περιεργότερο είνε ότι τα άποτελέσματα αυτού του προγαμιού ξυλοκοπήματος έχουν σπουδαίες συνέπειες, για το μέλλον. Γιατί όποιος από τους δύο φράει τους περισσότερους μπάτσους, κατά τη μαρτυρία των παρισταμένων, είνε ύπερχειμένος να τηρή στάσι ύποταγής προς το έτερον ήμισυ έφ' όρου ζωής. Άλλόμονο λοιπόν, άν βγη νικητής από τον άγώνα αυτόν η γυναίκα!