

ΟΙ ΣΠΑΡΑΓΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΥΠΟ ΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ



ΡΟΖΑ ΛΑΜΠΙΡΗ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

—Σας παρακαλώ να με συμπληρώσετε για το φρέσκιό μου, είτε ο Λούιζης στον Άλκη. Έχετε ναίματα λιγάκι δύσπιστοι, και γι' αυτό...

—Σας παρακαλώ, απάντησε ο Άλκης. Κι' εγώ το ίδιο θάκαινα. Μά' ως πάμε κάποιον να τα ποιήσω...

Κατηφόρισαν προς το λιμάνι, έστρωσαν και πήραν τους μικρούς, στενούς δρόμους, ποδηλάζαν στην έξοχη. Τους οδηγούσε ο Άλκης. Μιλούσαν μεταξύ τους σιγά σι' όταν έβλεπαν κανένα διαβάτη, κατέβαζαν τα πατερίκια τους ως τα φρέδια.

—Έγρασαν έτσι έξω από την πόλη.

—Μά' ποιά πάμε; ρώτησε ο Λούιζης.

—Προς τη Σχολή, απάντησε ο Άλκης.

—Στη Σχολή! Γιατί;...

—Για να μιλήσουμε στο δρόμο με την ηρωίδα μας και για να σ'α δείξω πως θα μπορούσαμε να ενεργήσουμε.

—Έχετε μιλήσει με τη Ρόζα; ρώτησε ο Άνδρέας.

—Με την δεσποινίδα Ρόζα, όχι. Είδα όμως για λίγες στιγμές τη Τζούλια και μου είπε εκ μέρους της να σ'ας βρω και να ενεργήσουμε γρήγορα, γιατί δεν μας μένει καιρός. Πρέπει ά'τι έχετε να κάμνετε, να το κάμνετε ως αύριο το βράδι.

—Γιατί; Με κάμνετε ν' άνησχύω.

—Και πρέπει ν' άνησχύετε. Γιατί αύριο τα μεσάνυχτα ή κοντά τα Ξηροκλιματά, το αγρότερο, φτάνει από τη νησί ο κ. Λαμπιρής.

—Ο Γαλιάζης άνατήρησε σ'άν να τον δάγκασε ασυριπός.

—Το έχετε καλά αυτό; ρώτησε τον Άλκη.

—Μου τ'ο είπε η Τζούλια εκ μέρους της δεσποινίδος Λαμπιρής.

—Ω, Θεέ μου, Θεέ μου! Δεν θα μπορούσαμε να προλάβουμε το κακό, ψηφίστες μ' άπελπισία ο Γαλιάζης. Θεέ μου, μή μας εγκαταλείψει!...

—Μην κάμνετε έτσι, άγαπητέ μου, του είπε ο Λούιζης. Ως αύριο το βράδι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.

—Τι μπορεί να γίνει;

—Αυτό θα μ'ας τ'ο πη ο κ. Άλκης.

—Ο Γαλιάζης κούταζε τον Άλκη με αγωνία, περιμένοντας άντιπόνοια την απάντησή του.

—Ως αύριο το βράδι ή άλλον αύριο το βράδι, είτε ο Άλκης, πρέπει να κλέψουμε την δεσποινίδα Ρόζα ά'τ τη Σχολή.

—Θαμιάσια! φώναξε ο Λούιζης. Σιμφωνώ άπολύτως μαζί σας.

—Ο Γαλιάζης έδισταξε.

—Είπε εύκολο τάχα αυτό; ρώτησε. Είπ' εύκολο;

—Γι' αυτό άκριβώς πρόκειται να σ'α μιλήσω, είτε ο Άλκης.

—Όπως μου έξηγησε η Τζούλια, ή δεσποινίς Ρόζα θα περιμένη αύριο το βράδι μ' άντιπονοια ή την ελευθέρωσετε ά'τ τη σελιβάτη στην όποια βρισκόμαστε. Πώς θα γίνει αυτό; Να κατέβη ή δεσποινίς και να βγη ά'τ την κερία είσοδο, είτε δύσκολο, είτε άδύνατον.

Πρέπει με της προμηθίσουμε μ'α σ'α για να κατέβη ά'τ το παράθυρο μ'ας των άδισσών που βλέπουν στο δρόμο, όταν κοιμηθή ή ημετέρα της. Είπε τόσο άπελπισμένη, ώστε δεν θ'α διάσασε ούτε στιγμή ή το κόμη αυτό. Φρόντισα και βρήκα λοιπόν από το προί σήμερα, μ'α γερή σχανένια σ'αλά. Την έχω δέσει, σ'ε πακέτο και θ'α φροντίσω, όπως μπορούσω, να την πάω αύριο στη Τζούλια, ή όποια θ'α της την δώσει.

—Είσατε πολύ καλός, κύριε, ψηφίστες με σιγνήρησι ο Γαλιάζης. Δεν θ'α ξελάσω ποτέ την καλοσύνη σας.

—Κάνω για σ'ας ό'τι θ'α κάνατε και σ'ας για μένα, απάντησε ο Άλκης. Έπειτα, ποιός ξέρει!...

—Τι σ'ας ν'α ξηρήσω κι' εγώ μ'α μέρα τη βοήθειά σας έχοχόμενος στην Άθινα.

—Θά δώσουμε για σ'ας και το αίμα μας! είτε ο Λούιζης.

—Νουίζετε, ρώτησε ο Γαλιάζης, ότι θ'α μπορούση να φύγη ή Ρόζα, χωρίς να την καταλάβουν;

—Είμαι βέβαιος. Μην ξεχνάτε άλλωστε, ότι έχει την βοήθεια της Τζούλιας.

—Προς την όποια αιδανόμαστε μεγάλη εύγνωμοσύνη, είπαν οι δύο Ξωγράφοι.

—Η περιπέτειά μας όμως, συνέχισε ο Άλκης, δεν θ'α σταματήσει ως εδώ. Μόλις κατέβη ή δις Ρόζα από το Σχολείο, πρέπει να φύγετε άμέσως από το νησί.

—Πώς; ρώτησε άνησχα ο Γαλιάζης. Δεν είναι δυνατόν αυτό.

—Είπε και παραίνεση δυνατόν. Εύκολο μόνον δεν είναι. Μετά την απόδραση και την άπαγογή της δίδοσ Λαμπιρής, θ'α είδοκομηθή, όπως καταλαβαίνετε, ή Άστυνομία, το νησί θ'α γίνει άνάστατο. Ο κ. Λαμπιρής που θ'α καταφθάση στο μεταξού, θ'α χαλάση τον κόσμο να σ'ας βοηθ. Γι' αυτό πρέπει να μ'α μείνετε στιγμή στη Νάξο.

—Έχετε δίκιο, αλλά πως θ'α φύγουμε; Νά περιμένουμε το βαπόρι και να επιβιβαστούμε σ' αυτό; Είπατε πως θ'α πάση στη Νάξο τη νύχτα αύριο...

—Αυτό θ'α ήταν άσχηγορήτη γκάφα. Γιατί θ'α τηλεγραφούσαν στο πρώτο λιμάνι που θ'α π'άνετε και θ'α σ'ας έβαζε στο χέρι ή Άστυνομία. Πρέπει να φύγετε από το νησί με καιά...

—Με καιά!... Είπ' εύκολο τάχα!...

—Εύκολο, σ'ας είπα, όχι. Μά' όταν θέλη κανείς και θονά μεταπολίσει, άδριο λοιπόν το προί θ'α μιλήσω σ' έναν κομισάρο μου π'αίραχο. Θά του δώσουμε ένα καλό ποσόν και θ' αναλάβη να σ'ας πάρη με το καιά του και να σ'ας βγάλη στον Πειραιά.

—Θά κάμουμε ένα τέτοιο ταξίδι με καιά! είτε ο Γαλιάζης. Θά μπορούση ν' άνδξη ή Ρόζα σ' αυτό; Θεέ μου!...

—Δεν υπάρχει άλλο μέσον, δυστυχώς, απάντησε ο Άλκης. Πρέπει να κλείσετε τα μάτια στους κινδύνους αν θέλετε να πετύχετε. Κι' άκούη άκούστε κι' αυτή τη συμβουλή μου: Μην βγίητε στον Πειραιά. Ίσως γ'αχον τηλεγραφήσει και να σ'ας π'άσουν. Βγάτε στο Φάληρο, στο Τοιχοζόλιμνα, άποδηήστε άλλου...

—Επενέθη τώρα ο Λούιζης:

—Όλα αυτά, είτε, είναι σωστά, σοκά και λογικά. Ο φίλος μας μιλάει σ'άν Πηθή. Το έχετε βαθειά ενγνώμονες γι' αυτό. Ναι, θ'α κάμουμε όπως μ'ας συμβουλεύετε, άγαπητέ μου. Δεν διατάζουμε, δεν φοβόμαστε... Όποιος αγαπάει δεν λογαριάζει κινδύνους.

Τά λόγια του έμψυχόσανε τον Άνδρέα.

—Είμαι σίμφωνος, είτε άναστενάζοντας. Άς γίνη το θέλημα του Θεού!...

—Εσφίξε έπειτα το χέρι του Άλκη και τού

είπε με σιγνήρησι:

—Σας εύχαριστώ!... Ποτέ δεν θ'α ξελάσω την καλή σας καρδιά!...

Είχαν φτάσει μεταξύ στη Σχολή, που φάνταζε με τον λιανά όγκο της μέσα στη νύχτα.

—Ο Άλκης τούς έδειξε το παράθυρο ά'τ το όποιο θ'α κατέβαινε ή Ρόζα. Ήταν ψηλά, πολύ ψηλά, μ'α δέν μπορούσε να γίνει άλλωστε. Βλέποντας το ύψος αυτό ο Γαλιάζης ανατρίχιασε, μ'α δεν έδειξε το φόβο του.

—Ο Άλκης προχώρησε κατόπι ως τη γωνία του κτιρίου και σφίριξε σινηματικά τρεις φορές.

—Τι σημαίνει αυτό; ρώτησαν οι δύο Ξωγράφοι.

—Είχαμε συμφωνήσει με τη Τζούλια, τούς έξηγησε ο Άλκης, να την είδοποιήσω κατ' αυτό τον τρόπο, αν σ'ας σιγναντούσα.

—Κι' είσατε βέβαιος πως θ'α σ'ας άκουσε;

—Είμαι βεβαιοτάτος πως μ' άκουσε, όχι μόνον ή δεσποινίς Τζούλια, αλλά και ή δεσποινίς Ρόζα. Θά περιμέναμε να χιτσικοάρδι το σίνθημα αυτό, για να έτοιμασθούν για αύριο...

—Ο Άλκης δεν είχε άδικο μιλώντας έτσι. Πραγματικώς ή Τζούλια άκουσε το σφύριγμα. Το άκουσε και ή Ρόζα. Έπαινε κάθε βράδι, πριν κοιμηθή, ένα φλιτζάνι χαμομήλι με γάλα, κατά συμβουλήν του γι'ατρού της Σχολής. Τη στιγμή αυτή μάλιστα βρισκόταν στο κρεβάτι της με το φλιτζάνι στα χέρια, ύ'ταν άνήχησαν τα τρία σφύριγμα, τ'ονα κοντά σ' άλλο.



— Η δεσποινίς Τζούλια, παρακαλώ; ρώτησε ο Άλκης...



(Άκολουθεί)