



‘Ο Γάμος Καρόλου ’Εμμαρουνήλ τοῦ Δ' Βασιλέως τῆς Σαρδηνίας μὲ τὴν Ματθίλδην τῆς Γαλλίας στὰ 1775.
(Στάμπα τῆς ἐποχῆς)

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΟΥ ΖΩΡΖ ΓΚΟΥΡΝΤΩΝ

Η ΕΛΣΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΒΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ

‘Ο Γκοντράν, τὸ δυνατὸ καὶ ώραιο παλληκάρι, περνοῦσε μιὰ μέρα μπροστὰ ἀπὸ τὸ παλάτι, ὅπου καθόταν ἡ Ἐλσα, ἡ πεντάμοφη κόρη, ποὺ εἶχε μαλλιά χρυσᾶ σὰν τὸν ἥλιο καὶ μάτια ὄλομανδα καὶ φωτεινὰ σὰν μαρφαδιά διαμάντια.

‘Η Ἐλσα καθόταν τὴν ὥρα αὐτὴ στὸν ἔξωστη τοῦ παλατιοῦ τῆς, τὸν σκεπασμένο ὄλόγυρα ἀπὸ πυκνές τριανταφύλλιές, γεμάτες κόκκινα τριαντάφυλλα. Φοροῦσε ἔνα φόρεμα πορφυρὸ σὰν τὰ ρόδα καὶ τὰ μαλλιά τῆς τὰ εἰχε δεμένα μὲ μιὰ κορδέλλα κόκκινη καὶ αὐτὴ καὶ κεντημένη μὲ μαρφαδιά φριγιά.

Καθὼς τὴν εἶδε ἀπὸ μακρά, ὁ Γκοντράν ἔννοιωσε τὴν καρδιά του νὰ χτυπάῃ δυνατά. ‘Αχ, τὶ ὥραια ποὺ ἥτανε; . . .

Τὸ κόκκινο φόρεμά της ἔκανε νά φαίνωντα πὸ χρυσᾶ τὰ μαλλιά της, πὺ ἄσπρο τὸ πρόσωπο τῆς, καὶ μαρφαδιά τὰ μάτια τῆς.

Στάθηκε λοιπὸν κάτω ἀπὸ τὸ ἔξωστη ὁ Γκοντράν, σὰν μαγεμένος, καὶ τὴν κύτταξε ἀχόρταγα. Τότε ἔσκυψε καὶ ἡ Ἐλσα καὶ τὸν κύτταξε. Ἡ ματιές τους ἀνταμώθηκαν, φλογερές, καὶ ἀπὸ τὸ πρωταντάμωμά τους αὐτὸ ἀνατήδησε ἡ δυνατή σπάνια τοῦ ἔρωτα.

Αὐτὸς ἥταν ὅλος. ‘Απὸ κείνη τὴν στιγμὴ ἡ ἀγάπη ἀνθίσε στὶς παιδιές τους σὰν κόκκινο ρόδο.

Συγκινημένη βαθείᾳ ἡ Ἐλσα, ἔκοψε ἔνα πορφυρὸ τριαντάφυλλο καὶ τὸ πέταξε κάτω, στὸν Γκοντράν. ‘Εκεῖνος τὸ ἀρπάξε στὰ χέρια του, πρὶν αὐτὸ ἀγγίση στὴ γῆ καὶ τόφερε στὰ χεύλη του. Μά τη στιγμὴ ποὺ τὸ φιλοῦσε, ἔνα ἀγκάνι τοῦ πλήγωσε τὰ χεύλη του. Μιὰ σταλαγματιά αἷμα ἔτοξε...

Μά τι μὲν αὐτό; Μεθυσμένος ἀπὸ ἔρωτα, ὁ Γκοντράν φιλοῦσε τὸ ρόδο, νομίζοντας πὼς φιλεῖ τὸ κόκκινο στόμα τῆς ἀγάπτης του...

‘Η Ἐλσα γλυκοχαμογελοῦσε, κυττάζοντάς τον. ‘Ηθελε νὰ τοῦ φένῃ ἀκόμα ἔνα ρόδο, μὰ ἔξαφνα ἀκούσει βήματα πίσω της καὶ τρομαγμένη φώναξε στὸν Γκοντράν:

— Φύγε, φύγε γρήγορα, ἀγαπημένε μου, δὲν ποέπει νὰ σὲ ἴδουν! . . .

‘Ο Γκοντράν ἀπομακρύνθηκε, κρύβοντας τὸ τριαντάφυλλο στὸ στήθος του. Δὲν εἶχε λογοχωρήσει καὶ πολὺ, δτὰ δὲ προχωρήσεις τῆς Ἐλσας ἀπὸ τὶς βάγιες τῆς Ἐλσας.

σας βγῆκε στὸν ἔξωστη. ‘Η Ἐλσα ἥταν κόκκινη καὶ ταρσογμένη.

— Τί ἔχεις, ἀρχοντοπούλα μου; τὴν ωάτησης ἡ βάγια της.

— Τίποτα, ἀποκρίθηκε ἡ Ἐλσα, δὲν ἔχω τίποτα. . . Εἴμαι λίγο ζαλισμένη ἀπὸ τὸ ἀρώματα τῶν ρόδων. . .

‘Η βάγια τῆς κύτταξε τότε κάτω στὸν δρόμο καὶ εἶδε τὸν Γκοντράν νὰ ἀπομακρύνεται μὲ βήμα σταθερὸ καὶ γοργό.

— Στοιχηματίζω, εἶπε ἡ πονηρὴ βάγια, πῶς αὐτὸς ποὺ πηγαίνει ἐκεῖ, εἶνε ὁ Γκοντράν, ὁ δυνατὸς καὶ ωραίος ἵπποτης, ποὺ δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος στὴν χώρα μας τόσο δυνατὸς καὶ ωραίος σὰν καὶ αὐτόν! Κύτταξε τὸν! . . . Ποιὸς ἄλλος ἔχει τόσο λιγνηρὸ ἀνάστημα, ποιὸς ἄλλος ἔχει τέτοιο κομψὸ θεῖκό; . . .

— Ναί, ναί, εἶπε συγκινημένη ἡ Ἐλσα. Τὰ μάτια του εἶνε γλυκά καὶ τὸ χαμόγελό του μέλι! . . .

— Καὶ ποὺ τὸ ξέρεις ἐօν τὸ χαμόγελό του καὶ τὴ ματιά του; ωτῆσε ἡ βάγια. Μήπως εἶχε τὴν αὐθάδεια νὰ γνωίσῃ νὰ σὲ κυττάξῃ αὐτὸς ὁ ἵπποτης, ἐօνεια ποὺ μέσα στὶς φλέβες σου τρέχει αἷμα βασιλικό; Εἶνε βέβαια πρώτος στὴν δύναμι καὶ στὴν ώμορφιά, μά τη γενιά του δὲν εἶνε βασιλική, σὰν τὴν δική σου.

— Βάγια μου, εἶπεν ἡ Ἐλσα, τὸ χαμόγελό του καὶ ἡ ματιά του ἀξίζουν τόσο ὅσο δὲν ἀξίζουν ὅλα τὰ βασιλεια τῆς γῆς. Θέλεις ίσως νὰ μού πάρῃ λόγια, νὰ καταλάβῃς τί ἔγινε; ‘Ε, λοιπόν, μάθε το, τοῦ χαμογέλασε καὶ τοῦ ἔρωιξε καὶ στὴν τριαντάφυλλο...’

— Ποιὸν ἀσύλλογιστα φέρθηκε, πριγκηπέσσα μου, είπε τὴν βάγια. Κι’ ἀν αὐτὸς πάσι τώρα καὶ διαλαλήση παντεὸν πάθες ἡ Ἐλσα, η ξαδέλφη τοῦ βασιλῆ, τοῦ χαμογέλασε καὶ τοῦ ἔρωιξε καὶ ἔνα τριαντάφυλλο, τί θά γίνη;

— Δὲν θὰ τὸ πῆ σὲ κανένα, εἶπε ἡ Ἐλσα. Μὲ ἀγαπάει καὶ δὲν θὰ πῆ τίποτα.

— ‘Αχ, ἀσύλλογιστη κοπέλα, μονομούρισεν ἡ βάγια. . .

— ‘Αν τὸ μάθη ὁ βασιλῆς; . . .

— ‘Ας τὸ μάθη, φώναξε ἡ Ἐλσα. Κανένας δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ πειράξῃ τὸν ἀγαπημένο μου. Τὸ είπεις ἄλλωστε καὶ σύ, πῶς κανεὶς δὲν τὸν φτάνει στὴ δύναμι...’

‘Η βάγια σώπισε, βυθισμένη σὲ οκέψεις. ‘Ήταν ἀκόμα νέα



— ‘Αγάπη μου! . . . Καλή μου! . . . Τριανταφυλλένια μου! . . .

