

ΤΡΥΦΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ROBERT PICARD

ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ



'Η Μαρία είνε μιά παιδούλα συμπαθητική, μόλις δώδεκα χρονών, μέ φτωχικά φορέματα...

'Η Μαρία δέν έχει πρόσωπο δροσερό, μάγουλα τριανταφυλλένια, μάτια γελιστά, όπως ή άλλες συμπαθητικές της...

'Οστόσο είχε γνωρίσει κι' αυτή καλύτερες ήμέρες, τότε που ή επιχειρήσεις του πατέρα της πήγαναν καλά...

'Η Μαρία κάθε αύγη ξεκινάει για τού σχολείο και τού βράδυ που γυρίζει, βοηθάει τή μητέρα της στο δουλειές του σπιτιού...

Πιο πέρα, ο πατέρας της άρχιζοίτα με τήν αντίγραφο ήρωικών ζημιαισίων κι' από χαρμόσφο κάρου άφηνει αυτό τήν πένα του, σηκώνοίτα άπ' τή θέσι του...

—Μητέρα, γιατί δέν τραγουδάς ποτέ; ρώτησε άζαννα μιá μεριά ή Μαρία τή μητέρα της, τήν ώρα που έκείνη της διάβαζε τού μάθημά της.

—Νά τραγουδήσω; Καμένο παιδί! Τά τραγουδία είνε μονάχα για τους εύτυχιμένους...

—'Όχι. Για να μ'ην είνε κανείς δυστυχισμένος, πρέπει να τραγουδά. 'Ετσι μου είνε ή συμπαθητική μου πού μοιράζεται συχνά μαζί μου τού μιλώ της...

—'Εγώ! 'Α, όζι! 'Εγώ δέν έφερο κανένα τραγουδί κι' άλλωστε αισθάνομαι πως θά ήθελα καλύτερα να κλάω, παρά να τραγουδήσω...

Τραγουμένη από τή συγκίνηση και με τά μάτια πλημμυρισμένα από δάκρυα, ή δυστυχισμένη μητέρα τήν άγκάλιασε με στοργή, μη μπορώντας να ειπή ούτε μιá λέξη.

'Εξαρνα άκούσθηκαν άπέξω τα βρωμέα βήματα του πατέρα και πριν ή πόρτα άνοιξη, ή μητέρα ξαναπήρε τού εργόχειρό της κι' ή κόρη τού βιβλίο.

—Κοιτίζει πολύ άκριβιά, κόρη, ένα μικρό πουλί; ρωτοῖσθε 'ύστερ' από μιá βδομάδα ή Μαρία τού δρόμο άφηνε πολεητή πουλιών.

—Αυτό ξερωτάται άπ' τού είδους τού πουλιού, μικρή μου. 'Εχω πουλιά για κάθε τιμή: τσίχλες, χαρδερίνες, ζαναρίνια, παπαγάλους... Τί θέλεις ν' αγοράσής άπ' όλα αυτά;

—Δέν ξερω, κόρη. Τά όνόματά τους μου είνε άγνωστα και τού ζωώμα τού άδιάρου. 'Εγώ ήθελα ένα πουλί πού να κελαιδί...

—Πόσα χρήματα έχεις;

—'Ενα τάλληρο.

—'Ενα τάλληρο μόνο! Και θέλεις μ' αυτό ν' αγοράσής ένα πουλί πού να κελαιδί;

—Μάλιστα, κόρη, αυτά είνε όλα τά χρηματά μου. Είμαστε φτωχοί και δέν έχουμε περισσότερα. Αυτό τού τάλληρο μου τού είχε δώσει από κάρου ο νονός μου, αλλά άφότου πεθανε έκείνος, κανένas άλλος δέν μου ξανάδωσε τίποτε. 'Ω, για όδτε, είνε κατακαίνουργο!

Και, λέγοντας αυτά, ή Μαρία άνοιξε τή χούφτα της κι' άφηρε να φανή ένα γυαλιστερό νόμισμα.

—Μά άφου είνε φτωχός, γιατί θέλεις ν' αγοράσής πουλί; Δέν ξέρεις ότι έχειτε μεγαλύτερη ανάγκη από ρούχα και φαγητό; 'Επειτα τού πουλί χρειάζεται και κλουβί.

'Έχεις εσύ κλουβί;

—'Όχι, δέν έχω.

—'Ε, τότε πέρανα χαμιά άλλη μέρα, γιατί σήμερα δέν έχω άπ' αυτό πού θέλεις...

—'Ω, κόρη, σάς παρακαλώ, άρχισε να τόν έκευή ή Μαρία, πουλήστε μου ένα πουλάκι... Στο σπίτι μας είνε όλοι λυπημένοι. 'Η μητέρα μου δέν γελεί ποτέ, ο πατέρας μου δέν σφυρίζει. Μου φαίνεται πως ένα πουλί θα μ'ας έφερε με τού φαιδρού του κελαιδίμα τή ευθύμα, τή χαρά, τήν ευτυχία...

Και, λέγοντας αυτά, ή Μαρία τού έδωσε τού τάλληρο της με μάτια δακρυσιμένα και βλέμμα έκτεντικό...

—'Όχι, της ειπε ο έμπορος συγκινημένος, δέν θα σου πουλήσω, αλλά θα σου χαρίσω ένα πουλί μαζί με τού κλουβί του. Νά, θα σου δώσω αυτό τού καναρίνι. Δέν είνε πολύ ώραίο, αλλά κελαιδί όλη τήν ήμερα κι' αυτό θα σ' ευχαριστήση ίσένα.

Και ο καλός έκείνος άνθρωπος, παίρνοντας ένα κλουβί, μέσα τού όποιου βρισκόταν ένα μικρό κατωκίτρινο καναρίνι, τού έδωσε στα χέρια της Μαρίας.

—'Α, στάσου, της ειπε, τώρα πρέπει να σου δώσω και τήν τροφή του. Νά, πάρε λίγο καναβούρι κι' όταν τελειώσει να ξαναφής έδω να πάρης κι' άλλο... Πήγανε τώρα στο κολό, μικρή μου, και πρόσεξε να περιποιηθί καλά τού πουλάκι σου...

'Η Μαρία, τρέλλη άπ' τή χαρά της, πήρε στο ένα χέρι τού κλουβί, στο άλλο τού καναβούρι και πέταξε σάν πεταλούδα για τού σπίτι της.

\*\*\*

'Ο πατέρας, όταν έμπηξε έκείνο τού βράδι στο σπίτι, δέν μπόρεσε να κρύψη τήν έκπληξι του κι' άφηρε μιá δυνατή άναφωρή. 'Εκεί κοντά, πλάι στο παράθυρο, ήταν ένα πουλί που κελαιδούσε γλυκάτατα.

'Η Μαρία στεκόταν μπροστά του, έστοιατή και άνευρόσλος, και δέν άντέλειξη τήν πόρτα πού άνοιχθηκε πίσω της.

—'Ω, νά, πατέρα! Κάποιος μου τού χάρισε για τού πήρι. Αυτό δέν σέ στενοχωρεί, δέν είνε έτσι;

—Μά χρειάζεται κάθε μέρα τροφή; όρη μου. 'Ενα στόμα παραπάνο... Δέν τού συλλογισθηκες;

—'Ω, μην άνοηχθής. Μου δούσαν και τήν τροφή του μαζί κι' έτσι τού σπίτι μας δέν θα επιβαρυνθί καθόλου. Μά άκουσε, άκουσε, πατέρα... 'Εχει μιá φωνή τόσο γλυκειά κι' έξ' άλλου ύψους τώρα μέσα στο σπίτι μας ένα πλάσμα πού ψάλλει... 'Ω, θα ίδης, από δω και πέρα δέν άμιαστε παιά λυπημένοι...

—'Ενα πουλί, μικρή μου, πρέπει να ξέρης ότι δέν βρύνει μόνο του τήν ευτυχία. 'Οστόσο δέν έχω χαμιά αντίρρηση. 'Αφού σου άρέσει, κράτησέ το... Δοκίμασε τόσες λίγες χαρές ως τώρα, φτωχό μου παιδί, άγαπημένο μου παιδί!...

Κι' ο δυστυχισμένος πατέρας τήν έπηρε στην άγκαλιά του με συγκίνηση και φίλησε με δάκρυα τά χλωμά μάγουλά της, πού εζαν πάσει κάποια ξαγανική λάμψη.

\*\*\*

Τού καναρίνι τώρα κελαιδί άδιάκοπα όλη τήν ήμερα και μαζί μου' αυτό τραγουδάει κι' ή Μαρία.

'Η μητέρα δέν είνε πιά σκωθρωπή, όπως πριν, αλλά έχει άλλωστε πάρα πολύ. Τού πρόσωπό της ξαναπήρε τού ρόδινο χρώμα, τά μάτια της ξαναβρήκαν τήν πρώτη τους λάμψη, τού παρουσιαστικό της τή δείχνει ευθύμη και χαρούμενη.

Λαβαίνει τώρα ταχυτικά μέρος στα παιγνίδια των συμπαθητριών της κι' όπου παίει κι' όπου σταθεί μιλάει άκατάστατα για τόν κωνόρυχο της φίλο, τού αγαπημένο της καναρίνι...

'Ακόμη περισσότερο, οι γονείς της δέν είνε πιά κατωφριασμένοι σάν πρώτα, κι' εργάζονται με μεγαλύτερο ζήλο, κερδίζοντας πιο πολλά από πριν.

'Η μικρή Μαρία είχε δίχρο, όταν έλεγε στη μητέρα της πως για να μ'ην είνε κανείς δυστυχισμένος, πρέπει να τραγουδή.

Τού μικρού κατωκίτρινου καναρίνι έδιωξε άπ' τού σπίτι τους τήν κατήφεια και τά δάκρυα κι' έφερε τή φαιδρότητα και τά γέλια.

Εύλογημένα ως είνε τά πουλιά, τά καλά πουλιά τού Θεού....



'Η Μαρία ξαναόχισε τού διάβασμό της...

