

0 μ. 64, το ύψος του 0 μ. 33. Το σχήμα του είνε ορθογωνικό. Στην πλαγία πλευρά του είνε χαραγμένη ή ξηξής ειαγραφή :

† ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ
Ο ΑΙΘΟΣ ΑΠΟ
ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑ-
ΛΙΑΕΑΣ ΟΠΟΥ
ΤΟ ΥΛΩΡ ΟΙΝΟΣ
ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο Κ(ΥΡΙΟ)Σ
ΗΜΩΝ (ΗΗΣΟΥΣ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ †

"Όλος ο κόσμος ξέρει το θαύμα του 'Ιησού Χριστού στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου έλευσε το κρασί από το τραπέζι του γάμου, και ο 'Ιησούς μετέβαλε το νερό σε γλυκίσιοτο κρασί. Πρόκειται λοιπόν περί χριστιανικού μνημείου ανυπολόγιστης αξίας.

Τά οδοιπορικά βιβλία του Μεσαίωνα αναφέρουν πολλά μνημεία στην πόλι Κανά. 'Ο περιηγητής 'Αντωνίνος, περνώντας από κεί κατά τό 567 μ. Χ., εϊδε δυό λιθαρές στήνες, μέσα στις όποιες ο Χριστός μετέβαλε το νερό σε κρασί. 'Άλλος περιηγητής, ο Βιλλιβάλδης, στά 752 μ. Χ. βρήκε στην Κανά μία μεγάλη εκκλησία, όπου διετήρουν άκόμα τή μια από τίς δυό στήνες του θαύματος. 'Ο 'Αντωνίνος έγραφε Λατινιστί τίς έντυπώσεις του. 'Ιδού μιά περιεκστή :

...Μετά οδοιπορίαν όκτώ σταδίων, εφθάσαμε στην Κανά, όπου ο Κύριος παρευρέθη στους γάμους, και εξαπλώθηκα στο ίδιο πέτρινο ανάκλιτρο, όπου έγω ο άνάξιος έγραψα τά όνόματα των γονέων μου.

Στά Βυζαντινά χρόνια, ή πόλις 'Ελάτεια είχε μονή της Παναγίας, ή όποία, φαίνεται, ότι εχτίστηκε από τόν αυτοράτορα 'Ιουστινιανό. 'Ο Αϊτοκόρατος, για να τιμήσει περισσότερο τό ναό, έφερε σ' έτοιμότητος εκεί τό "Άγιο αυτό Λείψανο, άνάμεσα σε δυό στες που φέρουν πρός τό "Άγιο Βήμα κέν τ ο π ω τ ι μ ι ω τ ά τ ω και έ π ι φ α ν ε σ τ ά τ ω.

Πλιν του λίθου της Κανά, ο Γάλλος αρχαιολόγος Παρι άνεκάλυψε, κάτω από μία πλατεία, καί χρηματικό θησαυρό, άποτελούμενο από 138 χάλκινα δηνάκια, άνηκοντα στους πρόγους της 'Αχαΐας και τους δούκας τών 'Αθηνών, οι όποιοι 'Ήσαν και δε σ λ ο τ α ι τών Θ η β ω ν. Βρήκε ακόμη καί 22 άρχαία νομίσματα, φέροντα την εικόνα του Δούτη της 'Ενετίας Φραγκίσκου Λάνδολο. "Όλα αυτά όμως είνε εφρήματα μηδανιά μπροστά στο χριστιανικό μνημείο του θαύματος της Κανά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΕ ΜΙΑ ΠΟΛΙΣ !

Στά 1672, ο βασιλεύς της Γαλλίας Λουδοβίκος 14ος βρισκόταν, επί κεφαλής του στρατού του, στη πόρθηρα του 'Αμστερνταν. 'Η άρχής της πόλεως, μόλις έμαθαν την άφιξη του άρχηγού τών έχθρων τους, τρομοκρατήθηκαν. Συνεδρίασαν άμέσως και αποφάσισαν όμοφώνως να παραδώσουν στον πολιορκητή τό κλειδί της πόλεως.

'Ο μόνος που δέν έψήφισε υπέρ της παραδόσεως, ήταν ο γέρος δήμαρχος της πόλεως, ο όποιος, από την άρχή της συνεδριάσεως, είχε πείσει σε... Βαθίτατο έντρο ! Τότε οι άλλοι έσπευσαν να τόν ξετηνήσουν. Αϊτός, μόλις άνοιξε τά μάτια του, ερώτησε τί είχε αποφασισθεί.

— Να παραδώσουμε στον βασιλέα της Γαλλίας τό κλειδί της πόλεως, απήγγησαν οι πανικόβλητοι σύμβουλοι.

— Τά εζητήσε ; ερώτησε με άπάθεια ο νισταγμαμένος δήμαρχος.

— 'Όχι άκόμα.

— 'Ε, τότε περιμένετε να σας τά ζητήση πρώτα ! Ξανάτε ο δήμαρχος και... έξακολούθησε τόν ύπνο του.

'Η απάντησις του αυτή έν ποταμο έσωσε την πόλι, γιατί την ίδια μέρα τά στρατεύματα του Λουδοβίκου 14ου άπεχώρησαν και έλυσαν την πολιορκία, έπειδή φοβήθηκαν μήπως οι σύμμαχοι τών 'Ολλανδών, Γερμανών, τούς έπιτεθούν εκ των νωτών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ ΚΑΙ Η ΣΤΑΜΝΑ

Στην αρχαιότητα κάποιος τυφλός περιπατούσε στο δρόμο μιά σκοτεινή νύχτα, έχοντας στον ώμο του μιά σταμνα και κρατώντας στο χέρι ένα λυχνάρι. 'Εκεί που πήγαινε, τόν εσταμάτησε κάποιος αθάδης νέος και του εϊπε :

— Μά τί σου χρησιμεύει έσένα τό φώς, αφού τό ίδιο βλέπεις τή νύχτα, τό ίδιο και τήν ήμέρα ;

— Δέν τό έχω για τόν έαυτό μου, απάντησε ο γέρος, αλλά για κάτι τέτοιους σαν κ' έσένα, μιά να προσέχουν μίη πέρουν άπάνω μου και μου τσακίσουν τή σταμνα !...



ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΕΒΡΑΪΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

('Από τά Παρισινά σατυρικά περιοδικά)

'Ο Οίκος Μπλόκ και Σια έκλεισε τά εικοσιπέντε χρόνια από της ιδρύσεώς του. 'Επί τή εικοστής αυτής ο Μπλόκ λέει σ' ένα φίλο του :

— Θά ήθελα να κάνω κάτι για να εορτάσω την εικοσιπενταετηρίδα του οίκου μου. Κάτι που νά μή στοιχίσει πολύ άκριβά και για τό όποιο νά γράφουν και ή έφημερίδες και νά εύχαριστηθούν συγχρόνως και οι υπάλληλοι μου.

— Τότε, του απαντάει ο φίλος του, να πιάς να... πηνγής, αγαπητέ μου Μπλόκ. 'Ετσι τό πρώην δεν θά σου στοιχίση τίποτε... Καί ή έφημερίδες θ' αναγράψουν δωρεάν την είδησι και στους υπάλληλους σου θά προσενήσης τή μεγαλύτερη εύχαριστήρι !...

"Όταν ο Μπλόκ άπόητησε τό πρώτο του εκατομμύριο, προσκάλεσε σε γεύμα καμιά δεκαριά φίλους του, όλους 'Εβραίους. Τά φαγητά ήταν περιφάνια, τά κρασιά εκλεκτά και οι συνδιατημένες ήσαν γούγορα στο κέφι και άρχισαν να τραγουδούν με τή σειρά. Σε μιά στιγμή όμως ένας από τους προσκαλεσμένους έπηρε ένα άσπμενο κουτάλακι και τό έχωσε στη τσέπη του. Μά ο Μπλόκ τόν άντελήφθη και όταν ήθελε ή σειρά του να τραγουδήση, εϊπε :

— 'Εγώ δέν ξέρω να τραγουδά...

— Δέν ξέρεις να τραγουδάς ; φώναξαν οι προσκαλεσμένοι. Τότε θά σου βάλουμε πρόστιμο...

— Για να μή μου βάλετε πρόστιμο, εϊπε τότε ο Μπλόκ, θά σας κάνω μιά ταχυδακτυλουργία που θά σας διασκεδάση πολύ, πού πολύ κ' άτ' τό τραγούδι που θάλεγα.

— Συμφωνοι, απάντησαν όλοι μαζί οι προσκαλεσμένοι.

Τότε ο Μπλόκ έπηρε από τό τραπέζι ένα άσπμενο κουτάλακι και εϊπε :

— Τό βλέπετε τό κουτάλακι αυτό ;... Τό βάσω στην τσέπη μου... Τώρα όμως θά διατάξω να φύγη από τήν τσέπη μου και να πάη στην τσέπη του φίλου μου 'Ισαάκ...

Και, λέγοντας αυτό, έδειξε τόν προσκαλεσμένο που είχε κλέψει τό κουτάλακι.

— 'Ενα !... δυό !... τρία !... έξακολούθησε ο Μπλόκ. Ψάξτε τώρα στην τσέπη του 'Ισαάκ και θά βρητε τό κουτάλακι.

Πράγματι έψαξαν στην τσέπη του 'Ισαάκ και βρήκαν τό κλεμμένο κουτάλακι !...

'Ο Λεβύ θά ήταν εύτηγέστατος και θ' άτελέμυανε ήσυχος την οικογενειακή του γαλήνη, άν κάθε βράδυ, που γούριζε στο σπίτι του, δέν έμαρτυρούσε κρυποκλειδιάς από τόν τρομερό θόρυβο που έκαναν τά παιδιά του Μπλόκ, τά όποια έτρεχαν και ηθοδίσαν στο επάνω πάτωμα.

Μιά μέρα, μη ξέροντας τί να κάνει, ανέβηκε στο σπίτι του Μπλόκ και του εϊπε :

— Φίλε μου, έρχομαι να σας ζητήσω μιά σπουδαία εκδούλευσι...

— Λέγετε, κύριε Λεβύ... Σας άκούω...

— Κύριε Μπλόκ, έχετε έξη παιδιά... Είνε χαριτωμένα, δέν αντιλέγω... 'Άλλά με ξετρελλώνουν κάθε βράδυ με τό θόρυβο που κάνουν καθώς τρέχουν με τά γοντροπάτουσά τους στα δωμάτια... Στρώστε, κύριε Μπλόκ, τό σπίτι σας με χαλιά και θά σας είμαι διά βίου είνγώμουν...

Μονάχα έτσι δέν θ' άκούγονται τά παιδιά σας...

— Πού να τά βρω τά χαλιά, κύριε Λεβύ ;... 'Άλλοιμονο, στοιχίζον πολύ άκριβά και ο θεός που μιάς χωρίς τά παιδιά, δέν προσνει να μιάς χωρίς και μερικά χαλιά...

— Και πόσα χρημάτια χρειάζονται για να στρώσετε τό δωμάτιό σας με χαλιά ;...

— Μά, πάνω-κάτω, πέντε χιλιάδες φράγκα.

Τήν άλλη μέρα ο Λεβύ, αφού σκέφθηκε προηγουμένως όλη τή νύχτα, έδωσε στον Μπλόκ τίς πέντε χιλιάδες φράγκα, λέγοντάς του :

— Σάς τά δίνω, υπό τόν όρο όμως ότι, όταν θά ζητήσω να πάρω πίσω τά χαλιά που θ' αγοράσετε, θά μου τά δώσετε προθύμως.

— Μάλιστα, κύριε Λεβύ.

'Από τήν ήμέρα εκείνη δέν άκούστηκε πια θόρυβος στο άπάνω πάτωμα. 'Ο Λεβύ, κατενθουσιασμένος, ανέβηκε ύστερ' από λίγο καιρού, για να δή τά χαλιά που είχαν αγοράσει με τίς πέντε χιλιάδες του. Μά, μπαίνοντας στο σπίτι του Μπλόκ, έμεινε κατάπληκτος, μη βλέποντας πουθενά τά χαλιά.

— Πού είνε τά χαλιά ; ρώτησε.

— 'Ακούστε, κύριε Λεβύ, τού απάντησε ο Μπλόκ. 'Επρωτιμυα ένα άλλο τρόπο για να σας εξακραλίσω την ήσυχία σας... 'Αγόρασα στα παιδιά μου παντοφύλες και, πρόκει να τό όμιολογήσετε, χωρίς σ' αυτές, δέν άκούγονται πια καθόλου !...

