

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΥ

Το περιστατικό, που θα διηγηθούμε παρακάτω, συνέβη στην Έλ- λάδα προ τριανταετίας.

Μέσα σ' ένα διαμέρισμα του σιδηροδρομίου της Πελοποννήσου, έ- ταξιδεύαν από την Πάτρα για την Αθήνα ένας Έλληνας και μερι- κοί Γερμανοί ελληνομαθείς, που είχαν έρθει να επισκεφθούν τις αρ- χαιοτήτες μας.

Σε μία στιγμή ο συμπαιρέτης μας άνοιξε τον άγκωνα του στο παράθυρο του βαγονιού, έβγαλε το χέρι του στην καρδιά του κ' άρ- χισε να βγάξη διάφορους και παρτεταμένους ήζους.

Οι Ξένοι καταγίγχαν άμέσως με άπορία και σε λίγο, ένας άπ' αυ- τούς, παρουσίασε στον χρωμάζοντα κήφιο μια μπιλιττα με κωνιάς, για να πη. Έξείνος έδέχτηκε πρόθυμα την προσφορά και δρόσισε το λα- ρύγγι του.

— "Ε, πώς πάτε; Αισθάνεσθε καλύτερα τώρα τον έσωτό σας; τόν έρωτησε ο Ξένος.

— Τί λέτε; Έγώ είμαι θαμνάσια....

— Μά προ όλίγου είχατε πόνοους....

— Πονούσ! Έγραύνασε έξείνος με κατάλληξη.

— Βέβαια! Γιατί λοιπόν έβριόνατε έτσι;

— Τί λές εκεί, χριστιανέ μου; Έβριόναξα ή τρα- γουόδισα ;....

Καταλαβαίνετε τί είχε συμβή; Οι Ξένοι είχαν νοήσει, ότι το τραγουδι του μουσικογράφου Έλ- ληνος προσεγγόταν από.... κοιλόπονο!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ

ΛΟΠΟΔΥΤΙΚΟΣ... ΙΠΠΟΤΙΣΜΟΣ

Πρό όλίγου καιρού, κάποιος κήφιος περνούσε κατά το σουκουτόμα από έναν άποξεντρο δρόμο της Μαδρίτης, όταν έξαφνα τρεις άγνωστοι παρουσιά- σθηκαν μπροστά του και του ζήτησαν, με έπιτακτικό τόνο, το πορτοφόλι του. Έπειδή όμως αυτός τους απάντησε, ότι δεν είχε χρηματα μαζί του, οι τρεις άγνωστοι του πήραν το καινούριο πανωφόρι του και έφυγαν άμέσως.

"Υστερ' από δέκα λεπτά, ενώ το θύμα προχω- ρούσε προς το σπίτι του, ίβανολοημένο που τη γλύ- τωσε τόσο φτηνά, είδε να τόν πλησιάζη ο ένας από τους τρεις λωποδύτας και να του δινή ένα χαρτί, λέγοντάς του με τη μεγαλύτερη ευγένεια :

— Συγχαρηστέ μας, κήφιε, για την άτητη πρά- ξη μας, στην όποια μας έφερε η ανάγκη. Το πανω- φόρι σας το άρτισαμε ένεργου για 150 φράγκα και αυτή είναι η άπόδειξη του ένεχυρωδανειστηρίου. Κα- λή νύχτα σας!

Την άλλη μέρα ο κήφιος πήγε πράγματι στο ένεχυρωδανειστήριο, για να πάρη το έπανωφόρι του. Έκει πληροφορήθηκε, ότι οι άγνωστοι λωποδύτες, άν και τους έδιναν 400 φράγκα και το έπανωφόρι τους, περιωρίστησαν να πάρουν μόνο 150, λέγοντες ότι το ποσόν αυτό τους έφτανε για να δειπνήσουν κ' οι τρεις τους.

το χέρι μέσα στην κρηφόνα και άρπαξε το μαντήλι με το κοιλπόδεμα. Ξανάβαλε ύστερα στη θέση του το άγιο εικόνασμα, κατέβηκε με δυσκο- λία άρ' την καρέκλα και τράβηξε παραπατώντας για το κρεβάτι του.

Μά μόλις έφτασε στη μέση του δωματίου, τ'ά γονάτα του λήγισαν πρόλαβε ώστόσο και πάστρησε από μια καρέκλα και σήφθηκε ως το κρεβάτι. Έκει χρειάστηκε πολλή ώρα για να μπορέση να χωδή κάτω από το πάλωμα. Τό κατόρθωσε ώστόσο κ' αυτό και περιμενε άλλα δέκα λεπτά της ώρας, ως που να γαληνέψη κάτω η καρδιά του, που χτεπίσσε τρομαχτικά.

Τότε πελά έβλεσε το κοιλπόδεμα και μέτρησε, κρημένα μέσα εκεί, δέκα χρυσά ναπολεόνια. Δέκα χρυσά ναπολεόνια! "Α, την κλέψτρα τη γυναίκα του!... Τά χιάδανε άνάμεσα στα δάχτυλά του, χαμογε- λώντας οιοσηλά, και έπειτα....

"Έπειτα.... "Ένα-ένα, με τη σειρά, και τ'ά δέκα να- πολεόνια, σαν χαρμιάλλες, σαν χάρτα, ο μάγαμα Ζαχορότ το κατάπτε!...

"Α!... "Επί τέλους!... Την είξε εκδιωχθή την κλέψτρα!...

"Όταν ο παπάς έφτασε σε λίγο, μαζί με τη γυναί- κα του, τόν βρήκε άναίσθη- το, μισοπεθαμένο. Μά η καρδιά του χτεπίσσε άκό- λια, και ο παπάς του έβαλε στο στόμα τη Θεία μετά- ληψη....

ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Η Φλέβες της Άττικής.

Στά δυτικά παράλια της Άττικής, και μάλιστα άέναντι των άλυ- κών, ύπάρχει ένα έρημο νησί, που άλλοτε λεγότανε Φυγία, έπειτα Έλειόσα, κατόπιν Φαλκούδι και τώρα είνε γνωστό με το όνομα Φιέβες.

Στό νησί αυτό πήγαιναν άλλοτε τσοπάνηδες και βοσκούσανε τ'ά προβάτα τους.

Τό όνομα λοιπόν Φλέβες δέν δόθηκε έτσι άπλάς και ως έφυγε στο νησί. Συνέβη σχετικώς κάποιο περιστατικό, που έκαμε και αυτούς τους τσοπάνηδες να φοβηθούν και να φύγουν.

Σε πολύ παλιά έποχή, λέει ο θρύλος, ένα πλοίο περνούσε κοντά στο νησί αυτό, όταν έξαφνα έπιασε δυνατός άέρας, το πέταξε έξω στους βράχους και τό τσάωσε. Τρεις από τους ναύτες κατόρθωσαν να σωθούν, μέσα σε μία σπηλιά του νησιού.

Ήταν χειμώνας δυνατός και κανένα πλοίο δέν φανότανε στη θά- λασσα. Άλλά και άν περνούσε κανένα πλοίο, δέν δάπανε στις Φλέ- βες. Έτσι οι τρεις ναύτες έμειναν χωρίς τροφίμα.

Πέρασαν άρκετές ήμέρες και στο τέλος οι ναύτες αναγκάστηκαν να φάνε ό,τι χροταρωκό φύτρωνε άπάνω στο ξερονησί.

Τέλος, από την πείνα, το χροκό και την δυστυ- χία, ένας από αυτούς αρρώσθησε και οι άλλοι δύο τυφλομένοι όπως ήσαν από την πείνα, άποφάσι- σαν να τόν φάνε, για να ζήσουν ως να φανη κανε- πλοίο στη θάλασσα. Έτσι κ' έγινε.

Άλλά η ήμέρες περνούσαν και πλοίο δέν φα- νότανε. Έξαφνα πέθανε κ' ο άλλος ο ναυτής από την πείνα και τις στερήσεις.

Τόν έφαγε κ' αυτόν ο τρίτος ναυαγός κ' έτσι κατόρθωσε να ζήση άκόμα κάμποσο καιρό, αλλά στο τέλος πέθανε κ' αυτός από την πείνα.

Από τότε, όταν την άνοιξη, πηγαίνουν τσοπάνη- δες στο νησί αυτό, για να βοσκήσουν τά κοπάδια τους, άκούγανε μέσα από τη γη φωνές και τά πρό- βατά τους έτρομάζαν και υφούσανε άμέσως.

Τις φωνές αυτές οι βοσκοί τις άπέδιδαν στους τρεις πεθαμένους ναύτες, τόν όποιον η ψυχές γύ- ριζαν νησιτικές, μούγκριζαν, έπαιγαν και βίβαιναν από τό αίμα τών προβάτων, για να χροτάσουν από την πείνα, εξ αίτιας της όποιας πέθαναν.

Και από τότε κανείς πελά τσοπάνος δέν ξαναπά- τρησε στο νησί αυτό για να βοσκήση τά κοπάδια του. Άλλά ούτε και ψαράς πήγαινε για να ψαρέ- ψη, γιατί κ' αυτοί έλεγαν ότι άκούνε τις φωνές των πεθαμένων, που βγαίνουε από τη γη στις Φιέβες!...

Τό Κλαψοπεύλι

"Αν κανένας περάση νύχτα από τό χωριό Δαμαλά της Άργολίδος, θ' άκούση μέσα στην έρημιά μονότονες θλιβερές φωνές, που άνηχούν σ' όλη την έκταση του δόσους και ταράζουν της νύχτας τη γαλήνη. Τίς φωνές αυτές τις βγάξη ένα είδος πουλιού της νύχτας, που τό λένε «Κλαψοπούλι».

Τό «Κλαψοπούλι» ήταν άλλοτε άνθρωπος και τόν λέγανε Θανάση. Ο Θανάσης ήταν καλός τσοπάνος και ημιζότανε ως το πρωτοπαλ- λήκαρο του Δαμαλά. Όλοι όσοι είχανε κορίτσια για γάμο, φιλοδο- ξούσαν να τόν κάμουνε γαμπρό, και μαζάριζαν τη γυναίκα που θα έ- παυε, γιατί ο Θανάσης, έκτός του ότι ήτανε λεβέντης, ήτανε και πλούσιος.

Μ' όλα όμως αυτά, ο Θανάσης άρνύτανε όλα τά συνουκεία που του προτείνανε, γιατί αγαπούσε μία φτωχή, αλλά πολύ όμορφη χωρι- τοπούλα, την όποια, επί τέλους, στεφανώθηκε.

Η μάνα του πήγε να πεθάνη από τό κακό της, μόλις τό έμαθε αυτό. Άκούς ν' άποφύγη πλούσια συνουκεία, για να πάρη μία φτω- χειά χωρίς ποικάμισο! Ορκίστηκε λοιπόν να ξεκάνη τη νύφη και μία μέρα που ο Θανάσης έβλεπε στις στάνες του, τρέχει άναμάλιασμένη τάχα, και κατατρομαγμένη και του λέει πως η Μαρία του άπίστηκε μ' ένα συχωρισμό του.

Τρέχει άγοιμεμένος ο Θανάσης στο σπίτι του, και χωρίς να ξεετά- ση και να ιδη τί έγινε, ορίζεται και σκοτώνει τη γυναίκα του....

Μά έπειδή αγαπούσε τη γυναίκα του και δέν μπορούσε να ζήση πελά χωρίς αυτήν, πήρε τά βοινά, φωνάζοντας και σκαύοντας. Όταν μάλιστα έμαθε ότι η φτω- χή Μαρία ήτανε άθωα, τότε η λήψη του δέν είχε όρα. Γρήγες τις νύχτες μέσα στους κάμποους κ' έβλαγε, ζητώντας τη γυναίκα του. Κι' ένα θράδν της Άναστάσεως, που άνοιγουμε οι ουρα- νοί, κ' όποιος προφάση να ζητήση κάτι, του τό δίνει ο Θεός, ο Θανάσης ζήτησε άρ' τό Θεό να τόν μεταμορφώση σε πουλί. Κι' από τότε ο Θανάσης, σε «Κλα- ψοπούλι» μεταμορ- φοιμένος, βγαίνει τη νύχτα και κλαίει για την άδικοσκοτωμένη γυναίκα του.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ



Ο Έδμόνδος Ροστάν

(Σκίτσο του περιήφμου γελοιογράφου Σέμ).

