

μά καντράλλα. Βρίσκεισθε καλά εκεί μέσα ; Σας παρακαλώ, τοποθετήθηκε όπως θέλετε μέσ' στη θήκη... Δεν μ' εννοζείτε καθόλου...  
 "Έξαρνα ο Ιπποκρίτατος Σιμοκόφ ειδή δυο ανθρώπους που τους σκέπασε το σκοτάδι, να περατούν μπροστά του... Κιτταξε καλύτερα και βεβαίωθηκε πως δεν έβλεπε όπια... Οι άνθρωποι αυτοί μάλιστα κρατούσαν στα χέρια τους και μερικά πράγματα...  
 — Έχει γοδούτο να είναι οι κλέφτες μας... εϊπε. Κρατούν μάλιστα κάτι. Σίγουρα θα είναι τα ρούχα μας.  
 Και ο Σιμοκόφ, αποδέχεται τη θήκη του με το π' ύψιμο περιεζόμενο της καταγής, άρχισε να τρέχει πίσω απ' τους άγνωστους.  
 — Σταθήτε! φώναξε. Σταθήτε! Πιάστε τους!...  
 Οι άγνωστοι γύρισαν πίσω, είδαν ότι κάποιος τους κατέδιωξε κι άρχισαν να τρέχουν. Ή αρχήλησσαν, μέσα στη θήκη, άκουγε τρεχάματα και κραγιές : «Σταθήτε!... Σταθήτε!...»  
 "Έλετα όλα σάσασαν...  
 "Επειδή ο Σιμοκόφ είχε παρασφονη από την καταδίωξι, ή ώραία έμεινε επί ώρα ξεπαλιωμένη, πλάσι στην άσθη του νερού, περμενόντάς του μέσα στη θήκη... Σε κάποια στιγμή, οι συνάδελφοι του Σιμοκόφ, ο φλαουτίστας Ζουσοκόφ και ο βιολιστής Ραζμακαϊνίν, ληγαινόντας εκείνη την ώρα στη βίλλα του πριγκιπος, πέρασαν από κει. Μά, Έξαρνα, σκόταφταν άπάνω στη θήκη.  
 — Ένα κοντραμπάσο! φώναξε ο Ζουσοκόφ ξαφνιασμένος. Σίγουρα θα είναι το όργανο του φίλου μας Σιμοκόφ. Πώς βρίζεται εδώ ;  
 — Ασφαλώς κάτι θα του συνέβη, άπάντησε ο Ραζμακαϊνίν. Ίσως να μέθυσε και τόν έκλεψαν... Έν πάση περιπτώσει δεν πρέπει ν' αφήσουμε το κοντραμπάσο εδώ... Πρέπει να το πάρουμε...  
 "Ο Ζουσοκόφ φορώθηκε τη θήκη στον ώμο του και οι δύο μουσικοί έξακολούθησαν το δρόμο τους...  
 — Διάβολε! πολύ βαθύ είναι! μουνηούριξε αδιάζοπα ο φλαουτίστας. Δεν θα δεχθούμε γιά τίποτε στον κόμο να παίζω ένα τέτοιο όργανο... Ούη!...  
 Μόλις έφτασαν στη βίλλα Μπαμπούκοφ, οι μουσικοί άφησαν τη θήκη στη συνθησμενέη θέσι της στην όμοχλορα και τράβηξαν γιά το μπαρέ.  
 "Ο μνηστήρ της νέας πριγκιπίσσης δούξ Βλαδιμηρος βρισκόταν στη μέση της αιδούσας και μιλούσε γιά μουσική με τόν κόμητα Σαλιζκοφ.  
 — Στη Νεσπόλι, κόμη, έλεγε ο δούξ, γνώρισα ένα βιολιστή που έκανε πραγματικούς θαύματα... Θα το πιστέψετε ότι, μ' ένα κοντραμπάσο... ένα άπλό κοντραμπάσο... Έκανε τριλλίες τόσο θεϊς, ώστε σου προέξουσε κατάληξι!...  
 "Έταίς βάλς του Στράου.  
 — Μπά! Έκανε ο βαρώνος με δυσπιστία. Δεν είναι δυνατόν!  
 — Σας βεβαίωνα! Έταίς άκόμη και τη ραφωδια του Λιστ! Μού έμαθε μάλιστα και μένα να παίζω τη ραφωδια αυτή...  
 — Τη ραφωδια του Λιστ ;... Χι!... Θ' άστεϊνεύσθε, δούξ...  
 — Δεν το πιστεύετε ; έκανε ο δούξ γελώντας. Θα σας το άποδείξω άμοχα... Πάμε στην όρχιστρα...  
 "Ο δούξ και μνηστήρ της πριγκιπίσσης, και ο κόμης, διενθύνθησαν πρής της όρχιστρα... Μόλις ζύγωσαν στο κοντραμπάσο άρχισαν νά λινουν τη θήκη του... Και τότε... "Ω! τότε!... Το τί έγινε τότε δεν περιγράφεται... Τρομός!... Κατάληξι!...  
 Γ' αυτό άς αφήσουμε τόν άναγνώστη να συμπληρώσει με τη φαντασία του τη σκηνή αυτή και άς ξαναγορίσουμε στο Σιμοκόφ. "Ο φτωχός μουσικός, επειδή δεν μπόρεσε να πάσι τους κλέφτες του, ξαναγύρισε στο μέρος όπου είχε αφήσει τη θήκη του μαζί με το πολύτιμο περιεζόμενό της... Μά δεν βρήκε τίποτα εκεί... Χαμένος, περιτρός, άρχισε να ψάχνη παντού... Έτρεχε μπρός, γύριζε πίσω, τραβούσε άριστερά, δεξιά... μ' άποτί... τίποτε...  
 — Εϊνε φρικτό! σκεφτόταν τραβώντας τά μαλλιά του και νοιούθοντας το κορμί του να παγώνη... Ή πριγκιπίσσα σίγουρα θα σάσιη μέσα στη θήκη και θα είμαι έγώ ο δολοφόνος της.  
 "Ως τά μεσάνυχτα, ο Σιμοκόφ έτρεχε στους δρόμους άναζητώντας τη θήκη του. Στο τέλος, έξαντλημένος, κατώκοπος, γύρισε στη γεφυρούλα.  
 — Θα ψάξω το πρωί! σκέφτηκε.  
 Μά ούτε τά ψάξιματα της αύγης έφεραν κανένα αποτέλεσμα και ο Σιμοκόφ άποφάσισε να περμεινή κάτω από τη γέφυρα, ως διου νά νυχτώση...  
 — Θα τη βρω! ψιθύριξε, βράζοντας το καπέλλο του και τραβώντας τά μαλλιά του. Έστον κ' ένα χρόνον άν άναγκα-στώ νά ψάχνω, θά τη βρω...  
 "Ως σήμερα άκόμη οι χωρικοί που ζουν στο μέρη εκείνα, βλέπουν πολλές φορές κάτω απ' τη γεφυρούλα τη νύχτα έναν άνθρωπο γυμνό που φοράει ψηλό καπέλλο... Πολλές φορές μάλιστα τόν άκούνε να στενάξη θλιθερά και νά ψιθυρίζει : «Θά τη βρω!... Θά τη βρω!...»  
 Εϊνε ο Σιμοκόφ!...

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ  
**ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ**

"Ο ηρωϊσμός της κυρίας Ντυφρενουά. Με τό τσεκούρι έναντι των Άλγερινών πειρατών. Πώς έσωσε το πλοίο με τό όπιο ταξείδεψε. "Ο άπότακτος αξιωματικός τού Ναπολέοντος και οι ύβρισταί του. Πώς τους έβαλε στη θέσι τους. Με τό πιστόλι στό χέρι. Τό άδαμαντοκόλλητο ρολόι, κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Μιά από τις γνωστότερες ποιήσεις του 18ου αιώνου, ή κυρία Ντυφρενουά, ταξείδευε κάποτε στη Μεσόγειο, όταν Έξαρνα το πλοίο της προσεβλήθη από Άλγερινούς πειρατές. Το πλοήρωμα προσπάθησε ν' αμυνθή, οι πειρατά όμως ήσαν περισσότεροι και καλύτερα όπλισμένα κ' έτσι ή νίκη έκλινε πρής το μέρος τους. "Υστερα από λίγη ώρα μάλιστα οι πειρατά επήδησαν στο κατάστρωμα του πλοίου και άρχισε άγριο μακελειό. Έξαρνα, μέσα στη φριζώδη αυτή πάλη, ένας ναύτης πληρώθηκε βαρεαί από ένα πειρατή κ' έπεσε μπρός στην κυρία Ντυφρενουά. Ή ποιήτρια τότε, αντί να τ' άχσι, άρραξε τό τσεκούρι του πληρωμένου ναύτη και άρχισε να μάχεται μ' έξαιρετική άνδρεία. "Α μένος τό πλήρωμα του κοραϊού, βλέποντας το παρόδειγμα της, άναθάρεσε και άντεπετήσε με τόση όρμη έναντιον των πειρατών, ώστε τους άνάγκασε νά υποχωρήσουν, να μπουν στα καράβια τους και να τραπούν σε άτακτο φυγή.

Στά 1816, ένας παλιός αξιωματικός τού Ναπολέοντος, ο όποιος είχε τεθή σε άπόταξι, όπως όλοι οι όμόφρονές του, από τό νέο βασιλικό καθεστώς της Γαλλίας, απέσειδοντας μαζί με τη γυναίκα του, στήθηκε σ' ένα πανδοχείο κοντά στη Γάλλη γιά νά περσίη τη νύχτα του. Έκει, κουρασμένος καθώς ήταν από τό ταξείδι, άποκούθηκε μαζί με τη σύζυγόν του σ' ένα δωμάτιο και παρεκάλισε τόν ξενοδόχο νά τους σερβίρη το δείπνο σ' αυτό.

"Υστερ' από λίγη ώρα μπήκε — εισήλθε μάλλον — στο πανδοχείο μιά θουρούβη συντροφιά, άποτελειωμένη από πέντ' έξη νεαρούς αξιωματικούς, οι όποιοι, από τις σκέψεις που φορούσαν, έφαιναντό ότι άνήκαν σε κάποιο από τά ξενικά στρατεύματα που είχαν κατακλισει τότε όλόκληρη σχεδόν τη Γαλλία.

Οι αξιωματικοί αυτοί εδήλωσαν στον ξενοδόχο πως ήσαν πολύ βιαστικοί, κ' επειδή λειούσαν φοβερά, τόν διάταξαν νά τους σερβίρη άμέσως. "Ο ιδιοκτήτης τού πανδοχείου τους ειπε τότε ότι δεν είχε έτοιμο τίποτ' άλλο παρά μόνον τά φαγητά που είχε παραγγείλει ο ταξειδιώτης που είχε φτάσει προηγουμένως.

— Και ποιός είναι ο ταξειδιώτης αυτός ; ρώτησε τότε κάποιος από τους αξιωματικούς.  
 — Δεν ξέρω... άπάντησε ο ξενοδόχος. "Ηθε λίγο πριν από σας με τό λειομορξεί της γραμμής...  
 — Τότε, ειπε ο νεώτερος των αξιωματικών, μπορεί ν' άρκεσθή σε μερικά πατάτες, άπ' τις όποιες έχει μελόλιξ στην ζουβίνα...

Και, παρή τις διαμαρτυρίες τού ξενοδόχου, ο αξιωματικός έπήγε στην ζουβίνα, έπήρε τά φαγητά του άπότακτου και τις σούβρες του και τά μετέφερε στην αιδούσα της τραπεζαρίας, όπου τόν περιέμεναν οι συνάδελφοί του.

"Όιοι τότε ρίχτηκαν στο φαί, γελώντας και χοροειδοντάς τόν άγνωστό τους ταξειδιώτη γιά τό πείδημά του. Κάποιος μάλιστα άπ' αυτούς, γιά νά τόν περάσει ακόμα περισσότερο, έβωσε το ρολόι του — ένα πολυτελέστατο άδαμαντοκόλλητο ρολόι — στο σερβιτόρο, και τόν διάταξε νά το πόν στον ταξειδιώτη, τού-όποιου είχαν φάγει τό δείπνο, και νά τόν παρακαλέση εκ' μέρους του να τό... βάλη στη σωστή όρα!  
 "Ο σερβιτόρος έδίστασε γιά μία στιγμή. Θέλοντας και μη, όμως, μπρός στις άπειλές τού αξιωματικού, άναγκάστηκε νά ύπακούση.  
 "Ο άπότακτος, ο όποιος είχε άκούσει νά πάντα, στην άρχή σέφτηκε νά ξεσπάση στον ύπρητή. Κατώρθωσε όμως νά συγκρατηθή και, παίρνοντας από τά χέρια του το ρολόι, τού ειπε :  
 — Πήγαινε νά πής στον κύριο που σ' έστειλε ότι θά τού πω μόνος μου την όρα, όταν φάω τις πατάτες μου.

Οι αξιωματικοί, όταν άκουσαν την άπάντησιν αυτή, έσκασαν στα γέλια. Έξαρνα όμως είδαν στην πόστα να εμφανίζεται ο άπότακτος αξιωματικός, με τό παράσημο της λεγεώνας της τιμής στο στήθος. Στο ένα χέρι του κρατούσε το ρολόι και στο άλλο δύο πιστόλια. Προζώρησε ως τη μέση της αιδούσας και ειπε στους αξιωματικούς :

— Ερχομαι, κύριοι, νά πληροφορήσω τόν κάτοχο αυτού τού ρολογιού ότι έφτασε ή... ό ρα ο που ή αυθάδεία του θά τιμωρηθή όπως του άξιζει. Θα σας παρακαλέσω μόνον νά έχετε την καλοσύνη νά μού πητε ποιός είναι αυτός ο κύριος.

Κανένας όμως άπ' τους αξιωματικούς δεν άπάντησε. "Ολοι τά είχαν χάσει και ενήτταταν αστισμένοι τον αξιωματικό.  
 — Βλέπω, συνέχισε τότε ο άπότακτος, ότι ο ύβριστής μου έφρόντισε νά το σκάση έγκραφος. "Αν τυχόν τόν γνωρίζετε, σας παρακαλώ πωλ νά τού μηνύσετε να έλθη νά πάρη το ρολόι του.

Και ο άπότακτος, άρραί έγραψε σ' ένα χαρτί τη διενθίνσιν του, εξαορίσσει με μία βαρεαί ύπόκληση τους νεαρούς αυθάδεις και γύρισε στο δωμάτιό του.  
 "Ένοείται ότι κανείς άπ' αυτούς δεν ετόλμησε νά πάη νά τού ζητήση το άδαμαντοκόλλητο ρολόι...

