

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΟΥ ROGER RÉGIS

ΕΝΑ ΦΙΛΗΜΑ



ΠΡΟΣΩΠΑ :

ΓΑΣΤΩΝ, 48 ετών.  
ΑΛΒΕΡΤΟΣ, 45 ετών.

(Σ' ένα πλοίοιο σαλόνι. Ο Γαστών και ο Αλβέρτος συνομιλούν).

ΓΑΣΤΩΝ. — Πόσα χρόνια είχαμε να ιδωθούμε, καλέ μου Αλβέρτε!

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Πολλά... Ήμαστε τότε, όταν χωριστήκαμε, δύο νεαροί φοιτητά άκοιμη. Και τώρα που ξαναϊδωθήκαμε, έχουμε και οι δύο άπαρα μαλλιά στους χροάφους.

ΓΑΣΤΩΝ. — Έσύ είσαι ένας καλός κι ευτυχισμένος οικογενειάρχης. Ένώ εγώ δεν είμαι παρά ένα γεροντοπαλιάρχαρο...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παντρεύτηκες κι εσύ... Ήσουν όμορφος, πλούσιος, από οικογένεια πρώτης τάξεως. Είχες όλα τα προσόντα για να έλξεις το θαυμασμό και την αγάπη των καλύτερων κοριτσιών...

ΓΑΣΤΩΝ. — Θά φαντάζεσαι ίσως ότι δεν παντρεύτηκα από εγωισμό, για να γλεντώ όσο θέλω. σ' όλη μου τη ζωή...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Ναι. Ήσουν θιμάμα, πολύ ζωηρός και εύθυμος από παιδί. Δεν παντρεύτηκες, ίσως, για να είσαι ελεύθερος και να διασκεδάσεις πάντα...

ΓΑΣΤΩΝ. Κι αν έχω μείνει άννηστρος για λόγους αισθηματικούς...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Τούλάχιστον ενώ ποτέ σ' έφερο από πολύ νέο, δεν μπορώ να το φαντασθώ αυτό... Και τώρα άκοιμη γυναίκα τόσο εύθυμος, τόσο άφιερμνος, όπως ήσουν και τότε...

ΓΑΣΤΩΝ. — Και όμως, φίλε μου!... Μην ξεχνάς ότι τα φαινόμενα είναι πολλές φορές άπατηλά.

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Λοιπόν, άλήθεια, δεν παντρεύτηκες για λόγους αισθηματικούς;

ΓΑΣΤΩΝ. — Άκουσε... Θά σου πω. ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Ναι, ναι, πές μου! Άννηστρο να μάθω...

ΓΑΣΤΩΝ. — Άίγον καιρό ύστερα από την άναχώρησή σου για την Ίνδοκίνα, γνώρισα μιά νέα που την έλεγαν Λουκία. Έργαζόταν σ' ένα κατάστημα γεροντικό με την Τράπεζα μας. Είχε μαλλιά ολόχρυσά, ένα πρόσωπο λεπτό και μελαγχολικό και θαμάσια γροϊζογάλανα μάτια. Την συναντούσα κάθε βράδυ, όταν έφτανε από τό κατάστημα. Έξείνη την ώρα έφτανα κι' εγώ από την Τράπεζα. Πήγαινε από τον ίδιο δρόμο που πήγαινα κι' εγώ. Ή όμορφιά της μουζε κάμει μεγάλη εντύπωση...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Την άκολούθησες λοιπόν ένα βράδυ και της μίλησες...

ΓΑΣΤΩΝ. — Ναι, την άκολούθησα και της μίλησα. Άλλά εκείνη δεν μου άπάντησε. Από τότε την παρακολούθησες, χωρίς να της μιλώ... Έξείνη φανόταν σαν να μη θυμωνα καθόλου γι' αυτό... Κάθε βράδυ την πήγαινα έτσι ως τό σπίτι της. Ένα σπίτι παλιό, φοβερό...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Και; Έπειτα, ένα βράδυ, της ξαναμίλησες;

ΓΑΣΤΩΝ. — Ναι, κι' εκείνη μου άπάντησε αυτή τη φορά. Έθρεξε εκείνο τό βράδυ... Δεν είχε μαζί της όμπερέλλα. — Δεσποίνε, της είπα, μου έπιπέτασε να σ'ε προσφάσω κάτω από την όμπερέλλα μου... Έξείνη γαίωγέλασε, μου έλεγε ευχαριστώσες και ήθε τονά μου. Από κείνο τό βράδυ είχαμε γίνει φίλοι...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Έρωτική φίλια βέβαια...

ΓΑΣΤΩΝ. (ζωηρά). — Όχι... Όχι... Για πολύν καιρό τή θεωρούσα άπλώς ως μι άδέλφικη μου φίλη... Έγώ, ό τόσο ζωηρός και έπιπόλαος συνήθως, άισθανόμουν μιά δειλία κι' ένα σεβασμό μπροστά σ' αυτό τό κορίτσι... Κι' εκείνη φανόταν τόσο ευχαριστημένη, τόσο ήρεμη μαζί μου... Σιγά-σιγά έμαθα όλη της τη ζωή. Μου έλεγε πώς ό πατέρας της είχε πεθάνει όταν αυτή ήταν πολύ μικρή, και πώς είχε μείνει μόνη με την μητέρα της. Μου διηγήθηκε με συγκίνηση διάφορα έπεισόδια της παιδικής της ηλικίας. Φαίνεται ότι άγαπούσε πολύ τον πατέρα της... Άλλά, όταν μου μιλούσε για τή μητέρα της, κοκκίνιζε κι' εταροζόταν πολύ...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Γιατί; Τί συνέβαινε;

ΓΑΣΤΩΝ. — Καθώς έμαθα από τή γειτονιά, όπου ρώτησα με τρόπο, ή μητέρα της δεν ήταν καλής διαγωγής. Ή Λουκία όμως ήταν έκ

φρασεως ένάρετη και άξιοπρεπής και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να ζήσει όπως ή μητέρα της.

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Ή Καίμενή!... Φαντάζομαι πόσο θά υπέφερε!

ΓΑΣΤΩΝ. — Όταν τά έμαθα όλα αυτά, στενοχωρήθηκα πολύ... Σκέφτηκα ότι δεν ήταν δυνατόν να πάρω γυναίκα μου τη Λουκία!

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Πήν μάθης ότι ή μητέρα της δεν ήταν καλής διαγωγής, είχες σκοπό να την πάρεις;

ΓΑΣΤΩΝ. — Σοφ' είπα ότι, ως τότε, κανιιά άλλη γυναίκα δεν μου είχε έμπνεύσει ένα τόσο άγνό άισθήμα. Σκεφτόμουν ότι δεν θα ήταν δυνατόν να φίλησω ποτέ στο στόμα τή Λουκία, αν δεν γινόταν προηγουμένως άρραθονισιαστικά μου.

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Λοιπόν, όταν έμαδες για τή μητέρα της;

ΓΑΣΤΩΝ. — Ήμουν τόσο άναπόφρος, ώστε σκέφτηκα ότι ή Λουκία δεν ήταν δυνατόν να γίνει παρά φίληνάδα μου!... Όλο τό σέβας που μου ένέπνεε, χάθηκε μονομιάς... Και, μιιά νύχτα, ενώ περπατούσα μαζί της σ' ένα έρημοκό δρόμο, την άρπαξα άπότομα από τή μέση και τή φίλησα παθάρωσα στο στόμα...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Κι' έξείνη τί έκανε; Σοφ' άνταπόδωσε τό φίλημα, ή θέωσε μαζί σου;

ΓΑΣΤΩΝ. — Την ένοιωθα να τρέμη ολόκληρη ένόσω τή φίλησά... Και ύστερα, με φωνή τρεμάμενη, με ρώτησε: — Γιατί... Γιατί... — Γιατί σ' άγαπώ; Τί είπα. Σ' άγαπώ και θέλω να είμαστε πάντα μαζί. Τότε εκείνη, έπιληκτική, έκστατική, θαρραμένη, μου έλεγε: — Θέλεις να γίνω γυναίκα σου; Κι' εγώ, μεθυσμένος από ένα κτηνώδες και έγωιστικό πόθο, της άπάντησα: — Κορίτσια σαν εσένα, δεν τά παντρεύονται, τ' άγαπούν μόνο!

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Της μίλησες έτσι;

ΓΑΣΤΩΝ. — Ναι! Ήμουν τόσο άναπόφρος, τόσο σκληρός, τόσο αυθάδης!

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Κι' έξείνη ή δυστηχομένη τί σοφ' έλεγε;... Τί έκανε;...

ΓΑΣΤΩΝ. — Άρξισε να κλάι με λυγμούς... Και δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω άνάμεσα στους λυγμούς της παρά μόνο από τό λόγια: — Κι' εσύ!... Κι' εσύ!...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Ή φτωχή κόρη!... Πόσες τέτοιες έντύψεις δεν θά είχε άποχορούσει ως τότε!...

ΓΑΣΤΩΝ. — Μετάνιωσα άμέσως για τον έλεεινό μου τρόπο, για τό σκληρό μου λόγια... — Μην κλάις, της είπα. Άκουσε με... Μά έξείνη μ' άγάλλισε ξαφνικά, μ' έσφιξε όσο ιστορούσε δεινάτα, και με φίλησε στο στόμα, πολύ πυθω, και πολύ πό παθάρωσα από ότι την είχε φίλησει εγώ... Ά, εκείνο τό φίλημα τό άπελπισμένο, τό μοναδικό, δεν θά τό ξεχάσω ποτέ... Ύστερα μ' άρπασε άπότομα κι' έφυγε τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι. Δεν ήξερα πώς να έξηγησω τό άλλόκοτο αυτό φέροσμο της...

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Και ύστερα, την άλλη μέρα, όταν ξαναϊδωθήκατε, τί έκανε;

ΓΑΣΤΩΝ. — Δεν την ξαναείδα πια ποτέ! Μόνο, έπειτα από δύο μέρες, πήρα

ένα μικρό γοιμαμάτα της. Δεν περικήτε παρά αυτά τό λόγια μόνο: «Κορίτσια, σαν έμένα, όταν τά προσβάλλουν, πεθαίνουν! Σ' άγαπούσα πολύ... Με τό φίλημα μου, σοφ' έδωσα όλη μου την ψυχή. Σοφ' όρκίζομαι ότι ήταν τό πρώτο μου και τελευταίο έρωτικό φίλι. Χαίρες για πάντα... Δεν ήσουν αυτός που νόμιζα... Μά σ' άγαπώ άκόμα... Άς είσαι ευτυχισμένος... Λο υ κ ι α...»

ΑΛΒΕΡΤΟΣ. — Και τί άπέγινε; Σκοτώθηκε;

ΓΑΣΤΩΝ. — Την άλλη μέρα διάβασα στην έφημερίδα ότι ή φτωχή κόρη έπεσε στο Σηκουάνα και πνίγηκε... Φαντάζεσαι πια την άπελπισία μου... Τώρα άκόμη πονιά κι' έχω ύψιρες γι' αυτό ποταμάν... Και καμιά γυναίκα δεν μπόρεσε πια να με κλένη να ξεχάσω την ταπεινή εκείνη κόρη με τό γροϊζογάλανα μάτια... Και τό φίλημα τής έκείνου, τό πύγιο, τό τραγικό! Μου έδωσε μ' αυτό τής τό φίλημα όλη της την ψυχή, μέσα σέ μιά στιγμή... Ένοιωθα πάντα, σ' όλη μου τη ζωή, τή φωτιά και την πίκρα αυτού του φίληματος στά χείλη μου... Πώς ήταν δυνατόν, λοιπόν, να πιστέψω ότι άλλα φίληματα θά μπορούσαν να τό σβύσουν άπ' τά χείλη μου, αυτό τό θείο, τό άγνό φίλημα;... Πώς θά μπορούσα να παντρευτώ πια;...



ΓΑΣΤΩΝ. — Μ' άγάλλισε ξαφνικά, μ' έσφιξε όσο μπορούσε δυνατά και...

