

# ΟΙ ΠΝΙΓΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΓΑΔΑΣ



ΗΝ παράδοσι που θα σας διηγηθώ εδώ, μου την αφήγησε και μένα ένας γέρος μωλινός απ' το μέρη της Προβηγκίας. Είναι η ιστορία των κατοίκων ενός χωριού, που λεγότανε Μουριγάδα.

Οι Μουριγαδινοί ζούσαν πολύ καλά, κατά τα άλλα. Ένα μονάχα δεν είχαν: Νερό. Ούτε στάλα... Και, για να πάρουν μιιά στάλα νερό, ήσαν αναγκασμένοι να πάνε ως μιιά λεύγα μακριά, σ' ένα έλος, όπου δεν έβρισκαν παρά ένα νερό κίτρινο, βρώμικο, που φεφενε πυρετό... Και, μολιπαίτα, όταν τα άμυξια γύριζαν από το έλος, φροστωμένα με τα άσια, όλοζήλο το χωριό σερωνότανε στο πόδι. Καργάς, κακό, για να γεμίσειν έναν κουβά ή κι ένα ποτήρι μονάχα νερό.

— Δεν είναι ζωή αυτή, μα τί να κάνουμε... Έλεγαν κάθε τόσο οι Μουριγαδινοί.

Ός κι' ο Θεός φαίνεται πως είχε καταραστή τους Μουριγαδινούς. Χρόνια και χρόνια είχαν περάσει χωρίς να βρέξη. Η γη είχε αποξηραθή, κι' οι άνθρωποι μαζί με τη γη. Οι κακομοίροι έφτασαν στο σημείο να μη μιλάνε πιά, για να μη στεγνούν το στόμα τους...

Τέλος, μιιά μέρα που οι Μουριγαδινοί είχαν μαζεμένη σέ συμβούλιο για ν' αποφασίσουν τί έπρεπε να γίνη με την κακοτυχία τους, και ο καθένας έλεγε το ζωντό του και το μαζού του, ό μαύριμα - Σαντρού πετάχτηκε άξαφνα ανάμεσά τους και ειπε:

— Θέλετε να σάς πώ εγώ πως θα βρούμε νερό; Έμπρός, κανέτε όλοι το στανού σας!

Οι Μουριγαδινοί, που έκτιμούσαν πολύ τα λόγια του μαύριμα - Σαντρού, άρχισαν άμέσως να στανουκοποιούντα.

— Μιράδο! ειπε αυτός. Άκούστε με τώρα. Το πράγμα είναι πολύ άπλο. Πρέπει να σκάψουμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο λάκκο, και να περιμένουμε έπειτα όσπου ο καλός Θεός να μές στείλη το εύλογημένο νερό του, τη βροχή...

Οι Μουριγαδινοί ζιττάχτηκαν άναμεταξύ τους, καταγοητευμένοι με την ιδέα του μαύριμα - Σαντρού. Κι' όλοι έλεγαν:

— Έχει δίκιο, έχει δίκιο... Να σκάψουμε έναν μεγάλο λάκκο...

Απ' το περισσότερο αυτό μωροει κανείς να καταλάβη την έξυπνάδα των κατοίκων της Μουριγάδας. Όσοσο το λάκκο τον άνοιξαν. Όλοζήλο το χωριό δούλεψε γι' αυτό...

Ήταν ένας λόκος όλοστρόγγυλος, καλά καθαρισμένος, τόσο όμορφος, ώστε το νερό θα εύχαριστιότανε μονάχο του να πέση εκεί μέσα. Όλα καλά, μα το νερό;...

Τότε οι Μουριγαδινοί άρχισαν τις λιτανείες. Μπροστά ο παπάς και πίσω όλο το χωριό, με τα έξαιπτεργα και με τις λαμπάδες. Έπί δυό όλοζήλο βδομάδες όλα τα περιώρα αντηρούσαν από τις ψαλμωδίες που έψαλαν οι Μουριγαδινοί, ενώ έκαναν τις λιτανείες τους. Ο δήμαρχος ο ίδιος της Μουριγάδας κρατούσε στά χέρια του την κοίπα με τον άγιασμό, και βάδιζε όλοένα, προσευχόμενος στον άγιο Πετρονίνο, τον προστάτη του χωριού. Έξ' άλλου, δεν είχαν άφήσει πια άγιο για άγιο οι Μουριγαδινοί. Δός του και λιτανείες στον καθέναν ξεχωριστά...

Όσοσο ή μέρες περνούσαν και νερό δεν ερχότανε. Μα οι Μουριγαδινοί δεν άπελιζήντουσαν. Όλο κι' έβρισκαν κάτι για να δικαιολογηθούν κάθε τόσο το πράγμα: Ο άγιος Αύγουστινός σίγουρα θα ήταν άρρωστος τη μέρα που έκαναν τη λιτανεία του και δεν μπόρεσε να πεί βοηθήσει ό κακομοίρης... Ο άγιος Κλωδίνος πάλι ήτανε δηλαδή κείνη την έβδομάδα στην Καμάρα, όπου γιόρταζε ή εκκλησία του...

μπορού να ζήσω μόνος μου... Άφού ή ειμαρμένη σας καταδικάζει, το χιτύαλό της ός χιτύησι κι' έμένα...

Η φροτιά έντομεταξύ άνάβαινε όλοένα... Βρισκόταν πια στο κέντρο του κίτριου, τρομακική, άκατανίκητη...

Ησιγότατος, ό Στέφανος περίμενε από μιιά ώρα... Έπειδή ο καπνός τον έπληγε, άνοιξε ένα παράθυρο...

Αίώσος, από το δρόμο, όλοι φώναζαν με δρόμο, βλέποντας αυτό τον άνθρωπο που ήταν καταδικασμένος εξς θάνατον...

Μα ό Στέφανος δεν ένδιαφερόταν καθόλου για τους ανθρώπους που ούτε τους ήξερε καν... Σερέμισσε από τον τοίχο την εικόνα της Μαρίας, την ένάτωσε τρυφερά κι' έπειτα της έβαλε ένα τρυφερό βλέμμα άποχαρηστικό...

Έξαφνα ένας τρομερός πάταγος άκούστηκε και το σπίτι κατέρρευσε... Φύδην μίγδην, μαζί με τα έπιπλά του, ό Στέφανος θάρτηκε κάτω από τα έρειπτα...

Πέθαναν μαζί, και ή ψυχή του ανθρώπου πέταξε μαζί με την ψυχή των πραγμάτων...

Κι' όλο και βρισκότανε άλλοι άγιοι στο ζαλιανάρι, για να έξακούθησούν οι Μουριγαδινοί τις λιτανείες τους...

Την τελευταία μέρα, ήταν ή σειρά του άρχαγγέλου Μιχαήλ. Οι Μουριγαδινοί έκαναν και πάλι τη λιτανεία τους, και το βράδυ τούρωχσαν τα ποτήρια με το κρασί στην ύγεια του άρχαγγέλου. Έπειτα ο καθένας τους τράβηξε για ύπνο. Ο ουρανός ήταν καθαρός, τα άστρα έλαμπαν ψηλά...

Ήρθαν τα μεσάνυχτα... Έγώ όλοι κοιμόταν, μόνο ή Μικωνδέττα ή προκομένη δεν είχε κοιμηθή άκόμα, γιατί περίμενε τον καλό της. Γι' αυτό το πήρε είδησι πρώτη:

— Αί, σάμπως να βρέξη, μου φαίνεται...

Κι' έξαφνα, μπρού, ιπανταίσιούμ, βρόντηξε στον ουρανό... Άστρατές, κερανοί, κοσμοχαλασιά... Και μιιά βροχή άρχισε να πέφτει, ένας κατακλισιός, που έλεγες πως είχε φτάσει το τέλος του κόσμου... Σ' όλο το χωριό, πέρα ως πέρα, τα παράθυρα άνοιγαν, κεφάλια προβάλλαν κι' έπειτα άποτραβιόντουσαν πάλι και τα παράθυρα ξανάκιβαν με όρημ, με κρότο. Φωνές, σούσουρο, κακό, μέσα σ' όλα τα σπίτια. Θα πίνανε, επί τέλους, θα ζόρταναν νερό, θα λούζοντουσαν όλοι, παιδιά, σκυλιά, θα πίνανε κι' αυτοί μιιά φορά τα τσιάνια τους... Τώρα πια ό μεγάλος δρόμος του χωριού είχε γίνει σποτός χειμάρωτος και οι Μουριγαδινοί άρχισαν κιάσας να φροδύττα:

— Φτάνει πια, άγε άρχαγγέλε, φτάνει... Έτσι, να χαρής την ύγεια σου... φώναζαν.

Μα ό άγιος δεν άκουε κι' ή βροχή έξακούθοδός, όσοσο, σε δυό ώρες λιγότερη πια. Τότε οι Μουριγαδινοί ξανάπτεσαν να κοιμηθών και, την άλλη μέρα, πρωί - πρωί, βεβήθαναν όλοι στο πόδι... Η βροχή είχε σταματήσει και ή πρώτη σέφι που κατέβηκε σ' όλους ήταν: «Πάει η γρήγορα στο λάκκο!»



Ξεχύθησαν από τους πέντε δρόμους, με τρουμπέττες και πιπίτες...

Ξεχύθησαν από τους πέντε δρόμους, με τρουμπέττες και πιπίτες και, όλοι μαζί, τράβηξαν για το λάκκο, που ήταν λίγο έξω από το χωριό. Στο δρόμο, χίγανα, χορτιά... Μονάχα ο παπάς άκωλουθούσε κιάσος σιλλογημένος όλο αυτό το χαρομένο πλήθος.

Τέλος, διάκριναν από μακριά το λάκκο... Το λάκκο, που άστρατες κίτε από τις άχτιδες του ήλιου, γειάτος ίσαι έπάνο νερό...

Όλη ή Μουριγάδα έβγαλε τότε μιιά κραγή χαράς.

Η Μικωνδέττα, ή προκομένη, που έτρεχε πιο μπροστά απ' όλους και που διηφορές τρομερά γιατί είχε γελάσει πρώτος, πετάχτηκε πρώτη κι' έπεσε στα γόνατα για να πιη. Μα, έτσι όσος έσκαψε, ειδη έβγαλε μέσα στο νερό ένα μαιφρον όγκο. Κιτάταε καλύτερα, κι' άξαφνα ή φτωχή σφοδρίστηκε χιάσος λιπόθυμη...

Όταν οι Μουριγαδινοί πλησιάζαν κι' αυτοί, καθώς ίδρωτας τους έπιασε.

— Ά, Παναγία μου!... Ένας πνιγμένος!...

Κι' άλληπιά, ήταν ένας πνιγμένος μέσα στο νερό, ένα κομμάτι πριμένο, πριανωτό...

— Μορέ! άκούστηκε τότε μιιά φωνή μέσα από το πλήθος. Μορέ, αυτός εδώ δεν είναι ο Μισόλ;...

Ήταν, άλληπια, ο Μισόλ, ένας τσιάνος ποι του είχε στήριξει το καίμενον, κι' όλο έλεγε και ξανάλεγε πως αυτή τη ζωή δεν άξιζε να τηνε ζή κανείς. Είχε βφή, φαίνεται, εύχαρία τώρα, με το νερό που είχε μαζευτή στη γούνα, κι' έπεσε μέσα. Μα, ύστερα απ' αυτόν, παρατήρησαν και κάποιον άλλον:

— Μορέ, ό Ζακί!...

Ήταν ό Ζακί, που είχε μιιά γυναίκα διοστραμένη. Κι' αυτός είχε έπωφεληθή απ' τη νεροποντή για να βάλη τέλος στη ζωή του. Έπειτα απ' αυτόν ειδαν και ένα άλλον μέσα στο νερό, κι' έπειτα κι' ένα άλλον ακόμα!... Δώδεκα όλοι - όλοι είχαν πεί κι' είχαν πέσει μέσα στη γούνα για να πνιγών!...

Οι Μουριγαδινοί στεκότουσαν, οι άμωροι, έκει μπροστά στο τόσο νερό, και ήταν να τους λυπάται κανείς. Το νερό ήταν μολυσμένο, κανείς δεν θα μπόρουσε να πιη, μα ούτε τόσο δά, ούτε μιιά μονάχη σταλιά!...

Κι' έτσι, γι' αυτούς τους δώδεκα μουρλούς, οι Μουριγαδινοί έμειναν και πάλι με ξηρή τη γλώσσα.

Αυτή εινε ή ιστορία των πνιγμένων της Μουριγάδας, όπως μου τη διηγήθηκε ένας γέρος μωλινός απ' εκείνα τα μέρη. Κι' εινε άληπινή, όπως φαίνεται...

