

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ALEXIS BOUVIER

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ' ΕΚΕΙΝΗ...



Α δέντρα Ξαναντίνονται πράσινα, οι σπόροι, που βρισκόνταν μέσα στη γη, αναβλύζουν για να Ξεπεταγτούν από το χώμα, και η πρώτη ειδοότης της άνοιξης πλημμυρίζουν τη βραδινή επιτόσφαιρα... Όλες η καρδιές αρχίζουν τώρα να χτυπούν πιο δυνατά και οι νέοι και η νέες τρέχουν κατά δεκάδες στα δημαρχεία και στις εκκλησίες για να παντρευτούν.

Είπε τόσο πολλοί, ώστε οι δημαρχοί, οι γραμματείς τους κι' οι παπάδες δεν προφτανόναν ούτε να φάνε, ούτε να κοιμηθούν...

Πραγματική επιδημία γάμων... Όλος ο κόσμος παντρεύεται...

Να παντρευτή κανείς είχε πολύ άπλο πράγμα και γίνεται πολύ εύκολα... Μια κοπέλλα συναντά στο δρόμο της ένα νέο, τα μάτια τους μιλούν, τα χέρια τους ενώνονται και οι γονείς τους χαμογελούν... Έπειτα έρχεται η σειρά του δημάρχου και του έφημεριού και τα δεμάτια του γάμου τους ενώνουν με αιώνια αγάπη...

Δεσποινίς, σεις που έχετε τα μάτια μισοκαμωμένα, που τα ξανθά σας μαλλιά τα στολίζουν μερικά λουλούδια πορτοκαλιάς, και ο νεκρικός πέπλος σας κρύβει το παρθενικό κοκκινισμα του προσώπου σας και που σε λίγο θα προφέρετε μερυστά στο δημαρχο την τρομερή και γοητευτική συγχώνους λέξι: «ναί... δεσποινίς, εύραστηθήτε να μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ ένα παραμυθάκι...

Με την άδειά σας, αρχίζω:

Εκείνος και Εκείνη είχαν γνωριστεί από πολύ μικροί...

Στην αρχή φροντίζονταν ό ένας στον άλλο μ' εχθρότητα και καζία, όπως συμπεριφέρονταν μεταξύ τους όλα τα παιδιά που αγαπιούνται...

Έπειτα έγιναν δειλοί και φυχροί, γιατί έννοιωθαν ένα αίσθημα μέσα τους, που ήθελαν να το κρύψουν...

Μά όταν Εκείνη έγινε δεκαοχτώ χρονών κι' Εκείνος είκοσι, ήν' άνοιξιάτικα δειλάνο, σαν και τώρα, βρόθηκαν, χωρίς να το θέλουν, μόνο τους στην έξοχη... Έκει, η ματιές τους μίλησαν, έπιασαν τα χέρια τους κι' άγκαλιάστηκαν, χωρίς να πούν λέξι... Έπειτα από λίγες μέρες οι γονείς τους τους συνόδεσαν στο δημαρχείο κι' από κει στην εκκλησία...

Έπειδή λατρεύονταν, ήλπιαν να κάνουν την έρωτική τους φωλιά άξια της αγάπης τους... Διάλεξαν λοιπόν μια όμοια καμαροβία, γαλιζία σαν το μέλλον τους, κι' έβαλαν μέσα ένα μεγάλο θολωτό κρεβάτι με διακοσμητικές κορνίζες.

Και Εκείνος της είπε τότε:

— Μπορεί να φύγουμε απ' αυτό το δωμάτιο, μα τα έπιλά μας δεν θά τα εγκαταλείψουμε ποτέ...

Και Εκείνη έπροσέθεσε:

— Τα έπιλά μας, που μάς είδαν να έννοιάμαστε, θά μάς ίδουν και πού θά πεθάνουμε...

— Θα πεθάνουμε μαζί; φώτισε ζωηρά Εκείνος.

— Ω!... ναί... το άπάντησε άκαμα ζωηρότερα Εκείνη.

Και τα χείλη τους σφράγισαν μ' ένα φίλημα τόν όροκο τους.

Έπ' τρεις μήνες η αγάπη τραγουδούσε τρελλή μέσα στην έρωτική εκείνη φωλιά...

Μά ξαφνα, η άρρώστεια φοβερή μητρε μέσα...

Άραξε Εκείνον και τόν έναρρωσε στο όμοιο κρεβάτι τους, άσάλευτο, γλοιο και αδυσώμενο...

Έπ' τρεις μήνες Εκείνη έμεινε νύχτα και μέρα άγοντη, προσπαθώντας να υπερασπιστή τόν πολυαγαπημένο της σύζυγο από το θάνατο.

Μά ο θάνατος ήλθε τυφλός και δεν είδε ούτε τη λαχτάρα της, ούτε τα δακρυσιμένα της μάτια...

Δεν είδε ούτε την αγάπη τους, ούτε την όδύνή τους μπρός στον αιώνιο χωρισμό.

Ό θάνατος ήθελε έναν άνθρωπο και πήρε Εκείνον...

(Άφιερώνεται εις τας μελλονύμφους)

Τότε Εκείνη έγινε σαν τρελλή και δεν ήθελε πια να συλογιστή τίποτε.

Δεν ήθελε να εγκαταλείψη το δωμάτιο, όπου Εκείνος είχε βγάλει τόν τελευταίο του στεναγμό...

Έπ' μερικές εβδομάδες εξακολούθησε τη ζωή αυτή, μα έπειτα οι γονείς της την έτραβήξαν από κει διά της βίας... Μά, έπ' μερικούς άσάμη μήνες, η σκέψη της διαρκώς έκει μέσα τριγυρίζε...

Τέλος, μια μέρα πολύ μελαγχολική του φθινοπώρου, μπαίνοντας μέσα, έννοιωσε μια Ξαφνική πληξη και, βγαίνοντας, είπε να πάρουν από κει το κρεβάτι...

Τότε οι γονείς της, για να τη διασεκάσουν και να την κάνουν να ξεχάση—άν και αυτή είχε ξεχάσει πια—την έβγαλαν σ' ένα χορό και την έβαλαν να χορέψη μ' ένα νέο, πολύ καθώς πρέπει.

Εκείνη βόηξε το νέο αυτό πολύ χαριτωμένο... Μά γέλασε πολύ με την ιδέα της οικογενείας της, που ήθελε να την Ξαναπαντρεύη... Και όμως...

Δεκατέσσερες μήνες, από την ήμερα που πέθανε Εκείνος, Εκείνη στηριζόμενη στο μπράτσο του πολύ καθώς πρέπει νέου, που είχε γνωρίσει στο χορό, Ξαναπήρε στο δημαρχείο και Ξαναείπε την τρομερή και γοητευτική λέξι: «ναί...»

Ό σύζυγός της, όπως είδε από τις πρώτες ήμέρες του γάμου των, ήταν πολύ καθώς πρέπει άνθρωπος... Ήταν εδύχασμένη κοντά του...

Μά, μια νύχτα, καθώς Εκείνη έβητε από κάποιον έφιάλτη, της φάνηκε ότι το κρεβάτι τους στέναζε...

Άμέσως άναψε γρήγορα ένα κερί και τότε, στη λάμψη του, που τρεμόσβηνε, της φάνηκε ότι το κρεβάτι τους είχε γίνει πάμ γαλιζίο.

Μια άνατριχίλα την πέρασε όλοσώρηη και έσπυρε για να Ξυπηση τόν σύζυγό της... Μά άμέσως όποσώρησε περτόρουμ...

Ό άνθρωπος, που ήταν πλάι της στο κρεβάτι, ήταν Εκείνος...

Έκείνος, ο πρώτος της σύζυγος... Εκείνος στον όποιον αυτή είχε πει: «Τά έπιλά μας, που μάς είδαν να έννοιάμαστε, θά μάς ίδουν να πεθάνουμε μαζί...»

Θέλησε να φωνάξη, μα η φωνή της πνίγηκε στο λάφυργά της...

Τότε της φάνηκε ότι το κερί έβδινε και ότι το κρεβάτι έπαυσε σχήμα φερέτρου, μέσα στο όποιο βουκόταν αυτή...

Έκανε μια υπεράνωση προσπάθεια και πηδώντας απ' το κρεβάτι έβγάλε μια άγρια κραυγή...

Ό σύζυγός της σπρώθηκε άμέσως άνησυχός... Την έρώτησε για ποδό λόγο έφώναξε...

— Είπε εκεί!... τού άπάντησε εκείνη, δείχνοντάς του το κρεβάτι.

— Έδώ!... Ποιός; — Εκείνος!... Εκείνος!...

Ό σύζυγός, νυκίζοντας ότι έπρόκειτο περί έφιάλτου και θέλοντας να την καθησυχάση, της είπε:

— Ποδό είναι;...

Εκείνη του έδειξε με το δάχτυλό το μέρος όπου έβδανε την όπασία... και αυτός έκανε πώς φάγνε...

Μά εκείνη, κάνοντας πίσω, λαχνοσπασμένη, με τα μάτια της σχεδόν βγαλμένα από τις κόγχες τους, με το στόμα συνεσπασμένο, έρώχασε:

— Συγγνώμη!... Συγγνώμη!...

Όταν ο σύζυγός της έτρεξε κοντά της, εκείνη κλονίστηκε και σωεάστηκε κάτω...

Ό δυστυχισμένος σύζυγός φώναξε τότε: «Βοήθεια, βοήθεια!...» Μά όταν ήθε ο γιατρός, ήταν άργά πια. Εκείνη είχε πεθάνει...

Δεσποινίδες, σεις που έχετε τα μάτια μισοκαμωμένα, που τα ξανθά σας μαλλιά τα στολίζουν μερικά λουλούδια πορτοκαλιάς και που ο νεκρικός σας πέπλος σας κρύβει το παρθενικό κοκκινισμα του προσώπου σας, αυτό που σας διηγήθηκα δεν ήνε παραμύθι... Είναι μια άληθινή ιστορία...

Την έγραφα άτόψε, μόλις γύρισα από το κοιμητήρι, όπου συνώδεσα Εκείνην...

ALEXIS BOUVIER

