

ΓΑΛΛΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΝΤΡΕ ΛΑΜΑΝΤΕ



ΕΝΑ ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ



Όταν ο εισαγγελεύς τελείωσε το κατηγορητήριό του, ο πρόεδρος του δικαστηρίου γύρισε προς τόν κατηγορούμενο και τόν ρώτησε :

— Κατηγορούμενε Φλοράν, έχετε ν' απαντήσετε τίποτε ;

Ό Φλοράν έκανε τότε ένα νεύμα με το κεφάλι του, που σήμαινε «ναί», και σηκώθηκε απ' το έδωλό του.

Ένας ψήφους περιεργείας, ανάκριτης με σομαιάθεια, διέτρεξε τότε όλη τήν αίθουσα. Όλόκληρο το άκροατήριο, που άπετελείτο από εσόνους κυρίες και κοσμικές κυρίες, είχε κιόλας άθωώσει το Φλοράν στη συνείδησί του. Και πώς θα μπορούσε τάχα νά γίνη άλλοιως ; Ήταν ποτέ δυνατόν νά είχε σκοτώσει ο Φλοράν, ο λεπτός και ευγενικός αυτός άνθρωπος, ο τόσο αισθηματικός μυθιστοριογράφος ; Κι' έπειτα, πώς θα μπορούσαν νά τόν καταδικάσουν, χωρίς κανένα μάρτυρα, χωρίς καμιά άπόδειξη ότι αυτός είχε διαπραΐξει το έγκλημα ; Είχε τώρα πέντε μέρες που το μυτήριο πλανόδιον άπάνω από τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Και τώρα, θα το διέλιαν τάχα το μυστήριο αυτό, θα το διερωτίζαν τά λόγια του Φλοράν ;

Ό κατηγορούμενος άρχισε με μισοσβυσμένη φωνή :

— Κύριε πρόεδρε, έπε, δέν πρόκειται νά άρνηθώ το έγκλημα για το όποιο κατηγορούμαι. Αναγνωρίζω, όμολογώ ότι πράγματι ένα βράδυ, κατά τις δέκα ή ώρα...

Έξαφνα σταμάτησε. Έσκυψε προς τά εμπρός και έκανε μία χειρονομία, σάν νά έπιανε κάποιον από το λαμό και νά τόν στραγγαλίξει. Κι' αυτή ή μιμική έκφρασις έκανε όλόκληρο το άκροατήριο ν' ανατριχιάσει.

— Κύριε πρόεδρε, έξακολούθησε με τρυφερά φωνή τώρα ο Φλοράν, ή γυναίκα του, ή Ρεγκίνα μου, τήν άγαπούσα τρελλά !... Ω ! σάς βεβαίω, ήμωνα τρελλός μαζί της! Και όμως...

Άκουρα έτρεξαν στο πρόσωπό του.

— Και όμως τή σκότωσα! Και το σωμα της, το γυμνό, το νεκρό, τό πέταξα έγώ ο ίδιος στον κήπο! Έγώ, έγώ το έκανα αυτό; Άλλοίμονο, είχα τήν άνοησία νά πιστεύω πως γνώριζα καλά και μπορούσα ν' αναλύω τή γυναίκα μου. Κι' αυτή ή πελοίθησίς μου με είχε καταντήσει νά μη βλέπω άκριβώς εκείνο που έπρεπε νά ιδώ, πόν απ' όλα. Μά ο δόκτωρ Πίνικο, αυτός μου άνοιξε τά μάτια. Ό δόκτωρ Πίνικο έφυγε παιδί, δέν είνε τώρα έδώ, και μπορώ νά τό πώ. Ναι, αυτός μου άνοιξε τά μάτια...

Όλοι στο άκροατήριο συγκρατούσαν τήν άναπνοή τους, γιατί θα μάθαιναν, επί τέρους. Μά ο Φλοράν έξακούθησε, χωρίς νά βλεπή τίποτε :

— Πώς συνέθε αυτό ; Σάς παρακαλώ, άκούστε με δυό λεπτά, δυό λεπτά τής ώρας μονάχα. Έκείνο το βράδυ ο Πίνικο με είχε πάρει μαζί τον στην έσπερίδα των Μονμαζόν. Στρατηγού, διπλωμάται, χρηματιστά και ώραιες κυρίες είχαν πλημμυρίσει τήν άτέλειαν αίθουσα. Καθήσαμε λίγο άπόμαρα και παραγγείλαμε σομπάνια. Ό Πίνικο ήταν, όπως πάντα, όμηλικωτάτος.

Άγαπητέ μου, μου έλεγε με τήν ιταλιάνικη εκείνη προφορά του, που μ' ερέθιζε και με πειραζε στά νεύρα, άγαπητέ μου, άμφέβαλες συχνά για τήν ικανότητά μου, νά μαντεύω από τή φυσιογνωμία τόν χαρακτήρα των ανθρώπων. Μά δέν ειχες δίχρη και θα σου τό άποδειξω. Έδώ, μάς δίνεται μια πρώτη τάξεως ενόκιαρα γι' αυτό. Οι τύποι δέν λείπουν. Τους έχετε ιδή τόσες φορές ! Μά, για νά λέμε τήν αλήθεια, έχετε και νά ψυχολογήτε βαθεία !

» Έπινα και τόν άκουα, χωρίς ν' άπαντώ. Έκείνος έξακούθησε : — Νά, Έξαφνα, ο βαρδόνος ντέ Βινιάς ; Κυττάξετε, λοιπόν, τί τραχύ δέρμα και τί άφθονα μαλλιά. Και το στόμα του; Κυττάξετε τί γερό, τί άρκακτικό, τί αμφοδρό στόμα !

» Έπειτα καθήθνη το βλέμμα του στο μαρκήσιο ντέ Τώ.

— Κι' αυτός έδώ ; Αυτός δέν περπατεί, άγαπητέ μου, γλιστρά, σταματά έπειτα, προχωρεί ξανά, με το σωμα γεμάτο από ελαστικότητα. Τά δόντια του ; Άσπρα, μυτερά, άρκακτικά. Λοιπόν, θυμηθήτε τον για μία στιγμή, όταν ανέβαινη στο βημα τής Βουλής. Θαρρεί και χαϊδένει το θύμα του, τό άποκαμίζει, σκύβει άπάνω του κι' έπειτα συμμαρμεύεται άπότομα, χιμάει και τό ξεσκίζει. Κι' έπειτα στέκει σάν κνήτης, με το κεφάλι ψηλά, σάμπως νά έπιδεικνύη μέσα στά χειροκροτήματα και τες έπευφημίες το άμοιρο θύμα του !...

» Όμολογώ πως ή παρατηρήσεις του αυτές με είχαν κλονίσει. Ναι, ήταν όμολογουμένως

ένας τρομερός φυσιογνωμιστής, κατείχε μία έπιστήμη όλόκληρη, που τόχα μου άποκαλιπτότανε με όλο το μεγαλείο της. Ή σομπάνια βοήθησε ίσως σ' αυτό, έν πάση περιπτώσει αισθανόμωνα το κεφάλι μου ν' άνάβη. Και τόν άκουα συνεπαρμένος.

— Άς ίδουμε τώρα και μερικές γυναίκες, έξακολούθησε εκείνος. Κυττάξετε αυτήν έδώ : Λεπτή και ντελικάτη, φωνάζει άντί νά μιλά, μωρίζεται άντί νά αισθάνεται...

» Ήμωνα σάν σαγηνευμένος μ' αυτό που άκουγα. Μά έξαφνα μ' άπόσπασε από τή νάρχη μου μία άναφώνησί του :

— Ά ! μά αυτή πάι ;

» Γύρισα και κυττάξα.

— Κυττάξετε, λοιπόν, αυτά τά μάτια, μου έλεγε. Είνε στρογγυλά και πολύ κοντά το ένα με το άλλο, ή μότη πολύ κοντή, χονδρή λίγο, ή γλώσσα δέν παύει νά μιλά. Προσέξτε, προσέξτε, είνε ή πιο έπιπικύνη γυναίκα, ή πιο τεγίτρα στην ύποκρισία. Ό σύζυγός της πρέπει νά είνε πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος ! Είνε ή γυναίκα που άπατά, που προδίνει, που άτιμάζει το σύζυγό της... Ναι, ναι, άκούστε με...

Όταν τά άκουα αυτά, δέν ξεφο πάς, μου ξεφυγε μία μικρή παραπονοιακή κραυγή. Σάν νά με θάμπετος ξεφαντί ένα μεγάλο φώς. Μία τρομερή εικόνα πέρασε εμπρός απ' τά μάτια μου. Άλλωστα τά χέρια, σάμπως νά διώξω ένα φανταστικό έχθρο κι' έπειτα σηκώθηκα άμέσως... Κατέβηκα κάτω και μπήκα στο άντικίνητό μου. Μου φαινότανε πως δέν έτρεχε καθόλου. Τέλος, ξεγίτσα στο σπίτι μου και ώμησα στην κάμαρα, όπου κοιμόταν ή Ρεγκίνα. Άρχισα νά μελετώ το πρόσωπό της, προσπαθώντας νά ξεχωρίσω καλά ένα ένα τά χαρακτηριστικά της, ως που στά μάτια της, που ήταν πολύ κοντά το ένα με τ' άλλο, στην κοντή και κάπως χονδρή μότη της, ανέκαλυφα... ανέκαλυφα αυτό που είχα φοβηθή ! Τήν άπιστη... Τήν προδότρα!...

» Με μία άπότομη κίνησι, ξεσκέπασα τους όμορφους ώμους της. Ή Ρεγκίνα ξύπνησε.

— Φίλε μου, μου είπε με χαμόγελο, ποδ τό ξαναβλέπω άκόμα.

— Με άπάτησες! τής φώναξα τότε με μανία. Με άπάτησες ! Έλε, λέτα αυτή τή μάσκα, αυτή



Κατέβηκα έπειτα κάτω τρέχοντας και ξάπλωσα στη χλόη...

τήν καταραμένη μάσκα !...

» Η φτωχή γυναίκα, χωρίς νά καταλαβαίνη τίποτε, μου άποκριθήκε με μία άναφώνησι φρίκης. Έγώ έπαυελάβαινα : — Βγάλε τή μάσκα, βγάλε τή μάσκα !... ». Και τότε εκείνη άρχισε νά κλιεί από τόν τρόμο της κι' έτσι, όπως έβλαψε, μου φάνηκε πιο άπαισία άκόμη.

» Ούτε κι' έγώ ξεφο ποιά τρέλλα μ' εκμύριεσε τότε, σάν πλόγα.

Άλλωστα τά χέρια μου και τά έδρασα γύρω από το λαμό τής Ρεγκίνας. Μία κραυγή άγωνίας τής ξεφυγε, μερικά άνατινάγματα του κορμού της, κι' έπειτα, τίποτε πια... Μέσα στην τρέλλα μου, σήκωσα έλαφρά το φτωχό άνηχο σοματάκι, τό πέταξα έξω, στον κήπο !... Κατέβηκα έπειτα κάτω τρέχοντας και ξάπλωσα στη χλόη. Κυττάξα το σωμα της σάν χαυνομένους. Δέν σάφαρε καθόλου. Ήταν νεκρή !... νεκρή !... Έτσι έγινε το έγκλημα, κ. Πρόεδρε... ».

Στο σημείο αυτό ο κατηγορούμενος σταμάτησε... Ή δυνάμεις του τόν έγνατέλειπαν και τά χέρια του συνεσπώθησαν νευρικά. Ό δικηγόρος του έτρεξε και τόν δέχτηκε λυθμό στην άγκαλιά του.

Στο άκροατήριο, ή γυναίκες έκλαιγαν με λυγμούς.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ

Όποιος μ' άκούει που τραγουδά θαρρεί δέν έχω πίκρα.

μά έγώ έχω πίκρα στην καρδιά, στά χείλι μου [φαρμάκι.

Δέν έχω μάνα νά το ειπώ, νά με παρηγορήσει, δέν έχω αδέρφι νά το ειπώ, νά είνε μακριά στά ξένα.

Άν πώ τήν πίκρα στον παπα, μορρεί νά μ' ήν [τήν κρήνη,

άν πώ τά νεύτρια στά βοινά θ' άναψουν νά [χαώνε.

