

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ



ΗΝ ώρα που γύρισα χθές το βράδυ στο σπίτι μου βρήκα το ακόλουθο τηλεγράφημα: «*Αδελφός Φίλιππος άπερίσσε κατόν μακράς και σκληράς άγωνίας*».

Τό τηλεγράφημα αυτό μου ξανάφερε στο νού μου μια παλιά δραματική ιστορία, την οποία σήμερα, μετά το θάνατο του αδελφού Φίλιππου μπορώ πειά να την διηγηθώ, άποσιωπώντας ώστόσο τά δνόματα τών πρωταγωνιστών της...

Άκουστε λοιπόν:

Μιά μέρα τού Νοεμβρίου 1893, ό κ. Χ... ένα μέλος της Παρισινής άριστοκρατίας, πού είχε παντρευτεί μια νέα φημισμένη γιά την όμορφιά της, βρέθηκε στο δάσος τού Αγίου Γερμανού με την καρδιά τρυπημένη από μιά σφαίρα. Κρατούσε στα χέρια του ένα πιστόλι άδειανό, πράγμα που απέκλεισε κάθε ιδέα δολοφονίας. Έτσι, στο τέλος, όλοι συμπέραναν ότι έπρόκειτο περί ατύχου, μά κανείς δεν ήξερε σε ποιά άφορμή νά την άποδίσει...

Η κυρία Χ... όταν της έπληγα στο μέγαρό του μιά πτώμα τού σύζυγού της, έχασε άμέσως τις αισθήσεις της και τό ίδιο βράδυ σοφισάστηκε άσφοστη στο κρεβάτι της, προσβληθείσα από δυνατό γεγραμμένο πυρετό. Έπειτα δέ από όχτώ μέρες ό φίλοι τού κ. Χ... πού τόν είχαν άκολουθήσει ως την τελευταία του κατοικία, ξαναπήγαν στο μέγαρό του γιά νά δδηγήσουν και τό σείχητό του κοντά του...

Η κ. Χ... πριν πεθάνη, μέσ' στα παραληρηματά της, έλεγε πώς αυτή ήταν ή άφορμή τού θανάτου τού σύζυγού της. Μά επειδή όλοι ήξεραν πώς ήταν πιστή σύζυγος, σκέφτηκαν πώς ό πυρετός μά όχι ή ταραγμένη της συνείδησις της είχε ύπαγορεύσει αυτά τά λόγια.

Όπωσδήποτε, ό θάνατός της ξανάφερε πάλι επί τάπητος τό ζήτημα τού θανάτου τού σύζυγού της. Έγιγαν κανονικές έρευνες σχετικάς, ή άποίες όμως δεν έφεραν κανένα άποτέλεσμα. Έτσι λησμονήθηκε πειά ή υπόθεσις αυτή...

Άς δούμε όμως τώρα τή συνέδη στο Ιταλικό Θέατρο δύο μέρες προτού τό πτώμα τού κ. Χ... βρεθεί στο δάσος τού Αγίου Γερμανού.

Έκείνο τό βράδυ ή περιφημη πρωιμαντίνα Άδελίνα Πάτι θα τραγουδούσε στο άριστογράμμα τού Βέρδι, την «Τραδιάτα».

Ένα τέταστο μετά τήν έναρξή της παραστάσεως, ένας κύριος, συνοδούμενος από μιά κυρία καταπληκτικής όμορφιάς, έμπηκαν μέσα στην αίθουσα και κάθησαν στα πρώτα καθίσματα, μπρος στην όρχήστρα. Η νέα κυρία κάθισε κλάϊ σ' έναν ώσιο νέο είκοσιπέντε χρόνων, ό άποιος ως τότε παρακολουθούσε με προσοχή τήν παράστασι. Άπό τή στιγμή όμως εκείνη, δολόκληρη ή προσοχή του συγκεντρώθηκε στο γειτόνισά του, ή όποια τόν ένοήτερος άμέσως με τήν άσύχητη όμορφιά της.

Ό νέος αυτός μόλις ένα μίνα είχε πού βρισκόταν στο Παρίσι. Έρχόταν κατ' ευθείαν από τήν επαρχία του και ήταν ακόμη τόσο άπειρος, ώστε μπορούσε νά μεροδένη μιά κυρία της άριστοκρατίας με μιά γυναικα τού ημίκοινου, όπως μεροδεύει κανείς τ' άληθινα διαμάντια με τό φεύτικα.

Αυτό έπαθε κι' εκείνο τό βράδυ.

Ένας κοινός φίλος μας μού τόν είχε συστήσει κι' έπρόκειτο νά πάμε μαζί ν' άκούσουμε τήν «Τραδιάτα». Γιά τή δυστυχία του όμως δεν μπορούσα νά τόν συνδέσω. Άν έπίγαινα μαζί του, θα προλάβαινα άσφαλώς δολόκληρη την τραγωδία.

Κατά τό πρώτο διάλειμμα, ό νεαρός επαρχιώτης μας, άκούγοντας τήν κ. Χ... γιατί αυτή ήταν ή γειτόνισά του—νά μάλι ή έλευθερία τού σύζυγού της γιά τά σκάνδαλα τών γυναικών τού θεάτρου, συμπέρανε, με τό άπλοκό μάλωλό του, ότι δεν ήταν σύζυγός του. Άλλ' άλλάως μιά φίλη του, μιά γυναικα τού ημίκοινου...

Αυτό έδωσε θάρρος στο νέο μας και, ξετρελλαιμένος καθώς ήταν από τήν όμορφιά της κ. Χ..., άποτραβήχτηκε στο διάδρομο και εκεί,

έβάνω σ' ένα υπαίλιό του, έγραψε τή διεύθυνσι τού ξενοδοχείου, στο όποιο κατοικούσε, με τή λέξη: «*Ελάτε!*».

Έπειτα ξαναγύρισε στη θέσι του, άποφασισμένος νά δώση με κάθε τρόπο τό μυαλιέτο αυτό στη γειτόνισά του...

Και πράγματι, ενώ ή Άδελίνα Πάτι πέθανε φθισική έπάνω στη σκηνή, προαλόντας τά δάκρυα όλων τών θεατών, αυτός, άφού τού κάπον έφραξε νά βρη τό χέρι της νέας κυρίας γιά νά της δώση τό υπαίλιό του, βλέποντας άξανα τή μαντηλία της πεσμένη μπρος στα πόδια της, έσκαψε και τό πήρε και χώνοντας μέσα τό μυαλιέτο του τό έδωσε στη γειτόνισά του, λέγοντας:

—Τό μαντηλία σας, κυρία.

—Είχαμωστό, κύριε! ήταν ή άπάντησί της.

Και συγχρόνως ή κυρία Χ... τόν εκύτταξε και τού χαμογέλασε με καλοσύνη και άσφούτεια. Όστόσο, τό χαμόγελο αυτό άνέδασε τό νέο μας στον έβδομο ούρανό.

Όταν, σε λίγο, γύρισε στο ξενοδοχείο του, όλη τή νύχτα δεν έκλεισε μάτι, περιμένοντας εκείνην...

Τέλος, τή στιγμή πού τόν έπαυσε ό ύπνος, άκουσε δινάτά χτυπήματα στην πόρτα του.

—Ω! αυτή θά είναι! άναλόγησμε και πετάχτηκε άμέσως άπ' τό κρεβάτι του.

Μά ή πλάνη του ήταν πολύ σύντομη. Μόλις άνοιξε τήν πόρτα, βρέθηκε μπροστά σ' έναν άξιόμο... Τόν άναγνώρισε άμέσως. Ήταν ό κύριος πού συνώδευε τήν ώραία κυρία στο θεάτρο...

—Ω!... Ω!... σκέφτηκε ό νέος μας, μόλις τόν είδε. Ό φίλος της έρχεται νά μού ζητήσει έξηγήσεις... Δεν περιάζει όμως! Η ώραία αυτή γυναικα άξίζει περισσότερο από μιά μοναχιά...

Μά τά πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τά είχε υποθέσει και ή έξηγήσεις τού τού ζητήσε ό κ. Χ... ήταν διαφορετικές άπ' αυτές πού περιμένα. Όταν μάλιστα τού είπε πώς ήταν ό σύζυγος της κυρίας, ό νέος μας άρχισε νά τού ζητάη χίλιες συγνώμες. Μά ό κ. Χ... τις άπέκρουσε περιφρονητικά...

—Η προσβολή πού μού κάνατε είναι άσυγχώρητη! τού είπε. Θά μοναχίσουμε!... Τό άπατώ!...

—Έστο, κύριε, άφού τό θέλετε, άπάντησε ό νέος μας.

—Αναγνωρίζετε βέβαια ότι είμαι ό προσβεβλημένος.

—Τό άναγνωρίζω...

—Έχω λοιπόν τό δικαίωμα της έκλογής τών όπλων.

—Τό έχετε.

—Διαλέγω τό πιστόλι.

—Πολύ καλά.

—Θά χτυπηθώμε από άποστάσεως τών βημάτων και τό ένα άπ' τά πιστόλια δεν θά εινε γεμάτο.

—Τό δέχομαι κι' αυτό, άπάντησε άτάραχα ό νέος, μά δεν θά ήσομε μάρτυρες γιά μιά τέτοια μοναχιά.

—Δεν μού χρειάζονται οι μάρτυρες! άπάντησε ό κύριος Χ...! Και έτσι ή μοναχιά των έγινε ύπ' αυτούς τούς άγρίους δρους.

Ό προσβεβλημένος σύζυγος έτραβήσε πρώτος, μά τό πιστόλι του δεν έπαυσε, γιατί είχε διαλέξει τό άδειανό όπλο.

—Η σφαιρά σας, κύριε!... είπε τότε στον άντιπαλό του. Και βλέποντας ότι αυτός ήβηλε νά πυροβολήση στον άέρα, τόν έπιασε από τό χέρι και τού φώναξε:

—Μά χτυπήστε!... Χτυπήστε λοιπόν!...

—Όχι, κύριε!... Δεν θά σας χτυπήσω! άπάντησε με καλοσύνη ό νέος.

—Α! έτσι!... φώναξε ό κ. Χ... Ένοινα σας και έξωο εγώ τόν τρόπο νά σας έξαναγκάσω νά με πυροβολήσετε...

Τά χείλη του άφριζαν από λύσσα Έφρτισε στο πρόσωπο τό νέο καγγάζοντας.

Ένας πυροβολισμός άντήχησε τότε και ό κ. Χ... σωριάστηκε κάτω, χτυπημένος στην καρδιά...

Αυτός ήταν ό ήρος της τραγικής αυτής περιπέτειας. Αυτό τό θάνατο μού άνήγειλε τό τηλεγράφημα πού άνάφερα στην άρχή.

Άλιες ήμέρες μετά τή μοναχιά τόν συνώδευσε ως ένα μοναστήρι, όπου κλείστηκε γιά νά ξεχάση...



Ένας πυροβολισμός άντήχησε και ό κ. Χ... σωριάστηκε κάτω.

