

ΟΙ ΣΠΑΡΑΓΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΡΟΖΑ ΛΑΜΠΙΡΗ

ΥΠΟ ΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

«Η γυναίκα του τόν κίτταξε κατάματα μ' αγωνία. Ο Γαλάζης περίμενε με τὰ χέρια στανωσιμένα, ήρεμος, άποφασισμένος.

«Ο Λαμπίρης γύρισε καί τόν κίτταξε. Τό μίσος του ξανάναψε στην καρδιά του. «Ήταν έτοιμος νά φωνάξη, νά ουρλιάξη: «Όχι! Όχι! Ποτέ!» μιά δέν πρόφτασε. Ο γιατρός παρουσιάστηκε στην πόρτα. Η θύη του έδειχνε καθαρά τί συνέβαινε. Είχε φτάσει ή τελευταία στιγμή. Η παραμυθη άργολογία θά σκότωνε τή νέα...

«Η Λαμπίρινα τινάχτηκε άπάνω, έτρεξε κοντά στό γιατρό καί του ξήγγισε με δύο λόγια τί συνέβαινε. Τά μάτια του γιατρού άστράφαιναν.

— «Άλήθεια!... Άλήθεια!... φώναξε. Καί διάτάζετε άκόμα;... Έμπρός!... Έμπρός!...

Κι άπασε τό Γαλάζη από τό χέρι.

«Ο Άνδρέας τόν άκούσματος πρόβημα. Άστράφαι από χαρά... Έπί τέλους... Θάβλεπε τήν πολυαγαπημένη του, θά έδινε γι' αυτή τό αίμα του, τή ζωή του! Τί περισσότερο μπορεί νά όνειρευτεί ένας νέος γιά τή γυναίκα που λατρεύει;

«Η Λαμπίρινα έτρεξε κοντά στό γιατρό καί στό Γαλάζη, γεμάτη έλπίδες.

Και μονάχα ό Λαμπίρης είχε άπομείνει στη θέση του, βουβός, σκυθρωπός, ανενεργισμένος.

Τί μπορείς νά κάνη πειρά; Νά έμποδίσω νά γίνη ή μετάγγιση; Αυτό θάταν έγκληματικό, θάταν άπάνθρωπο.

Θά τόν έπαυσαν γιά τρελλό.

Πάλι καλά όμως πού ήθε έτσι τό πράγμα. Ο Γαλάζης θάδινε τό αίμα του γιά τή Ρόζα, χωρίς νά τού τό ζητήσει, χωρίς νά τού τό επιτρέψη αυτός. Έτσι δέν άνελάμβανε καμιά ίσχυροέωση απέναντί του.

«Ο γιατρός με τόν Άνδρέα καί τήν μητέρα τής Ρόζας προχώρησαν ώς τό μικρό θάλαμο, στόν όποιο είχαν μεταφέρει τόρα τή Ρόζα γιά τή μετάγγιση.

Μόλις μπήκαν μέσα, ό Άνδρέας έννοιωσε βαθειά συγκίνηση. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά, συγκλονίστηκε όλόσματος καί πριν προφτάσουν νά τόν κρατήσουν σωφιστικές κάτο άναίσθητος.

«Η περιπέτεια καί τὰ τραγωδία τής ήμέρας τόν είχαν έξαντλήσει. Η άκούρα ενάντιον του, ή λαχτάρα του κι' ό τρομός τού θανάτου, ή σκληρή με τήν μητέρα τής Ρόζας καί τόν Λαμπίρη είχαν μεγαλώσει τόν έννευρισμό του, τήν έξάντλησι του. Και τόρα, τόρα, μόλις είδε τή Ρόζα, τή λατρευτή του Ρόζα, ξεπλωμένη στό κρεβάτι, γλισθη κι' ακίνητη σάν νεκρή, δέν μπόρεσε νά συγκρατηθή περισσότερο καί λιποθύμησε.

«Η Λαμπίρινα τρομάξε.

— Δέν είχε τίποτε, τής είπε ό γιατρός. Μιά μικρή λιποθυμία. Μάς άγγει βέβαια στη δουλειά μας, μιά μην άνησυχητε. Ξάλλωσαν τόν Άνδρέα σ' ένα κρεβάτι καί σέ λίγα λεπτά τόν ξανάφεραν στις αισθήσεις του.

Μόλις ό νέος άνοιξε τά μάτια του, ψιθύρισε:

— Πέθανε; ... Πέθανε λοιπόν; ...

«Ο γιατρός τόν ήσυχασε.

— «Όχι, φίλε μου, μην τρομάζετε. Υπάρχει μάλιστα έλπας, με τή θυσία που θά κάνετε νά νικήσουμε τό θάνατο.

«Ο Άνδρέας δέν περίμενε ν' άκούση περισσότερα.

— Έμπρός λοιπόν, είμαι έτοιμος, είμαι στις διαταγές σας, γιατρέ, φώναξε πηδώντας επάνω.

«Ήταν πρόθυμος τόρα νά δώση όλο του τό αίμα γιά νά σώση τήν αγαπημένη του, νά θυσιασθή, νά πεθάνη αυτός, άρκει νά ζήσει η Ρόζα.

«Ω, πώς χτυπούσε, πώς σπαράζοταν ή καρδιά του νά τήν βλέπη ακίνητη στό κρεβάτι, έτοιμοθάνατη, άχνή καί σδυομένη αυτή, τή λατρεία του, πού ώς τὰ χτές άκόμα έλαμπε κι' άστράφαι από έμορφιά, πού χάροταν κανείς νά τήν βλέπη, με τό χαμόγελο τής καλοσύνης στό

πρόσωπο, με τὰ τριαντάφυλλα τής ύγείας στα μάγουλα...

«Ο γιατρός καί οι νοσοκομοι έτοιμάσαν γρήγορα-γρήγορα ότι χρειαζότανε γιά τή μετάγγιση. Δοκίμασαν τό μηχανήμα άν λειτουργούσε καλά, έκαμαν άπολύμανσι στό μπράτσο τού νέου καί τόν έφεραν κοντά στό κρεβάτι τής Ρόζας.

«Όταν τού έβάρευσαν τό σωλήνα τού μηχανήματος στην κλείδασι τού βραχίονος, όταν αισθάνθηκε τό αίμα του νά τρέχη άπ' τις άρτηρίες καί τις φλέβες του καί νά κυλάη στις φλέβες καί στις άρτηρίες τής αγατίας του, ό Άνδρέας έννοιωσε τήν καρδιά του νά χτυπάη με συγκίνηση, μιά συγκίνηση άλλοίωτη, πού πρώτη φορά τήν αισθανότανε...

«Σ' όλο αυτό τό διάστημα ή μητέρα τής Ρόζας στέκοταν πλάι στόν Γαλάζη βαθειά συγκινημένη. Τόρα πού γνώρισε τό νέο, τόρα πού βίλετε με τὰ ίδια της τά μάτια τή θυσία του καί τή μεγάλη του καλοσύνη, δέν δικαιολογούσε καθόλου τήν άώτηρησότητα τού άνδρός της απέναντί του, απέναντί τής Ρόζας.

«Ο Λαμπίρης είχε άπομείνει στό γραφείο τού γιατρού. Ήσχυμένος σέ μιά πολυθρόνα, κρατούσε τό κεφάλι του άνάμεσα στα χέρια του, βουβός, σκυθρωπός, βαρυσυννεφισμένος.

«Ήθελε νά σοβή ή κόρη του, μιά όχι έτσι. Η έπέμβασις τού Γαλάζη τόν έξαγορίωνε. Δέν μετανουόσσε καθόλου πειά γιάν έθαλε νά τόν σκοτώσουν. Η ένγεννή θυσία τού νέου δέν ξεηρόθαιζε.

Πάλι καλά όμως πούθαν έτσι τά πράγματα, πού τελείωσε ή ιστορία αυτή με τήν επέμβασι τού γιατρού. Ο ίδιος δέν δέχτηκε τίποτα, δέν άνέλαβε καμιά ίσχυροέωση απέναντι τού νέου. Θά ήταν σκεντεπός έν τάξει αίριο, όταν ή Ρόζα γινότανε καλά, άν τής έδίδλωνε ρητά πώς δέν έπρεπε νά ξαναδη τό ζυγογράφο, άν έξακολουθούσε τό άγριο κινήγητό του ενάντιον τού Γαλάζη...

«Όταν ή μετάγγισις τελείωσε, ό γιατρός διάταξε νά μεταφέρουν τόν Άνδρέα σ' ένα κρεβάτι.

«Ο Άνδρέας όμως δέν δέχτηκε. Έννοιωσε μεγάλη έξάντλησι, μιά ή χαρά του γιά ότι έλαμπε ήταν τόσο μεγάλη, πού τόν μεθούσε, τούδινε δυνάμεις νά τὰ βάλη μ' όλο τόν κόσμο.

«Άρμισε νά τού δέσουν τό χέρι, τοψήλινταν τό έγκλημα τού προσώπου καί τοιμάστριχε νά φύγη.

«Ο γιατρός θέλησε νά τόν έμποδίση.

— Αυτό που κάνετε, τού είπε, είναι παράλογο, είναι επικίνδυνο. Έχάσατε τόσο αίμα. Έπί πλέον φέρετε ένα αρκετά σοβαρό έγκλημα στο πρόσωπο τό όποιο δέν θέλετε νά μάς ξεηγήσετε πώς τό πάθετε. Πρέπει νά μείνετε τή νύχτα αυτή τούλάχιστον στην κλινική. Μην παίζετε με τήν ύγεια καί τή ζωή σας, κύριε Γαλάζη. Αυτό που έκάνανε άπόψε ήταν πολύ ένγενές καί γενναίο εκ μέρους σας. Φροντίστε λοιπόν καί γιά τόν έαυτό σας λιγάκι. Θέλετε νά πάθετε ιστορίες, χωρίς λόγο;...

«Στις παρακλησεις τού γιατρού έννοσε κι' ή μητέρα τής Ρόζας τις δικές της.

«Πήρασαν τό Γαλάζη, τοψήλινε τὰ χέρια μέσα στα δικά της καί τού είπε:

— Παδί μου, κάμε μου έμένα τούλάχιστον τή χαρά. Δέν θέλω νά πάθης κανένα κακό εξ αιτίας τής θυσίας που έκαμες. Άν αγαπάς τή Ρόζα, άν θες νά έννοήττε μιά μέρα καί νά εύτυχήσετε, φρόντισε λίγο γιά τή ζωή σου. Άν πάθης τίποτα, ή Ρόζα, πού τής χάρισε απόψε τή ζωή, θά πεθάνη από τή λύπη της. Θεωρήσε με μητέρα σου, Άνδρέα, κι' άκουσε τήν παράκλησι πού σου κάναω...

«Η συγκίνηση τού Γαλάζη ήταν τόση, πού δέν μπορούσε ν' άπαντήση. Η γλώσσα του είχε δεθί.

(Άκολουθεί)



«Ο Άνδρέας σωριάστηκε κάτω άναίσθητος...»