

ΞΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΜΙΡΜΠΟ

# Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ



Είχα πάει να επισκεφθώ το φίλο μου ζωγράφο Φίλιππο Γκρασώ, έναν ημίλο, αδύνατο και γλυκό άνδρα, με πρόσωπο λονεμένο κι' άφανισμένο από τις ρυτίδες. Ο Γκρασώ ήταν κομψός και το ελάχιστο τον αυτό τον έκανε αδέξιο, λίγο ντροπαλό και δειλό. Από τη ζωή του δεν ήξερα τίποτε, εκτός του ότι ήταν παντρεμένος κι' ότι δεν έβουθε μαζί με τη γυναίκα του.

— Όταν έμπηξα μέσα στο άτελεί του, ο Γκρασώ έγραζόταν μπρός σ' ένα μεγάλο πίνακά του.

— Μην το κινάτε! μου είπε κοκκινίζοντας. Είνε τόσο άσχημος!

— Γιατί άσχημος!... του απάντησα. Απειναντίας...

— Ω! μη μου κάνετε κομπλιμέντα, σάς παρακαλώ. Ξέρω... ξέρω καλά ότι δεν είμαι καλός ζωγράφος.

Και, αποθνήσκοντας τα πινέλα του σ' ένα τραπέζι, έξακολούθησε:

— Και όμως θα ήθελα τόσο πολύ να είμαι κα' ός ζωγράφος!... Μα είμαι ένας δυστυχισμένος κομψός... Δεν άκονώ ούτε ότι τραγουδάει, ούτε ότι κλαίει... Δεν άκονώ τίποτε... "Όλα γύρω μου είναι βουβά. Κ' έπειτα... Είμαι τόσο δυστυχισμένος!... Έλατε... έχω να σάς δείξω κάτι, κάτι που δεν το έχω δείξει σε κανένα...

Και τράβηξε στο βήθος του άτελεί του, όπου οι πίνακες ήταν άραδιασμένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Πήρε έναν απ' αυτούς και, καθώς τον ξεσκόνιζε, μου είπε:

— Πολλές φορές θέλησα να κόψω αυτή την εικόνα, γιατί με βασανίζει, με σκοτώνει... Χθές άκόμα, δεν ξέρω τι με συγκράτησε και δεν την κατέστρεψα... Αλήθεια, πώς την βρισκατε;

— Εγώ ήμουν γοητευμένος, θαυματομένος, κατάπληκτος. Τόσο, ώστε του απάντησα ηλίθιος:

— Μα είναι δική σας αυτή η εικόνα;

— Αυτό σάς ξαφνάζει;... Δεν είν' έτσι; μου είπε αυτός χαμογελώντας θλιβερά. Μα κι' εγώ άπορο πώς μπόρεσα κι' έκανα ένα τέτοιο άριστούργημα... Βλέπετε τη χείλη, τη χέρια, τη μάτια, τη σάρκα!... Είν' ή γυναίκα μου... Καταλαβαίνετε;...

Και, λέγοντας αυτό, ανάβηξε σε δάκρυα:

— Ω! κλαίω... είπε σε λίγο... Άκούστε δα μου για να καταλάβετε την άφορη μου δακρύων μου... Άκούστε την ιστορία μου...

Και άρχισε να μου διηγείται:

— Η μητέρα μου που ήμυνε χήρα ένα χρόνο μετά το γάμο της, με άνεδρεψε με πολλές δυσκολίες, γιατί ήμουν από παιδί κακασυλός. Αιτή με πήγαινε μόνη της στο σχολείο, γιατί δεν ήθελε να μ' έμιστευθί ή κανένα... Δεν με άφινε να έχω συναναστροφές και έτσι, εκτός από τις ώρες του σχολείου, βρισκόμουν άμοιος κοντά της, πράγμα που μ' έκανε λίγο ήγριο και δειλό. Από παιδί, μου άρεσε να σχεδιάζω κι' ή ζωγραφική μ' ενθουσίαζε... Η μητέρα μου που ήθελε, έξ αιτίας της ήγείας μου, να κάνει, μεγαλώνοντας, μία δουλειά ήσυχη και όχι κομραστική, ένεθάρρυνε τις καλλιτεχνικές αυτές κλίσεις μου και έτσι έγινε ζωγράφος. Έξακολούθησα ώστόσο και μεγάλος παιά να ζω με τη μητέρα μου, ή όποια με χάρδιε και με περιποιόταν πάντα σαν ένα μικρό παιναγμαμένο κοριτσάκι και ήμουν έντυχιμένος κοντά της... Έπειδή δεν είματε πλούσιος, κατούθωσα, με το μέσον ενός βουλευτού, να διοριστώ καθηγητής της ζωγραφικής σε κάποιο σχολείο. Και, όταν τελείωνο το μάθημά μου, πήγαινα σ' έπαιονα τη μητέρα μου από το σπίτι των φίλων μας Ραμπαρού, όπου συνθίβιζε να περνάη τη βραδυά της. Η ζωή κλιόσεως έτσι γλυκά, γαλήνια, γεμάτη έλπίδες πρός το μέλλον, γιατί κανείς δεν άμφεθάλε τότε ότι γρήγορα θα γινόμουν μέγας καλλιτέχνης... Ένα χρόνο μάλιστα, στο Σαλόν, μου έβουσαν το δεύτερο βραβείο για τα έργα που είχα έκθεισει. Αυτό ήταν για μένα και τη μητέρα μου μία μεγάλη χαρά, έλω συγχρόνως, στην οικογένεια Ραμπαρού, άρχισαν να μιλούν σοβαρά για τη δόξα μου και την έπιτυχία μου... Οι καλοί αυτοί άνθρωποι είχαν μία κόρη, τη θεοποιίδα Κλοτίλδη, μία γοητευτική ξανθή παιουόλα, με χαμόγελο άγγελικό, την όποιαν άγαπούσα και την όποια, ύστερ' απ' την έπιτυχία μου αυτή, παντρεύτηκε. Από τη στιγμή που ή Κλοτίλδη, ή τόσο όμοια, συγκρατηάθηκε να γίνη σύζυγός μου, έμεινα του τόσο άσχημου, του άνοιως μεγαλοκίκοι και κομψού, έννοιωσα μία έντυχία τόσο μεγάλη, με έντυμωσάνη τόσο ζωηρή, ώστε ή φτώχη μου μητέρα φοβήθηκε πως θα τρελλαόθω.

Στο σημείο αυτό τα δάκρυα έντειξαν το ζωγράφο και τον έκαναν να σταματήσει. Έμεινε.

μερικά λεπτά σιωπής κι' έπειτα έξακολούθησε:

— Έκθής μετά το γάμο μου, προς μεγάλη θλίψη της μητέρας μου, την άφησα και πήγα να έγκατασταθώ μαζί με τη νέα μου οικογένεια. Αιτός άλλοστε ήταν ο πρώτος όρος που μου έθεσαν οι Ραμπαρού και τον όποιον εγώ δέχτηκα... "Αν και ή γυναίκα μου, μου φερόταν πάντα με γλυκύτητα, γρήγορα ώστόσο κατάλαβα ότι το μόνο άσχημα που της ένέμενε ήταν μ' ακατανίκητη άπέχθεια. Τότε εγώ, που ήμουν σινηθημένος στα γλυκά χάδια της μητέρας μου, που ήμουν σινηθημένος να ζω μέσα στη στοργή και τα αισθήματα, έννοιωσα μία άτέραντη θλίψη και μία μεγάλη μοναξιά να με ζώνη. Μα έλεγα μέσα μου ότι γρήγορα, με την άγανάη μου και την άφοσίος μου, θα κατούθω να νά μπώ μέσ' στην κλειστή για τη λατρεία μου καρδιά της γυναίκας μου. Έρωματάθω κατέγραφα στην τέχνη μου... Άλλοίμονο! γρήγορα κατάλαβα πως δεν ήμουν καλλιτέχνης και ή παρατήρησις αυτή μ' έκανε διπλάσια δυστυχη. Έπι πλέον, ο κόσμος έλεγε άρχισα να με ξεχνάη και οι πίνακές μου δεν πουλιότουσαν πια... Η έφιμεριδής άλλοτε μιλούσαν για μένα, προβλέποντας το λαμπρό μου μέλλον, τώρα έσοπαυαν... Και, άλλοίμονο! δεν ήμωνα πλούσιος... Έλεγα χάρσει τη φαντασία μου, μου ήταν αδύνατο ότι μόνο να συλλάβω τίποτε, άλλ' ούτε να έντελέσω... Μόλις έπαυονα τα πινέλα μου να ζωγραφίσω, το χέρι μου στεκόταν σαν να είχε πάθει άγκάλισμα... Ημουν κομψός και θέλησα να γίνω ζωγράφος!... Τι τρέλλα!... Μήπως κι' ή ζωγραφική δεν είναι μουσική, μία μουσική όραση και άπτή; Και τι άλλο είναι ή φάσις παρη ή θεία ένοχρήστρωσις των χρωμάτων και των σχημάτων;... Και ήμουν κομψός!... Από τότε το σπίτι μου έγινε για μένα μία κόλασις... Κάθε μέρα, κάθε όρα, κάθε στιγμή άνοιγα τις προσβολές, τις μομφές και τις άβιτες και άνανόδρες κοροδιές, τις οικογενείας της γυναίκός μου, ή όποια δίνοντας μου την Κλοτίλδη έλεγε πη: «Ένας ζωγράφος σημαίνει δόξα, πλούτο, έπιτυχία... Ο δικός μας είναι κομψός, άσχημος, γελοίος... Μα τι σημασία έχει αυτό;... Μέσα σ' ένα χρόνο θα είναι ένδοξος σ' έμεις θ' αποχτήσουμε το μέγαρμό μας, θα γίνουμε πλούσιος και περιζήτητος. Θα έχουμε τις τουαλέτες μας και τ' άμάξις μας και θα δίνουμε μεροσύνη και συγκεντρώσεις... Μα κανένα απ' δα' αυτά τα όμοια τους όνειρα δεν είχε πραγματοποιηή. Άντι αυτών, απειναντίας, έλεγε οθή ή φτώχεια και ή άθλιότης... Έτσι ή ζωή μου ένινε ένα φρικώδες μαρτύριο... Εκτός των προσβολών και των ύβρεσων, ή γυναίκα μου και οι δικοί της δεν μιλούσαν για τίποτε άλλο παρά για τους καλλιτέχνης που γινότουσαν πλούσιος και ένδοξοι. Η γυναίκα μου μάλιστα μου φερόταν πού σκληρά απ' όλους. Μοι μιλούσε έπίτηδες, πολύ σιγά για να μην την άκούω και να την παρακαλώ να επαναλαμβάνη τα λόγια της. Και όσο αυτή με μεταχειριόταν έτσι, τόσο περισσότερο εγώ την άγαπούσα. Ποτέ δεν μου άπθιρνε ένα χαμόγελο...

Το πρόσωπό της μπροστά μου ήμυνε άπαθής σαν πέτρα... Τα μάτια ήσαν νεχρά και τα χείλη της ζωής καμιά έκφρασι... "Ω, αν τοπλάχιστον μπορούσα ν' άφροσώθη στην τέχνη μου!... "Ω, αν μπορούσα να δημιουργήσω τίποτε!... Μα όχι!... Είμαι άνίκανος!... Δεν είμαι τίποτε!... Δεν αισθάνομαι τίποτε, δεν βλέπω τίποτε!... Ηροστάθωσά να άποδώσω με τα χρωμάτα, να δώσω μία μορφή σ' αυτή την όδνη που με βασανίζει... Μα δεν μπορέσα... Έξη δολόλιχη χρόνια έμεινα μαζί με τη γυναίκα μου και, στο διάστημα αυτό, τα δάκρυά μου δεν έστέγγιζον ούτε μία μέρα... Και στο τέλος, εκείνη έφυγε, με άφρησε... Με άφρησε χωρίς να πη μία λέξη σε μένα πη την ελάτρευα... Ένα βράδυ, γυρίζοντας, βρήκα το σπίτι άδειαν! Ούτε ένα γράμμα της δεν μου ήχε άφρησι για να μ' αποχατηθώ! Και εκείνη δεν έπίστρεψε ποτέ πια... Έγκατέλειπα τότε κι' εγώ με τη σειρά μου το σπίτι και έθανώγισα κοντά στην φτώχη μου μητέρα... Μα ή άγάτη της με καταδίωκει πάντα και με βασανίζει... Δεν κοιούμαι πια... Οκάλιπρος τις νύχτες μου τις βραδύς γυρίζοντας στους δρόμους σαν άδέσποτος σκύλος... Και όταν βλέπω καμιά γυναίκα σιλωρτά να περνάη κοντά μου, τρέχω πίσω της νομίζοντας πως είναι αυτή...

— Και τι λογαριάζετε να κάνετε τώρα; τον ερώτησα. Τα μάτια του πήσαν τότε μία άλλοιάτη έκφρασι ερεθισού, σκέφθηκε μερικά λεπτά κι' ύστερα ετραύλισε: — Να την σκοτώσω, να την σκοτώσω, να την σκοτώσω!... Μα θα το κάνω αυτό, όταν πεθάνη ή μητέρα μου... Γιατί, θα το καταλαβαίνετε καλά, δεν μπορώ να προσέσω στις τόσες θλίψεις της άγίας αυτής γυναίκας και την όδνην ότι ο γυός της είναι δολοφόνος.

ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΜΙΡΜΠΟ



Τα μάτια του ήσαν άλλοιάτη έκφρασι, σκέφθηκε λίγα λεπτά κα!...

