

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ GRIMM

ΤΑ ΕΦΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ



Ήτανε μιά φορά κ' έναν καιρό ένα άντρώγινο που είχε έφτα άγόρια, μα δεν είχε κανένα κορίτσι. Μέρα μιά νύχτα λοιπόν παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει κ' ένα κοριτσάκι, όπως στο τέλος έφτασε και η ποθητή αλήμερα και το άνοιξο τους πραγματοποιήθηκε. Άποχτησαν ένα κοριτσάκι.

Μα το μωρό ήτανε τόσο γλυκό και τόσο ζήτρονο και φανότανε τόσο αδύνατο κ' άρωστημένο, που τ' ά γονικά του χάσανε κάθε έλπιδα, άσ' την πρώτη στιγμή που το είδαν.

Τόση μάλιστα ήταν η άπελπισία τους, που ο πατέρας έστειλε άμέσως στη βόσκη να φέρουν νερό για να βαμτίσουν το μωρό, μήπως τους πεθάνη αδάρτιστο.

Έτσι άν λοιπόν και τ' άφτα άγόρια να φέρουν νερό, μα στη βόσκη καταωθήσανε που να πρωτοζατήρη το ναυάκι και στον ναυάκι απάνο το ναυάκι έπεσε άσ' τ' ά χέρια τους κ' έστεισε.

Τ' άφτα παιδιά μέινανε τότε στη βόσκη και δεν ξέφανε τί να κάνουν. Κ' ο πατέρας περιμένε στο σπίτι το νερό, περιμένε, μα το χάσνε. Άσ' τ' ά παιδιά του δεν φανότανε κανένα. Τέλος έχασε την έσομηνη του και είσε:

— Σίγουρα θα ζήσει πάλι τα παιχνίδια κ' θα ξέφασε το νερό. Και επειδή φοβόταν πως το μωρό θα πεθάνε αδάρτιστο, στο θυμό του απάνο καταράστηκε τα παιδιά του:

— Μα που να γίνονε και τ' άφτα μωρά κοράκια! φώναξε.

Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει τα λόγια του, κ' άκουσε ένα φτεροθύσημα απάνο άσ' το κεφάλι του. Σήκωσε τότε τα μάτια του και είσε έφτα κατάνιαρα κοράκια να πετούν ψηλά και να κάνουν βόλτες στον άέρα. Κατάλαβε άμέσως τότε ότι η κατάρα του έπιασε και λειπήθηκε πολύ, μα ψηρηγορήθηκε γρήγορα, γιατί η κόρη του, όχι μόνο δεν έπαθε τίποτα, αλλά και άρχισε να διναίνονη μέρα με την ήμερα κ' όσο πήγαινε πάγαινε κ' όμορφαινε...

Πέρασαν έτσι κάμποσα χρόνια. Σ' όλο αυτό το διάστημα οι γονείς του κοριτσιού δεν του φανέφονε ποτέ την ιστορία των αδερφιών του. Σάν μεγάλωσε όμως το κορίτσι κ' άρχισε να βγαίνει έξω, άκουσε τους γειτόνους να λένε πως αήτη ήταν η άφορημική γάδην των τ' άφτα παλληκάρια. Παραξενεύτηκε πολύ το κορίτσι σαν άκουσε αήτη την κατηγορία και ρώτησε γιατί την κατηγορούσαν. Έτσι έμαθε όλη την άλήθεια.

Η ιστορία του χαμού των αδερφιών της την λήπσε κατακάρα κ' άρχισε να σάλλογηται πάλι πως θα μπορούσε να διορθώη το κακό που κ'άνει. Πήγε λοιπόν στη μάνα της και στον πατέρα της, τους έλεγε πως τάχε μάθει όλα, τους ρώτησε αν ξέφανε που βρίσκονταν τ' αδέρφια της και τους φανέφωσε πως είχε άποφάσι να πάη να τ' άβρη. Οι γονείς της, οι καθμένοι, της είπανε τότε πως τ' αδέρφια της είχαν γίνει κοράκια, πως είχανε πετάξει μακριά και πως του κίνου θάρραχε να τ' άβρη. Και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσαν να μείνη μαζί τους. Μα το κορίτσι δεν ήθελε κ' άναστή τίποτα.

— Όχι, έλεγε, θα πάω να βρω τ' αδέρφια μου. Ποιος ξέρει, ίσως καταφάρο και τ' ά λειθερωσώ άσ' την καλή του μοίρα, ίσως τ' άξαναώω και πάλι ανθρώπους.

Και μιά νύχτα σηκώθηκε κορυφά, άνοιξε την πόρτα κ' έφυγε, χωρίς να την ιδη κανείς. Μαζί της δεν πήρε παρά μονάχα ένα δαχτυλίδι της μητέρας της για ένδυμο, ένα κομμάτι φουκι κ' ένα κανατάκι νερό.

Μέρες πολλές περιπατούσε το κορίτσι και παντού ρωτούσε για τ' αδέρφια της, μα πούθενά δεν τάβρισκε.

Κ' έτσι έφτασε τέλος στο κόσμο την άβρη. Έκει, στην άβρη του κόσμου, άντάμωσε πρώτα τον Ήλιο. Θέλησε να τον σταματήση και να τον ρωτήση μιν είχε δη πούθενά τ' αδέρφια της, μα ο Ήλιος ήτανε τόσο έστιας κ' έβγαγε τόσο πολύ, που δεν μπόρεσε ούτε να ζυγώση κοντά του.

Τράβηξε λοιπόν το δρόμο της, όπως άντάμωσε και το Φεγγάρι. Μα το Φεγγάρι ήτανε κρύο σαν το πάγο και περιπατούσε βιαστικά, σαν θυμωμένο. Κ' έτσι το κορίτσι φοβήθηκε και δεν τόλμησε να του μιλήση για τον πόνο του.

Τράβηξε λοιπόν το δρόμο του κ' έφτασε τέλος στ' Άστέρια. Αήτ' άν δεν ήταν άγρια και δεν τρέξαν βιαστικά σαν τον Ήλιο και το Φεγγάρι, αλλά καθόντουσαν το καθένα σ' ένα μικρό άσημένιο σκαμνάκι. Πρώτος ο Άδγερινός, που καθότανε στη μέση των άστεριών, σηκώθηκε, ζωρέθηκε την κόρη μ' ευγένεια και την ρώτησε με καλοσύνη τί ήθελε στα δικά τους μέρη, τόσο μακριά άσ' τους ανθρώπους. Κ' άμα άκουσε πως η άγάπη για να χαμένα αδέρφια της την είχε κάνει να φτάση ίσαμε κει, ο Άδγερινός της έδωσε ένα μικρό κοκα-

λάκι και της είπε: — Πάρε αυτό το κοκαλάκι κ' έξακολούθησε το δρόμο σου. Βλέπει εκείνο κει το βουνό, εκεί μακριά, που γυαλίζει σαν άσημένιο; Αυτό το βουνό εν' όλο άπό κοκαλάκια. Έκει μέσα θα βρης τα έφτα αδέρφια σου. Μόλις φτάσης στο βουνό, που θα σ' άθετώση η λάμψη του, θα δής μπροστά σου μιά μεγάλη σιδερένια πόρτα. Μονάχα μ' αυτό το κοκαλάκι θα μπορέσης κ' άνοιξης την κλειδαριά της. Πρώτ' όσον είπες...

Το κορίτσι πήρε τότε το κοκαλάκι, εύχαρίστησε τον καλό Άδγερινό για τις άμοιρες του, τόλμισε το κοκαλάκι μέσ' στο μαντίλι της για να μιν το χάση, κ' έξακολούθησε το δρόμο της, όπως έφτασε τέλος στο κρυστάλλινο βουνό, που σκόρπησε τη λάμψη του ίσαμε τ' άστέρια. Άμέσως τότε φάχτηκε να βρη το κοκαλάκι του Άδγερινού, μα μόλις άνοιξε το μαντίλι της είσε πως το κοκαλάκι της είχε πέσει στο δρόμο κ' είχε χαθή...

Τι θάκανε τότε, χωρίς κοκαλάκι; Να γρησίη πίσω, τόσο δρόμο, κ' αρωτήρη των καλών Άδγερινό; Μα αυτός δεν της είχε πει πως αν έχανε το κοκαλάκι, δε θα μπορούσε να κινή τίποτα.

Κάθισε λοιπόν, η φτωχή κοπέλλα, σε μιά κρυστάλλινη πέτρα, πούταν κει κοντά, κ' άρχισε να κλαίει...

Καθώς έκλαγε, η σιδερένια πορτα του βουνού άνοιξε άξαφνα και φάνηκε στο κατώφλι ένας μικρός νάνος.

— Ο νάνος, μόλις την είδε, της ρώτησε:

— Τι έχεις, κόρη μου, και κλάεις;

— Ψάχνω να βρω τ' αδέρφια μου, τα έφτα κοράκια, που άποκόρηθησε το κορίτσι.

— Τα κοράκια που ζήτης, της είπε ο νάνος, ζουνται μόνο το βουνό. Όπου κ' αν είναι λοιπόν τα φράσονε, γιατί είνε άργά πλιά.

— Αν ήλιος, έλα μέσα να περιμένει.

Το κορίτσι πέρασε τότε τη σιδερένια πόρτα, μπήκε μέσ' στο κρυστάλλινο βουνό και βρέθηκε σε μιά μεγάλη κώμαρα, που οι τοίχοι της ήτανε φτεροθύη! Στη μέση άπηχε ένα μεγάλο τραπέζι.

Κάθισε λοιπόν το κορίτσι σ' ένα πάγκο και περιμένε. Ο νάνος άρχισε να σιδώνη τραπέζι. Έβγαζε στο τραπέζι έφτα πιάτα κ' έφτα ποτήρια κ' έκάνονε το φαί.

Τότε το κορίτσι πήγε κοντά στο τραπέζι, έφραγε μιά μικρά άπο κάθε πιάτο κ' ήπε και μιά γουλιά άπο κάθε ποτήρι. Στο τελευταίο ποτήρι άφισε να πείη μέσα το δαχτυλίδι της μητέρας της, που είχε πάρει μαζί της.

Δεν είχε καλά-καλά τελειώσει, όταν άκουσε άπεξο ένα δυνατό φτεροθύσημα.

— Νά, τα έφτα κοράκια φτάσανε! είπε τότε ο νάνος και πήγε κ' άνοιξη την πόρτα.

Μόλις την άνοιξε, έφτα μωρα κοράκια φτεροθύσαν μέσα. Ήτανε και τ' άφτα πολύ πεινασμένα και χωρίς να κινάβουνε γύρω τους, καθόσαν άμέσως να φάνε και να πιούνε. Μόλις όμως καθόσαν στο τραπέζι και είδανε το φαγι τους περιγαμμένο, άρχισαν να ρωτάνε τόνα τάλλο:

— Ποιος έφραγε άσ' το πιάτο μου; Ποιος ήπε άσ' το ποτήρι μου; Άνθρωπος έχει μπει έδω μέσα!...

Είσε τότε το τελευταίο άσ' τ' ά κοράκια το δαχτυλίδι μέσα στο ποτήρι του, το γνώρισε πως ήταν της μητέρας του και είσε στ' άλλα κοράκια:

— Εύχαριστήστε, παιδιά, το Θεό. Σίγουρα η αδερφούλα μας είνε δω!...

Όταν τ' άκουσε αυτό η κοπέλλα, πούχε κρυφτεί πίσω άσ' την πόρτα και περιμένε κ' άνοιξη τί θα λέγαινε, πετάχτηκε απάνο. Και σαν την είδαν τ' ά κοράκια, λειθάρω άμέσως τ' ά μάγια, που τ' ά κούτασαν όμνενα τόσον καιρό, και γίνανε πάλι παλληκάρια.

Και τότε τ' ά όφτα αδέρφια άγκαλιαστίσανε, φίληθήσανε και κινήσαν όλα μαζί για το χωριό τους. Και στο δρόμο, περνώντας, δεν ξέφασε να εύχαριστήσουνε και τον καλό Άδγερινό, που τους είχε στείλει την αδερφούλα τους και τους είχε έτσι λειθερωσεί...

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

ΚΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΜΜΟ

Κάτο στον άμμο του γυαλό μιά μέρα μακριά
(της
έκει που μόνος έστεικα έγραφα τ' όνομά της.
Χωρά στο πρώτο κήμα
που τ' όνομά της ηρε έκει κ' άς ηρε έκει
(και μνήμη!
K. ΠΑΛΑΜΑΣ

