

— 'Όποτε έτσι νομίζετε ; Δεν είμαι ό κ. Ντελάντ ;
 — Ναι, δεν είστε, γιατί τόν κ. Ντελάντ είναι τήν άνοχη νά τόν γνωρίσω. Αύτός είναι μελαγχρόνιος, σείς είσθε ξανθός, αύτός έχει μουστάκια κ' έσεις είστε ξυρισμένος. Τέλος αύτός είν' ένα γουρ..., ενώ σείς φαίνεστε ευγενής κήριος...

— Έκείνη τή στιγμή, άκούγοντας τή συζήτηση, μπήκε καί ή κ. Χαρντουέν στό σαλόνι καί έπεθεβαίωσε τά λεγόμενα του συζύγου της.

— Επειδή όμως ό Ντελάντ έπέμενε πώς είναι ό... Ντελάντ, στό τέλος οι δύο συζυγοί ενώσαν πώς έχουν νά κίνοιν με ταίρια.

— Ολόκληρη αύτή τή σσηνή τήν είχε παρακολούθησει, χωρίς νά μιλή, καί κάποιον άλλο πρόσωπο : ήταν ή δις Λουκιλλή Κλάφενς, άδελφή της κ. Χαρντουέν, γοητευτική κόρη, δεκαεπτά χρόνων.

— Φευγάτε σείς, είπε με χαμηλή φωνή ή νέα στους δύο κυριους, που τά είχαν χάσει, καί άφήστε με έμένα νά τά κανονίσω.

— Όταν ή Λουκιλλή έμεινε μόνη με τό μυθιστοριογράφο, του είπε άδίστακτα :

— Κίριε Ντελάντ !

— Αύτός τήν εκότταξε ξαφνιασμένος που τόν καλούσε με τόνομά του καί τής είπε :

— 'Όποτε σείς μ' αναγνωρίζετε ;

— Ξέρω, τού άπάντησε αύτή, τό μυθιστοριογράφο Πέτρο Ντελάντ, τού όποιου διάβασα τό τελευταίο έργο : «Τό μυθιστόρημα μιας νέας». Έρωσθενα μάλιστα νά τού γράψω, γιατί μ' έκανε νά χάσω πολλά δάκρυα. 'Ω ! πόσο με συνεζήλησε...

— Καί ή συζήτηση αύτή έξακολούθησε, παίνοντας αγά-αγά τόν τόνο έκμισθό-ύσεως. Ξαφνιασμένος, ειρωσιτημένος πού έβρισκε σ' αύτή τήν ώραία κόρη τόση λεπτότητα γούστου καί αντίληψη, ό μυθιστοριογράφος νόμισε πώς είχε μπροστά του τήν ήρωίδα του έργου του καί δεν άντελήθη τότε πέρασε ή ώρα. Γι' αύτό ή συνομιλήτοιά του φρόντισε νά τόν ειδοποιήσει σχετικώς.

— Καί τώρα, δεσποινίς, τής είπε, θά μού πητε τή λύση τού άνίγηματος που μ' έφερε εδώ, πράγμα, για τό όποιο δεν μετανοώ, γιατί είχα τήν ευτυχία νά σας γνωρίσω ;...

— 'Ω ! κίριε... Όχι κ' έγώ δεν τήν ξέρω, άν καί βεβαιώθηκα ότι είστε πραγματικά ό Πέτρος Ντελάντ... Θά φροντίσω όμως νά τή μάθω... Έλάτε πάλι αύριο...

— Καί ό μυθιστοριογράφος ξαναπήγε τήν επομένη, καί τή μεθεπομένη καί... *

— Ένας μήνας είχε περάσει όταν ό Πέτρος Ντελάντ έλαβε τό άκόλοιο γράμμα από τό φίλο του ζωγράφο Μάξιμο Ρισά :

«Αγαπé μου φίλε, θά σου κάνω αύθερα μια έξουαλόγηση τήν όπια άνέβαλα από ήλιερα σέ ήλιερα,γιατί αλυθανόμουνα τόν ένωτό μου πολύ έννοχο ένώπιόν σου. Μάθε λοιπόν ότι πρό μνός, μια μέρα, ήρθα στήν έπανόλι σου για νά σέ προσκαλέσω στό γένια της φίλης μου κ. Μαργιέ, ή όποία ήθελε άπαραιτήτως ένα άκομη συνόδειπιούνα, επειδή είμαστε δεκαεφεις στό τραπέζι της. Μά επειδή δέ σέ βρήκα εκεί, μια τραλλή ιδέα μου πέρασε από τό μυαλό. Έπληρα στή θέση σου ένα τυχαίο διαβήτη που βρήκα στό δρόμο μου καί τόν παρουσίασα με τ' όνομά σου. Στήν άρχή αύτός έπαιξε καλά τό ρόλο σου. Τό μόνο που έκανε, ήταν ότι έδωσε διάφορες ύποσχέσεις σέ μερικούς προσκαλεσμένους. Μά, μετά τό φαγητό, τά έκανε θάλασσα. Φταίει τό κρασί που ήπιε... Φταίει ή μεσημεριάτικη ζέση ;... Δεν ξέρω... Άρχισε νά έρωτοτροπή με κάποια κυρία Χαρντουέν... Έκείνη, όταν τό πράγμα πορήγησε, τό είπε τού συζύγου της, δ όποιος, βγάζοντας άμέσως τήν χάρτα του, τήν έδωσε στες άντικαταστάσει σου, λέγοντάς του ότι τήν άλλη μέρα θά τού έστειλε καί τούς μάρτυρές του... Έτσι τά πράγματα μπλέξαν... Μά τί πληροφοσία πειά νά κάνω έγώ ;... Νά τί ειδοποιήσω ; Μού φάνηκε πώς ήταν προτιμώτερο νά τ' άφήσω νά ξεμπλέξουν μόνα τους... Συγχωρήσε με λοιπόν πού σ' άνακίεψα τόσο ήλιερα σ' αύτή τήν άπόθεση... κτλ. κτλ »

— 'Ο ζωγράφος δεν περιέμενε καί πολύ τήν άπάντησή του φίλου του. Ήταν σύντομη καί έγγραφει τά έξης :

«Έγινες άφορητή της μεγάλης εντοχίας της ζωής μου, γιατί χάρις στήν ιστορία που δημιούργησες, γνώρισα τήν άδελφή της κ. Χαρντουέν, τη διδα Λουκιλλή, ή όποία, σέ δεκαπέντε ήμερες γίνεται γυναίκα μου. Σου δίνω λοιπόν ευχαριστικώς τη συγγνώμη μου. Έπειδή όμως μού σφειλεις μια έπανόρθωση άπαταιώ νά γίνης έσθ ό κουμπάρος μου...»

FREDERIC BERTHOLD

ΠΟΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΦΡ. ΣΟΥΛΙΕ

— 'Ατάραχα καί ήρεμα πρós τήν αιωνιότητα. Τά τελευταία του λόγια στους φίλους του. Στή μέση τών αγαπημένων του. Τά λόγια του στό γιού του Βερύ. Τό δαχτυλίδι της κ. Βερύ. 'Ο άποκαρτερισμός πρós τόν πατέρα του. 'Η άρχή τού τέλους. 'Ο θάνατος. Τά έργα τού Σουλιέ. κλπ.

— Μόλις προεβλήθη ό Φρειδερίκος Σουλιέ, ό γνωστός Γάλλος μυθιστοριογράφος, από τήν ύφροσεια που θά τόν έφερε στον τάφο, κατάλαβε άμέσως πώς είχε χαθή γι' αύτόν κάθε έλπίδα ζωής.

— Κατά τή νύχτα της 22ας πρós τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1847 ό άρρωστος συγγραφέας αισθάνθηκε τόν έαυτό του χειρότερα καί ζήτησε άμέσως τό γιατρό.

— Γιατρέ μου, του είπε μιλώντας τόν ειδη, δεν πρέπει νά μού κρύψετε τίποτε. Πείτε μου τήν άλήθεια, έρτασε ό θάνατος ;

— Κίριος εκ τών παριστιαμένων, θέλοντας νά ειδοποιή τό γιατρό ν' άπάντησή, πλήρωσε γρήγορα - γρήγορα τόν άσθενή, τόν έπιασε άπό τό στήθος καί τόν ρώτησε άν κινώνη.

— Δεν κινώνω, άπάντησε άτάραχα ό Σουλιέ, αλλά πεθαίνω !

— Κ' έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα έπρόσθεσε :

— Νά ή άρχή τού τέλους !

— 'Η φωνή του, όταν έλεγε τά λόγια αύτά, δεν έστρεψε καθόλου. Καί όταν άρχισε σέ λίγο ή επανόνοτος άγονία τήν έπέμεινε με θανασιτή ψυχραιμία.

— Άφήστε πειά τά φάρμακα, έλεγε. Δεν θέλω νά πιώ τίποτε. Πάρτε αύτό τό ποικάλι άπό τά πόδια μου γιατί μ' έννοχλεί. Μη με βασανίζετε περισσότερο, αφήστε με ήσυχον. Μη ζητάτε νά μού αποσπάσετε τήν προσοχή από τήν ιδέα τού θανάτου, στήν όποία θέλω νά άρρασιωθώ με όλη μου τήν ψυχή.

— Κατόπιν ζήτησε νά πεινε κοντά του όλοι όσους τόν περιποιήθηκαν κατά τό διάστημα της άσθενείας του.

— Όταν έκείνοι περιεπαύωσαν με συγγίνησι τό κρεβάτι, τούς είπε με τήν ίδια πάντα άταραχία :

— Μη φεύγετε από κοντά μου, σταθήτε όλοι γύρω μου, θέλω νά σας ιδώ για τελευταία φορά... Άχ, πόσο άγρεί νύφη ό θάνατος !

— 'Η στιγμή αύτή ήταν έπίσημη κ' ή καρδιάς ό-λουν σφιγγόνταν μπρος στό φοβερό μυστήριο τού θανάτου. Κανένας από τούς παριστιαμένους δεν υποκούσε νά κρατήσει τό δάκρυά του.

— Σας βλέπω, φίλοι μου, σας διακρίνω άκόμα, έλεγε ό Σουλιέ, με γλυκιά σβουμένη φωνή.

— Τήν ίδια στιγμή, γυρίζοντας πρós τόν κ. Βερύ, ό όποιος στεκόταν άπό τ' άριστερό του πλευρό καί τού χάιδευε τό χέρι, του είπε :

— Αύτό τό χέρι, φίλε μου, είναι παγωμένο καί δεν αισθάνεται τά φιλικά σου χάδια. Άν θέλεις χέρι, που νά άνταπαρκαίνε στη θέλησή μου, πάσε μου τό άλλο, που είνε άκόμα ζεστό.

— Όταν έπληρώσαν ή τελευταία στιγμή του, μιά άπερίφραχτη γαλήνη χέθηκε στό πρόσωπό του. Τότε ή κυρία Βερύ ζήτησε νά τού βάλη στό δαχτυλό ένα δαχτυλίδι, λέγοντάς του πώς θά τού τό έπιανε άργότερα.

— Άργότερα ! είπε ό Σουλιέ. Ά, όχι, κυρία μου... Δεν παίρνω ποτέ από πτώμα τίποτε, αύτό θεωρείται ιερουσία...

— 'Ο Βερύ, βλέποντας στό πρόσωπό τού Σουλιέ ζωγραφισμένη τόση άτοφασπισιότητα πρός τό θάνατο, πήρε τό γιού του από τό χέρι καί τόν έφερε κοντά στον έτοιμόθάνατο.

— Παθί μου, του είπε ό Σουλιέ, ό όποιος διατηρούσε άκόμα άκερσία τήν πνευματική του διάγεια, αύτή τή στιγμή βλέπει ένα από τά σοβαρότερα θεμάτια της ζωής. Νά άγαπάς τούς γονείς σου καί νά είσαι καλός με όλους. Όταν δεν θάχεις κίριε κακό κανέναν, θά πεθάνης ήσυχά όπως έγώ... Κίτταξέ με !

— Έπειτα παρακάλεσε τόν Βερύ νά παρηγορήσει τόν πατέρα του, που τόσο πολύ τόν άγαπούσε καί που δεν είχε μωροέσει νά τόν φιλήσει για τελευταία φορά.

— Στο διάστημα που εξακολούθησε μέχρι τού θανάτου του, ό Σουλιέ μονολογούσε κ' όλόένα τέντωνε τ' αύτί του σόν ναθελε νά συλλάβη κάποιους ύπερκόσμιους ήχους.

— Σέ λίγο τά μάτια του συγγραφέως έκλεισαν, τό κεφάλι του έγείρε ήσυχά στό πλάι καί δύο δάκρυα κίνησαν άπό τά μάτια του.

— 'Ο Φρειδερίκος Σουλιέ δεν ήπιχε πειά...

ΣΗΜ. «Μπουκέτος» Στο έλληνικό έ-χουν μεταφραστεί τού Σουλιέ «Τ' άποκη-μονεύματα Διαβόλου», «'Ο Έρωτευμένος Λέων» κ. ά. μυθιστορήματα.

