

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ



ΤΙΣ παραδόσεις και τους θρύλους για στοιχειά, για φαντάσματα και για τόπους εξοικωτών, προτείνουσα θέσι έχει η παρακάτω ιστορία για ένα στοιχειωμένο σπίτι στην Ιρλανδία.

Στό σπίτι αυτό που βρισκείται στην κομητεία του Γουίλκλου, λένε, ότι εμφανίζεται ένα φάντασμα άνδρός, με κατάχλωμη τήν όψη, και με δύο δόντια μεγάλα και γιγντά, που έβλεπουν, σάν χαλιόδοντες από τό στόμα του!...

Γιά τό φάντασμα αυτό, ή παράδοσις, λέει ότι έβγαίνε εδώ και εκατό χρόνια σ' αυτό τό σπίτι, αλλά ότι έπειτα χάθηκε και έτσι όλοι τό είχαν λησμονήσει.

Τώρα όμως φαίνεται πως ξαναφάνηκε και νά πως : Μιά μέρα ο γιός του ιδιοκτήτου εκάλεσε να φιλοξενήσι μερικους φίλους του, στο σπίτι αυτό. Οι φίλοι του ελθαν τη νύχτα τό φάντασμα, ετρόμαξαν και έπεσαν να τό κοινολογησουν. Από τόν θόρυβο που έγινε, επενέβησαν ή αρχές του τόπου, ή όποιος όμως δέν μπορούσαν να βρουν κομμάτι εξήγησι για τό περίεργο αυτό φαινόμενο.

Τό «στοιχειωμένο σπίτι» του Γουίλκλου που βρισκείται σ' ένα έρημικό μέρος, κοντά σ' ένα νεύμα, τό είχε αγοράσει εδώ και δύο χρόνια, ένας κάτοικος του Δουβλίνου.

Όταν ο νέος ιδιοκτήτης που ήταν μανιώδης ψαρράς, πήγε να περάσι τό καλοκαίρι του σ' αυτό, αρχισαν περίεργα πράγματα να του συμβαίνουσαν.

Κουδούνια χτυπούσαν σ' όλες τις κάμαρες κατά μυστηριώδη τρόπο, πόρτες που ήταν κλειστές άνοιγαν αυτόμάτως, έκλειναν με θόρυβο μεγάλα τό παράθυρα, και μορφές περιεργές φαινότανουσαν στις σκοτεινές γωνίες, περνώοντας μέσα από τους διαδρόμους, και από τά δωμάτια.

Η γυναίκα του ιδιοκτήτου ελδε ένα πρωί που ξεκίνησε τρία κηριά ανάμμενα έμπρος στο κρεββάτι της και σάν πέρασαν λίγες ημέρες, ελδε πάλιν έξη ανάμμενα κηριά, γύρω από τό κρεββάτι του οικονομίου τό σπιτιού.

Τά μυστηριώδη αυτά συμβάντα, έχκαμαν τους νοικοκυραίους να τρομάξουσαν και να φύγουσαν τό γρηγορώτερο για τό Δουβλίνο.

Σάν ήσαν τά Χριστούγεννα ο γιός του ιδιοκτήτου, πήρε και άλλους τέσσερες φίλους του και πήγαν να περάσουσαν ρομαντικά Χριστούγεννα, στο «στοιχειωμένο σπίτι» :

— Θέι κάποιος Χριστούγεννα μαζί με τά φαντάσματα ! Έλεγαν χαμαρώνοντας στους άλλους φίλους και συμφοιτητάς του. Έίγαν δε άπόρρα να άποκαλύθουσαν και τό μυστήριο του περιέργου αυτού σπιτιού και των άνεξηγήτων φαινομένων του.

Σάν έφτασαν στο σπίτι, με ένα αυτοκίνητο. Έλεγαν αρχίσει να βραδυάσει. Άνέβησαν επάνω, όταν έξαφνα θυμμήθηκαν πως λησμονήσαν ένα τσαντάκι με τροφές στο αυτοκίνητο και κατέβησαν ένας να τό πάρη. Κάτω όμως, σε μία σπηλιά, γύρω σε τυχαίως τό κεφάλι του, προς τό μέρος του σπιτιού, ελδε, από ένα παράθυρο, τίν κνήμη ενός όπλου να διευθύνεται κατεπάνω του.

Ο νέος έκαμε άμέσως, ένα πλάγιο πτήδημα και κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο.

Από εκεί κυττάζοντας, ελδε μία σκιάδη αλουέτρα να βγαίνει άπ' τό παράθυρο και να φεύγει.

Ο νέος άνέβηκε επάνω ταρανώνως και διηγήθηκε τό επεισόδιο στους φίλους του, οι όποιοι άρχισαν να σχολιάζουσαν τό περίεργο αυτό φαινόμενο. Όταν έξαφνα άκουστήκαν από όλα τά δωμάτια παράξενου θόρυβου, πυροβολισμού, πόρτες ν' άνοιγουν και να κλείνουσαν με μεγάλο κρότο, έπιπλά να άνατρεπώνται και γυαλικά να σπάζουσαν !

Οι νέοι δέν πρόφτασαν να συνέλθουσαν άπ' τόν φόβο τους, όταν παρουσιάστηκε μπροστά τους έξαφνα ένας μυστηριώδης άνθρωπος, με όψη κάτοχη, με έκφρασι μοχθηρή και δύο δόντια έξαιρετικώς μεγάλα, που μοιάζανε με χαλιόδοντες ! Ένας μακρής μανδύας έπεφτε από τις πλάτες του και σεργνόταν κάτω στο πάτωμα.

Οι νέοι φοιτητάι, από τόν τρόμο

τους και την κατάληξή τους, δέν μπορούσαν ούτε να κινηθούσαν ούτε να φωνάξουσαν.

Ο μυστηριώδης εκείνος άνθρωπος, πέρασε τότε από μπροστά τους και στο πέρασμά του όλα τά αντικείμενα του δωματίου άρχισαν να καταρραλάν μπροστά τους με ένα θόρυβο έξαιρετικώς !

Όταν οι νέοι συνήλθαν, έτρεξαν σπυλλιασμένοι από τόν φόβο τους να κρυφτούν στη σοφίτα του δαλιού. Έκει όμως ελδαν κάτω από τους πάγους τό αίμα !

Ο μυστηριώδης άνθρωπος που φορούσε τόν μακρύν μαύρο μανδύα, κρεμότανε από ένα γάντιο του ταβανιού, με τό κεφάλι προς τά κάτω, σάν τή νυχτερίδα !...

Ύστερα από αυτό, οι νέοι φοιτητάι έπεσαν τρέχοντας, να φύγουσαν για τό Δουβλίνο.

Σάν έφτασαν εκεί, άρχισαν να διηγούνται τά παθήματά τους. Ο ένας μάλιστα από αυτούς, που ήξευσε και ζωγραφική, έπηρε ένα κομμάτι χαρτί και έκαμε τό σκίτσο του μυστηριώδους εκείνου ανθρωπίνου με τους χαλιόδοντες. Οι άλλοι τέσσερες συμφοιτητάι του, όταν ελδαν τό σκίτσο, έθαύμασαν την τέχνη του, γιατί έμοιάζε πολύ, με τό πρωτότυπο.

Ο νεαρός τότε φοιτητής, υπερήφανος για τό σχεδιάσμά του, τό έκρυψε στην τσέπη του, για να τό δείξι στον πατέρα του και την άλλην οικογένειά του και τρώβησε να πάη στο σπίτι του.

Βρήκε τους γονείς του να τρώνε και τους διηγήθηκε όλα τά μυστηριώδη γεγονότα που τους συνέβησαν στο στοιχειωμένο σπίτι.

— Τώρα, τούς ελε, θα τόν δητε και σεις τόν φοβερό εκείνον άνθρωπο, τόν κατακίτη, σάν να τόν μακρύν κατάμαυρο μανδύα. Τόν έχω ζωγραφίσει και τό σκίτσο του μοιάζει θαυμάσια, σάν να ήταν φωτογραφία.

Και έβγαλε τό σκίτσο, για να τόν τό δείξη. Μόλις τό άνοιξε όμως έμεινε άναυδος. Τό χαρτί ήταν καθαρό ! Τό σκίτσο ελεγν έξαιρετικώς !...

Έν τώ μεταξύ ένας από τους νεαρούς αυτούς φοιτητάς, έπαθε τέτοιο νευρικό κλονισμό από τόν φόβο του, που έπεσε πολύ άσχημα εις τό κρεββάτι.

Όταν μία έπιτροπή ψυχικών έρευνών πήγε στο «στοιχειωμένο σπίτι» να έξετάσι τό μυστηριώδες φαινόμενο, ο τρομερός άνθρωπος με τά μεγάλα δόντια, δέν εμφανίστηκε μπροστά της.

Τό πρωί όμως που έβλπησαν, ελδαν στα σανάδια του πατωματος, μακρά άγκυρία σάν πύρινα πόδια να επάτησαν εκεί, και άφησαν τά χαμμένα σημάδια τους στο πάτωμα.

Η έπιτροπή έμεινε άκόμα μία νύχτα στο σπίτι αυτό, αλλά τίποτε δέν ελδε πεία. Μόνον τα καπέλα τους, τά όποια ελχαν κρεμάση στο «πορτ-μαντώ», τά βρήκαν τό πρωί, ξεστισμένα !...

Τά φαινόμενα αυτά άναστάσουν τόν γύρω κόσμο και οι γέροι και ή γρηές θυμμήθηκαν όλες τις παλιές παραδόσεις και δοξές από δύο γενεών διηγούντο οι προπατόρες των, για ένα μαλλιαρό άνθρωποειδές όν, με δύο μεγάλα δόντια που έβγαυαν και ούρλιαζε σάν λύκος, στην αυλή του στοιχειωμένου σπιτιού.

Στό ούρλιασμό του όλα τά ζώα τρέμανε και ή έγγυες γυναίκες άποβάλλαν !...

Κάποτε ένας περαστικός παπάς, τούς ελε ν' άνάβουσαν τη νύχτα φωτιές γύρω από τό σπίτι, με έβλα από έλατα δέκα έδων, για να έξαφανισθί τό φάντασμα ή να πάγουσαν τά κακά του. Έκεινο έπεσαν να συμμορφωθούσαν, αλλά σάν έβρουν ή φωτιές και γύρισαν στα σπίτια τους ελδαν ότι σε κάθε σπίτι, ελε και κ' από ένα άσπρόροχο, που άνιχε στο κάθε μέλος της οικογένειας.

Άλλη μία φορά, μία κοπέλλα κυνηγώντας να πάση τη γίδα της, που ελε φύγε κατά τό στοιχειωμένο αυτό σπίτι, μπηκε μέσα στην αυλή. Έκει ελδε ξαφνικά τη γίδα της, να σηκώνεται στα δύο τις πόδια, να τίν άγχαλιάη και να τίν φιλή σφιχτά !...

Από τό φίλημα αυτό αισθάνθηκε ότι της έφευγε όλο της τό αίμα, και από αυτό δέν μπορούσε να συνέλθη πεία.

Τή γίδα τη βρήκαν την άλλην ημέρα στην αυλή, φοσεκωμένη από αίμα και σακαμένη, με τά δόντια καταμέλινα, σάν να τά ελχαν βάψη με μογιά !...

Έπίσης τόν παλιό καιρό, τά ποιλιά που χάνονταν στα δένδρα του σπιτιού αυτού τό δελινό, σάν έπαι, να βραιολεψη ο ήλιος, φορούσαν +...

Ένα τό μυστήριο αυτό μένει άκόμα μυστήρι ο βαθύ και σκοτεινό.

Τό σπίτι έχει πεία ή καταλεφθή και κανένας δέν τολμεί ούτε άπ' έξω να περάση !...

