

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ, ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, ΓΟΗΤΕΙΑ...

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ

Ο ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου).



Διονύσιος Γενναίος άκολούθησε τούς συνοδούς του σιωπηλός. Τέλος, άφου πέρασαν από ένα σιδερένιο, έφτασαν σε μιá καλύβα, που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Μπρός σ' αυτή φρουρούσε ένας άπανοπλος λιπόπτης. Μέσα στην καλύβα στεκόταν όρθοί άλλοι τέσσερες άνδρες, τούς όποιους ό Διονύσιος δέν είχε ξαναδύ ποτέ του.

— Δουτόν, τί θέλετε από μένα; 'Εξηγήθητε μου, τούς ελε σε λίγο.

— Σε κατασκαίειουμε από τό μεσημέρι, τοú άπάντησε ό ένας άπ' τούς δύο πρώτους, που ήταν χειροφύργος, και σε καλούμε να μάς δώσεις λόγο για τη διαγωγή σου. Πού πηγαίνεις;

— Άρνούμαι να σάς εξηγηθώ, ελετε κατηγορηματικά ό Γενναίος.

— Πώς;
— Ναι, τό άρνούμαι. Μολοντί δέν έχω τίποτε να κρυώ, εν τούτοις, δέν μπορώ να λογοδοτήσω παρά μόνο στον έαυτό μου και τό μεγάλο συμβούλιο.

Τότε ό δεύτερος Ουγενότος, που ήταν ό εισαγγελεύς 'Ωβίνος, έτριψε ένα σπύρο, άναψε ένα κερί που είχε στην τσέπη του και παρουσίασε στό Διονύσιο μιá περιγραφή λέγοντάς του:

— Τί εινε αυτό; ρώτησε ό Διονύσιος.

— Διαταγή του μεγάλου συμβουλίου. Άρνεΐσαι και τώρα να δώσης εξήγησης;

— Είμαι έτοιμος να σάς άπάντησω σ' ό,τι με έρωτήσετε.

— Εινε αλήθεια πώς πήγατε σήμερα στον πυργο της 'Εκουένης;

— Μάλιστα.

— Κ' έπειτα στον πυργο Μοντιμορενού;

— Ναι.

— Και για πού λόγο πήγες εκεί;

— Έπληρα με την έλπιδα να βρω σ' ένα άπ' αυτά τά ύπο τον Κοντόσταυλο ή κανένα πρόσωπο της βασιλικής Αύλης.

— Και τί θά τούς άνεκοίνωνες;

— Θά σάς πω την αλήθεια. Είχα άποφασίσει να ματαίωσω την αιχμαλωσία της βασιλείας, χωρίς να ένοχοποιήσω όμως κανένα μέλος της σινομοσίας.

— Και πώς θά τό κατόρθωνες αυτό; τον ρώτησαν ειρωνικά.

— Θάβανα τον Κοντόσταυλο να όρκισθώ πώς δέν θά πρόδινε τό μυστικό ποú θά τοú φανέρωνα, και θά τον άνάγκαιζα να μεταγερισθώ όλη του την τσέπη για να έμπούσι τη Μαρία Στουαρτ να περάσει από τό δάσος Μοντιμορενού.

— Μά από ποú ξέρατε τό μέρος της ενέδρας μας;

— Είχα δη τό δρομολόγιο της βασιλείας.

Οί Ουγενότοι άντηλάξαν ένα άγριο βλέμμα και χαμογέλασαν ψυχρά. "Υστερα από μιá στιγμή ό 'Ωβίνος έβγάλε άπ' την τσέπη του μιá νέα περιγραφή και ελε στό Διονύσιο:

— Άλλοτε είσαστε ένας άπ' τούς άρχηγούς και και σάς εινε γνωστός ή άποφάσεις του μεγάλου συμβουλίου. Ξέρατε διι διατελούμεν εκτός νόμου και έτοιμόνες δέν μπορούμε να εισαγάγουμε σε νόμιμη δική τούς προδότες μας...

— Πώς!... Βρίσκετε προδοτική τη στάσι μου; άνερώνησε έρθεθισμένος ό Διονύσιος.

— Τέλος πάντων, αυτή εινε ή γνώμη μας. Άν σεΐς έχετε άντιθετη, μπορείτε να υπερασπίσετε τον έαυτό σας.

— Δέν έχω άνάγκη να υπερασπισθώ. Θέλω μόνον να σάς εξηγηθώ για να μη με θεωρείτε ένοχο προδοσίας. Έσκέψθηκα τι κακή ιδέα θά εσχημάτιζε ό κόσμος για τούς Ουγενότους, όταν έμφάνισαν πώς έστησαν καρτέρι στό δρομο, για να πηλασησουν μιá γυναίκα περισκήν, και θέλησα να προλάβω αυτό τό κακό. Άλλοτε νομίζω ότι δέν παρεξέβλανα από τούς όρους του καταστατικού μας, και γι' αυτό θά περμένα εν μέρους σας περισσότερη εκτίμησι από πρώτα. Σεΐς όμως βλέπω ότι θεωρείτε την ενεργεία μου αυτή ως έγκλημα.

— Ο 'Ωβίνος όμως, χωρίς να φανή ότι ίποχωρεί στα λογικά επιχειρήματα του Διονύσιου, έβγάλε τό καταστατικό του Σωματείου και διάβασε δυνατά και καθαρά:

«Όποιος εκ των συντρόφων προδώει μν-

στικό των συναθροισών μας ή άντιταχθώ στην εκτέλεσι των διαταγών του μεγάλου συμβουλίου, τιμωρείται με την ποινή που θά κρίνουν δίκαιο να τό επιβάλουν τέσσερες τον συντρόφους μας».

Μόλις τελείωσε την άνάγνωσι ό 'Ωβίνος, γύρισε προς τούς τέσσερους άλλους που στεκόταν όλη αυτή την ώρα σιωπηλοί, και τούς ρώτησε:

— Έσεΐς τί λέτε;

— Ό συντροφός μας Γενναίος, ελετε ένας από αυτούς, υπερασπίσθηκε αρκετά καλά τον έαυτό του, άλλ' αν τον θεωρήσουμε ένοχο, πρέπει να τοú επιβάλλουμε μιá ποινή.

— Ποιά ποινή λοιπόν προτείνετε σεΐς; τον ρώτησε ό 'Ωβίνος.

— Τό θάνατο, άφου ή προδοσία εινε φανερή.

Ό Διονύσιος άκούγοντας αυτά τά λόγια άνεπήδησε εκκληκτος, σαν να μην ήστούε τ' αυτά του.

Τότε προχώρησε ένας άλλος Ουγενότος και ελε:

— Ό Διονύσιος Γενναίος εινε άξιος θανάτου, γιατί δέν ύπήκουσε στις διαταγές του Σωματείου μας!

Την ίδια ποινή έπρότειναν ταυτόχρονης και οι άλλοι πουστεκαν άνάντην λίγο παρέκει.

Ό Διονύσιος τούς εκύτταξε όμως έναν-έναν στό πρόσωπο και ελε δε τι δέν άστεϊόνταν, άπως νόμισε στην άρχή. Τά προσώπα τους ήσαν σωμαρά και τό βρος τους ψυχρό. Άφου λοιπόν κατεδικάσθη σε θάνατο, έπρεπε να περμένα σε λίγο την εκτέλεσι, ή όποια σύμφωνα μ' ένα άρθρο του καταστατικού, θά γινόταν την ίδια στιγμή. Καμμιά έλπιδα σωτηρίας δέν ύπήρχε, όλα πεύά είχαν τελειώσει γι' αυτόν. Στάιρισε τά χείρια και περμένε...

Έκείνη τη στιγμή όμως άκούστηκε ένα σφύριγμα κοντά στην καλύβα και στην πόρτα φάνηκε άμέσως ένας άνθρωπος λαχανιασμένος άπ' τό τρέξιμο. Πήγε κοντά στον 'Ωβίνο και κάτι του ψιθύρισε στ' ατί. 'Εκείνος άμέσως διέταξε την άναβολή της εκτέλεσεως και γυρίζοντας προς τό Διονύσιο τό ελε:

— Άν θέλεις, εινε στό χέρι σου να γλυτώσης τη ζωή σου.

Ό Διονύσιος είχε έξοικειωθώ πεύά με την ιδέα του θανάτου και γι' αυτό περιορίστηκε να ρώτησε μ' ένα άδιάφορο βρος:

— Και τί πρέπει να κάμω;

— Ξέρεις ποιο εινε στό σπίτι σου αυτή την ώρα;

— Η γυναίκα μου και τό παιδί μου.

— Δέν ξέρεις διι φιλοξενούνται μερικοί ξένοι;

— Όχι. Ποιοι εινε αυτοί;

— Η βασίλισσα Μαρία Στουαρτ, οι δύο θειοι της, ό δουξ Λαβίλ και άλλοι άρχοντες.

— Η βασίλισσα στό σπίτι μου! Έκαμε κατάκλητος ό Διονύσιος, ό όποιος έννόησε επί τέλους τί του έλεγαν.

— Μάλιστα. "Οστε δέν τό ήξερες αυτό;

— Όχι.

— Τό όρκίσεσαι;

— Ό λόγος μου ίσοδυναμει πάντοτε με όρκο.

— Καλά. Τώρα για να σώσης τη ζωή σου πρέπει να μάς παραδώσης τη βασίλισσα!...

Ό Γενναίος μόλις άκουσε αυτή την εγκληματική πρότασι, γίνηκε με μιás κατακόφηνος. Συνεγράτησε όμως την άγανάκτησή του και ελε μεγαλοφώνος:

— Γιατί δι; Να σάς την παραδώσω... Άλλά με ποιόν τρόπο;

— Νά, θά γυρίσης στό σπίτι σου και θά κόψεις τις σέλλες των αλόγων, πράγμα που θά καταστήση αδύνατη τη φυγή. Ένωπιματάξυ ήμεις θά έχουμε ειδοποιήσει τούς συντρόφους μας στην 'Εκουένη και στό Μοντιμορενού, θά περνεζαλώσουμε τό σπίτι μόλις σκοτεινιάση κ' έτσι θά αιχμαλωτίσουμε τη βασίλισσα, μαζί με τη συνοδεία της.

Μπορούμε λοιπόν να βασιλεύμαστε στό λόγο σου;

— Μάλιστα.

— Τό όρκίσεσαι στό Θεό και στη σωτηρία της ψυχής σου;

— Όρκίσεμα ή να σάς παραδώσω τη βασίλισσα ή ναθώ μόνος μου να σταθώ με στασιφυμένα τά χείρια να με σκοτώσετε.

— Καλά... Πάρε τό αλόγο σου και μη χάνης ούτε στιγμή. Έπίσης μη ξεχνάς τον όρκο σου.

— Δέν συνήθιζω ποτέ μου να λημονώ. Εκπληρώνω πάντα τις έπισχεσεις μου, άπάντησε ψυχρά ό Γενναίος.

— Έπιτρος λοιπόν. "Ορα καλή!...

(Άκολουθεί).



Μπρός σ' αυτή φρουρούσε ένας άπανοπλος λιπόπτης

