

Η «ΚΥΡΙΑ ΜΑΜΑ»



«Ο! πώς περνάει ο καιρός... πώς φεύγουν τα χρόνια!... Πολύ μικρή άνοιξη, ή 'Ιουλίτσα, είχε άρχισει να τον καττάζει βγαίνοντας απ' το σχολείο της, γιατί τον εφίλασε νόστιμο. Αργότερα, όταν άφησε το σχολείο, τον περιμενε στο παράθυρο. Έσθλωνε την άνοιξη της κοιτίδας και τον έστελινε, χωρίς να την βλέπει, με το χέρι φιλά. Με το αίσθημα αυτό στην καρδιά μεγάλωσε. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καταλάβει ποτέ τίποτε. Γιατί η νέα το θεωρούσε έγκλημα ν' άρνηση να φανή η άγάπη της. Μια μονάχη είχε έλπιδα, ή πως κάθε ζώη: Να μεταγγίσει εκείνος το αίσθημά της.

Έκεινος όμως δεν την έμάντευε την άγάπη της. Έφυγε, έμεινε μερικά χρόνια μακριά και έπειτα ξαναγύρισε. Μά όταν γύρισε, στο μπράτσο του στηριζόταν μια χαριτωμένη νεαρή γυναίκα. Είχε παντοφλή.

Στον κήπο της πλατείας, όπου πήγαινε ή 'Ιουλίτσα κάποτε για να καθήσει με το βιβλίο της, είδε μια μέρα να παίζουν, κοντά στο συντριβάνι όπου είχε καθήσει, δύο μικρά, που τ' άρραζε μια χορδή γυναικονιάτα. Άγαπούσε πολύ τα παιδιά και ρώτησε τη γυναικονιάτα:

— Ποιανό είναι αυτά τα χαριτωμένα παιδιά;

Μά η απάντηση της γυναικονιάτας την έκανε να σάνη άμεσως έπάνο στο βιβλίο της το ξανάθ' της κεφάλι...

Ήσαν διαά του τ' μικρά.

Την άλλη μέρα τα ξαναείδε και πάλι και τ' άφω- νάζε κοντά της:

— Δεν με φοβάσαστε, δεν είναι έτσι; Καθήστε μαζί μου.

Τά πήγε και τ' ά δύο πάνω στα γονατά της και τ' ά καττάζει τριφερά.

— Πώς σας λένε; τ' ά ρώτησε Ξεαφνα.

— Πέτρο, άπάντησε το ένα.

— Ανατρίχασε... Ήταν το όνομά του.

Και αυτό το παιδί, που τ' άλεγαν Πέτρο, πήγε το πρώτο φιλά της...

Από τότε έρχότανε κάθε μέρα για καθότανε σ' εκείνο τον πάγκο, γύρω από τον όπου έβγαζαν τα παιδιά. Έκεινη την αναγνωρίζαν άμεσως, την ευγενική καρδιά, και μόλις έβγαζαν στον κήπο, έτρεχαν να τ' άφιλήσουν. Και στα παιδιάκια φιλά τους, εκείνη νομίζε πως ξανάβρισκε κάτι από εκείνον...

Έγινε φιλενάδα τους, έγινε ή έμπιστή τους, ή καρδιά μιανό τους, όπως την έλεγαν. Τους έδινε νόστιμα μεριά μεζέδες ζουρματίες, χαριτωμένες, γλυκά. Και τ' ά μικρά δεν έφύσησαν ποτέ τους, που ήταν αυτή ή ό- ραία άγνωστη, που τ' ά φιλούσε και που τ' ά παρακολούθησε τριφερά με το βλέμμα όταν έτρεχαν άνάμεσα στις σφόνδες του κήπου.

Πήρασε στο μεταξύ ένας καιρός χειμώνας που είχε έρημώσει τον κήπο. Μά ήθε ο άνοιξη. Τά δέντρα άρχισαν να πρσιανίζουν και πάλι.

Έκεινη ξαναήγχε και καθήσε πάλι στο συνηθισμένο της πάγκο. Κιτάζε γύρω της άνησιχα. Πού ήσαν οι δύο μικροί φίλοι της; Πού ήσαν τ' ά παιδιά του; Γιατί δεν φαίνονταν πουθενά; Γιατί αυτά μονάχα λείπον, ενώ τ' ά πουλάκια του κήπου έχουν ξαναγύρισει όλα;

Μια άγωνία σφίγγε την ψυχή της.

— Μά όχι, είναι αδύνατο... νοσημοποιεί.

Και κάθε μέρα έξακολούει να περιγίνει να καθεται στον ίδιο πάγκο και να κοιτά τ' ά μάτια χαφριμένα στην χαγγελωτή είσοδο του κήπου...

Πέρασαν μέρες. Και Ξεαφνα, να τα!...

Είχε και τ' ά δύο μαζί. Μά μια μικρή χορδέλλα τριγορίζει πένθημα τ' ά μανιάς τους.

Περπατούν άργα και θλιμένα. Είναι άληθινά ένα σπαρακτικό θέα- μα να τ' ά βλέπει κανείς έτσι.

Κάνει να σηρωθή. Μά δίπλα τους βλέπει τον πατέρα τους. Είναι εκείνος. Κι' αυτός φορεί πένθος. Το καπέλο του τ' ά τριγορίζει μια φαρδιά μικρή χορδέλλα. Έγινε λοιπόν για πάντα ή χαριτωμένη γυναίκα, την οποία αυτός είχε φέρει από μακριά και που την είχε ιδή ν' άνοιχτά έπάνο στο μπράτσο του... Τώρα πειά δεν αισθάνε- ται την παραμικρή ζήλια για τ' ά νεαρή.

Τά δύο μικρά την είδαν από μακριά, μά δεν έτρεξαν να πάρουν

όπως άλλοτε τ' ά φι- λιά της. Ή παρουν- οία του μπαμπά τους, τ' ά πένθος

τους, τ' ά συγκαταίει δεινά, στενοχωρημένα. Την δείχνουν μοναχή από μακριά στο μπαμπά τους, ή όποιος τ' ά χαφστά, χωρίς να πλη- σάση.

Κά όταν πέφσαν πειά, αυτή έξακολούει άνοιξη να μένη στον πάγκο της, με κατάφραση την καρδιά. Μά άσθησε έξακαταίειφως, ξαφνικής μονοσέως την καρδίει δολόκληρη. Και τότε προβάλλει με- σα της ή ζήλια για τ' ά νεαρή, που πήγε μαζί της, φεύγοντας, δια- τ' ά φιλά αυτών των παιδιών και τ' ά δικά της άνοιξη.

Και ή άπόφρασί της να μείνη μαζί, φανταία τώρα άνοσηρη έπαφός στα όσχημα συναισθήματα που συνταράσσουν την ψυχή της γαλήνη.

Συνά-σινά, τις άλλες μέρες, τ' ά μικρά ξαναγύριζαν κοντά της. Είναι σαν να ξαναγύριζε και πάλι ή άγάπη μαζί τους. Και στο τέλος ή φίλια τους ξαναγίνετα έλευθερη, όπως πρώτα.

Έκεινος τ' ά συνοδεύει πάντοτε τ' ά μικρά στον κήπο, μά δεν πλη- σάει ποτέ. Χαφστά από μακριά, βγαίνοντας με μια κίτρινη χορδή και θλιβερό το καπέλο του...

Ένα άπόγευμα τον είδε να μπαίνει στον κήπο. Ήταν μόνος. Έ- φανότανε να άποζητούσε κήπου με το βλέμμα του, και όταν την είδε, πλησίασε στον πάγκο όπου καθότανε. Έκεινη έκανε πως διά- βησε το βιβλίο που κρατούσε στα χέρια της, τ' ά δαχτύλά της όμως έβρισαν δυνατό.

— Λαφονίς...

Ήταν μπροστά της, μαφροντισμένος, με τ' ά μαύρα ρούχα του προσφάτου πένθους του. Ήταν ή πρώτη φορά που άνοιγε την όραία και σοβαρή φρονή του.

— Σας ζητώ συγγνώμη, δεσποινίς, γι' αυτό που πρόκειται να σας πώ... της είπε. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο... τόσο καθώς πρέπει... Μά σεις στέ- κεσθε, άφραλώς, έπάνο από τ' ά συνθηκα έθιμο- τία... Τά παιδιά μου μου έβανον συχνά λόγο για σας... Σας άγαπούν πολύ...

Ή φρονή του όσα πήγαινε γινόντανε και τ' ά χα- μηλή.

— Ξερετε, βέβαια, πως δεν έχουν πειά μπαμιά στο σπίτι... Θέλετε να άντικαταστήσετε αυτήν που μαζί έχει άρρήσει...

Της άπάντησε τ' ά χέρι.

Έκεινη έβλεπε τ' ά μάτια, ναρκαζόμενη Ξεαφνα από την άπροσθη αυτή έπίγεια, την οποία δεν είχε κίαν έπιπορασή τη πρώτηνη. Ή Ξεαφνική χαρά που άι- σθανόταν μέσα της την έξάλλε.

Έβλεπε τ' ά χέρι της μέσα στο δικό του.

— Έργαστό... είπε. Είσατε πολύ καιρός... Αι- σθανόμα τον έαυτό μου έδνηζόμενο γι' αυτό που μου είσατε...

Και έβλεπε ξανά τ' ά μάτια της.

— Μά, αν τ' ά θέλετε, έπρόσθετε έπειτα, θα είμαι άπλώς φίλος σας... Και γι' τ' ά αγαπημένα μικρά, τ' ά παιδιά σας, θα μείνει ή καρδιά μπαμιά του... Θάνα καλύτερα έτσι...

Έκεινος παραξένευτηκε. Μά ή 'Ιουλίτσα είχε τ' ά λόγο της.

Απότομα, μέσα στη μεγάλη της χαρά, θυμήθηκε τις καζέ: η- φες που είχε κάνει την προηγούμενη μέρα, τ' ά ζήλοταία που είχε ασπασθή για τ' ά νεαρή. Και σκέφτηκε πως, όταν ζούσε μέσα στην άμπελοφυα, που ή άλλη την είχε δική της, όπου έκομμάτιζε άνοιξη τ' ά όραμία της, όταν άγγιζε και άνασταίει κάθε μέρα όλα εκείνα τ' ά αντικείμενα, στα οποία έβινε κάτι από τ' ά νεαρή, ή ζήλοταία της: θά την έφαινε ίσως και πάλι, θά άρχιζε να γυριζόνετα, να έκ- νεριζόνετα, θα πάκεν όλοσος με την άερνην ύπαρξή της νεαρή, ή- πάνω στην οποία θά σόνταβα πάντοτε κι' ότι κι' αυτός άνοιξη δεν θά γινόταν ποτέ όλοσος δικός της, γιατί καμιά δύναμη, καμιά τριφερότητα δεν θά μπορούσε να κινή την άλλη να μην είζε ή- πλάρξει και να μην τον είχε άγαθήσει.

Ξεφύθηκε πως δεν ήταν δυνατόν να ξαναγύρισει πειά πίσω και να ξαναβρή άνέγγιχτο τ' ά παρελθόν.

Και τότε, ενώ το σούρουπο έφευγε πάνω στα δέντρα και τ' ά πουλά- κια άνάμεσα στα κλαδιά δυνάμιοναν τ' ά τραγοδία τους, σηρωθήρε, τ' άν χαφρέτης κι' έφυγε.

Ναι, ήταν μια χηρα!... Την πρώτη της άγάπη της την πήγε μια άλλη. Το παρελθόν δεν έπυχε πειά... Καλήτερα λοιπόν να- μενε ή καρδιά μπαμιά των παιδιών του και να μη γινόνταν γυναικία του. Μια άλλη της έμποδίζε την έπι- χία μέσα από τ' ά τά- φο της. Ή νεαρή!



Στο μπράτσο του στηριζό- τ' ά μια χαριτωμένη, νε- αρή γυναίκα...

