

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Ο ΦΛΟΓΕΡΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΤΡΩΤΣΙ



'Ο 'Αριστο

Πώς γνωρίστηκαν. Μία και μόνη ματιά που προκάλει κερκυνοβόλο έρωτα. Ποιά ήταν ή 'Αλεξάνδρα Στρώτσι. 'Ο γυιός της Γκουίντο μισεί τον ποιητή γιατί του κλέβει την αγάπη της μητέρας του. Τά χρυσά, πλούσια μαλλιά της 'Αλεξάνδρας. Πώς της; τόκοφς ό Γκουίντο. Μία σπαρκτική στιγμή. 'Ο μυστικός γάμος του 'Αριστο και της 'Αλεξάνδρας. 'Ο θάνατος του 'Αριστου. 'Ο Γκουίντο συγκινείται. Τά τελευταία χρόνια της 'Αλεξάνδρας, κλπ.

Τόν 'Ιούλιο τού 1515 ό Λουιτζι 'Αριστο, ό μέγας ποιητής της 'Ιταλίας, έγράφε από την Ρώμη, όπου ελεχεν έγκατασταθή, στην πατρίδα του τή Φλωρεντία, γιά να παρευρεθί στο πανηγύρι του "Αη Γιάννη τού Βασιτσού, τό όποιον διαρωξίσε τρείς μέρες και τό όποιο ό Φλωρεντιανοί τό

καρδιά τους ό ένας στόν άλλο. Είπαν ότι, λένε όλοι οι έρωτευμένοι στις άρχες τών ειδυλλίων τους. 'Ο 'Αριστο μίλησε γιά την αγάπη του με τόση γοητεία, με τόση φλόγα, με τόσον λυρισμό, πού ή 'Αλεξάνδρα τόν άκουγε έκστατική. Καί τή στιγμή πού έπρόκειτο να χωρισθούν, τού ελετε πώς μπορούσε να πηγαίνει να την επισκέπτεται στο σπίτι της.

'Απ' την ήμερα αυτή ό 'Αριστο πήγαινε τακτικά στο σπίτι της και έμενε κοντά της ώρες διόλωσης, άλλοτε κουβεντάζοντας να άλλοτε τραγουδώντας, με τό λαγοίτο του, στίχους πού έφταναν επίτηδες γι' αυτήν. 'Αλλά σ' όλες αυτές τις συναντήσεις τους παρευρισκετο, άγνωστος πάντα, κι' ό μικρός Γκουίντο, ό γυιός της Στρώτσι, ό όποιος δέν τούς άφανε ούτε στιγμή μοχαούς. 'Ο ποιητής στην άρχη προσάθηκε να τόν καλοπάσει με γλυκά λόγια και με δώρα, αλλά ό Γκουίντο άντι να ημερέψη, άγρίεφε περισσότερο.

—Τι άλλες, Γκουίντο, άν παντρευόμουν τον 'Αριστο; τόν ρώτησε μία μέρα ή μητέρα του, μετά την άναχώρησι τού ποιητού.

—Τόν άνθρώπο πού θα τολμήσει να σε κάνει δική του, θα τόν σκοτώσω, όποιοσδήποτε κι' άν είναι! Αποκριθήκε ό μικρός με άγρια λάμψη μέσα στα μάτια του.

Αυτό ήταν τό μόνο σύννεφο στην ευτυχία τών δυό έρωτευμένων, σύννεφο όμως πού πού μαύρο άπ' ότι μπορεί κανείς να φαντασθί...

"Ενα βράδι, την ώρα πού έβγαζε ό 'Αριστο, άπ' τό μέγαρο, έβαλε, καθώς άποχωρευότεις την 'Αλεξάνδρα, μέσα στο χέρι της ένα μπλιεττάκι. "Όταν ή 'Αλεξάνδρα έμεινε μόνη, τραβήχθηκε σε μία γωνιά και άρχισε να τό διαβάξ.

Τά χέρια της έτρεμαν. Τί γλυκά λόγια πού της έγραψε ό άγαπημένος της! Τι θεία!..

'Ο Γκουίντο όμως πού είχε ιδί τον 'Αριστο με της δίνι, τό μπλιεττάκι και πού την έβλεπε τόσο άπ' την θέσι του να τό διαβάξ, την ρώτησε έξαγνα :

—Τί είνε αυτά, μητέρα, πού σε κάνει να γελάς και συγχρόνος να τρέμουν τα χέρια σου;

'Εκείνη δέν ελεξε την δύναμη να τού κρυφθί.

—Είνε ένα σοννέτο τού 'Αριστο γιά την όμορφιά μου και γιά τά μαλλιά μου, τού ελετε.

—Είνε αλήθεια, ελετε μελαγχολικά ό μικρός, ότι τα μαλλιά σου είνε τα πλουσιότερα και όμορφοτερα άντι κάθε άλλης γυναίκας μέσα στη Φλωρεντία. "Αν δέν ελεξε τά πλουσία κι' διόλωση αυτά μαλλιά, θα ήσουν λιγότερο όμοραία...

—"Ισως και να μίην ήμιον καθόλου όμοραία, άν δέν τά ελεξα, άποκριθήκε χαμογελώντας και με ύφρος ρεμβώδες ή μητέρα του και χάιδεφε τα μαλλιά τού γυιού της.

—Καί εμια βέβαιος πώς ό 'Αριστο σ' αγαπάει μόνο γι' αυτά, έξακολούθησε ό μικρός. Τί θύκανε άραγε άν τα ελεχανε τά μαλλιά σου;

'Η 'Αλεξάνδρα δέν απάντησε. Μέσα της όμως σκεπτότανε : "Οθα έξακολουθήσει να μ' αγαπά, έστω κι' άν ακόμη

γινόμουν ξαφνικά άσχημη.

'Αλλά στο μυαλό τού μικρού πέρασε μία άλλη σκέψη.

Καί την νύχτα σηκώθηκε άπ' τό κρεβάτι του, μπήκε στην κάμαρη της μητέρας του και πήγε κοντά της. Τό πρόσωπό του ελεξε μία τέτοια έκφρασι, πού θα νόμιζε κανείς πώς ήταν ένας μικρός διά-

γινόταν με έξαιρετική μεγαλοπρέπεια. Την εποχή αυτή ό ποιητής ήταν στην άκμή της ήλικίας του—41 έτών—και στο ζενιθ της δόξης του. Ή φήμη του ελεξε ξεπεράσει πια τά σύνορα της 'Ιταλίας.

Τό πρώτο βράδι πού έφθάσε στην Φλωρεντία, στο σπίτι τού φίλου του Βεσποτσί, ό 'Αριστο, έγνωρίσε την 'Αλεξάνδρα Στρώτσι, την όμορφοτερη γυναίκα της Φλωρεντίας. Ή Στρώτσι ήταν ακόμη πένθημα ντυμένη, λόγω τού θανάτου τού συζύγου της.

«Φορούσε, όπως γράφει ό ίδιος ό ποιητής, ένα μαύρο φόρεμα, με μακρινό, επίσης, μαύρον πέπλο, επάνω στόν όποιον ήταν κεντημένα με χρυσάφι φύλλα κληματαριών και ταιωπά σταφυλιών. Τά άφθονα διόλωνα μαλλιά της ήσαν τά μιά σκεπασμένα με ένα δίχτυ χρυσοπλεγμένο και φροτισμένο από πολύτιμα πετράδια και τά άλλα μιά χυτά μπροστά στο στήθος της, φτάνοντας ως τά γόνατά της. Ελεξε τό ένα χέρι της άκοιμημένο στόν όμο του γυιού της Γκουίντο, ένός έλεγεστάτου μικρού, πού ήταν καθήμενος δίπλα της.

'Ο 'Αριστο, μόλις την ελεδε, άφρισε να τού ξεφύγη μία δυνατή κραγή θαυμασμού. "Απ' την στιγμή αυτή ό ένδοξος ποιητής ελεξε άνωσοδεδί στο άσμα της όμορφιάς της. Τό άσθημά του γι' αυτήν ήταν σχεδόν κερκυνοβόλον. 'Αλλά και ή 'Αλεξάνδρα Στρώτσι δέν ελεδε χωρίς ένδιαφέρον και συμπάθεια τόν ποιητή. Ελεξε άκούσει πολλά γι' αυτόν. "Έξερε τούς στίχους του, τούς όποιους ελεξε άποστηρίσει διόλωση ή 'Ιταλία και πρό πάντων τούς στίχους με τούς όποιους άποθάνασε τόν νεανικό τόν έρωτα πού την περιόριμη Τριόβαντα.

Την πρώτη αυτή βραδιά ή Στρώτσι κι' ό 'Αριστο άντηλάξαν πολύ άλλες λέξεις. Τους ένοχλούσε άλλοστε κι' ό γυιός της 'Αλεξάνδρας, ό όποιος σάν να διασθανόταν ότι κινδυνεύει ή καρδιά της μητέρας του, τούς κιντάσε διαρκώς με βλέμματα χαριόποτα και άπειληρικά.

Την άλλη μέρα, ή 'Αλεξάνδρα κι' ό 'Αριστο ξανασυναντήθηκαν στην έπαυλή τού Βεσποτσί κι' έκαναν, μόνοι οι δυό τους, έναν πολύωρο περίπατο στα μοναστήρια τού γοητευτικού κήπου της έπαύλεως. Τί ελεπαν κατά τόν περίπατον αυτόν; "Ανοιξαν άπλούστατα την



'Αριστο και 'Αλεξάνδρα (.....και Γκαρθόρα)

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΛΑΪΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

— Όλες δικές τους !... (Της περιφροηρίας Ξυλοκόστρου)

Όταν οι τετρακόσιοι πατέρες έκαναν τους νόμους, είπαν να παίρουν κάθε άνθρωπος έως τρεις γυναίκες.

Πετάγεται τότε ένας καλόγερος και λέει στους πατέρες:

— Κ' έμεις οι καλόγεροι πόσες να παίρνομε;

— Σας των καλόγερων είνε όλες δικές σας! άπαντούν οι πατέρες.

— Γύφτικες ψυχές (Τών Πατρών)

Μιά φορά μιά παρέα γύφτων, μάζεψε βέργες από λιγαριά σ' ένα ξεροπόταμο. Κοιμόταν λοιπόν στο ύπαιθρο για να σηκώνεται πρωί και να ξαναοχθή τη δουλειά της.

Έτιχη όμως μιά βραδιά να πάση δυνατό κρύο.

Οί γύφτοι, οί φτωχοί, τοιχοτούριζαν και λέγανε:

— Φύσα, Θεέ μου φύσα, να πάρης γύφτικες ψυχές, να ιδούμε τι θα καταλάβης!

Άπό τό πολύ κρύο πέθανε ένας από αυτούς.

Τότε οι άλλοι συνοδευόντας τον νεκρό του, έλλαγαν και τού έλεγαν:

— Άνιτε στο καλό, Λιάκο μου κ' εκεί πού θα πάζ, πές τού Θεού, αφού τάβαλε μ' έμάς, δέν θά πάμε πιά στον Παράδεισό του, θά προτιμήσουμε την Κόλαση. Άπό φωτιά κ' άδημι συνηθισμένοι είμαστε !...

— Τύφλα !... (Της Άμβρακίας)

Μιά παπαδιά είχε πάρει τη συνήθεια να κροιά να τ' αράσει μόνη της από τραπέζι. Στού πατά της λοιπόν τό ποτήρι έβαλε κροιά ως τη μέση, ενώ στο δικό της τό ποτήρι, από άποροξεία τάχα, τό ξεχειλίωσε, φωνάζοντας αγχώδους σάν ναδέλε δήθεν να μαλώση τόν εαυτό της:

— Τύφλα!

Τό προσέξε ο παπάς και της λέει μιά μέρα έπάνω στο φαί:

— Για δώσε μου, να έχης την εϊχή μου, παπαδιά, και μένα μιά τύφλα !...

— Άνεμο κι' άνεμοβλάκι (Της Ζακύνθου)

Κάτοια παντρεμένη γυναίκα είχε φίλο, στον όποιο έδωσε ραντεβό ένα βράδυ, γιατί ο άνδρας της θά πήγαινε στο μύλο να άλέση τό σιτάρι. Άπό κάπου εμπόδιο όμως, ο άνδρας της δέν βγήκε από τό σπίτι κ' όταν έφτασε ο φίλος της και χτυπίσε σιγά-σιγά την πόρτα, η γυναίκα άρχισε να τραγουδά δυνατά τό τραγούδι αυτό:

Άνεμο κι' άνεμοβλάκι;
Τί χτυπίς τό μανταλάκι;
Άντρας μου σακκι δέν ήρσε
Και στο μύλο δέν έπήγα !...

— Η... Μπαμπου ! (Της Ζακύνθου)

Μιά άλλη γυναίκα παντρεμένη, ενώ ο άνδρας της ήταν τό βράδυ στο σπίτι, άκουσε τό φίλο της ν' ανεβαίνει στη σκάλα. Πήρε τότε τό παιδί της στην άγκυλιά της και με μεγάλη άταραξία άρχισε να τό νουφερίζει λέγοντας:

Άγγλια-γγλία άνεβανε
Μωρή μπαμπου τη σκάλα.
Γιατ' είν' ο τάρας τού παιδιού.
Φεύγα, μωρή κεράλα !...

ΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ

Πώς να γελάση κανείς σ' αυτή τη γη ποίωνα σαφισμένη με μνήματα; Πότε-πότε γελώμε κλεφτά, σάν τα μικρά παιδιά μέσα στην εκκλησία, με ένα διαρκή φόβο μήπως μάζ ματιάση κανείς.

— Τό κακό της ισότητος είνε ότι τη ζητούμε μόνον όταν πρόκειται περί άνωτέρων μας.

βολος. Στά μάτια του φανόταν μιά λάμψη φθόνου και μανίας.

— Τι ώραία πού είνε! έφθόρισε. Τι ώραία μαλλιά!

Και τά μάτια του καρφώθηκαν στα μαλλιά της μητέρας του πού σκέπασαν όλο σχεδόν τό μαξιλάρι.

Έμεινε πολλή ώρα εκεί άκίνητος. Σιγά-σιγά τό πρόσωπό του άρχισε να γαληνεύη. Τά μάτια του τόρα κούταζαν με λατρεία την μητέρα του. Έκείνη στόν έθνο της χαμογέλουσε. Χαμογέλασε κ' ο Γκούντο. Σαφινά όμως τά γέλιε της έπρόφεραν ένα όνομα: Τό όνομα τού Άριόστο. Τότε ο Γκούντο τινάχθηκε γεμάτος όργη. Σήκωσε όργά τό χέρι του και φάνηκε ένα ψαλλίδι πού κρατούσε...

Σημιάζερε τότε σιγά-σιγά τά μαλλιά της μητέρας του, τά γούφτωσε καλά και με τρεις-τέσσερες δυνατές ψαλλιδιές τάκοψε. Πάει πιά !... Τά ώραία μαλλιά, πού τό κωμόφανε και τό ζήλευε όλη η Φλωρεντία, είχαν άποχωρισθή για πάντα άπ' τό κεφάλι της Άλεξάνδρας Στρούτσι !...

Ο κρότος του ψαλλιδιού ζήτησε την Άλεξάνδρα. Έκάρταζε τρομαγμένη γούφ της κ' είδε τότε τά μαλλιά της κομμένα στα χέρια τού Γκούντο.

Έκείνος γονάτισε κοντά της και με μάτια διακροσμένα της είπε:

— Μητέρα, συγγνώμη! Δέν έπρεπε να τάχης πιά αυτά τά μαλλιά. Τά βεβήλωσε έκείνος με τό γέλιη του. Κ' έξ άλλου, γλυκειά μου μητερούλα, τόρα έκείνος δέν θά σ' αγαπάη πιά. Έτσι θά έχω έγώ μόνος την αγάπη σου, όπως πριν.

Η Άλεξάνδρα ήταν γυναικα. Έκλαψε πικρά. Όσάτό-σο δέν κράτησε μνησικακία τού γιου της.

Όταν την άλλη μέρα ήλθε ο Άριόστο και είδε τό τρομερό άνοσοιόργημα, άφησε να έκδηλωθή ο πάθος του σ' ένα συνόντο, πού θά μείνη άθάνατο. Η αγάπη του όμως δέν έπαθε τόν παραμικρό κλονισμό. Τούναντιόν τό άνοσοιόργημα έκείνο τούς έκανε να όρμισοθούν αιώνια πίστι. Άπεφάσαν να παντρευθοούν. Άλλ' η Άλεξάνδρα φοβόταν πάντοτε την άπειλή τού Γκούντο και γι' αυτό ο γάμος τους έγινε μυστικά την άνοιξη τού 1522. Ειδής μετά τόν γάμο τους η Άλεξάνδρα έπήγε να κατοικήση στην Φερράρα, όπου είχε ένα ιδιόκτητο σπίτι τού πρώτου σούζου του της, ενώ τόν γιό της, σύμφωνα με την διαθήκη τού πατέρα του, τόν πήρε κάποιος συγγενής τού όνοματι Βεσπουτσιο, στην Πάντοβα, για να τόν μορφώση. Ο Άριόστο έγκατεστάθηκε και αυτός στην Φερράρα, όπου είχε επίσης ένα ιδιόκτητο σπίτι. Τά δύο σπίτια ήσαν πολύ κοντά τό ένα με τό άλλο, κ' έτσι οι δύο έρωτευμένοι ήσαν όλον σχεδόν τόν καιρό μαζί.

Έζησαν έτσι δέκα χρόνια εύτυχίας ως τό 1533 πού πέθανε ο Άριόστο. Τότε πιά η Άλεξάνδρα δέν μπόρεσε να κρατήση τό μυστικό και φανερώσε τόν γάμο της με τόν ποιητή.

Όταν άργότερα ο Άριόστο πέθανε, η Άλεξάνδρα τόν έκλαψε, όσο λίγες γυναίκες στόν κόσμο έχουν κλάψει τούς αγαπημένους τους. Η λύπη της έταξε κ' αυτόν άκούη τόν Γκούντο να συγχρηθή και να συμπερισθή τό πένθος της. Έγκατεστάθη κ' αυτός στη Φερράρα και δέν άποχωριόθηκε ποτέ πιά από τήν μητέρα του. Δεν αγαπησε ούτε παντρεύτηκε σ' όλη του τη ζωή. Έμεινε κοντά της, μιλώντας πάντα μαζί της για τόν αγαπημένο της ποιητή. Και όταν έκείνη πέθανε, ο Γκούντο την έθαψε με τό κεφάλι της έπάνω σ' ένα μαλακώτατο μαξιλάρι, γεμισμένο με τά πλούσια, όλόξανθα μαλλιά της, πού σε μιά νύχτα μνιασμαμένης ζήλειας τά είχε κόψει για να την χωρίση άπ' τόν ποιητή...



ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΝΕΟΙ

ΑΝΟΙΞΗ

Στόν κήπο άπόψε μου μιλεί μιά νέα μελαγχολία. Χλωμαίνει κάποια μυγδαλιά τό άνοχομαγέλο της στού βάλτου τό δολό νερό. Κ' η θύμησή της νεότης σαλεύει τόσο θλιβερά την άρροστη άκακία.

Έξύτηνε μιά κρύα πνοή μέσ' στη σασισμένη σέρρα: τά μουγαρίνα είνε νεκρά και κάσα η κάθε γλάστρα. Τό κιαπίσσι, άτέλειωτο σά βάσανο, πρὸς τ' άστρα, σηκώνει τη μαυρίλα του διαφώντας τόν άέρα.

Και πάνε, πένθιμη ποιητή λές, της δεντροστοιχίας οί πτεριές και σέρνοντας τά πράσινα μαλλιά τους. Οί δύο λατάνιες ύψωσαν μέσ' στην άτελειπιά τους τά χέρια. Κ' είνε ο κήπος μας κήπος μελαγχολίας.

K. Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

