

άκουσε κρότους υπόκοφους. Κατάλαβε άμέσως περί τίνος έπρόκειτο : μερικά πουλιά είχαν πιασθή στις παγίδες που είχε στήμένες ό Ζάκ και πάλευαν τώρα να ξεφύγουν.

— "Όπου νάνε θα φανή κι' αυτός, ψιθύρισε ό Λεντρώ.
Και σούφοντας πλησίασε.
Δέν είχε γελασθή. Σέ λίγο φάνηκε ό Ζάκ κουβαλώντας στην πλάτη του δυό σακιά μισογεμισμένα από πουλιά. Σταμάτησε κοντά στην παγίδα, έβγαλε άπ' αυτήν τρείς πέριδικες κι' έτοιμάσθηκε να τις ρίξει μέσα στο ένα άπ' τά σακιά. Έκείνη τη στιγμή φανερώθηκε ό Λεντρώ.

— "Ε, Ζάκ, του φώναξε, βλέπω ότι σήμερα τό κυνήγι σου πήγε πολύ καλά !...
"Ο λαθροθήρας έκανε ένα πήδημα και κρύφθηκε πίσω από έναν πλάτανο.

— "Ε κι' ύστερα ; τι κατάλαβες που κρύφθηκες, φώναξε ό δασοφύλαξ. Νομίζεις πως θα μου ξεφύγεις. Έίτε από δεξιά, είτε από άριστερά θέλησες να φύγεις, έξερεις πως ή σφαίρας μου πάνε εκεί που τις στέλνω..."

"Άλλά μόλις έπρόφερε την τελευταία λέξη του έννοιωσε ένα τίναγμα δυνατό. Μ' ένα πήδημα άστραγαλιό ό Ζάκ είχε βγή άπ' την κρύπτη του και είχε ώρμησει κατεπάνω του. "Ο Λεντρώ θέλησε να χρησιμοποιήση τό όπλο του, αλλά ό Ζάκ, ταχύτερος τό άρπαξε άπ' την κνήμη και στριβώντας τό άνάγκασε τόν αντίπαλό του να τό άφίση και τό πέταξε μακριά.

Τότε οι δυό άνδρες πιάσθηκαν σήμα με σήμα.
— Τώρα, είπε ό Ζάκ, είμαστε ίσοι..."

Είχε περάσει τό μπράτσι του γύρω άπ' τόν λαίμο τό αντίπαλου του και προσπαθούσε να τόν ριξή χάμο. "Ο Λεντρώ όμως έσκαψε άπότομα, ξεγλύστρησε τό κεφάλι του και άπαλλάχθηκε άπ' τό στρίψιμο. "Ωμηροσαν και πάλι ό ένας έναντίον του άλλου, άρπάχθηκαν και κυλιόσθηκαν στο χόμα.

Είχαν και οι δύο την ίδια δύναμη. Έπάλευαν άμίλητοι, χωρίς κανέναν άπ' τους δυό να κατορθώση να επικρατήση τό αντίπαλου του. Δέν χτυπιόντουσαν, αλλά ό καθένας τους προσπαθούσε να ρίξει κάτω τόν άλλο, να τόν κάνει υποχείριο του ξεροντας ότι έτσι μόνο θα μπορούσε να τό δώση ένα χιούπημα τέτοιο που να τόν ζαλίση τελειωτικά. Πάλευαν λυσσοσμένα.

Σε μία στιγμή ό Λεντρώ, είπε τρίζοντας τά δόντια του :

— Πήγες να τριφυρίσης τη γυναίκα μου. "Ε, να ιδώ με τί μοίρα θα περάσής άποφε από μπρός της, όταν θα σε κρατούν δεμένο οι χοροφύλακες.

Και προσπάθησε να τού σφίξει τόν λαίμο. "Ο Ζάκ όμως ξεγλύστρησε και φώναξε :

— Εκτός αν πάω να δειπνήσω μαζί της άποφε στην θεία σου, ένα έσο θα βρισκείσαι από νεκροταφείο.

"Ο Ζάκ είχε κατορθώσει να μετεδέρη τά πόδια του γύρω άπ' τά πόδια του δασοφύλακα και οίχηθηκε επάνω του με όλο τό βάρος του σωματός του. "Ο Λεντρώ κατάλαβε ότι θα ήτέυατε πιά. Έκείνη όμως τη στιγμή, καθώς κόταζε άτελεισμένα γύρω του, μήπως έρχοταν από πονθενά βοήθεια, είδε τό όπλο του εκεί κοντά και άπλωσε τό χέρι του για να τό πιάση. "Αλλά ό Ζάκ άντελήρηθη την νίκη του κι' έδωσε μία δυνατή κλωτσιά στο όπλο πετώντας τό έτσι μακριά. Ένας πυροβολισμός άκούσθηκε και άμέσως έπειτα μία κραυγή πόνου. "Ο Ζάκ έφερε τά χέρια του στο στήθος του και σοματίστηκε κατά γης. Καθώς κλώτσισε τό όπλο, εκείνο έκτυροκοκρότησε. "Η σφαίρα τόν χτύπησε στο στήθος και τό πέρασε πέρα-πέρα.

"Ο Λεντρώ κατάπληκτος, σαστισμένος για τί άπροσδόκητη εκείνη τύχη του, έσκαψε από πάνω του. "Ο Ζάκ τόν είδε και τού ψιθύρισε :

— Άκουσε, Λεντρώ. Έγώ θα πεθάνω... Αυτό όμως μ' εύχαριστεί γιατί θα σου καταστρέψη την ζωή... Γιατί ή Μαγδαληνή... καταλαβαίνεις... όπως και όλος ό κόσμος... θα πιστέψη κι' αυτή ότι έσύ με σκότωσες... Και έτσι θα σε μισήση..."

— Δέν είν' όμως άλήθεια, είπε ό Λεντρώ με φωνή που έστρεψε. Δέν σε σκότωσα εγώ, Ούτ' ήθελα να σε σκοτώσω.

— Ναι, αλλά εκείνη θα νομίση πως έσύ με σκότωσες άνανδρα και θα σε μισήση.

"Ο Λεντρώ έμεινε άμίλητος και μελαγχολικός. Κατάλαβησε πολύ καλά πως ό ετοιμοθάνατος είχε δίκιο. Χωρίς να τό θέλη εμπότισε :
— Καίμένη Μαγδαληνή !... Τι θα άπογίνη... "Όταν μισήση τόν ένα άπ' τους δυό μας ένα ό άλλος δέν θα είνε πιά ζώνταος για να παρηγορηθή μ' αυτόν τί θ' άπογίνη..."

"Ο Ζάκ άκουσε τά λόγια εκείνα, τα χαρακτηριστικά του άλλοιωθικαν και τό πρόσωπό του πήρε μία έκραση άπειρου άγώνιας.

— Ναι... έψιθύρισε. Έγεις δίκιο, Λεντρώ... Θα καταστραφή όλη ή ζωή της Μαγδαληνης... "Όχι, δέν πρέπει..."

Κ' έκανε μια χειρονομία σαν να ήθελε να γράψη.

"Ο άλλος κατάλαβε κι' έβγαλε άπ' την τσέπη του τό μολύβι του και τό σημειοματάριο του στο όποιο έγραφε τα πρωτοκόλλο του.

"Ο Ζάκ τό πήρε και, καταβάλλοντας μία υπεράνθρωπη προσπάθεια, καθόρθωσε να χωρέση σ' ένα φύλλο αυτές τις λέξεις : *Μαγδαληνή, σκοτώθηκα μόνος μου ένα προσπαθούσα ν' άφοπλίσω τόν Λεντρώ. Χαίρε κι' εσύγηση*.

ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΡΑΔΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΕΣ

Ένα τυχερό λαχείο

Στην Άμερική—που άλλου ;—γίνονται τά πιο παράξενα πράγματα του κόσμου. Διαβίστε την παρακάτω είδηση και σάν θέλετε μην άπολείτε και μην έξίστασθε.

Ένας νεαρός Άμερικανός γιατρός, μόλις πήρε τό δίπλωμά του από τό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, για να βουή τά χρήματα που τό χροιάζονταν για ν' άνοήξη κλινική και ν' άρχισή την έξέσκηση του επαγγέλματός του, σκέφθηκε να διοργανώση ένα λαχείο μ' ένα μόνο κερδίζοντα λαχνό. Τό κέρδος δέ ήταν... αυτός ό ίδιος ό γιατρός !...

"Ανήγγειλε λοιπόν τό πράγμα διά των έφημερίδων ως εξής :

Διοργανώνω λαχείον τό όποιον θα κερδίση ένας και μόνος αριθμός. Τό κέρδος θα είμαι εγώ ό ίδιος. Άγορασάι δέ του λαχείου δες ή Άμερικανίδες που ζητούν σύγγον. Τό λαχείον μου θα έχη 3000 νούμερα και όρίζω την τιμήν του κάθε αριθμού εις δολάρια πέπτε.

Τό προϊόν του λαχείου θα χρησιμοποιήση διά την εύπρεπή έκκατάστασιν μου ως ιατρού ένταυθα. Θα συμπεριθώ δέ έκείνη ή όποία θα κερδίση τόν... τυχερόν λαχρόν και ή όποία φυσικά γενομένη σύγγος μου θα συμμερισθή μαζί μου εις ήμισείας τό ποσόν των 15.000 δολλαριών που θα μάς μείνη ως κέρδος από τό λαχείο.

"Άγοραγείται όμως άσυτηρώς ν' άγοράσουν αριθμούς του λαχείου μου ή μάρες, ή άσθενείς, ή χήρες και ή δεσποινίδες που έχον ηλικίαν άνωτέραν των 30 έτών ."

"Όσο κι' αν σάς φαίνονται παράξενα όλα αυτά, άγαπητοί άναγνώστα, ή... επιχείρησις του Άμερικανού γιατρού είχε μεγάλη επιτυχία. Τό λαχείο του που ήλθεκε άγρίως. Και ό νεαρός Άσκληρτιάδης και κλινικην περίφημη άπόκτησε και σύγγον, έζηρε μία σωματι ζανθούσα 19 χρονών από τό Σικάγο, ή όποία κατείχε τον κερδίζοντα λαχνό.

Οι έθραυρίαι του Γεωργίου της Άγγλίας

"Ο βασιλεύς Γεώργιος της Άγγλίας δέν έχει μόνο επιχορηγία 300 εκατομμύρια δραχμάς τόν χρόνο και μεγάλη κτηματική περιουσία. Έχει επίσης κι' ένα άληθινό θησαυρό από κοσμήματα και πολύτιμα άντικείμενα, τά όποια κληρονομήρον άπο τον πατέρα του Έδουάρδο.

Νά τώρα νεμιά από τά πολύτιμα αυτά άντικείμενα του Άγγλου Βασιλέως :

Σεφρίτσια για 1500 πρόσωπα, αξίας 125.000.000 δραχμών. Ένα όλόχρονο παγώνι, του όποιου τό σήμα είνε στολισμένο με πολύτιμες πέτρες. "Η αξία του παγώνιού αυτού ύπολογίζεται σε 180 εκατομμύρια δραχμών ! Σπανιότατα σκευή από χρυσάφι αξίας 100 εκατομμυρίων. "Αλλά άργυρά και πούρα σκευή αξίας 125 εκατομμυρίων.

"Αλλά όλα αυτά είνε μηδαμιά συγκρινόμενα με δυό άλλα πολύτιμα άντικείμενα που έχει ό Βασιλεύς, και τά όποια κληρονομήρον άπο την γιαρά του, την Βασίλισσα Βικτώρια, στην όποία έδοθήθησαν από τόν Σάχη της Περσίας πρό 85 έτών.

Τό πρώτο είνε μία ήδωργιος σφαίρα, όλόχρονη, έπαινο στην όποια ή διάφορη χρώσε είνε χαρμαίνεκε διά ψηφιδωτό από πολύτιμες πέτρες. "Η όλη αξία του πραγματικού αυτού άριστογυμνασιος είνε άνυπολόγιστος. "Αν πουλιόταν δέν θ' άρκοσαν ή περιουσία τόν πλουσιότερον άνθρώπον της Άγγλίας για να τό αγοράσουν.

Τό δεύτερο άντικείμενο—όμοιο κι' αυτό του Σάχη της Περσίας προς την Βικτώρια—είνε όμοιο του πολύτιμο. Συνίσταται από μία κροσάλλην ήθηρ μέσα στην όποια φελίσσονται τά σπανιότερα και άκριβότερα μαργαριτάρια που έπί αιώνες είχαν μαζεύσει στους θησαυρούς του ό Σάχη της Περσίας. Τό δεύτερο αυτό άντικείμενο είνε κροσελεκτικός άντικείμενο.

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Υπέγραψε και τάδωσε στον Λεντρώ, ψιθύρίζοντας :

— Εύχαριστώ, εύχαριστώ πολύ.

Τού άλλου τά μάτια είχαν βουρκώσει.

— Γιατί ; ψιθύρισε. Γιατί νάρθουν έτσι τά πράγματα :

— Φύγε, του είπε ό Ζάκ. Πήγαινε κοντά της.

"Αλλά ό Λεντρώ δέν έφυγε. Καθήσε κατά γης και πήρε στά γόνατά του τό κεφάλι του Ζάκ και άρχισε να τό χαιδεύη άπλά, τρυφερά, πατρικά, έως όταν έπειτα από λίγα λεπτά της φως, μ' έναν τελευταίο ασπασμό, βγήκε ή τελευταία του πνοή...

