

ΕΙΚΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Ζούσε μιὰ φορὰ κι' ἔναν καρὸ στὴν Κατάνια ἕνας φτωχὸς παπουτῆς μὲ τὴ γυναῖκα του. Ὁ παπουτῆς αὐτὸς ἦταν ἔξυπνος κ' ἐργατικὸς ἄνθρωπος, μιὰ, ὁ φτωχὸς, δὲν ἔκανε δουλειές στὸν τοπο.

— Ἐτοῖ δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε, εἶπε τέλος μιὰ μέρα στὴν γυναῖκα του. Ἀποφάσισα λοιπὸν νὰ πάω νὰ βρῶ δουλειὰ στὴ Μασκαλουτία.....

Κι' ὁ παπουτῆς ἄφησε τὴ γυναῖκα του κι' ἔφυγε γιὰ τὴ Μασκαλουτία. Ἐκεῖ ὄρθκε δουλειὰ μπόλῃρη κι' ἄρχισε νὰ βγάξῃ χρήματα πολλὰ. Τέλος, ἀφοῦ μάζεψε κάμποσα λεπτὰ, σκέφτηκε πὼς ἦταν περὶ καρὸς νὰ γυρίσῃ σπίτι του. Ἀγόρασε λοιπὸν ἕνα γάδιαρο, ἀνέβηκε ἀπάνω, καὶ ξεκίνησε γιὰ τὴν Κατάνια.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ περνοῦσε ἀπὸνα δάσος, νὰ σου καὶ βλέπει πὸ πέρο μιὰ συμφορία ληστών. Ἐμια χαιμένω, εἶπε μέσα του ὁ παπουτῆς. Θὰ μοῦ πάρουνε ὅλα μου τὰ λεπτὰ, καὶ θὰ μείνω φτωχὸς; κι' ἔφημος, ὅπως πρώτα.

Ἦταν ὅμως ἔξυπνος ἄνθρωπος ὁ παπουτῆς αὐτὸς, καὶ δὲν τὰ χανε ποτέ του. Πῆγε λοιπὸν τὰ λεπτὰ του—εἶχε καμιά δεκάρα χροσὰ φλουριὰ ἀπάνω του—τάδεσε τεχνικὰ κάτ' ἀπὸ τὴς πυκνὲς τριχὲς τῆς χαιτῆς τοῦ γαιδάρου του, σὲ τρόπο ποὺ δὲ φανότανε τίποτα, κι' ἐξακολούθησε τὸ δρόμο του.

Μόλις τὸν φτάσανε, οἱ λησταὶ τὸν ἄρπαξαν, τὸν ἔβαξαν κι' ὄ,τι ψιλά εἶχε ἀπάνω του τὸ τὰ πῆραν. Ὁ παπουτῆς ἔκανε πὼς κλαίγεται, κι' ἄρχισε νὰ λέη:

— Ὁ, παιδιά... τί κακὸ εἶν' αὐτὸ ποῦ μοῦ κάνετε; Δὲν ἔμια παρὰ ἕνας φτωχὸς μεταλιματῆς. Δὲν ἔχω ἄλλα λεπτὰ ἀτ' αὐτά. Μ' ἀφίνετε χωρὶς δεκάρα.

Δὲν εἶχε καλὰ - καλὰ τελειώσε τὴς κλάφες του ὁ παπουτῆς ὅταν κοινήθηκε λίγο ὁ γὰ δρόμος. Τὸν καὶ πέρασε χάμω τὰ φλουριὰ.

— Ἀπὸ ποῦ πέραν αὐτά; ρώτησαν τότε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον οἱ ληστές.

— Παιδιά, ἀκούστε, τοὺς εἶπε ὁ παπουτῆς. Ἦθελα νὰ σὰς ρωτήω τὸ μυστικὸ μου, μὰ τώρα περὶ δὲν μπορῶ. Τὰ φλουριὰ πέραν ἀτ' τ' αὐτὰ τοῦ γαιδάρου μου, γιατί ὁ γαιδάρος μου εἶνε ἔξω μαγειμένω. Ἄν μ' ἀφίσε νὰ πάρω τὰ φλουριὰ αὐτά, καὶ μοῦ δώσε πῶς καὶ τὰ λεπτὰ ποῦ μοῦ πῆρατε, σὰς τὸν χαρίζω τὸ γάδιαρο μου, καὶ σὰς μαθαίνω καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ τὸν κάνετε νὰ σὰς δῖνῃ κάθε μέρα χροσὰ φλουριὰ ὅσα θέλετε....

— Ναι, ναι! εἶπαν ἀμέσως, μὲ μιὰ φωνή, ὅλοι οἱ λησταὶ. Πῆς μας το, καὶ σοῖ δίνουμε τόσα κι' ἄλλα τόσα....

— Ἀκούστε λοιπὸν, εἶπε ὁ παπουτῆς. Κάθε θράδν, θὰ τὸν παίρῃ ἕνας ἀπὸ σὰς καὶ θὰ τοῦ λῆη τρεῖς φορὰς: «Χροσὲ μου γάδιαρο, θέλω φλουριὰ!» Ὅσο θὰ τοῦ τὸ λέτε αὐτὸ, τόσο θὰ πέφτουν ἀτ' τ' αὐτὰ τὸν σωρὸς τὰ φλουριὰ.

Οἱ λησταὶ τὸ πίστεψαν, τοῖδωσαν πῶς ὅλα του τὰ λεπτὰ, τοῖδωσαν κι' ἄλλα τόσα, πῆσαν τὸ γάδιαρο μαζὶ τους, κι' ἔφυγαν. Ὁ παπουτῆς πῆρε τὰ λεπτὰ καὶ τράβηξε γιὰ τὴν πατρίδα του.

Ὅταν ὅμως τὴν ἄλλη μέρα εἶδαν οἱ λησταὶ πὼς ὁ πονηρὸς παπουτῆς τοὺς εἶχε γελᾶσει, ἀποφάσισαν νὰ κατεβῶν στὸ χωριὸ του, νὰ πᾶνε στὸ σπίτι του, καὶ νὰ τοῦ ζητήσουνε τὰ λεπτὰ τοῦ παπουτῆς... Ξεκίνησαν λοιπὸν ὅλοι μαζὶ γιὰ νὰ βροῦν τὸν παπουτῆ.

Αὐτὸς ὅμως τοὺς εἶδε ἀπὸ μακριὰ ποιεζόντοσαν, κατὰλαβε τὶ εἶχε γίνε, καὶ ἄρχισε νὰ σκέφτεται πὼς θὰ μπορούσε πάλι νὰ τοὺς ξεγελάσῃ.

Σὲ λίγο, εἶπε στὴ γυναῖκα του :

— Γυναῖκα, πάρε μιὰ φουσκα, γέμισέ την αἷμα καὶ δέστηνε πάνω στὸ στήθος σου. Ἄμα ἔρθουν ἐδῶ οἱ λησταὶ καὶ μοῦ πούνη νὰ τοὺς δώσω πῶς τὰ λεπτὰ, ἐγὼ θὰ σὲ φωνάξω καὶ θὰ σοῦ πῶ νὰ μοῦ τὰ φέρῃς ἀμέσως. Ἐσὺ θὰ κάνῃς πὼς θυμώνας, θὰ βάλῃς τὶς φωνές, καὶ θὰ μοῦ πῆς πὼς δὲ μοῦ δίνεις τίποτα. Ἐγὼ τότε θ' ἀράξω τὸ μαχαίρι μου καὶ θὰ τὸ χόσω στὸ στήθος σου, στὸ μέρος ποὺ θάχῃς τὴ φουσκα. Ἐθ' ἄρχισῃ τότε νὰ τρέξῃ ἄρπνο τὸ αἷμα, κι' ἐσὺ θὰ πᾶς χάμω καὶ θὰ κάνῃς τὴ σκοτωμένη. Ἐκεῖ θὰ μείνῃς ἀκίνητη, μὲ κλειστὰ τὰ μάτια, ὥσπου

νὰ μ' ἀκούσης νὰ παῖξω κιθάρα. Μόλις ἀκούσης τὴν κιθάρα, θ' ἀνοίξῃς τὰ μάτια σου, θὰ σηκωθῆς ἀπὸ χάμω καὶ θ' ἀρχίσῃς νὰ χορεύῃς.

Δὲν εἶχε καλὰ - καλὰ ἐτοιμαστῇ ἡ γυναῖκα του, κι' οἱ λησταὶ εἶχανε φτάσει κίλας ἀπέξω ἀτ' τὸ σπίτι. Ὅταν μῆχανε μέσα κι' εἶδαν τὸν παπουτῆ, ἄρχισαν τὰ παρόλινα γιατί τοὺς εἶχε γελᾶσει.

— Δὲ σὰς ἔχει συνειθίσει ἀκόμη, καὶ τρώμαξε φαίνεται τὸ καίμενο τὸ ζῶο, τοὺς εἶπε ὁ πονηρὸς παπουτῆς. Μὰ δὲν πειράζει. Δὲ θὰ τσακωθοῦμε... Θὰ σὰς δώσω τὰ λεπτὰ σὰς πίσω. Γυναῖκα, φώναξε ὁ παπουτῆς, πῆγανε καὶ φέρε μου γρήγορα τὰ λεπτὰ ποῦ σοῦδωσα προχτές....

— Δὲν πάω ποθενά, εἶπε κάνοντας τὴ θυμωμένη ἡ γυναῖκα του.

— Δὲν πᾶς; Στάσου νὰ σοῦ δείξω 'γὼ, τῆς λέει ὁ παπουτῆς. Κι' ἀράζει τὸ μαχαίρι του καὶ τὸ χώνει στὸ στήθος τῆς. Τὸ αἷμα ἄρχισε τότε νὰ τρέξῃ ἄφθονο, κι' ἡ γυναῖκα ἔπεσε χάμω κι' ἔκανε τὴ νεκρῇ.

Οἱ λησταὶ καττάζανε τὸν παπουτῆ σασιμένο.

— Τὶ σοῦκανε καὶ τὴ σκοτώσε τὴ γυναῖκα σου; τὸν ρώτησαν μ' ἄποια.

— Δὲ μοῦκανε καὶ τίποτα. Μὰ δὲν πειράζει, τὸ κακὸ διασφώνεται ἀμέσως ἀποκρίθηκε ὁ πονηρὸς παπουτῆς. Κι' ἀμέσως ἔσκαρμισε τὴν κιθάρα του ἀτ' τὸν τόγχο κι' ἄρχισε νὰ παῖξῃ. Μόλις ἀκουστῆκαν ἡ πρώτες νότες, ἡ γυναῖκα τὸν ἀνοίξε τὰ μάτια τῆς, σηκώθηκε ἀπάνω, κι' ἄρχισε νὰ χορεύῃ.

Οἱ λησταὶ ἔμειναν μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα. Τέλος ὁ ἀρχηγὸς τοὺς εἶπε στὸν παπουτῆ:

Δὲ θέλουμε νὰ μὰς δώσῃς πῶς τὰ λεπτὰ μας. Κράτησέ τα. Θέλουμε ὅμως νὰ μὰς δώσῃς τὴ μαγικὴ αὐτὴ κιθάρα ποῦ ἀνασταίνει νεκρούς. Ἄν μὰς τὴ δώσῃς, θὰ σοῦ δώσουμε κι' ἄλλα τόσα λεπτὰ.... Λέξεσαι;

Ὁ πονηρὸς παπουτῆς ἔκανε στὴν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.

Μόλις φτάσανε στὸ λιμῆρὸν τους, θέλησαν νὰ δοκιμάσουνε τὸν ἀρχὴ πὼς δὲ θέλει, ἔπειτα ὅμως δέχτηκε καὶ τοὺς τὴν ἔδωσε. Οἱ λησταὶ τὸν πληρώσανε, πῆραν τὴν κιθάρα, καὶ φύγανε.



Ὁ παπουτῆς ἔκανε πὼς κλαίγεται...

ἀμέσως τὴ μαγικὴ δόναμα τῆς κιθάρας. Μὰ ὁ ἀρχηγὸς τοὺς εἶπε :

— Ἐγὼ εἶμ' ὁ ἀρχηγὸς σὰς, κι' ἐγὼ τρέπει νὰ τὴν δοκιμάσω πρώτος.

Πῆγε λοιπὸν τὴν κιθάρα, καὶ τὸ θράδν φώναξε τὴ γυναῖκα του καὶ τῆς εἶπε :

— Τὶ μαγίεφες ἀτόφῃ;

— Μακαρόνια, τοῦ εἶπε ἡ γυναῖκα του.

— Δὲ σοῦπα τὸ πρωὶ νὰ τομάσῃς ψάρια; τῆς εἶπε θυμωμένος ὁ λησταρχος. Καὶ δὲ χάνει καιρὸ, τραβάει τὸ μαχαίρι του καὶ τῆς τὸ χώνει στὴν καρδιά.

Πῆρε ἄποια τὴν κιθάρα κι' ἄρχισε νὰ παῖξῃ. Ὅσο ὅμως κι' ἔνῃπαζε, ἡ γυναῖκα του δὲν τὸ κοινοῖσε ἀπὸ χάμω.

Τότε ὁ λησταρχος κατὰλαβε πὼς ὁ παπουτῆς τοὺς εἶχε γελᾶσει πάλι, καὶ τὸν εἶχε κάνει νὰ σκοτώσῃ τὴ γυναῖκα του. Ἀποφάσισε λοιπὸν, νὰ τὸν ἐκδικηθῃ.

Τὸ πρωὶ εἶπε ἕνας ἀτ' τοὺς ἄλλους ληστάς καὶ ρώτησε τὸ λησταρχὸ τὶ εἶχε γίνε.

— Ὁ, θαυμάσια, τοῦ εἶπε ὁ λησταρχος, ποῦ ντράπηκε νὰ φανερώσῃ τὴ δουλειὰ ποῦχε πάθει. Σκότωσα τὴ γυναῖκα μου, καὶ μόλις πῆρα τὴν κιθάρα κι' ἄρχισα νὰ παῖξω, ἀναστήθηκε ἀμέσως.

— Ἀλήθεια; ἔκαμε ὁ ἄλλος ληστής. Ἄποφῃ θὰ δοκιμάσω κι' ἐγὼ!.....

Τὸ θράδν δοκίμασε κι' αὐτὸς, σκότωσε κι' αὐτὸς τὴ γυναῖκα του ὥσπου κατὰλαβε τὶ εἶχε πάθει. Ντράπησε ὅμως νὰ τὸ φανερώσῃ αὐτοῖς συντρόφους του, τοὺς εἶπε πὼς ὅλα πῆγανε καλὰ κι' ἔτσι πῆραν κι' οἱ ἄλλοι μὲ τὴ σειρά τους τὴν κιθάρα καὶ ἔκαναν, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, τὶς γυναῖκες τους.

Ὅταν περὶ τὴν ἔπαυαν ὅλοι, τότε νὰ εἶπαν ἀναμεταξύ τους, κι' ὀρκιστήκαν νὰ ἐκδικηθοῦν τὸν πονηρὸ πα...



πουτσή. Κίνησαν λοιπόν άμέσως για το σπίτι του, με το σκοπό αυτή τη φορά να τον κοιματώσουν.

Κι' αυτή τη φορά όμως, ο παπουτσής τους είδε νάρχωνται από μακριά κι' είπε στη γυναίκα του :

— Γυναίκα, έχονται πάλι οι ληστές. Έγώ θα βγώ έξω. Όταν έρθουν θα τους πής πως είμαι στην αγορά κι' έπειτα θα φωνάξεις το σκυλί και θα το διατάξεις μισοτάει τους να ρθή να με φωνάξη...

Αυτά είπε ο πονηρός παπουτσής, κι' έπειτα βγήκε απ' το σπίτι και κρύφτηκε στην αυλή, πίσω άπόνα βαρέλι.

Σε λίγο φτάσαν οι ληστές και ζήτησαν τον παπουτσή. Η γυναίκα τους τους είπε :

— Είνε στην αγορά. Μά δεν περιάζει. Στέλνω το σκυλί και του λέει νάρθη.

— Άκουσε... Τρέχα γρήγορα στην αγορά, και πές τ' άφεντικοσό σου πως ήρθαν κάτι φίλοι του και τον ζητούν.

Λέγοντας τά λόγια αυτά η γυναίκα στο σκυλί, άνοιξε την πόρτα και τ' άκουσε να βγή έξω.

— Ξερεί, το σκυλί αυτό, ρώτησαν τότε οι ληστές, να πάη να φέρη τον άφεντή του ;

— Βέβαια, άποκρίθηκε η γυναίκα. Τά καταλαβαίνει όλα.

Σε λίγο μπήκε μέσα ο παπουτσής και είπε στους ληστές :

— Καλήμέρα, παιδιά. Ήρθε το σκυλί και μουτέ πως ήρθατε και με ζητάτε....

— Βέβαια, είπαν οι ληστές. Ήρθαμε να σου πούμε για κείνη την κίθαρα που μάς έδωσες. Μάς γέλασες.... Έξ αίτίας σου χάσαμε τής γυναικας μας... Παίζαμε καλά, μα κανενός η γυναίκα δεν άναστήθηκε....

— Το λάθος είναι δικό σας, είπε ο πονηρός παπουτσής. Δε θα παίζατε καλά....

— Άς είνε, δεν περιάζει, περιάσσει - ξεγυσιωμένα, είπε ο λησταιρχος. Στά συγχωρούμε όλα, φτάνει να μάς δώσης το σκυλί σου.

Στην άρχη, ο παπουτσής έκανε πως δεν ήθελε, όταν όμως οι ληστές του δώσανε και κάμποσα λεφτά, τους το έδωσε πρόθυμα.

Όταν φτάσανε στη σπηλιά τους, ο άρχηγός των ληστών είπε πως έπρεπε πρώτος αυτός να δοκιμάση την ικανότητα του σκυλλίου. Φώναξε τότε λοιπόν την κόρη του και της είπε :

— Θά πάω στ' άμπέλι. Άν έρθη κανείς και με ζητήσει, λύσε το σκυλλο, και πές του νάρθη να με φωνάξη.

Σε καμιά ώρα, πήγε κάποιος και εξήτησε το λησταιρχο. Το χορτίο έβασε τότε το σκυλί και του είπε να πάη να τον ειδοποιή. Μα το σκυλί τράβηξε ίσα στου παπουτσή, στου παλιού του άφεντή το σπίτι.

Όταν γύρισε στο λημέρι ο λησταιρχος, και είδε πως το σκυλί είχε φέρει, σκέφτηκε άμέσως πως θαγε γύρισει στον παλιού του άφεντή. Δε χάνει λοιπόν καιρό, και πάει άμέσως στου παπουτσή το σπίτι.

— Αϊ, μάστορα, τούπε μόλις τον είδε. Ήρθε δώ το σκυλί ;

— Ναί το καίμειο.... Μ' άγαποσσε πολύ ν' φτωχό το ζώο.... Πρέπει να περιόσσει μερικές ημέρες για ν' συνειθισή.

Ο λησταιρχος πήρε πάλι το σκυλί και το πήγε στο λημέρι.

Και την άλλη μέρα όμως, πάλι τά ίδια έγιναν. Το σκυλί γύρισε στον άφεντή του.

Τότε ο λησταιρχος μάζεψε τους συντρόφους του και τους είπε πως ο παπουτσής τους είχε γελάσει πάλι, και πως έπρεπε να πάν όλοι μαζί στó σπίτι του και να τον εκδικηθούν.

Δέν χάνουν λοιπόν καιρό, μά και δυό, βρισκονται στου παπουτσή το σπίτι. Αυτή τη φορά όμως ο παπουτσής δεν τους πήρε μισοδάκι από μακριά. Μόλις μπήκαν σπίτι τον οι ληστές άρχισαν να τον βρίζουν και να του λένε πως τους είχε γελάσει. Έπειτα τον πιάσανε, τον δέσανε χειροπόδαμα, τον χόσανε σ' ένα τσουβάλι και τούπανε πως θα τον ρίξανε στη θάλασσα.

Στο δρόμο όμως που πήγαιναν, ο άρχηγός τους διέταξε άξαφρα να σταθουνε και τους είπε :

— Βρε παιδιά, κανεί ζόστη σήμερα κι' ο ήλιος καίει πολύ. Δέν αφήνουμε δώ το τσουβάδι, να πέσει ν' άναταυτούμε στον ίσσιο ;

Οι ληστές άρίσανε τότε το τσουβάλι με τον παπουτσή καταμεσής του δρόμου, και πήγαν να ξεπιλοθούν κάτ' άτ' τα δέντρα.

Σ' ένα λόφο εκεί κοντά ήταν ένας τσοπάνης που έβουσε τά πρόβατά του. Ο παπουτσής, από μέσα απ' το τσουβάλι όπου βρισκότανε δεμένος, τον άκουσε να σφυρίζει χαρούμενα.

Κι' άξαφρα τούρθε μά καλή ιδέα. Άρχισε λοιπόν να φωνάξη, δυνατά, όσο μπορούσε :

— Δε θέλω ! Δε θέλω ! Μα δε θέλω !... Μόλις άκουσε τής φωνές κι' είδε το τσουβάλι να κουνιέται, ο τσοπάνης πήγε κοντά και ρώτησε :

— Τι δε θέλεις ;

— Να, είπε από μέσα ο πονηρός παπουτσής. Θέλουνε να με παντρέψουν με την κόρη του βασιλιά, κι' εγώ δε θέλω....

— Τυχρός πού είσαι, είπε ο τσοπάνης. Νάμωνα 'γώ....

— Τι ; Θέλεις εσύ να πάρης του βασιλιά την κόρη γυναίκα ; Μα αυτό είν' το ευκολώτερο των πραγμάτων. Το μόνο που έχεις να κάνης είναι ν' άνοιξης έτούτο το τσουβάλι, για να βγώ εγώ και να μπής μέσα εσύ.

Ο κουτός ο τσοπάνης το πίστεψε, άνοιξε άμέσως το τσουβάλι, έβασε τον πονηρό παπουτσή, κι' έπειτα μπήκε αυτός μεσό στó τσουβάλι και περιέμενε. Ο παπουτσής, έλεύθερος τώρα, πήρε μαζί του όλο το κοπάδι πουχε ο τσοπάνης, κι' έφυγε.

Στό μεταξύ αυτό οι ληστές ζήτησανε, πήραν το τσουβάλι, το ρίξανε στη θάλασσα και γυρίσανε πίσω. Στό δρόμο άναμώσανε τον παπουτσή με τα πρόβατα, και μείνανε μ' άνοιχτό το στόμα. Ο παπουτσής όμως δεν τάχασε. Τους λέει λοιπόν :

— Ού, να ξεράτε στη θάλασσα τα πρόβατα που έχει... Γευάτη είναι, ή έρημη.... Για δατέ εγώ σε μά στιγμή ποσα μάζεψα... Κι' όσο πιο θαυδάτη πηγαίνεις, τόσο περισσότερα βρισκεις.... Τώρα θα ξενατώ να πάω κι' άλλα....

— Έχει κι' άλλα ; ρώτησαν οι ληστές.

— Ού, άλλο τίποτα.... είπε ο πονηρός παπουτσής. Μπότε ο ζωόνας σας σ' ένα τσουβάλι και γώ φροντίζω να σας ρίξω στο μέρος που θα βρωτε τά πιο καλά.

Οι ληστές το πιστέψανε, τσουβαλιάρησαν όλοι τους και τους έφερανε στη θάλασσα. Κι' έτσι πνίγησαν, κι' ήσυχάσε ο κόσμος απ' αυτούς. Όσο για τον έξυπνο παπουτσή, αυτός έγινε πλούσιος κι' έζησε με τη γυναίκα του πολλά κι' εύτυχισμένα χρόνια.



Μόλις άκουσε τής φωνές ο τσοπάνης...

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΟΙ «ΠΥΡΟΜΑΝΕΙΣ»

Έδώ και λίγα χρόνια οι Παρισίνοί άστρωμακοί ρεπόρτερ, άντελήθησαν ότι, σε κάθε πυρκαϊά που γινόταν σ' όποιαδήποτε συνοικία του Παρισιού, μεταξύ των πρώτων περιεργών, έπαινε έπί τόπου κ' ένας κήφος πλούσια ντυμένος, μ' ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο, ο οποίος καθέβαινε, στεκόταν παρήμερα και έχάζε με την πυρκαϊά, ως ότου οι πυροδρόμοι έσθαιναν και την τελευταία φλόγα της.

Οι Παρισίνοι ρεπόρτερ σκανδαλίστηκαν απ' την διαρκή παρουσία του άνθρώπου εκείνου στις πυρκαϊές και εφρόντισαν να μάθουν ποιός είναι και γιατί άνδιεφερόταν έτσι για τις πυρκαϊές. Τον παρηκολούθησαν, έρωτησαν και έμαθαν ότι είναι ένας ικατομμυριούχος πρώην μεγαλειετρός, ο οποίος είναι πυρομανής, που θα πλήρωνε οσαδήποτε για να άπολαύση το θέαμα μιάς πυρκαϊάς.

Ένας παρόμοιος τύπος έζησε τον 17ον αιώνα στο Λονδίνο, ο περιεργήμος και άμπελτοπος Κάργουεν.

Σ' όποιαδήποτε συνοικία του Λονδίνου κι' άν γινόταν πυρκαϊά, ο λόρδος Κάργουεν έφτανε πρώτος και καλύτερος, πριν ακόμη κι' απ' τους πυροδρόμοις. Ποτέ δεν έγινε πυρκαϊά, έστω και στην πιο μακρηνή συνοικία του Σίτυ χωρίς να παρευρεθί σ' αυτήν ο λόρδος Κάργουεν.. Τόσο παρομοιωμένος είχε γίνει η μανία του αυτή, ώστε μά μέρα που άνεγεραν στον Καρούλο 2ο την έκκαρη μιάς πυρκαϊάς που άποτέφρωσε ένα δώλοκληρο τετράγωνο, ο βασιλεύς ρώτησε :

— Μα καλά ο λόρδος Κάργουεν δεν ήταν εκεί πέρα ;

— Βεβαίωτα, άποκρίθηκε ο διενθνητής τής άστομιακής. Ο λόρδος ήταν εκεί πρώτο άντελήθησαν την πυρκαϊά οι γείτονες. Έσκασε στον δρόμο δυό άλογα για να φθάση έγκαιρος....

Το βέβαιον είναι ότι ο πυρομανής λόρδος, για να μη χάση καμιά πυρκαϊά είχε στον σταυλό του πάντοτε δυό άλογα σελωμένα κι' έτοιμα για δρόμο, επάνω δε στην στέγη του μαζώνου του είχε κατασκευάσει μία άνετη σκοπιά στην οποία έμεινε διαρκώς ένας απ' τους ίππορτές του, με την έντολη να τον ειδοποιή μόλις έβλεπε φλόγες πυθμένα.

Ο λόρδος Κάργουεν διέφερε απ' τον Παρισίνο σναδέλφο του κατά το έξης : 'Ότι ενώ ο Παρισίνοσ μένει άπλώς θεατής των πυρκαϊών, ο λόρδος Κάργουεν ελάβαινε ένεργώ μέρος στο σύστημα των και πρό πάντων της διαύοσι των κατοίκων, και ότι πολλές φορές διενκινδύνεσε σε τέτοιες περιστάσεις κι' ατήν ακόμη τη ζωή του.

ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

— Όσο μιλάει κανείς, έστω κι' άν βρίζη, εξακολουθεί ν' αγαπά ό θάνατος του έρωτος, είναι ή σωτή. (Μπαλζακ)

— Ό γάμος είναι από τα σοβαρώτατα πράγματα, το πιο άστειο. (Μπουασαλί)

— Έχθροι του έρωτος είναι το μίσος, ή άστασία, ή ζήλεια και ο κόφος. (Φαγκέ)

— Η γυναίκα ψεύδεται συχνά με τα χείλη. Μονάχα με τά μάτια της λέει την άλήθεια. Το βλέμμα της δεν λέει τίποτα ή τά λέει όλα. (Λαμαρτινός)

