

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΕΝΤΡΟ ΕΡΑΙΕΖ

ΦΟΝΙΑΣ Κ' ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ

Τό σπίτι τής γρηά-Μελγάρδ είχε άνω-κάτω Μέσα σέ μιά χαμηλή κάμαρη, επάνω σέ μιά σιδερένια κλίνη κοιτάει ξεπλωμένο τό πτώμα ενός νέου. Τό άνοιχτό ποικαμίσιού του άφήνει νά φαίνεται στό στήθος του μιά κατακόκκινη πληγή.

Δύο περιπόλοι είχαν βρεί τόν νέο αυτό νά ξεσυχάζει κάτω από τ' άνθισμένο μπαλκόνι τής Ροζίτας Φλωρές, τής χορεύτριας. Όταν άναγνώρισαν πός ήταν ό πλανόδιος μουσικός Πιπίνος Μελγάρδ, τόν μετέφεραν στό σπίτι τής μητέρας του, πού κατοικούσε σ' ένα πρόστασιό του Τολδάου.

Όσο στή νεκρική του κλίνη στέκονταν τώρα σιωπηλοί και σοβαροί οι συγγενείς, οι άδελφοί και οι ξεθάδελφοί του θύματος, ενώ λίγο πιο πέρα, γονατισμένη σ' ένα προσευχητάριο ή Κοτσιόνα Μελγάρδ ή μητέρα του κλαίει άπαρηγόρητα, γιά τό χαμό του πιό αγαπημένου της παιδιού...

Έξαφν ή γρηά σηκώθηκε πάνω, γύρισε στους δικούς της πι-στωσαν γέρω στο πτώμα και μ' άγριο ύφος φώτισε:

— Ποιός άπ' όλους σας θά έκδικηθή τόν Πιπίνου;

Πολλοί μαζί φώναξαν:

— Έγώ! Έγώ! Έγώ!

— Σιωπή!... τούς φώναξε τότε ό Πέτρος Μελγάρδ, ό μεγαλύτερος άδελφός του θύματος. Τόν έκδικηθή τού Πιπίνου θά τόν δείξη ή τύχη σύμφωνα μέ τό έθιμα, τού τόπου μας. Αυτός λοιπόν θά επιφορτισθή νά βρή τόν φονιά και νά πάρη έκδικ-μηση γιά τόν αγαπημένο μας νεκρό.

Πήρε ύστερα ένα φάλλο χαρτί, τό έκοψε σέ δεκαπεντεις κλήρους, όσοι άκριβώς ήταν οι συγγενείς έκει μέσα, τούς έφριξε στό πλατύγουρο καπέλλο του κι ύστερα ειπε:

— Έκείνος από μās πού θά τραβήξη τόν άριθμό 13 θά έχη την τιμή νά έκδικηθή τόν Πιπίνου μας.

Τά χέρια άκλόφθηκαν κι ό καθένας πήρε μέσο από τό καπέλλο έναν άριθμό.

Ό άριθμός 13 έλαχε σόν Πάβλο Γονζαλέζ, ξεθάδελφο τού Πιπίνου.

Ό Πάβλος ήταν νέος δακνοχρό χρονώ, ήλιο-καμένος, μέ βλέμμα τόσο σκληρό, πού κάτω άπ' τή σκιά πού έσχιχνε στό πρόσωπό του τό πλατύγουρο μαλακό καπέλλο του, έλαμπε σάν άτσάλινο.

Τό καπέλλο του ήταν στολισμένο μέ πολύχρωμες κορδέλλες γιαντι ό Πάβλος Γονζαλέζ ήταν ταυρομάχος.

Μόλις ό Πάβλος πήρε τόν κλήρο μέ τόν άριθμό 13 δέν φάνηκε και πολύ εγχαριστημένος από την τύχη πού του έδινε την τιμή νά έκδικηθή τόν ξεθάδελφό του...

Ήξερε πός ήταν συνήθεια στόν τόπο νά μή μορφή νά παίξη, νά χορεύη, νά τραγουδήση, νά παντρευτή, ένόςω

άπό τά μεσάνυχτα. Έβριαν μεταξύ τους μεγάλα στοιχιώματα, πού άλογο θά νικήση, και οι δυσραστημένοι κατέφευγαν πολλές φορές σέ στάσι και σέ αιματοκώλισμα! Η διασέδαση αυτή παρέσυρε άκόμη και τους αυτοκράτορας. Μιχαήλ ό Θεόφιλος άνάγκασε τούς ύπαλλήλους του, και αυτούς άκόμη τούς ύσυχρους του, νά καταβαίνουν στην κοιτίτρα γιά νά συγναμισθούν μαζί του. Διηγούνται σχετικώς τό άκόλουθο επεισόδιου:

Κάποτε πού ό Μιχαήλ ό Θεόφιλος ήταν επάνω στό άρμα, και έπρόκειτο νά κατοικήση τό κοντάρι γιά νά δοθή τό σίνθημα τού ξεκινήματος, μήνη στόν 'Ιππόδρομο άγγελιοφόρος, φέροντας την ειδήσι ότι οι Σαρακηνοί 'Ισθβαλαν στό Βυζάντιο Κράτος. Ό Μιχαήλ όμως ειπε: «Ές άμψηχαν και διάταξε νά συνεχισθούν οι άγώνες, σάν νά μή συνέβαιναν τίποτε... Την mania για τις ιπποδρομίες τήν είχε κληρονομήσει άπό τόν πατέρα του. Βάρυζε τά παιδιά τών Τζουκί του και τούς έδινε τά όνόματα τών άλόγων του, αλλά και 108 χιλιάδες φράγκα στό καθένα! Ό Ιππομαχης αυτές αφοκράτως έδολοφονήθη και, άντι φερέτρος, τόν έθαψαν επάνω σ' ένα σαμάρι.

Έκτός τών ιπποδρομιών, οι βυζαντινοί είχαν και θηριομαχίες, και θαιματοποι-

αλιστάς, χορευτάς, παντομίμος, σχοινοβάτες και θαιματοποι- ούς. Άλλ' όλα αυτά τά είδη όνομάζοντο επει- σόδια τού κυριου άγώνος, πού ήταν ό Ιπτι- κός. Στόν καιρό τού 'Ιουστινιανού έξακολούθη- καν στό θέατρο και πολλά άγρια θήρια. Κάποτε μάλιστα 20 λέοντες και 30 πάνθηδες μονομάχη! Η θηριομαχίες αυτές όνομάζοντο Κυνηγεία και έ- πασαν στόν καιρό Θεοδοσίου τού νεοτέρου. Άργό- τερα εισηχθήσαν ή 'Ιππομαχίες, οι διακονητοί και όλα τ' άγωνίσματα τών Ιπποτών τού μεσαιώ- νος. Στις ημέρες τού Χρυσοστόμου ήπυχαν και δεξαιμένες στόν 'Ιππόδρομο, όπου έτελούντο γυ- μνικοί άγώνες ώραϊαν γυναικίς, ή όποιες κολυ- μπόσαν σάν νεράιδες. Από τούς άγωνιστάς διαίον- μοί έμειναν ό 'Αλεξανδρινός Καράμπελας, ό Ρόδιος Χρυσομάλλης, ό Κυζικηνός Μαργαρίτης και κάποιος θηριομαχος 'Ελλάδης τ' όνομα.

δέν θά είχε σκοτώσει τόν φονιά τού ξεθάδελφου του. Κι' αυτός ήταν άρραβωνιασμένος μέ τή Ροζίτα Φλωρές, την ώραία χορεύτρια και βιοζότανε νά παντρευτή. Γιατί την λάτρευε τή Ροζίτα. Την αγα- πούσε τρελλά. Τόσο τρελλά πού έφτασε σιό σημείο νά γίνει γι' αυτή φονιάς!... Ναι, αυτός ό ίδιος είχε σκοτώσει τόν Πιπίνου. Αυτός ήταν ό φονιάς τού ξεθάδελφου του!... Κι' άπ' τή στιγμή αυτή πού άνέ- λαβε νά έκδικηθή τόν φονιά τού Πιπίνου, ή ζωή του έγινε άυπό- φορη. Τί μπορούσε νά κάνει;

Όχι και ημέρα τόν κατηγορούσαν κι συγγενείς του γιαντι δέν είχε κρατήσει τόν όρκου του, γιαντι όργουσε νά βρή και νά σκοτώση τόν φονιά τού Πιπίνου Μελγάρδ.

Η γρηά Κοτσιόνα Μελγάρδ ξεκαριατά, τόν κατηγορούσε πός ήταν δειλός, άνανδός.

Άλλά κι' όλοι του κι φίλοι γυροούσαν άλλοι τό πρόσωπό τους, όταν τύχαινε νά τόν αντίκρισουν στό δρόμο.

Κι' ή άρραβωνιαστικά του άκόμη, ή όμορφη Ροζίτα Φλωρές, ή χορεύτρια, άρνηότανε παιά νά τόν δεχθή σπιτι της ή νά πάη σάν πτώτα στό δικό του...

Μιά μέρα ή μητέρα τού θύματος πήγε και βρήκε τόν Πάβλο Γονζαλέζ και τού ειπε πός σ' ένα γαιστοικό πανδοχείο κάποιος άγω- γιάτης είχε καυχήθ πός αυτός είχε σκοτώσει τόν Πιπίνου.

— Τρέξε, τού φώναξε νά έκδικηθης τόν ξεθαδελφό σου!

Ό Γονζαλέζ όμως άγρίωσε και τής άποκριθήκε θυμωμένος:

— Άν αυτός ό άγωγιάντης λέει πός εινε ό φονιάς τού Πιπίνου, πήγαινε και πές του πός δέν έξορις τί λέει. Θύνη πολύ πιωμένες, γιαντι έ, ω γνωρίζω πολύ καλά τόν φονιά!...

— Όσοι τόν γνωρίζεις, λοιπόν, τόν φονιά; σθλιαξεν ή γρηά. Και τί περιμένεις τότε γιά νά τόν σκοτώσεις; έ; ..

Ό Πάβλος Γονζολίξ πνίγηκε άπ' τό θυμό. Χωρίς νά πη λέει στή γρηά, έφριξε στόν ώμο του την πρόνοιη καπα του, άρπαξε τό καπέλλο του κι έφυγε, βγής έξω. Πίσω του ή γρηά φώναζε άγρια, τόν χλευάζε, τόν καταριόταν!

Κατηφορίζοντας πρός την πλατεία τής 'Αγοράς τών Άνθών, ό Πάβλος συνάντησε μπροστά στην εκκλησία την Ροζίτα Φλωρές, την άρραβωνιαστικά του. Μόλις την είδε τής ζήτησε νά τού δώση τό κόκκι- νου τριαντάφυλλο πού είχε στό μαλλιά της. Έκαινη τού τ' άρνήθηκε την παρακάλεσε ύστερα νά τού ό- ριση μιά τελευταία συνάντηση.

Η Ροζίτα Φλωρές τού ειπε περιφρανα.

— Θά σέ δεχθώ σπιτι μου την ημέρα πού θά σκοτώσεις τόν φονιά τού ξεθάδελφου σου.

Ό Πάβλος Γονζαλέζ τής απάντησε τότε μέ ύπόκοψη φωνή:

— Σού όρκίζομαι ότι θά τόν σκοτώσω άπό τόν φονιά τού Πιπίνου!...

— Τότε θάρθω νά σέ βρω αύριο, χωρίς άλλο, τού ύποσχέθηκε ρητάς ή Ροζίτα.

— Βασίζομαι στην ύπόσχεσή σου, ξανάπε ό Πάβλος κ' έφυγε τρομορά χλωμός.

Την άλλη μέρα ή όμορφη Ροζίτα Φλωρές, όταν μπήκε στό δα- μάτι τού άρραβωνιαστικού της, τόν βρήκε ξεπλωμένο στό κρεβάτι του νά βογγά! 'Αφροί αίματος έβγαιναν από τό στόμα του. Ένα μαχαίρι ήταν καρφωμένο στό στήθος του!...

Η Ροζίτα τρώμαζε.

— Πάολο!... Πάολο!... φώναζε, ποιός σ' έχτόπησε;

Ό Πάβλος γύρισε νά θολά μάτια του πάνω της και τής ειπε μέ σδυμένη φωνή:

— Χτές βράδυ όταν γύρισα σπιτι είδα στόν καθρέφτη τό πρό- σωπο τού φονιά τού Πιπίνου. Θυμήθηκα τότε τόν όρκου μου, τρά- βηξα τό μαχαίρι μου και τόν χτύπησα κατόστηθα. Τόκαμα αυτό μονάχη γιά σένα, Ροζίτα, γιαντι σ' αγαπά!

Η Ροζίτα νά καταλαβε όλα. Έσκυψε κοντά στόν Πάβλο, τόν άγκάλιασε σφρατά, κώλησε νά χείλη της στό δικό του και δέχτηκε την τελευταία του πνοή, μ' ένα παράφορο, άτελείστο φιλή!...



PENTRO ERAIEZ
ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΟΥΦΙΩΝ

Στην πόλη Σατιρα τών 'Ινδιών, υπάρχουν ένα νοσοκομείο, στό όποιο συντηρούτανε όλα τά έν- τομα πού άπομυζούσν τό αίμα τού ανθρώπου. Κάθε τόσο ή διεύθυνσις τού νοσοκομείου πληρώνει κάποιου φοικαρά, επάνω στό σώμα τού όποιου τοποθετούν τούς τροφιμούς τού νοσοκο- μείου γιά νά βροκήσουν!...