

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ, ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, ΓΟΗΤΕΙΑ...

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ

Ο ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)



ΝΩ ο 'Αμβρόσιος Παρέ και ο Διονύσιος Γενναίος μιλούσαν, ο νεαρός σύντροφος του γηραιού σοφού είχε τραβηχτεί λίγο πιο πίσω και κτύπησε τον Γενναίο με γουρλωμένα μάτια, ψαστισμένους, ταραγμένους, βαθειά συγκινημένους, ψιθύριζαν :

— Αυτός...αυτός είναι λοιπόν ο Διονύσιος Γενναίος !...

— Είσαι εύτυχημένος παιδί μου ; ρώτησε τώρα ο 'Αμβρόσιος Παρέ τόν Γενναίο.

— Ναι, πάτερ μου, είμαι πολύ εύτυχημένος, απάντησε ο Διονύσιος, ή 'Ιωάννα μου είναι άγγελος καλοσύνης και αγαθότητος, ο μικρός μου Ροβέρτος είναι χαριτωμένος ! Και όμως...

— Τι θέλεις να πής, τέκνον μου ; 'Ανοίξέ μου την καρδιά σου. Τι σε βασανίζει ;...

— Ναι, πάτερ μου, σε σάς δεν πρέπει να κρύβουμαι καθόλου. Θα σάς άνοιξω την καρδιά μου. Μ' δλη λοιπόν την εύτυχία που με περιβάλλει έχουμαι στιγμές που ή καρδιά μου σφίγγεται, που μαύρος κι' άπεισες προαισθήσεις με βασανίζουν και με τρομάζουν. Φοβάμαι για την 'Ιωάννα, φοβάμαι για τόν παιδί μου. Φοβάμαι για την εύτυχία μου, πάτερ μου. Θεέ μου !... 'Αν μου συμβή τίποτε, πάτερ μου, άν συμβή τίποτε στην λατρευτή μου 'Ιωάννα ή στο παιδί μου, θα πεθάνω άπ' την άπελπισία μου !...

Ο 'Αμβρόσιος Παρέ έβλεπε τόν Διονύσιο Γενναίο στην άγκαλιά του και προστάθηκε να τόν καθουχάσει :

— Τι λόγια είναι αυτά που λές, τέκνον μου ; τοί ειπε. Γιατί άφήνεις να σε παρασύρουν ή σκέψεις αυτές ; Είσαι εύτυχημένος σόζοντος, εύτυχημένος πατρός, είσαι νέος. 'Ελπίζε, παιδί μου... Κ' έχου να με βλέπεις συχνά...

Όταν ο Διονύσιος Γενναίος έχαιρέτησε τόν Παρέ κι' έφυγε, ο γηραιός σοφός πλησίασε τόν νεαρό σύντροφό του, ο όποιος έξακολουθούσε να στέκη παράμερα και τόν ειπε :

— Λοιπόν, τι έλέγαμε Ροβέρτε ; 'Εξαφαν ήσες ο 'Αμβρόσιος Παρέ κτύπησε καλύτερα τόν νεαρό σύντροφό του και τοί ειπε, πλανογός τον άπό τόν χείρι.

— Θεέ μου ! Τι έχεις ; Γιατί είσαι έτσι ; Είσαι γλωμιάς ούν πεθαμένος ! Τι σοβ συμβαίνει Ροβέρτε ; Μίλησέ μου.

Ο Ροβέρτος Κέρ κτύπησε τόν 'Αμβρόσιο Παρέ κατάματα και τοί ειπε :

— Πιστεύετε στα φαντάσματα διδάσκαλε ;

Ο Παρέ παραξενεύτηκε.

— Τι θές να πής ; ρώτησε. Δέν σ' έννοδ.

— Πιστεύετε πως ένας άνθρωπος που άπέθανε και έταφη, μπορεί να γυρίσει και πάλι στον κόσμο αυτό ;

Ο γηραιός σοφός έκρίφη μερικά δευτερόλεπτα και απάντησε :

— Ο Κύριος ήμδν 'Ιησούς Χριστός άνάστη εκ νεκρών την τρίτην ήμέραν μετά την ταφή του.

— Ο Χριστός ναι, διδάσκαλε, αλλά ενας άνθρωπος ;

— Τά πάντα είναι δυνατόν, Ροβέρτε, όταν τό θέλλει ο Θεός. Μά γιατί με ρωτάς ;

— Είδα πρό όλίγου ένα φάντασμα !

Ο 'Αμβρόσιος Παρέ συνοσπρωθή.

— Ναι, διδάσκαλε, έπανάλαβε ο Ροβέρτος, είδα σάς λέγω ένα φάντασμα.

— Μή λέγης υπερβολάς, τέκνον μου, τοί ειπε ο 'Αμβρόσιος Παρέ.

— Δέν λέγω υπερβολάς. Θα σάς εξηγηθώ άμέσως. Πέστε μου, γνωρίζετε καλά τόν Διονύσιο Γενναίο ;

— Πολύ καλά.

— Μου έπιτρέπεται, διδάσκαλε, να σάς κόμω άκόμη μερικά ερωτήσεις, χωρίς να φανώ άδίκαιος ;

— Σοβ τό έπιτρέπω.

— Από πότε γνωρίζετε τόν Γενναίο αυτόγ ;

— Από τού 1552.

— Τό 1552 είσαστε στην Γουιέννη, διδάσκαλε.

— Έμει τόν γνωρίσα.

— Και τόν έγνωρίσατε μ' αυτό τό όνομα, τό όποιον φέρει σήμερα ;

— Ο 'Αμβρόσιος Παρέ κτύπησε προσεκτικά τόν Ροβέρτο Κέρ, όταν νάδαλε να διαβάσει στην ψυχή του και τοί ειπε :

— Μπορείτε να μου πής, κ. Ροβέρτε, ποιό συμφέρον σάς παρα-

κινεί να μου κάνετε όλες αυτές τις ερωτήσεις ;

— Συγχωρήστε με, διδάσκαλε, άν σάς έπρόσβαλα. 'Αλλά κινδυνεύει τό λογικό μου. Νομίζω πως θά τραληθώ ! Γι' αυτό σάς έκτεσώ, βγάλετε με άπ' την τρομερή άγανά, στην όποία βρισκούμαι.

— Η φαντασία σου άεραβατεί, τέκνον μου.

— Όχι, διδάσκαλε. Ο Διονύσιος Γενναίος μοιάζει καταπληκτικός με κάποιον άνθρωπο, ο όποιος άπέθανε. Τόν είδα να πεθαίνει, με τό ίδια μου τά μάτια. Και όμως ή όμοιότης αυτή με κάνει σήμερα να τό χάνω. Μοψ φέυγει τό μυαλό ! Είναι άδύνατον να κάνω λάθος, διδάσκαλε. Ο Διονύσιος Γενναίος και ο άνθρωπος έκείνος, για τόν όποιον σάς μιλή, είναι τό ίδιο πρόσωπο. Έχου τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια φωνή. Μόνον τό χρώμα τών μαλλιών είναι διαφορετικό, μά αυτό δέν έχει σημασία. 'Αλλάζει κανείς εύκολά τό χρώμα τών μαλλιών τόν όταν θέλλει. 'Εξηγήστε μου λοιπόν τι συμβαίνει, διδάσκαλε...

— Αυτό πού μου ζητάς είναι άδύνατον. Έντελώς άδύνατον...

— 'Αλλά, διδάσκαλε, δέν μορφή να τόδ παιδί με την άγανάτι αυτή, θά τραληθώ στο τέλος ! Κ' έπειδή δέν θέλετε να μου πής τι συμβαίνει, θα πάω στην 'Εκουιέννη, θα συναντήσω τόν Διονύσιο Γενναίο και θα μάθω τι τρέχει άπό τόν ίδιο, ξαναγαμίζοντάς τον να μιλήσει.

Τό πρόσωπο τού 'Αμβρόσιου Παρέ έξοφώθη.

— Πρόσεξε καλά μήν τό κήμησ αυτό, ειπε στο Ροβέρτο Κέρ, γιατί θα ποικί' έτις με άλλες συμφορές. Πρόσεξε καλά Ροβέρτε.

— Τό μυστήριο αυτό με τραλλίσει, διδάσκαλε. Δέν θα μωρσώ να ήσυχάσω, άν δέν μάθω την άλήθεια.

Ο Παρέ βυθίστηκε σε σκέψεις. Τέλος ειπε στο Ροβέρτο :

— Είγες σκέψεις με τό πρόσωπο πού πάθων άλλους και πού μοιάζει καταπληκτικός με τόν Διονύσιο Γενναίο ;

— Όχι. Τόν εγνωρίσα έξ όψεως μόνον.

— Όπως δέν έχεις κανένα λόγο μίσους έναντιον τού προσώπου έκείνου ;

— Όχι, διδάσκαλε.

— Μοψ λές την άλήθεια ;

— Ναι, διδάσκαλε, απάντησεν ο Ροβέρτος ψευδομένος για να μάθει τι συμβαίνει.

— 'Αν σοβ εξηγήσω τι συμβαίνει, μοβ όρκίζεσαι ότι σε κανένα δέν θ' άποκαλέψω τό μυστικό αυτό, μοβ όρκίζεσαι ότι δέν θα ζητήσης να κήμησ κακό σε κανένα ;

— Σάς όρκίζουμαι στην τιμή μου, ειπε ο Ροβέρτος.

— 'Ε, λοιπόν δέν εγγέλστηκες.

— Α !

Ο άνθρωπος τόν όποιον είδες να πεθαίνει και ο Διονύσιος Γενναίος είναι ένα και τό αυτό πρόσωπο. Ο άνθρωπος έκείνος ανέζησε και βγήκε άπό τόν τάφο του, γιατί έτσι τό θέλησε ο Θεός, γιατί είχε κάποια ίεση μ' και τρομερή άποστολή στον κόσμο αυτό...

Ο Ροβέρτος άκούοντας τά λόγια αυτά έτρέλλισε ούν μεθυσμένος. Θα σπαρίζουταν κώνον, άν δέν πολυάβρινε να σηραρχή κώνον. Νεκρωή όχόρτης άλάφθησε στο πρόσωπο του.

— Βγήκε άπ' τόν τάφο του, γιατί είχε κάποια ίεση και τρομερή άποστολή ειπάτε ; ρώτησε τραυλιζοντας σχεδόν τόν 'Αμβρόσιο Παρέ.

— Μάλιστα, άποκρίθηκε ο Παρέ. Ο νεκρός έκείνος ανέζησε για να έπανορθώσω τό τίμιο όνομά του, τό όποιό τού έμηλίδισαν και για να παραθήσει στην δικαιοσύνη τόν πραγματικό δολοφόνο τού Μαρκησίου Βάβα.

Ο Ροβέρτος έννοιωσε τό αίμα του να παγώνη.

— Όπως ο Διονύσιος Γενναίος είναι ο κήμης Ράλφος Κανδάλ ! έτραίλισε.

— Ναι, απάντησε Ήρηδ ο Παρέ.

Ο Ροβέρτος Κέρ έννοιωσε τά γόνάτα του να τρέμουν. Για να μήν πέση κήμης ή μάλλον σωφιστήσης στα σκαλοκάμια τού σπιτιού, μπρός στο όποιό έστεσαν και μιλούσαν. Νόμισε πως ή γή έφευγε κάτω άπό τά πόδια του. Ότι τά πάντα έσηρημνίζοντο και νατέρεσαν γύρω του !

Η ταραχή του αυτή δέν κράτησε πολύ. Συνήθε γρήγορα, έπιβλήθη στον έαυτό του και ειπε στον 'Αμβρόσιο Παρέ :

— Τώρα τά καταλαβαίνω όλα. Τό όλο τό Θεού στί περιπτώσι αυτή τόν έπαίτασε οεις. Σεις έσώσατε τόν Ράλφο Κανδάλ.

— Τό έμάντευες και δέν τό έμάντευες, απάντησ' ο Παρέ. 'Εγώ βάραια τόν σσημα, αλλά στην περίπτωση αυτή δέν ύληθεσ παρά τό όργανιον τού Θεού. ('Απολουθεί)



'Η 'Ιωάννα ήταν άνψυχη και τρομαγμένη...