

ΤΟ ΜΥΣΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΦΕΓΙΕ

Η ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Συγγραφέτης δημοσ.

Τι θα κέρδιζε αν τόκανε εσύ :

Μήπως άλλωστε δεν μπορούσε να κάμει κάτι καλύτερο ; Μήπως δεν μπορούσε να κρατήσει και να μη στείλη την απάντησή της στον Σαντί ; 'Ετσι θ' άποσεν τον κίνδυνο... Μά όχι... όχι. Αυτό δεν θα τόκανε ποτέ, ποτέ. Τό θεωρούσε βίβλια, άνανδρία, ποταποτήτα. Καλύτερα να φέριεταν σαν άνδρας. 'Ας γινόταν τό μοραίο. Αυτό ήταν τό καλύτερο.

Ξανάβαλε την επιστολή σ'ό φάκελλο και τήν έδωσε σ'ό μικρό.

— Νά, πάρτην, παιδί μου. Πήγαινε την σ'όν κύριο που σ'έστειλε.

'Ο μικρός πήρε τήν επιστολή κ' έφυγε.

'Ο Μωρεσκάν ξαναγύρισε σ'ήν έπαυλη, άνέβηκε σ'ό γραφείο του και σαράστισε σέ μιά πολτρονά. 'Όλα γι' αυτόν είχαν πελά τλειώσει. 'Ηταν καταδικασμένος σέ θάνατο ! 'Ετρεπε λοιπόν να συντάξη τήν διαθήκη του και ν' άπετήλη πλέον σ'ό έλεος του Θεού ..

H MONOMACHIA

Τό πρωί τής άλλης μέρας ό Μωρεσκάν ξύπνησε πρό τής άνατολής του ήλιου, κάρηνη σ'ό κρεβάτι του κ' έχτόπισε τό κουδούνι. Σ'όν μαροζιέ που παρνούσθηκε, είπε να είδοποιήση τόν κ. νι' 'Ερμανύ, ό όποιος έφίλοξενείτο σ'ήν έπαυλη, μαζί με τόν άλλο μάρορα τής υιονομίας τόν κ. νιέ λα Ζαρνύ.

Σέ λίγο ό νι' 'Ερμανύ πήγε σ'ήν κρεβατοκάμαρη του βαρώνου και κάθησε πλάι σ'ό κρεβάτι του.

— Μ' έξήγησε, φίλε μου ; τού είπε.

— Ναι, είπε ό Μωρεσκάν. 'Ηθελα να μιλήσω μαζί σου.

— Σέ άκούω.

— 'Ισως έπειτα από λίγες ώρες να είμαι νεκρός ; κόμη Γι' αυτό...

'Ο νι' 'Ερμανύ τόν δέκωσε :

— Μήν άπελιέσαι, βαρώνε. Μή χάνη; τήν ψυχραιμία σου. Δέν εινε ή πρώτη φορά που μονομαχείς άλλωστε...

— Ξέρω τί λέω, άγαπητέ μου. 'Εμονοιάησα πολλές φορές. Μά σήμερα τά πράγματα εινε διαφορετικά. 'Ο αντίπαλός μου εινε πού ισχυρός από μένα, όπως έγω ήμουν πού ισχυρός από τόν 'Ιακωβό νιέ Λέρν όταν τόν σκότωσα. 'Υποθέτει κανείς πώς με τιμωρεί ό Θεός γιά τήν πράξη μου αυτή. Μά τιμωρεί ό Θεός κ' ή γυναίκα μου, ναι, ή γυναίκα μου, δέν έχω καμιά άμφιβολία γι' αυτό. 'Ο Σαντί θα προσπαθήση να με σκότωση, γιά να δολοφονήση τήν 'Ιωάννα, γιά να τήν κινή δική του.

— 'Υποθέτω πώς άδικείς τή γυναίκα σου, βαρώνε.

— 'Όχι, κόμη. Δέν θέλω ποτέ τά λόγια αυτά εις βάρος τής βαρώνης, αν δέν ήμουν βέβαιο; γιά τίς διαθέσεις της... 'Αλλοίμονο!... Τό επατάλαβη παιά καλά. 'Η βαρώνη έπιστημεί τό χαμό μου γιά τό κακό που τής έκαμα, σκετόνοτας τόν νιέ Λέρν. Χθές έπιασα μιά επιστολή της σ'όν Σαντί. Τούγραφε ματιγορηματικά πώς άδιαφορεί γιά μένα. Κάτω απ' τίς γραμμές τής επιστολής της, έμάνινα τίς διαθέσεις της. Τούγραφε καθαρά σχεδόν : Σκότωσε τον!... Καταλαβαίνεις ;

'Ο νι' 'Ερμανύ έσκυψε τό κεφάλι του, χωρίς ν' άπάντηση. Τι μπορούσε άλλωστε να πη ; Καταλάβαινε κ' αυτός πώς ό βαρώνος είχε δικιο.

— Βλέπεις, φίλε μου, πώς δέν έχεις να πής τίποτε, τού είπε ό Μωρεσκάν. Τά πράγματα μιλούν μόνα τους. 'Ακουσε με λοιπόν με προσοχή. 'Εκαμα τήν διαθήκη μου. Σου τήν παραδίδω, γιαι δέν έχω καιρό να πάω σ'ό Παρίσι να τήν δώσω σ'ό συμβολαίω μου.

Συγχρόνος ό Μωρεσκάν άνοιξε ένα χαρτοφύλακα κ' έβγαλε από μέσα ένα σφραγισμένο φάκελλο, τόν όποιό παρέδωσε σ'όν κόμητα.

Κότταξε κατόπι τό ρολόγι του και είπε :

— Εινε καρδός να σηκωθώ και να έτοιμασθώ.

'Ο νι' 'Ερμανύ σηκώθηκε και φύγη.

— Μείνε, τού είπε ό βαρώνος. 'Εχω ανάγκη ά τ' τήν συντροφιά ένός καλού φίλου.

Κι' άμέσως σηκώθηκε απ' τό κρεβάτι του κ' άρχισα να ντύεται.

'Ο νι' 'Ερμανύ βημάτιζε επάνω - κάτω κρινίζοντας ένα ποδο.

'Ηταν ύπερβολικά στενοχωρημένος. Καταλάβαινε καλά πώς ό βαρώνος διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο. Κι' αν ό Σαντί δέν ήταν ένας κοινός παληάνθρωπος, θα πήγαινε να τόν δη, να τού μιλήση, θάκανε τήν παρατυπία αυτή, γιά να σώση τόν φίλο του.

'Εξαφνα άκουσε τόν Μωρεσκάν να ψιθυρίζει :

— Θεέ μου, συγχώρησε με!...

Τι έχεις, βαρώνε ; τόν ρώτησε.

'Ο Μωρεσκάν τόν κότταξε κάμποση ώρα άμίλητος,, σιωπηλός, λυπημένος και τέλος τού είπε :

— Μου συμβαίνει, κόμη, κάτι τό περίεργο, τό άνεξήγητο.

— Μπορώ να τό μάθω ;

— Ναι. Λέγοντάς τό θ' άλαφρωθώ κάπως. Γιατί ύποφέρω πολύ, πάρα πολύ. 'Ιδού περϊ τίνος πρόκειται : Είδα άπόψε σ'όν ύπνο μου τόν νιέ Λέρν. 'Ηταν διπλωμένος μ' ένα σεντόνι γεμάτο αίματα και με φοβέριζε με τό δάκτυλο, τρίζοντας τά δόντια του. 'Η θέα του ήταν τόσο φορικόδης, ώςτε έσφραγισα μέσα σ'όν ύπνο μου και ξύπνησα άμέσως. 'Όταν ξανακοιμήθηκα ό ίδιος σεντόνι με βασάνισε ως τό πρωί. Και τώρα άκόμη που είμαι ξυπνητός δέν μπορώ ν' άπομακρύνω τήν σκέψη μου απ' τόν άτυχό αυτό νέο, όσο κι' αν άγωνίζομαι γι' αυτό. Τόν βλέπω σχεδόν μπροστά μου, τρομερόν, άπειλητικό, χλωμό, άπαίσιο!... Τι λές σύ γι' αυτό κόμη ;

— 'Ότι δέν πρόβει να σέ άνησυχή ένα τέτοιο πράγμα, βαρώνε.

Εινε ταραγμένα τό νεύρα σου, αυτό εινε δλο.

— Μακάρι να εινε έτσι. 'Αρχίζω να πιστεύω, μολαταύτα, πώς οι νεκροί γυρίζουν απ' τόν άλλο κόσμο και εκδίκονται σκληρά, άδυσώχητα...

— Παραμύθια.

— Παραμύθια τά όποια πέρνονται πολλές φορές τήν σκληρά δόναμι τής πραγματικότητας και μάς τυραννούν. 'Ας εινε όμως... Πήρες τό πρόνευσμά σου ;

— 'Όχι άκόμη.

— 'Ο νιέ λα Ζαρνύ ξύπνησε ;

— Ναι.

— Πήγαινε να τόν βρής και περιμένετέ με σ'ήν τραπεζαρία.

Θάρω σέ λίγο.

'Ο νι' 'Ερμανύ έφυγε.

'Ο Μωρεσκάν κυτάχτηκε σ'όν καθρέφτη, έτριψε τά μάγουλά του γιά να φύγη ή χλωμάδα πουχε άπλωθή σ' όλο του τό πρόσωπο, πήρε ύφος άνθρώπου ήσυχού και ήρεμου ψυχικώς και χύπησε τό κουδούνι.

— Ξύπνησε ή κυρία βαρώνη ; ρώτησε τόν καμαριέ,η του.

— Μάλιστα, κύριε.

— Πολύ καλά, πήγαινε.

'Ο Μωρεσκάν έκαμε μερικες βόλτες σ'ήν κρεβατοκάμαρά του, ξανακυτάχτηκε σ'όν καθρέφτη και ψιθύρισε :

— Δέν θέλω να νολήση πώς φοβούμαι. Είμαι άνδρας. Και θα πεθάνω σαν άνδρας!...

Βγήκε κατόπι σ'ό διάδρομο και τράβηξε πρós τό δωμάτιο τής 'Ιωάννας.

'Η κ. Μωρεσκάν είχε ξυπνήσει πρό μισής ώρας. Είχε άνοιξει τό παράθυρό της και άνέπνεε τόν μυρωμένο πρωινό αέρα. Τό γεγονός ότι ό σύζυγός της θά μονομαχούσε σέ λίγη ώρα, δέν τήν άνησυχούσε καθόλου. 'Ηταν άπολύτως ήσυχη.

'Η κ. Μωρεσκάν είχε ξυπνήσει πρό μισής ώρας. Είχε άνοιξει τό παράθυρό της και άνέπνεε τόν μυρωμένο πρωινό αέρα. Τό γεγονός ότι ό σύζυγός της θά μονομαχούσε σέ λίγη ώρα, δέν τήν άνησυχούσε καθόλου. 'Ηταν άπολύτως ήσυχη.

Πόσο τής είχε στοιχίσει ή μονομαχία αυτή!... Τής είχε κομ ματιάσει τήν καρδιά κ' πάντα!... Και τώρα όσο τήν σκεπτονταν τόσο πού μεγάλη ίκανοποίησι έννοιωθε γιά τόν κίνδυνο, σ'όν όποιο αυ'ή ή ίδια είχε σπρώξει τόν βαρώνο...

'Ο Σαντί θα τόν σκότωνε ίσως. Μά τι τήν ενδιέφερε ; 'Ο βαρώνος θα πλήρωνε έτσι τό έγκλημά του εις βάρος του 'Ιακώβου, εις βάρος αυτής τής ίδιας. 'Ετρεπε να τιμωρηθή. Τής είχε φερθή τόσο βάνασα ! Τής είχε ματώσει τήν καρδιά, τής είχε ματαστρέψει τό πού γλυκό της όνειρο, όλη της τή ζωή...

'Εξαφνα άκουσε να χτυπούν σ'ήν πόρτα τής κάμρας της. 'Η καρδιά της σάξτηκε. Κατόλαβε. 'Ηταν ό βαρώνος. Μολαταύτα ξαναβρόκε τήν ψυχραιμία της και φώναξε :

— 'Εμπρός!

'Η πόρτα άνοιξε. Δέν είχε κάμει λάθος. 'Ηταν ό Μωρεσκάν, ό σύζυγός της, ό μελλοθάνατος, τό έξλαστειώο θύμα της. 'Ο βαρώνος σιάθηκε σ'ό άνοιγμα τής πόρτας, χαϊρέτης και ρώτησε :

— Μήπως σάς ένοχλώ ;

— 'Όχι, απάντησε ψυχρά ή 'Ιωάννα.

'Ο Μωρεσκάν μίηκε σ'ό δωμάτιο κ' έκλεισε πίσω του τήν πόρτα. Πληοίσιες κατόπι τήν γυναίκα του και τής είπε :

— 'Επιθυμούσα να σου μιλήσω, 'Ιωάννο.

— Σάς άκούω, λέγετε, απάντησεν έσκι- νη άδιάφορα.

— Ξέρете ότι σέ δυό ώρες μονομαχώ.

— Τό ξέρω.

('Ακολουθεί)



Έβγαλε ένα σφραγισμένο φάκελλο και τόν έδωσε σ'όν κόμητα.

