

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΗΣ Μ. ΩΛΟΥ

Ο ΤΡΙΧΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ



ΙΑ φορά κ' έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς κ' είχε μία πολύ όμορφη κόρη. Η βασιλοπούλα αυτή είχε όρατα ξανθά μαλλιά και την έλεγαν Χρυσομαλλούσα.

Κοντά στο βασίλειο του πατέρα της Χρυσομαλλούσας ήταν το βασίλειο ενός άλλου βασιλιά. Όταν ο βασιλιάς αυτός άκουσε να λένε τόσα καλά για την όμορφη βασιλοπούλα, την άγαπησε τρελλά, χωρίς να την δει κ' έστειλε στον πατέρα της έναν άπειστομένο του με πλουσιώτατα δώρα, ζητώντας την για γυναίκα του.

Η Χρυσομαλλούσα όμως δεν ήθελε άκομα να παντρευτεί και σαν τώμασε αυτό ο γείτονας της βασιλιάς έπεσε σε μαυρή απελπισία.

Ένας ωραϊώτατος νέος τότε, που τον έλεγαν Τρίχαρο για την όμορφη του, παρουσιάσθηκε μπροστά τού βασιλιά και του είπε: — Βασιλιά μου πολυχρομένε, έμαθα πως η βασιλοπούλα η Χρυσομαλλούσα άρνήθηκε να σε δεχθεί κ' άντρα της. Στείλε με έμένα, βασιλιά μου, και εγώ βέβαιος πως θα σου τη φέρω!

Ο βασιλιάς τόν έκύταξε θυμωμένος. — Νέε μου, τού ειπε, μορφέ αν είσαι ωραϊός σαν τόν ήλιο, μά θα σε μάθω να μνή κοροϊδούς με τού βασιλιά τόν άφέντη σου.

Και διάταξε να τόν κλείσουν μέσα σε μία ύψη φτωχική για να πεθάνη από την πείνα.

Ο φτωχός νέος έμεινε δυό μέρες μέσα στη σκοτεινή φυλακή. Την τρίτη όμως μέρα τού πρωί ο βασιλιάς θυμήθηκε την άφοσμία που τού είχε δείξει πάντοτε τού παλληκάρι αυτό, και διάταξε τού τού άφέντην ελεύθερο.

Τότε ο Τρίχαρος ξεκίνησε άμέσως για να πάη να βρη τή Χρυσομαλλούσα. Περιπατώντας έλευμερίς έφτασε σ' ένα λεβαδί και κήθησε να ξεκουραστή. Κοντά εκεί έτρεχε ένα ποταμάκι. Έξαφνα ένα ψάρι πετάχτηκε τόσο πολύ έξω από τού νερά, ώστε έπεσε πάνω στα χόρτα. Ο Τρίχαρος τού πήρε τότε και τού έριξε πάλι στο νερό κ' εκείνο άρχισε πάλι να κολυπάη χαρούμενο.

Την άλλη μέρα, εκεί που περπατούσε ο Τρίχαρος, είδε ένα γεράκι που κυνηγούσε έναν κόρακα. Χτύπησε τότε εθύδης με τού τόξο του τού γεράκι και ο κόρακας πέταξε άφηνώντας ένα χαρούμενο κρόκ' σεν άέρα.

Πρός τού βράδυ έφτασε σ' ένα δάσος. Εκεί βρήκε έναν κοκκο πιασμένο σε μία παγίδα, τόν λυτήθηκε και τόν ελευτέρωσε...

Τέλος έφτασε και στο παλάτι τού πατέρα της Χρυσομαλλούσας και τόν παρουσίασαν άμέσως μπροστά της.

Έκείνη, όταν έμαθε τί ήχοισσε, τού ειπε: — Όρατε Τρίχαρο, πριν από μερικά μέρες μοήκεσε τού δαχτυλίδι μου μέσα στο ποτάμι. Τό δαχτυλίδι αυτό μου τού είχε δώσει η μητέρα μου η βασίλισσα προτού πεθάνη. Όρκιστήκα λοιπόν να

Άξίας να τήν γευθούν και Θεοί. Αδτή εινε η κακαβιά τών ψαράδων μας που δεν κοιόζονταν να τήν τρώνε καθμεριονας.

Και ο ψαράδες άδιαφορον έπίσης για τού άγρια γόρτα και δεν άνδιαφέρονταν γενικώς για τού λαχωνικά. Μπορούν να τρέφονται πάντα μόνο με ψάρια και να μη ζητήσουν ουτε κρέας, ουτε χορταράκι. Εινε οι μόνοι που δεν βαρουνόταν τού ψάρι. Στο ζήτημα αυτό της μονοτονίας της τροφής μοιάζουν με τους τοσάνηδες που τρέφονται συνεχώς με γάλα και τουλούμισιο τυρι, χωρίς να ειπουν μία στιγμή ότι τού εβραθέθηκαν.

Οι άλληνες τέλους τρώγων κυρίως τού φαγητό που βγάζει σε άφροντα ο τόπος ταν.

Οι κάτοικοι τών μερών που εινε άφθονο τού λάδι π. χ. όπως η Μάνη, η Κρήνη, η Κέρκυρα, η Μυτιλήνη, μαγειρευτον και τού κρέας άκομα με λάδι. Ο Μανιάτης πρόπει να βουτήξη τού ψωμι του στο λάδι για να αίσθανθ ή πως έφαγε. Στά μέρη που εινε άφθονα τού άμπελίου, ο κόσμος έχει βίσι τής τροφής τού τού κρασί. Ψωμί και κρασί άποτελεί για τόν Μαραθωνίτη, τόν Μαροκοπουλιώτη, τόν Κορωπιώτη, ιδεαδή τροφή! Και τού μικρά παιδιά που πηγαίουν σχολείο, άντι για γάλα, για καφέ ή για τούσι, θα πουν τού πρωί μία κούττα κρασί—συνήθως ζεστό—στο όποιον βουτούν άφθονο ψωμί.

Ο Άθηνάιος έγραψε τους Δειπνοσοφιστάς ένα όγκοδέστατο βιβλίο, για να μάς περιγράψη τί φαγητά έφραγον οι σύγχρονοι τού Λατινου και Έλληνες, και πώς τού έφραγον. Δεν θα βρεθί κάχα κανένας σύγχρονος Έλληνη να μάς πη τι τρώμε στην Ελλάδα και πώς τρώγαμε ...

Κ. ΦΑΛΤΑΪΤΣ

μνή παντρευτώ αν δεν μου φέρουν τού άγαπημένο μου δαχτυλίδι. Ο νέος έχαιρήθηκε τή βασιλοπούλα λυπημένος και πήγε στο δωμάτιο που τού είχαν τομάση στο καλάτι. Τό πρωί μία φωνή τόν έξύπνησε:

— Τρίχαρο! Τρίχαρο! Ο νέος σημάθηκε και κύταξε έξω αλλά δεν έβλεπε κανέναν. Έπειτα όμως έβανουσε τή φωνή. Τότε βγήκε έξω κ' άκολουθώντας τή φωνή που άκούγουν πάντα μπρός του, έφτασε στο ποτάμι. Εκεί είδε να βγαίνει άπ' τού νερά ένα ψάρι με τού δαχτυλίδι της βασιλοπούλας στο στόμα. Ήταν τού ψάρι πούχε ξαναρίξει στο νερό πριν από λίγες μέρες. Τό ψαράκι αυτό πήδησε στα πόδια του, ο Τρίχαρος πήρε τού δαχτυλίδι και ξαναπέταξε τού ψάρι μέσα στο νερό. Μία και δυό, έτριξε τότε στη Χρυσομαλλούσα.

Έκείνη έπήρε τού δαχτυλίδι, τόν κύταξε θλιβερά και τούπε: — Καλέ Τρίχαρο, δεν μπορώ να δεχτώ τή πρότασι τού άφέντη σου αν δεν με σώσης πρώτα από τήν όργη ενός κακού γίγαντα που με θέλει για γυναίκα του. Μονάχα έμα μου φέρης τού κεφάλι του θα σου πώ τού να!

Βασιλοπούλα μου, ειπε εκείνος, θα πάω να πολέμω με τού γίγαντα. Εμά με νικήση βέβαια, αλλά θά πεθάνω για χάρη τού βασιλιά μου, για να τού δώσω τόν άγαπώ, τόσο καλός εινε και τόσο ταριάζει για άντρας σου.

Ο Τρίχαρος ξεκίνησε για να συναντήση τού γίγαντα. Ύστερ' από λίγο είδε ότι ο δρόμος ήταν γεμάτος από κόκκαλα τών ανθρώπων που είχε σκοτώση ο θηριώδης αυτός άνθρώπος. Ο γίγαντας ήταν έαυλωμένος σε μία σκά. Όταν είδε τού νέο που προωρούσε με τού σπαθί στο χέρι, έμεινε κατακόκκινος άπ' τού θυμό του κ' άρραξε μία πέτρα για να τήν πετάξη επάνω του. Ή πέτρα ήταν τεράστια και θά τόν έσκόκιζε τόν καιμμένο τού Τρίχαρο, αν εκείνη τή στιγμή δεν όρμησε πάνω στο γίγαντα ένας κόρακας και δεν τούδινε δυό γερούς μυτιές στα μάτια. Ο γίγαντας έχασε τού φως του, άφθονο αίμα πλημμύρισε τού πρόσωπό του. Ο νέος έτρεξε τότε και τού έκοψε με τού σπαθι τού τού κεράλι και τού πήγε στη βασιλοπούλα.

Η Χρυσομαλλούσα τόν κύταξε και πάλι θλιβερά.

— Άχ! Τρίχαρο μου, τού ειπε. Δεν μπορώ να βρω έξω από τού σονορα τού βασιλείου τού πατέρα μου, αν δεν πιώ από τού μαυρο νερό της Μαύρης Βρύσης. Αν βρη χωρίς να πιώ άπ' αυτό τού νερό, θά πεθάνω. Εινε μία κατάρρα που έδωσε στη μητέρα μου μία κακή μάγισσα, όταν με είχε άκομη στην κοιλία της!

Ο νέος άκουσε τού λόγια της βασιλοπούλας, χωρίς να τού χάρση και ξεκίνησε άμέσως για να βρη τή Μαύρη Βρύση.

Ύστερα από όδρομο και όδρομο πούλαμε, έφτασε σ' ένα βουνό. Ξεπέφτε και άφρασε τού άλογό του να βροκήνη. Τοίχαν πη πως η σπηλιά μέσα στην όποια η Μαύρη Βρύση έβγαζε τού μαυρο της νερό, δεν ήταν μακριά άπ' εκεί. Άρχισε λοιπόν να έξετάξη εκεί γύρω, και σε λίγο είδε ένα βράχο κατάρμυνο. Ο βράχος αυτός είχε μία μεγάλη τρύπα άπ' τήν όποια έβγαине πυκνός και μαυρός καπνός. Στην τρύπα αυτή φύλαγε τού μαυρο νερό ένας φοικτός δράκοντας.

Τή στιγμή όμως εκείνη άκουσε μία φωνή να τόν φωνάζη με τού όνομά του. Έγύρισε τότε και είδε πάνω σ' ένα δέντρο τόν κοΐκο που είχε οσφή από τήν παγίδα. Ο κοΐκος έπήρε πάνω στο φτερό του τού μπουκαλί, έμπήκε μέσα στη μαύρη σπηλιά και σε λίγο ξαναγύρισε με τού μπουκαλί γεμάτο.

Ο νέος καβάλλοντας άμέσως σ' άλογό του κ' έγύρισε στο παλάτι της βασιλοπούλας. Εκείνη χάρηκε πολύ που τόν είδε και διάταξε να γίνοντε έτοιμασίες και τήν άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί του για τή χώρα τού βασιλιά που τή αγαπούσε.

Έκαναν πολλές μέρες στο όδρομο. Στη δεύτερη μέρα, εκεί που καθήσαν να ξεκουραστούν: η βασιλοπούλα έκύταξε σ' ένα μπαί τόν νέο και τού ειπε:

— Θα μπορούσες να σε κάμω βασιλιά, αν ήθελες, όρατε μου Τρίχαρο!

Έκείνος όμως τής άποκρίθηκε:

— Βασιλοπούλα μου, μη μου τού ξαναπής αυτό. Έγώ αγαπώ τόν άφέντη μου. Και θά ζήσης πώ εδτυχιωμένη κοντά του!

Επανάρχισαν τού ταξίδι τους κ' έφτασαν τέλος στο παλάτι τού βασιλιά. Σε λίγες μέρες έγγιναν οι γάμοι με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Ύστερα όμως άπ' τούς γάμους ο Τρίχαρος έφυγε κρυφά άπ' τού βασιλείου τού άφέντη του. Πού πήγε, ποτέ κανένας δεν έμαθε. Ούτε γιατί έφυγε ήξερε κανένας, εκτός άπ' τή Χρυσομαλλούσα πούχε καταλάβη πως ο νέος ήταν έρωτευμένος μαζί της και μίσησε για να μνή καταστρέψη τήν ευτυχία τού άφέντη του...

Μ. ΩΛΟΥ

