

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΙΕ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΙΟΣ

(Το διήγημα αυτό είναι έπι άνω τα αρχαιότερα λογοτεχνικά έργα που έχει να επιδείξει ή Γαλλική φιλολογία. Θα γραφθήκε περί το 1200. Ο συγγραφέας του ή Μπερνιέ, λίαν άγνωστος από και ποτε γεννήθηκε, άποσε έπίσης άγνωστο είναι και ούτε πέθανε. Το διήγημα αυτό είναι, στο ακρωτότεμο, ήμετεσο. Άλλα και αυτό ο Γάλλος άκομο, το έχουν μεταφράσει στο κερσό, για να μπορούν σήμερα να το καταλαβαίνουν όλοι. Μεταφράστηκε, στη μετάφραση, τη γλώσσα της εποχής, για να δία τη φη ή σου με τη χάρη και τη γρηγορία τοδ πρώτου του.)



ΖΟΥΣΕ μιά φορά ένας πλούσιος άρχοντας στην Άμπεβίλλη. Ο άρχοντας αυτός έφυγε από το σπίτι του, μαζί με τη γυναίκα και το παιδί του, έπειδή είχε στον τόπο του έθρόνου πλέον λοχυρούς από αυτόν, που ήθελε να τον άρανίσουν. Ξεκίνησε λοιπόν από την Άμπεβίλλη και πήγε στο Παρίσι. Έκει, έζησε ήσυχος. Τόν δέχθηκε κ' ή ίδιος ή βασιλιάς στο παλάτι του και τόν πήρε από καλό μάτι. Ο άρχοντας αυτός ήταν γλυκομίλητος και μυαλωμένος. Η γυναίκα του ήταν πάντα με το γέλιο στο στόμα, και ό γυιός του ήταν σοβαρός και προκομμένος στα γράμματα.

Στη γειτονιά που καθότανε, όλοι τόν άγαπούσαν, δέν τριμοσάνε, και πήγαιναν συχνά σπίτι του.

Έφτά χρόνια και πλέον έμεινε ό άρχοντας αυτός στο τρανό Παρίσι, δουλεύοντας τίμια και άγαθίζονταςά κλοήτη του. Κ' έτσι, καθώς ήταν άνθρωπος στοχαστικός και καλός πρματευτής, περνούσε μιά ζωή χαρισάμενη. Μά πάνω στα όχιά χρόνια, έλασε τη γυναίκα του, που του στάθηκε ενντράφισσα πιστή τριάντα χρόνων. Ο γυιός του έκλαψε τη μάνα του με απαραγκμό και άπελπισία. Ο πατέρας του τού έλεγε να ύπομένη και να μίν κάνη έτος.

Η μητέρα σου άπόθανε τώρα, τού έλεγε. Άς παρακαλέσουμε το Θεό να τη δεχτή κοντά του. Όλοι μας θα πεθάνουμε μιά μέρα. Είσαι νέο και όμορφο καλλήκαρι. Καιρός σου πειά να παντρευτής. Έγώ είμαι πολύ γέρος. Άν βρεθής καμιά καλή νύφη, θα σου δώσω όλο το βίος μου και την εύχη μου, κει θα σε παντρεύω. Πρέπει να φτιάξης δικό σου νοικοκυριό.

Την ίδια εποχή, ζούσανε στο Παρίσι τρεις ίπλοτες, τρία αδέρφια από μεγάλη και τρανή φαμειλιά, που κατάντησαν όμοις να μίν έχουν στον ήλιο μοίρα, έπειδή έβραλαν άνέγνωρα όλα τ' άγαθά τους—χαριόφια, δάση και ύποστατικά—για να στοιχηματίζουν στα κονταροχτυπήματα. Ο μεγαλύτερος από τους τρεις αυτούς άδελφούς ήταν χήρος και είχε μιά κόρη. Η κόρη αυτή είχε κληρονομιά από τη μητέρα της ένα σπίτι—άντίκρο στο σπίτι του πλούσιου άρχοντα—που το νοίκιαζε κ' έπερνε είκοσι λίρες το χρόνο.

Ο πλούσιος άρχοντας ζήτησε αυτή τη νέα από τόν πατέρα της και τους δικούς της, για να τη δώσει γυναίκα στο γυιό του, στον όποιο ύποσχέθηκε να δώσει όλη του την περιουσία.

Πραγματικά κάλεσε μάρτυρες και χάρισε, μπρός σ' αυτούς, όλο το βίος του στο γυιό του. Τού έδωσε, ότι είχε και δέν είχε, κ' έμεινε υπό φτωχός κ' άπ' το φτωχότερο ήλιανό. Δέν τού έμεινε ούτε ένα δηνάριο. Από τη στιγμή εκείνη ήταν ένα ύποχρυσό του γυιού του. Άν ήθελε εκείνος, τού έδινε να φάη. Άν δέν ήθελε, τόν άφηνε νηστικό. Όταν τελειώσε ή μεταγραφή, ό ίπλοτής έβραλε το χέρι του μέσ' στο χέρι τού γυιού τού άρχοντα—και οι δύο νέοι στεφανώθηκαν.

Αυό χρόνια πέρασαν από τότε. Ο άρχοντας ζούσε με το γυιό του και τη νύφη του. Το άντρογόνο έκανε κ' ένα παιδί, ένα άγοράκι χαριτωμένο. Στο μεταξύ, ό άρχοντας είχε καταλάβει πως έκανε άσχημα που έδωσε έτσι άστοχαστά όλο το βίος του στο γυιό του, κ' έμεινε φτωχός και γυμνός—γιατί κανείς στο σπίτι δέν τόν άγαπούσε πειά.

Πέρασαν κ' άλλα πολλά χρόνια κ' ό άρχοντας άρχισε να γρη- νή από τα γεράματα δέν μπορούσε πειά να περπατήσει χωρίς ραβδί. Ο γυιός του όμως δέν έβραλε πειά την ώρα πλείη να τόν νεκροφύληση, έπειδή τόν είχε βαρεθής πειά να τόν βλέπει σπίτι του. Η νύφη του, που ήταν κακά και περήφανη, έλεγε συχνά στον άντρα της:

- Άν μ' άγαπάς, άφέντη μου, δώσε άπ' το σπίτι τόν πατέρα σου. Όσο τόν βλέπω, ζωντανό μπροστά μου δέν μοι κάνει δρεξη να φάω. Όθλω να τόν δώξης.
- Θα σου κάνω το θέλημα, κυρά μου, της είπε μιά μέρα ό άντρας της.
- Τη φοβότανε τη γυναίκα του και δέν ήθελε να της εναντιώνεται. Πηγαίνει λοιπόν και βρίσκει τόν πατέρα του κ' έτσι τού μιλάει:
- Νά φύγης από το σπίτι μας, πατέρα. Δέν σε θέλουμε πειά... Δώδεκα χρόνους τώρα σε ταϊζουμε και σε ποτίζουμε. Πήγαινε τώρα

όπου θέλεις... Μά να μη μείνης πειά άλλο έδω.

Ο πατέρας του τόν άκουσε, και άρχισε να χύνη μαζα δάκρυα. — Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, γυιέ μου; Έκλαινε και θρη- νολογούσε ό γέρος άρχοντας. Δέν σβέσαι τόν πατέρα σου; Θέλεις να τόν πετάξης έξω από το σπίτι σου, στους πέντε δρόμους; Μά έγώ δέν σου ζητώ πολλά πράματα. Δέν σου ζητώ ούτε φωτιά, ούτε μεταξωτά παπλώματα, ούτε και χαλιά. Μά σου ζητώ μονάχα, μιά ψάθα και μιά γυνιά σ' αυτό έδω το σπίτι. Μή με πετάς στους δρόμους. Πε- σον καιρό θα ζήνω άκόμα! Οι μέρες μου εινε μετρημένες. Μήν τή κάνης αυτό, παιδί μου, γιατί θα σε παιδεύη σκληρά ό Θεός!...

— Άδικα χάνεις τα λόγια σου, πατέρα μου, τού είπε τότε ό γυιός του. Νά φύγης από το σπίτι μου, για να μίν πάθη ή γυναίκα μου από το κακό της.

— Μά πού θέλεις να πάω, παιδί μου; Και πώς θα ζήσω; — Νά πιάς κάτω στην πολιτεία. Εινε δέκα χιλιάδες άνθρωποι σαν και όνα που πινοχίζουν να βρούνε μιά δουλειά να βγάλουν τή ψωμί τους. Θα βρης πολλούς που θα σου δώσουν μιά—γυνιά στο σπίτι τους να κοιμηθής.

— Μά τί θέλεις να μου κάνουν οι ξένοι άνθρωποι, άφου με δώχνη το παιδί μου από το σπίτι του; Τι να μου κάνουν οι ξένοι, άφου έσύ δέν θέλεις να μου δώσεις ένα κομμάτι ξερό ψωμί.

— Δέν μπορώ να σου κάνω τίποτα, πατέρα. Δέν φταίω έγώ. Έτσι μου είπε ή γυναίκα μου. Δέν θέλει να σε βλέπη μπροστά της. Ο δυστυχισμένος ό πατέρας ουλλογιότηκε τότε πως άν έσκαλοκυ- θούσε να παρακαλή το γυιό του, θα έλασε ή καρδιά του από τόν δεινυτό τόν κόνο. Σηκώθηκε λοιπόν, με τραμμένα γόνατα κ' έκανε να φύγη.

— Άφου δέν με θέλεις πειά στο σπίτι σου, φύγιο, παιδί μου, και ό Θεός να συγχωρέσει τη μεγάλη αυτή άμαρτία σου. Σε παρακα- λώ όμως να μου δώσεις ένα φορέμα σου, γιατί έξω κείνος πολύ κρύο και τ' άπια μου ρεθχα έ- χουν κελιάσει.

— Δέν μπορώ να σου δώσω τίποτα, τού άπο- κριθήκε ό άκαρδός γέρος του.

— Κύνταξε τόν πατέρα σου, γλυκέ μου παι- δι; τρέμει σαν τού ψάρι από το κρύο. Μή μ' ά- φήσης έτσι... Άδωμο μου τουλάχιστο ένα άπό τα σκεπάσματα που έχεις για τ' άλιόφια σου να μη με πείνη το κρύο...

Τότε ό γυιός, που ήθελε να ξεφορτωθή το γέρο πατέρα του, είδε πως έπρεπε να τού δώσει, ότι τού ζητούσε, για να ήσυχάσει από δαύτον. Φονάει λοιπόν το γυιό του.

— Τι με θέλεις πατέρα; τόν ρώτησε ό νέος. — Σβες, παιδί μου, στο σταβλό, και, άν εινε άνοιχτός, πάρε από μέσα το σκεπάσμα που έχω ρίξει στο μαυρο μου και δώσε του στον παπού σου, για να μίν παγώσει από το κρύο.

Ο νέος, που είχε μεγάλη κρίση, άποκρίθηκε τού πατέρα του.

— Καλά. — Πάμε παπού. Ο παπούς άκόλουθησε τόν έγγονό του, που φαινότανε πολύ στενοχωρημένος. Όταν πήγαινε στο σταβλό, ό νέος, βρήκε το σκεπάσμα που τού είχε ό πατέρας του. Τό πήρε, τού έκοψε στα δύο με το μαχαίρι του κ' έδωσε το μισό στον παπού του. — Τι να τόν κάνω αυτό που μου έδωσες; τού είπε τότε ό παπούς του. Γιατί τού έκοψες στη μέση; Αυτό δέν με φτάνει ό σκεπαστό. Ο πατέρας σου είχε να μου δώσεις άλάκαιο το σκεπασμα. — Έγώ μονάχα το μισό θα σου δώσω. Σβες να κάνης τ' ά πρά- τονά σου στον πατέρα μου.

Ο άρχοντας πήγε τότε και βρήκε το γυιό του. — Γιατί, παιδί μου, δέν θέλεις ό γυιός σου να μου δώσει το σκε- πασμα που είπες; Σβρες τί έκανε; Τού έκοψε στη μέση. — Δέν έκανε καλά, είπε τότε ό πατέρας στο γυιό του. Πρέπει να δώσεις στον παπού σου όλο το σκεπασμα. Γιατί τού έκοψες στη μέση; — Τό έκοψα στη μέση, τού άποκρίθηκε ό γυιός του, για να σου δώσω το άλλο μισό έξω, όταν θα σε δώξω μιά μέρα από το σπίτι, όπω, πετάς τώρα έσύ τόν πατέρα σου...

Όταν ό πατέρας του άκουσε αυτά τα λόγια, άναστήναξε βαθεία, κατέλαβε τί άνο- μία ήταν έτοιμος να κάνη και είπε στον άρ- χοντα μ' άκαρδουμένα μάτια:

— Συχώρες με, πατέρα, για το κακό που ήθελα να σου κάνω. Με είχε στραβό- σει ό διάβολος. Τώρα όμως βλέπω πόσο ά- δικος φάνηκα. Μείνε στο σπίτι σου. Έσύ θα είσαι ό άφέντης μας έδω μέσα!...

Τό άφήγημα αυτό εινε ένα καλό μύθημα. Ποτέ ό άνθρωπος δέν πρέπει να κρημιά την τύχη του από τους άλλους, ούτε κ' άπ' αυτά τα παιδιά του, γιατί τότε θα πιά πολλά φαρμάκια και ή' άκούση πολλά κακά λόγια.



ΜΠΕΡΝΙΕ