

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΛΕ ΜΕΤΕΛ ΝΤ' ΟΥΒΙΛ (; -1656)

Ο ΤΕΤΡΑΠΕΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΗΣ



ΑΠΟΤΕ, ένας βασιλιάς, ούτε εγώ δεν ξέρω ποιά χώρας, εκεί που περπατούσε στην έσοχη, μεταμορφωμένος για να μην τον αναγνωρίσει κανείς, συνάντησε ένα χωρικό που έσκαβε το χωράφι του. Ο χωρικός αυτός ήταν πάνω από πενήντα χρονών.

— Όταν ο βασιλιάς τον είδε έτσι, τον πλησίασε και του είπε :

— Ο Θεός να σε φυλάει, άνθρωπε της γης.

— Να φυλάει και σένα, άρχοντα της γης, του αποκρίθηκε ο χωριάτης.

— Γιατί με λες άρχοντα της γης ; τον ρώτησε τότε ο βασιλιάς. Μήπως με γνωρίζεις ;

— Όχι, δεν σε ξέρω, του είπε ο χωρικός. (Μά τον είχε αναγνωρίσει. Δεν ήθελε όμως να του το δείξει, καταλαβαίνοντας πως ο βασιλιάς θα είχε λόγους για να γρονθιά μεταμορφωμένος.) Σε είπα όμως άρχοντα της γης, συνέχισε ο χωριάτης, επειδή ο άνθρωπος πρέπει να είναι άρχοντας της γης. Μήπως ο Θεός δεν έκανε τη γη για τον άνθρωπο ;

— Έπεσε πολύ χιόνι στα βουνά, είπε σε λίγο ο βασιλιάς βλέποντας τα κάτασπρα μαλλιά του χωριάτη.

— Εί ! μή ήτανε καιρός περὶ τοῦ αποκρίθηκε εκείνος.

— Ο βασιλιάς κατάλαβε πως είχε να κάνει μ' έξυπνο άνθρωπο, και τ. ὅ. ἔλεπε :

— Δουλεύεις πολύ, βλέπω. Κι' όμως είσαι περασμένος στα χρόνια.

— Τι να κάνω... Έχω να θρέψω και άλλους, μεταλλεύω από μένα.

— Πόσα βγάτεις τη μέρα ;

— Όσοι σόλδια.

— Και σου φτάνουν για να ζήσεις ;

— Αν μπορώ ἄς κάνω κι' άλλους, ψιθύρισε ο χωριάτης. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι τα λιγότερα ἀπ' αυτά που βγάζω μου χρειάζονται για να φάω...

— Έχεις λοιπόν και άλλα έξοδα ; ρώτησε ο βασιλιάς.

— Να σου εξηγήσω τι συμβαίνει. τ. ὅ. αποκρίθηκε ο χωρικός. Θέλω δυο σόλδια για να φάω ἐγώ και ἡ γυναίκα μου. Άλλα δυο θέλω κἄνθε μέρα για να ξεπληρώνω κάτι παλιὰ χρέη μου, δυο ἀκόμα δανείζω και τα δυο που μᾶς μένουν τα χάριζω.

— Δεν σε καταλαβαίνω τι θέλεις να πῆς.

— Ακουσέ με και θὰ καταλάβεις : Δυο σόλδια, καθώς σου είπα, θέλω για να φάω ἐγώ και ἡ γυναίκα μου. Άλλα δυο σόλδια θέλω για να ξεπληρώσω κάτι παλιὰ χρέη. Έχω δηλαδή τον πατέρα μου και την μητέρα μου, που είναι πολύ γέροι και δεν μπορούν πια να εργασθῶν. Πρέπει λοιπόν να τους θρέψω ἐγώ, όπως μ' ἔθρεφαν κι' ἐκείνοι όταν ἦμουν μικροί. Τα χρήματα που ξοδεύω τώρα γι' αυτούς, τους τα χρωστῶ. Τ' άλλα δυο που δανείζω, είναι ἐκείνα που ξοδεύω για τα παιδιά μου, τα ὅποια δεν μπορούν ἀκόμα να εργασθῶν. Παντρεύτηκα σε περασμένη ἡλικία βλέπεις, κι' αυτό τα παιδιά μου είναι πολύ μικρά. Έλπίζω όμως να μου ξεπληρώσουν το χρέος τους όταν θὰ μεγαλώσουν και δεν θὰ μπορῶ πια να ἐργάζομαι—ὅπως ἐγώ ξεπληρώνω σήμερα το χρέος μου ἀπέναντι των γονικῶν μου.

— Όσο για τα ὑπόλοιπα δύο, που σου είπα ότι τα χάριζω, τα δίνω για τὸ φαί των δυο θυγατέρων που είχε ἡ γυναίκα μου ἀπὸ τὸν πρώτο γάμο της... Αὐτὰ τα λεπτά δεν θὰ τα πάρω ποτέ πίσω... Τι μπορείς να πάρω ἀπὸ δυο κορίτσια ; Όταν θὰ μεγαλώσουν, θὰ παντρευθῶν, θὰ φτιάξουν δικὸ τους σπίτι και θὰ με λημονήσουν ἐμένα... Αὐτὰ έχει ἡ ἑσθ'. Θὰ μὴ πῆς τώρα τι ἤθελα να πάρω μὰ γυναίκα με δυο κορίτσια... Εί ! ἀφοῦ τὴν ἀγαποῦσα, τι μπορούσα να κάνω !...

— Ο βασιλιάς εὐρίσκει μεγάλη εὐχαρίστηση ἀκούοντας τὸν έξυπνο ἀπὸ και καλοκαρδῶ χωριάτη να μιλάει. Ήτανε βέβαιος πως ἂν ἔφτανε σ' ὅλη τὴν αὐλή του, δεν θὰ βάραινε ἄνθρωπο τόσο σοφὸ και έξυπνο.

— Χάρηκα πολύ γιὰ τὴν γνωριμία σου, φίλε μου, του ἔλεπε. μὰ σου ἀπαγορεύω να πῆς ; σὲ ἄλλοι ἀπὸ μὲν ἔλεπες σήμερα, ἐκτός ἂν ἔμαι κι' ἐγὼ μπροστὰ... Κιτᾶξέ με καλά στὸ πρόσωπο—ἐξακολουθῆσε πλησιάζοντας τὸ πρόσωπο του κοντὰ στὸ χωριάτη—και, ἂν δὲν τὸ δῆς μπροστὰ σου, μὰ μην ἐπαναλάβῃς σὲ κανένα ἀπὸ μὲν που ἔλεπε. Εἰδμή—ἀλλοίμονο και τρεσαλλοίμονο σου !...

— Ο χωριάτης τοῦ ἔδωσε τὴν ὑπόσχεσή του ότι δεν θὰ ξαναπῆ σὲ κανένα τὴν ἱστορία που τοῦ διηγήθηκε, και ὁ βασιλιάς γύρισε στὴν πόλη, βέβαιος ότι ὁ

χωρικός θὰ κρατούσε τὸ μυστικό.

Τὴν ἄλλη μέρα, ὁ βασιλιάς μᾶζεψε ὄλους τοὺς σοφοὺς και τοὺς δασκάλους τῆς αὐλῆς του και τοὺς εἶπε ότι γνώρισε ἕνα χωριάτη, τὸσον έξυπνο, που μπορούσε να τοὺς βάλῃ ὄλους κάτω στὴ γνώση και στὴ σοφία. Ὑστερα τοὺς διηγήθηκε τὴν ἱστορία που τοῦ εἶχε πῆ ὁ χωριάτης, χωρίς βέβαια να τοὺς ἐξηγήσῃ τὴ σημασία της. Τους εἶπε μονάχα πως ὁ χωριάτης αὐτὸς κέρδιζε ὄχτω σόλδια τὴν ἡμέρα, ἀπὸ τὰ ὅποια δυο ξοδεύει για να φάει αὐτὸς και ἡ γυναίκα του, δυο ἔδινε για να ξεπληρώσῃ ἕνα παλιὸ χρέος του, ἄλλα δυο δάνειζε και τὰ ὑπόλοιπα τὰ χάριζε. Τὶ ἐννοοῦσε μ' αὐτὸ ὁ χωριάτης ; Αὐτὸ ἀκριβῶς ζήτησε ὁ βασιλιάς ἀπὸ τοὺς σοφοὺς και τοὺς δασκάλους που τοὺς θαύμαζε ὄλος ὁ κόσμος για τὴ μεγάλη τους σοφία.

Τους ἔδωσε λοιπόν τρεῖς μέρες διορία για να τοῦ ἀπαντήσουν. Ἄν, μέσα σὲ τρεῖς μέρες, δὲν τοῦ ἔφεραν τὴν ἐξήγησιν που περιέμενε ἀπὸ αὐτούς, θὰ τοὺς ἐδιώχνε ἀπὸ τὴν αὐλή του ὡς ἀγράμματος και ἀμαυλούς !...

Φαντάζεστε τώρα τὴν ταραχὴ και τὴν σύγχυση των σοφῶν και των δασκάλων !...

Τοῦ κάκου ἔσπαζαν τὸ κεφάλι τους να βρῶντε τι ἤθελε να πῆ ὁ χωριάτης όταν ἔλεγε πως ἄλλα χρήματα ἐπέστρεφε, ἄλλα δάνειζε κι' ἄλλα χάριζε. Ἔπεισαν ὄλοι σὲ βαθεῖα συλλογῇ, κατέβασαν κάτω ὄλους τοὺς τόμους που ἔκλειναν τὴ σοφία των λαῶν και των αἰώνων—μὰ δὲν μπορούσαν να βρῶντε τίποτα !... Κόντευαν να τρελαθοῦν ἀπὸ τὴν ἀπελπισία τους ! Ἀκούσε ἐκεῖ ! να μην μπορούν, αὐτοὶ οἱ σπουδὴ γινόμενοι να καταλάβουν τὰ λόγια ἐνὸς ἀγράμματος χωριάτη !

Τέλος, ἀπεφάσισαν ναφύσουν τὴν ντροπὴ κατὰ μέρος, να ψάξουν να βρῶντε αὐτὸν τὸν χωριάτη και τὴν παρακαλέσουν να τους πῆ τὴν σημασία των λόγων του, για να τὴν ποῦνε κι' ἐκείνοι στὸ βασιλῆα, και να μὴ χάσουν τὴ μεγάλη θέση και τὸ μεγάλο μισθὸ που εἶχανε στὴν αὐλή.

Καί, πρώτα-πρώτα, φρόντισαν να μάθουν κατὰ που εἶχε τραβῆσει ὁ βασιλιάς, τὴν ἡμέρα που γνωφίστηκε μ' αὐτὸν τὸν ἀναθεματισμένον τὸν χωριάτη.

Όταν τὸ ἔμαθαν αὐτὸ, τραβῆσαν πρὸς τὰ ἐκεῖ, ρωτώντας ὄλους τοὺς χωριάτες που ἔβλεπαν μπροστὰ τους μήπως εἶχε κουβεντιάσει κανένας ἀπὸ αὐτούς μετὸ βασιλῆα.

Τέλος, βρῆκανε ἐκείνον που ζητούσαν.

Ὁ ἔξυπνος χωριάτης δὲν τοὺς τὸ ἔκρυψε πως εἶχε πράγματι κουβεντιάσει μετὸ βασιλῆα. Μὰ όταν οἱ σοφοὶ τὸν ρώτησαν τι τοῦ εἶπε, ἐκείνος ἀρνῆθηκε να τοὺς ἀπαντήσῃ, λέγοντας πως ὁ βασιλιάς τοῦ τὸ εἶχε ἀπαγορεύσει αὐτὸ. Τοῦ κάκου οἱ σοφοὶ τοῦ ἔταξαν ἕνα σωρὸ δῶρα και ἀγαθὰ, ἂν θὰ τοὺς ἔλεγε τι ἐννοοῦσε μετὰ τ' ἀκατανόητα λόγια του. Ὁ ἔξυπνος χωριάτης, δὲν τοὺς εἶπε τίποτα, ξέροντας ότι μόλις θὰ μάθαιναν ἐκείνο που ζητούσαν, θὰ λημονοῦσαν ἀμέσως τὶς ὑποσχέσεις τους. Και δὲν εἶχε ἄδικο, ὁ ἔξυπνος χωριάτης !...

Εἶδαν και ἀπόειδαν οἱ σοφοὶ, καταλάβαν ότι μετὰ λόγια μοναχὰ και μετὰ ὑποσχέσεις δὲν θὰ κατάφεραν τὸν χωριάτη να μιλήσῃ. Γι' αὐτὸν λοιπόν ἀμέσως στὴν πολιτεία, φροφῶθησαν μετὰ χρυσὰ νομίσματα και κατόπιν πῆγαν και ξαναβρῆκανε τὸ χωρικό μετὰ γεμάτες τὶς τσέπες... Όταν ὁ χωριάτης τοὺς εἶδε να φτάνουν μετὰ νομίσματα, όταν εἶδε να λήμουν μπροστὰ του τὰ χρυσὰ βασιλικά νομίσματα, λυθῆκανε ἀμέσως ὁ γλαστοῦδης του και ἐξήγησε στοὺς σοφοὺς και στοὺς δασκάλους τι ἐννοοῦσε μ' ἐκείνα τὰ λόγια που δὲν μπορούσαν να τὰ καταλάβουν... Τὸ χρυσόφι, βλέπετε, κάνει τὸν ἄνθρωπο να μὴ λογαριάζῃ οὔτε τὶς βασιλικὲς διαταγές !...

Οἱ σοφοὶ γύριαν τότε, καταχρυσούμενοι, στὸ παλάτι, χωρίς να τοὺς κατέχῃ πια ὁ φόβος μήπως χάσουν τὴ θέση και τὸ μισθὸ τους. Ἐκείνη ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα τελειοῦσε ἡ προθεσμία που τοὺς εἶχε τᾶξῃ ὁ βασιλιάς. Καί, τὴν ὁριωμένη ὥρα, ξαναμαζεύτηκαν ὄλοι στὴ μεγάλη αὐθουσα του παλατιοῦ και ἔδωσαν ἀπὸ βασιλῆα τὴ λύση του αἰνίγματος—περῆσανοι για τὴ μεγάλη σοφία τους !...

Όταν ὁ βασιλιάς ἀκουσε τοὺς σοφοὺς του να τοῦ δίνουν σωστὴ ἀπάντηση, ἔμεινε μ' ἀνοιχτὸ τὸ στόμα ἀπὸ τὴν κατάπληξή του. Τους ἤξερε καλά, και τοῦ ἦταν ἀδύνατο να παραδεχτῇ πως βρῆκανε μόνοι τους τὴν ἐξήγησιν τῆς ἱστορίας του χωριάτη !...

Ἄμεσως ὑποκλίθηκαν πρὸς ὁ χωριάτης θὰ εἶχε προδοῖσει τὸ μυστικό του. Καί ὁ βασιλιάς τρελῶς ἀπὸ τὸ θυμὸ του, ἔστειλε μερικὸς στρατιώτες του να



Όταν τοὺς εἶδε να φτάνουν μετὰ νομίσματα...



τόν πιάσουν.

“Υστερ’ από λίγο, ο χωριάτης έμπαινε, χαρούμενος και γελαστός, στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού, χωρίς να βγάλη στην πόρτα τα λασπωμένα τούκαρά του.

— Γιατί δεν κράτησες τό λόγο που μου έδωσες; τόν ρώτησε άμέσως ο βασιλιάς.

— Πώς δέν τόν κράτησα, πολυχρονημένε μου βασιλιχά, του άποκρίθηκε ο χωριάτης, χαμογελάοντας πονηρά. “Έκανα ό,τι μου είπες...”

— Μά έγώ σου είχα άπαγορεύσει να πής σε κανένα τήν εξήγηση τής ιστορίας που μου είχες διηγηθεί. Έσύ όμως έκασες και τήν είπες στους σοφούς μου. Γιατί τό έκανες αυτό; Πώς τόλμησες ν’ άφηρήσες τή διαταγή μου;

— Η άλήθεια βέβαια βασιλιχά μου, εινε ότι φανερώσα τό μυστικό στά... τούβλα αυτά που ήρθανε και με βρήκανε στό χωριό. Είχα όμως διαταγή από σένα να τό κάνω!

— Τι; άνερόνησε κατάπληκτος ο βασιλιχάς. Σου έδωσα έγώ διαταγή να φανερώσεις τό μυστικό; Όνειρεύεσαι ξυπνητός μου φαίνεται. Έκτός άν τρελλάθηκες...

— Ούτε τό ένα συμβαίνει, βασιλιχά μου, ούτε και τό άλλο. Δώσε μονάχα, σε παρακαλώ, λίγη προσοχή σ’ αυτά που θα σου πώ.

— Λέγε, σε άκούω.

— Θυμάσαι καλά τι μου είχες πεί τότε; Να μήν πώ σε κανένα τίποτα, άν δέν είσαι και ώ μπροστά. Όταν λοιπόν ήρθαν αυτοί οι κουτόμυαλοι και με βρήκανε, για πρώτη φορά, μόνοι τους, δέν τους είπα τίποτα, γιατί τέτοια διαταγή μου είχες δώσει. Ύστερα όμως από λίγο τους βλέπω νάχωνται κρατώντας στα χέρια τους τό πρόσωπό σου...

— Τι έκανε λέει! ρώτησε κατάπληκτος ο βασιλιχάς.

— Τι λέω... όχι μονάχα ένα πρόσωπό σου—μά πενήντα, εκατό!

— Θα διατάξω να σε κρεμάσουν! βροντοφώνησε ο βασιλιχάς. Τολμά; να με κοροϊδέσης;

— Πούος σε κοροϊδέσει, βασιλιχά μου! Μου έδειξαν ένα σορό νομόματα, που είχαν άπάνω τήν εικόνα σου “Ε! είπα τότε από μέσα μου, άφου ό βασιλιχάς εινε παρών, μπροδύ να μιλήσω και να τους φανερώσω τό μυστικό. Τέτοια διαταγή μου έχει δώσει. Και τους τά είπα όλα, βασιλιχά μου. Τι φταίω τώρα έγώ;

“Ο βασιλιάς γέλασε άπ’ τήν καρδιά του με τήν έξυπνάδα του πονηρού χωριάτη και τόν πήρε κοντά του, στό παλάτι, συμβουλευτάρα και Πρωθυπουργού του, για να του δινή τή σοφή γνώμη του και να τόν διασκεδάξη με τις έξυπνες κοινότητες του...”

ΔΕ ΜΕΤΕΛ ΝΤ’ ΟΥΒΙΑ

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΔΙΚΗ

Στις Ήνωμένες Πολιτείες τής Αμερικής θ’ άρχίση σε λίγες μέρες μιá δική μοναδική στά δικαστικά χρονικά τό κόσμου.

Ίδου περί τίνος πρόκειται άκριβώς. Τις τελευταίες μέρες του παρελθόντος Οκτωβρίου έγινε ή θανατική εκτέλεση, ενός διασήμου κακούργου, του Τέντ Στίντον.

Στήν εκτέλεση αυτή παρευρίσκοντο και δύο χειρουργοί, άπ’ τους καλύτερους τής πόλεως, μοναδικοί στις μεταμοσχεύσεις και θαυμαστοί του Βορονώφ.

Μόλις λοιπόν έθανάτωθη δι’ ήλεκτροπληξίας ο Τέντ Στίντον και έκανε να πάη ή καρδιά του, οι δύο χειρουργοί, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συνηνοηθή με τήν διεύθυνση των φυλακών, ώρμησαν με τά χειρουργικά εργαλεία τους, έκοψαν τους άδένες του νεκρού και τους μεταμόσχευσαν σε κάποιον γέρο εκατομμυριούχο, κυριολεκτικώς ξανηλιμένο άπ’ τά γηραιά.

Η έγχείρηση επέτυχε στην έντέλεια και έπειτα από λίγο, ο γέρο εκατομμυριούχος, άρχισε ν’ άναχτή νεανικάς δυνάμεις και σφύριος! Σε λίγες μέρες είχε ξανανιώσει κατά πολλά χρόνια!

“Αλλά ήταν μοιραίο να μή χαρούν τήν επιτυχία τους αυτή ούτε οι χειρουργοί ούτε ο γηραιός εκατομμυριούχος.

Η οικογένεια του Τέντ Στίντον μεταβίβασε τα παραλάβη τό πτώμα του θανατοθέντος κακούργου, άντελήθη τόν άκρωτηριασμό που του είχαν κάμει οι χειρουργοί και επέδωσαν άγωγών έναντιόν του γέρο εκατομμυριούχου, των χειρουργών, του διεθνινοτού τής φυλακής, τόν δεσμοφυλάκον, τού δήμιου, και άκόμη έναντιόν του κυβερνήτου τής Πολιτείας, όπου έγινε ή εκτέλεσις.

Αιά τής άγωγής των οι συγγενείς του Στίντον δέν ζήτησύν μόνον άποζημίωσι, ψυχική όδύνη κτλ. κτλ. για τόν έξευτελισμό και τόν άκρωτηριασμό που έγινε στόν νεκρό συγγενή τους. Ζήτησύν επί πλέον, να πάρουν πίσω τους άδένες του Στίντον. Να τις κόψουν δηλαδή από τόν ξανανιωμένο γέρο εκατομμυριούχο και να τις κολλήσουν και πάλιν στό πτώμα του κακούργου!...

Τι άπορροί θα βγάλη τό δικαστήριο επί τής υπόθεσις αυτής; Θα δεχθ ή τήν άγωγή; Θα διατάξη να επιστραφούν οι άδένες στόν νεκρό κακούργο; Ίδου τό ζήτημα, ίδου ή άπορία!...

ΤΙ ΕΚΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΣΟΦΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ



— ‘Ο έρωτας εινε μιá γλυκειά σταλαγματιά, τήν όποία έρριξε ο Θεός άπ’ τόν ουρανό στό μικρό ποτήρι τής ζωής, για να μετριάση τήν πικρότητα του.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο όρχιτέκτον του Σήμαντος, ο Θεός στην ψυχή για ν’ άνεβή ως τόν ουρανό.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.

-- ‘Ο έρωτας εινε ο καθρόφτης τής ψυχής.



ΡΩΜΑΙΟΣ