

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΙΝΦΑΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ



Μι' άλληθνη ιστορία πού μοιάζει με παραμύθι. Τε συνεικίσσε ενός μικρού βασιλέως και μιās μικροσκοπικής πριγκιπέσας. Λουδοβίκος 15ος τής Γαλλίας και 'Αννα Μαρία Βικτωρία. 'Η πρεσβεία του δούκε ντέ Σαιν Σιμόν. 'Η Ινφάντα Μαργαρίτα στην αυλή τής Γαλλίας. 'Εορτές και πανηγύρεις. 'Ο θάνατος του 'Αντιβασιλέως. 'Ο πευ ό δευς τών Βευρβώνων διώχνει τή μικρούλα Ινφάντα. 'Ο θυμός του βασιλέως τής 'Ισπανίας. 'Η άπογοήτευση τής μικρής μνηστής κ.τ.λ.

Ζούσε μία φορά κ' ένα καιρό στην 'Ισπανία μία μικρούλα πριγκιπέσσα τριών χρόνων πού ήταν κόρη ενός μεγάλου βασιλιά. Τόν ίδιο καιρό ζούσε και στο γειτονικό βασίλειο τής Γαλλίας ένας μικρός βασιλέας τής Γαλλίας, άποφάσισε να του τή δώσει για σύζυγο. 'Ο δούξ τής 'Ορλεάνης, πού ήταν αντιβασιλέως τής Γαλλίας, μέχρι τής ενηλικίωσης του μικρού βασιλέως άκουσε με ικανοποίηση τίς σχετικές προτάσεις πού του έγιναν, γιατί έβλεπε ότι μ' αυτό το γάμο θα έξαφαλιζόταν συγχρόνως ή ησυχία μέσ' στη Γαλλία κατά τή διάκριση τής αντιβασιλείας του και ή ειρήνη μεταξύ τών δύο γειτονικών χωρών.

'Ετσι ή μικρούλα πριγκιπέσσα έφυγε από τους γονείς της και από τήν πατρίδα της για όδηγηθή στο βασίλειο, του οποίου θά γινόταν, όταν μεγάλανε, σύζυγος και για ν' ανατραφεί σύμφωνα με τήν εθιμοτυπία τής αυλής τής Γαλλίας, στην όποια θά βασίλευε μία μέρα. Μία κοινή εθιμοτυπία φαινόταν πως έμελλε να ένόση τήν τύχη τών δύο μικρών βασιλόπουλων, όταν, έξαινα, ένα κακό πνεύμα βάλλθηκε να διαλύση τους παιδικούς αυτούς άρραβώνες, ακριβώς κατά τήν εποχή πού έπρόκειτο να γίνουν αυτοί έπισημοι. Αυτό τό κακό πνεύμα ήταν ένας Γάλλος πρίγκηπ, ό οποίος όταν ό αντιβασιλέως τής Γαλλίας δούξ τής 'Ορλεάνης πέθανε έξαινα, ανέλαβε αυτός τή θέσι του. 'Εκείνο τον καιρό ό μικρός βασιλέως τής Γαλλίας άρρώσθησε βαρεια και λίγο έλειπε να θοκοπήσει στο μοσαίο. Φοβούμενος λοιπόν ό πρίγκηπ αντιβασιλέως μήπως ό νεαρός βασιλέως πεθάνη, πριν άκόμα άποκτήσει διάδοχο και μη θέλοντας να περιέλθη έτσι ό θρόνος τής Γαλλίας σε πριγκιπα οίκου έχθρικού προς τον δικό του, άποφάσισε να παντρεύη τό γρηγορώτερο τό νεαρό του κώριο με μία πριγκιπέσσα ένθλια πού να μπορεί να γίνη μητέρα. 'Ετσι, άκούοντας μόνο τή φωνή τής υπεργραφείας του και τής φιλοδοξίας του, έανάστειλε τή μικρούλα Ισπανίδα πριγκιπέσσα στο βασίλειο πατρίδα της, άνηρώντας τήν όργη του και με κίνδυνο να τον κινή να κηρύξη τον πόλεμο κατά τής Γαλλίας. 'Επειτα βιάστηκε να παντρεύη τό μικρό βασίλειο του, με μία πριγκιπέσσα πολύ μεγαλύτερα του στην ηλικία, με τήν όποια άπόκτησε πολλά παιδιά!...



'Η 'Ινφάντα Βικτωρία (Έργο του Μπέλ)

'Ολ' αυτά πού σας διηγήθηκα παραπάνω δεν είναι παραμύθι... Θα μπορούσε βέβαια να ήταν και παραμύθι, μία και γίνεται λόγος για ένα μικρό βασιλόπουλο και μία μικρή βασιλοπούλα και για ένα κακό πνεύμα πού τά χαλάει όλα τήν τελευταία στιγμή... Είναι μ' άλληθνη ιστορία, εινε ή άπλη αφήγησις ενός χαριτωμένου συνοικισίου πού λίγο έλειπε να πραγματοποιηθή κάποτε μεταξύ τής μικρής 'Ινφάντας τής 'Ισπανίας, 'Αννας-Μαρίας-Βικτωρίας και του μικρού Λουδοβίκου 15ου, αυτού του νεαρού βασιλέως, ό οποίος, από ηλικίας πέντε χρόνων, έφερε άπανο στις εανθές μπουκλες του τό στέμμα τής Γαλλίας, τό ωραιότερο στέμμα του κόσμου...

Όταν ό μέγας βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκος 14ος πεθάνοντας άφησε τό θρόνο του στο μικρό του έγγονο, ό οποίος λόγω τής ηλικίας του δε μπορούσε να βασίλευση, εκηρύχθη στη Γαλλία ή αντιβασιλεία, τήν όποια, σύμφωνα με τό νόμο, ανέλαβε ό δούξ τής 'Ορλεάνης, θεός και εδάδελφος του άποθανόντος βασιλέως. Αυτός ήταν ό πριγκηπ πού κατά τό 1721, δέχτηκε, όπως είπαμε παραπάνω, με μεγάλη ευχαρίστηση τή πρόταση πού του έκανε ό βασιλέως τής 'Ισπανίας περι συνοικισίου μεταξύ του μικρού βασιλέως και τής κόρης του. 'Ο δούξ τής 'Ορλεάνης έβλεπε ότι μ' αυτό τό γάμο θα ικανοποιούντο συγχρόνως τόσο τά προσωπικά του συμφέροντα όσο και τά συμφέροντα τής Γαλλίας.



Βασιλέως τής 'Ισπανίας ήταν τότε ό Φίλιππος ός, ό οποίος πριν τρεπθί με τό στέμμα τής 'Ισπανίας, τό όποιο του κληρονόμησε ό θεός του Κάρολος ΙΙ, ήταν Γάλλος και ονομαζόταν δούξ του 'Ανζού. 'Ο Φίλιππος V, άκολούθωντας τή συμβουλή του πάππου

του Λουδοβίκου 14ου, είχε γίνει ένας καλός 'Ισπανός, χωρίς όμως να πάγη να θυμάται ότι είχε γεννηθή Γάλλος. Γι' αυτό δε μπορούσε να όνειρευθή καλύτερη τύχη για τήν κόρη του από τό θρόνο τής Γαλλίας.

'Ετσι άποφασίστηκε ό γάμος της με τό Λουδοβίκο 15ο, του οποίου με δυσκολία καθάρσθαι να πάρουν τή συγκατάθεση, γιατί ό μικρός βασιλέως ένδιαφερόταν τότε περισσότερο για τά παιχνίδια του παρά για τό γάμο του... 'Ο δούξ ντέ Σαιν-Σιμόν, ό περίφημος συγγραφέας, φίλος στενός του αντιβασιλέως, έξελήγη να πάη στην 'Ισπανία για να ζητήση έπισημως τή μικρούλα 'Ινφάντα Βικτωρία-έκ μέρους του βασιλέως του. 'Ο βασιλέως αυτός πρέβει, συνοδευόμενος από έκλεκτή ακολουθία, έφθασε στη Μαδρίτη, με όλη τή μεγαλοπρέπεια πού άπαιτούσε ή περίστασις. 'Ο βασιλέως και ή βασίλισσα τής 'Ισπανίας του έκαναν τήν πιο κολακευτική ύποδοχή και έτσι ό δούξ ντέ Σαιν-Σιμόν έφερε επί πέραις τήν άποστολή του με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο και για τους δύο βασιλείς. Πρέπει να διαβήσθαι κανείς τά 'Απομνημονεύματα του Σαιν Σιμόν, στα όποια αναφέρονται όλες ή λεπτομέρειες του συνοικισίου αυτού. 'Ο Σαιν Σιμόν γράφει για τή μικρούλα 'Ινφάντα ότι ήταν γοητευτική, έξυπνη και χαριτωμένη. 'Όταν έπρόκειτο να ύπογραφή τό συμβόλαιο του γάμου της, τό ύπέγραψε με τον πιο χαριτωμένο τρόπο του κόσμου, βοηθούμενη από τή βασίλισσα τή μητέρα της, ή όποια τής κρατούσε λίγο τό χέρι.

Κατά τό τέλος του 1721, όλα ήταν έτοιμα για τή άναχώρηση τής μικρούλας 'Ινφάντας για τή Γαλλία. 'Από τήν ημέρα πού είχε άποφασισθή ό γάμος της, οι συγγενείς της, και οι γονείς τής άκόμα, της έφέρνοντο σάν να ήταν ήδη βασίλισσα τής Γαλλίας. Γι' αυτό μάλιστα κατά τήν ημέρα τής άναχωρήσεώς της, οι γονείς της θέλησαν, σύμφωνα με τήν εθιμοτυπία, να τή συνοδεύσουν ως τό προαίτιο των άνακτόρων, με ή μεγάλη συγκίνησης πού τους κατείχε δεν τους τό έπέτρεψε.

'Ετσι, ή μικρούλα 'Ινφάντα έφυγε συνοδευόμενη από μία δούκισσα, από πολλές κυρίες της τιμής και από άρκετους άξιωματικούς. Στη νήσο των Φασιανών άνέμενε τήν πριγκιπέσσα, σταλείνη εκ μέρους του βασιλέως τής Γαλλίας, μία λαμπρή ακολουθία για να τήν παραλάβη και να τήν όδηγήση σ' αυτόν. 'Εκεί, ή μικρούλα 'Ινφάντα άναγκάστηκε με δάκρυα στα μάτια ν' άποχωρισθή από τήν Ισπανίδα μεγάλη δούκισσα, ή όποια τή συνόδευε. Για να τή καθυποχάσουν, τής προσέφεραν παιχνίδια και γλυκίσματα.

'Ο Λουδοβίκος 15ος και ή 'Αννα-Μαρία-Βικτωρία συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Μπουργκ-λα-Ρέν, όπου ό νεαρός βασιλέως είχε πάει για να τήν προύπανθήση. 'Ο ίδιος άνοιξε τήν πόρτα του άμαξίου τής μικρής άρραβωναστικιάς του και τήν έδέχτηκε στην άγκαλιά του. 'Επειτα, αφού ή Βικτωρία δέχτηκε τό όβρι των πριγκηπων τής Γαλλίας, οι όποιοι άκολουθούσαν τό βασίλειο, έξακολούθησε τό ταξείδι της για τό Παρισι, όπου έπρόκειτο να τής γίνη έπισημος ύποδοχή. 'Όταν, τέλος, ή πομπή έφθασε στο Παρισι, ό βασιλέως ό ίδιος τή όδήγησε στα διαμερίσματα του άνακτόρου του Λούβρου, πού είχαν έτοιμάση ειδικώς γι' αυτή.

'Η εορτές πού έδόθηκαν προς τιμήν τής μελλούσης βασιλείσεως τής Γαλλίας, άρχισαν τό ίδιο βράδυ τής άφιξεώς της με πυροτεχνήματα και φωταγχογισεις και έξακολούθησαν επί πολλές ημέρες. Στις 12 Φεβρουαρίου έγινε και έπισημη λειτουργία στο ναό τής Παναγίας των Παρισίων.

'Η μικρούλα 'Ινφάντα άρχισε να ύποδέχεται τό νέο της ρόλο τής μελλούσης βασιλείσεως με μία έξιοσημειωτή έντολεια. Τό πρόσωπό της είχε πάει με πρόσηρη σοβαρότητα και έφέρτερο προς τίς άλλες πριγκηπέσες τής ηλικίας της ως προς παιδιά. 'Ηταν καταγοητευμένη με τήν τύχη της, όπως άποδεικνύουν ή παρακάτω έπιστολή της, τίς όποιες έστειλε προς τή μητέρα της, βασίλισσα τής 'Ισπανίας.

'Ο βασιλέως, ό σύζυγός μου, ευχαριστεί πολύ εσάς και τό μπαμπά για τά ένδοξοισώδη αίσθηματα πού έχετε γι' αυτόν... Σας αγαπά κ' αυτός πολύ... Τό ειπε μπροστά μου και χάρηκα έξαιρετικά γι' αυτό, γιατί ιωώωω για τον αγαπημένο μου πατέρα και τήν αγαπημένη μου μαμά τήν



