

ΔΙΑΔΕΧΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ Φ.Ρ. ΜΠΟΥΤΕ



Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ



— Δέν τις έτελειώσατε λοιπόν ακόμη αυτές τις τρομερές ιστορίες σας περί ύπνωτισμού και αυθυποβολής;... ρώτησεν μ' ένα νευρικό γέλιο ή ώραία κόμησσα Λάουρα ντέ Ρομπερτέ, τους προσκεκλημένους της. 'Ήσαν συγκεντρωμένοι εκεί στο κομψό σαλονάκι της ο δόκτωρ Λανσελό, ο δημοσιογράφος Λιβρύ, ο σοφός Ντορέ και ο πλοίαρχος 'Αλέν και συζητούσαν, μετά το δείπνο, γιά διάφορα φαινόμενα ύπνωτισμού και αυθυποβολής.

Στά κάπως πειραχτικά λόγια της κομήσσης, οι τέσσερες άνδρες σταμάτησαν άμβως την όμιλία τους γιά να μη την δυσαρεστήσουν περισσότερο.

'Ήταν όλοι τρελλά έρωτευμένοι μαζί της κ' επειδή ή ώραία κόμησσα ήξερε τό αίσθημά τους αυτό, έφερνότανε και στους τέσσερες με καλωσύνη και αγάπη, χωρίς να δείχνη την προτίμησή της σε κανένα.

'Ο γέρος σοφός Ντορέ έστριφογύριζε αδιάκοπα τά μικρά μάτια του πίσω από τά μεγάλα τζάμια τών γυαλιών του και προσπαθούσε να μη χάνη την πιδ παραμικρή κίνησι του χαριτωμένου και φειδωτού κορμού της κομήσσης, ενώ ο δημοσιογράφος Λιβρύ και ο παχύσαρκος πλοίαρχος 'Αλέν θαυμάζανε σιωπηλά τά πλούσια και σγουρά μαλλιά της, τ' άμυδαλωτά μάτια και τό γλυκύτατο πρόσωπό της, πού έμοιαζε με πρόσωπο αρχαίας θεάς. Μονάχα ο δόκτωρ Λανσελό την έβλεπε αυτό τό βράδυ με κάποια μυστική περιέργεια, σάν να ήθελε να έξιχνιάση την ψυχική κατάστασι της. Είχε να διή την κόμησσα τρείς δλόκληρους μήνες και τώρα πού την ξανάβλεπε θυμότανε πιδ ζωηρά τόν δυστυχισμένο φίλο του ποιητή Ζοέ Φερνόλ, πού είχε αυτοκτονήση πιδ δύο μηνών... 'Η έφημερίδες είχαν γράψει τότε ότι ο νεαρός ποιητής ήταν νευρασθενικός και ότι αυτοκτόνησε έξ αιτίας της άρρώστειας του αυτής, μα ο δόκτωρ Λανσελό, πού ήταν ο πιδ εγκάρδιος φίλος του δυστυχισμένου αυτού παιδιού, ήξερε, μονάχα αυτός, την άληθινή αιτία της αυτοκτονίας του...

'Ο Ζοέ Φερνόλ άγαπούσε παράφορα την ώραία κόμησσα ντέ Ρομπερτέ. Είχε ψυχή πολύ λεπτή και ευαίσθητη ο νεαρός ποιητής και ή κόμησσα την άγαπούσε κ' αυτή, με τό δικό της όμως τρόπο. Συνηθισμένη από τά νεανικά της χρόνια να βλέπη τους άνδρες να την υπηρετούν και να την ύπακούουν τυφλά, φερνότανε στην άγαπημένο της με τρόπους ύπερήφανους πού τσάκιζαν την ποιητική του καρδιά.

Εκείνος ήταν μελαγχολικός, εκείνη ύπεροπτική... Εκείνος ήταν ζηλότυπος, εκείνη φιλάρεσκη... Κ' έτσι, σε μία κρίσι άπελπίσας ο Ζοέ αυτοκτόνησε.

'Ο δόκτωρ Λανσελό ήταν ο μόνος πού ήξερε την πραγματική αιτία της αυτοκτονίας του φίλου του και γι' αυτό ήταν ο μόνος πού κατάλαβε γιατί ή κόμησσα θέλησε να διακοπή ή συζήτησις γιά τά διάφορα πνευματιστικά φαινόμενα πού φέρνουν σ' έπικοινωνία τους ζωντανούς με τους πεθαμένους, και ήταν έτοιμος, από ευγένεια και καλωσύνη ν' αλλάξη πρώτος αυτός θέμα όμιλίας, όταν έξαφνα άντέχησε ή βαρεία φωνή του πλοίαρχου 'Αλέν :

— Φοβάσαστε μήπως τά φαντάσματα κόμησσα ;

'Η κόμησσα εκάρφωσε τά γεμάτα από κάποιον έξαφνικό τρόμο μάτια της στο παχύσαρκο πρόσωπο του πλοίαρχου κ' έβγαλε μία παραχρηστική κραυγή. Τά βλέφαρά της έκλεισαν άπότομα, ένας στεναγμός φούσκωσε τό στήθος της κ' έπεσε άναίσθητη στην άγκαλιά του Λανσελό, πού πρόφθασε να τρέξη κοντά της.

Ξαφνιασμένοι και σαστισμένοι οι προσκαλεσμένοι της την μεταφέρανε στο δωμάτιό της και την έξάπλωσαν στο κρεβάτι της, όπου ο Λανσελό της έδωσε να μυριστή αϊθέρα.

'Υστερα από λίγες στιγμές ή κόμησσα άνοιξε πάλι τά ώραία άμυδαλωτά μάτια της, στα όποια ήταν χαραγμένη βαθειά μία άόριστη λύπη και ψιθύρισε :

— Με συγχωρείτε, φίλοι μου, γιά την άδυναμία μου... Μα δέν ξέρετε τί φοβερή άγωνία νοιώθω κάθε νύχτα, έδώ και δυό μήνες... 'Ο πλοίαρχος 'Αλέν, χωρίς να τό θέλη βέβαια, μου έκανε πολύ κακό άπόψε με τά λόγια πού ειπε...

'Ο παχύσαρκος 'Αλέν, καταλυπημένος γιά την άδεισιότητα του, της έζήτησε συγγνώμη μ' ένα σωρό δικαιολογίες, ενώ ο δόκτωρ Λανσελό, πού στο μυαλό του πέρασε σάν άστραπή μι κ βιαστική σκέψη, την ρώτησε :

— Είπατε, κόμησσα, πώς νοιώθετε κάποια άγωνία κάθε νύχτα έδώ και δυό μήνες ;

'Η κόμησσα του έρριξε ένα βλέμμα ίκετευτικό :

— Ναι, γιατρέ μου, του ειπε θλιβερά, έδώ και δυό μήνες... 'Από τότε πού σκοτώθηκε ο Ζοέ...

— 'Ο Ζοέ Φερνόλ, φώναξαν μαζί έκπληκτοι ο δημοσιογράφος Λιβρύ και ο σοφός Ντορέ.

— Ναι, ο Ζοέ Φερνόλ, άποκρίθηκε ή κόμησσα με φωνή πού έτρεμε κάπως, ο καλός φίλος όλων μας, πού τόν έχάσαμε τόσο ξαφνικά... 'Ο Ζοέ Φερνόλ πού...

Στάθηκε έξαφνα διστακτική και ύστερα συνέχισε παρακλητικά :

— 'Αλλά, φίλοι μου, είμαι έξαντλημένη και μιá μικρή άνάπαυσι θα μου έκανε καλό... Συγχωρήστε μιá δυστυχιμένη... Λυπάμαι πολύ δέν μπορώ άπόψε ν' απολαύσω τη συντροφιά σας... τά βλέφαρά μου κλείνουν... Σεις, γιατρέ, μείνετε μόνο κοντά μου, μπορεί να σας χρειαστώ...

'Ο Λιβρύ, ο Ντορέ και ο 'Αλέν, άποφύ την καληνυχτίσανε και της ευχήθηκαν περαστικά, έφυγαν διακριτικά από τό μέγαρο, ενώ ο Λανσελό έμεινε μόνος πλάι στο προσκέφαλο της κομήσσης, ή όποια του ψιθύρισε :

— Καλέ μου φίλε, θέλησα να μείνουμε μόνοι, γιατί μονάχα σε σας θα έχω τό θάρος να όμολογήσω τη φοβερή άμαρτία πού με βαρύνει... 'Ο Ζοέ πέθανε έξ αιτίας μου !... Αυτό ίσως να τό ξέρετε σεις, γιατί ήταν ο πιδ καλός σας φίλος και δέν σας έκρυβε τίποτα...

Τά μάτια του Λανσελό λάμπανε από λύπη και ειπε ζωηρά, θωπεύοντας τά σγουρά μαλλιά της κομήσσης.

— Τό ξέρω κόμησσα. 'Αλλά δέν βλέπω γιατί να σας βαρύνη μιá άμαρτία πού έκάνετε χωρίς να τό θέλετε... 'Ο κακόμοιρος ο Ζοέ σκοτώθηκε γιατί τό μυαλό του ήταν παιδικό ακόμη και νόμιζε πως δέν τόν αγαπάτε.

— Ναι, γιατρέ, αυτή ειπε ή πικρή αλήθεια... 'Αλλά αισθάνομαι σήμερα την άνάγκη να σας διηγηθώ μερικά πράγματα πού δέν τά ξέρετε και πού θα σας έξηγησουν γιατί από τότε πού πέθανε ο Ζοέ δέν βρισκω ήσυχια τις νύχτες...

— Σας άκούω, κόμησσα, μιλήστε έλεύθερα... 'Ενας γιατρός ειπε ο πιδ καλός έξομολογητής.

'Η ώραία κόμησσα, χλωμή κάπως από την άγωνία πού της έβασάνιζε τη μνήμη, άρχισε τότε την έξομολόγησι της με φωνή στην όποια κυριαρχούσε κάποια πικρία :

— 'Ο Ζοέ Φερνόλ μ' άγαπούσε ίσως περισσότερο άπ' όσο έπρεπε. Τόν άγαπούσα κ' έγώ πολύ μα όχι με τόν τρόπο πού ποθοΰσε τό άτυχο αυτό παιδί... 'Ήταν πολύ ζηλιάρης, ενώ έγώ ήμουν πολύ φιλάρεσκη... 'Ηθελε να μη ζω παρά γι' αυτόν μονάχα, ενώ έγώ ζωσα γιά όλους εκείνους πού μ' έθαύμαζαν... Μου άρεσε πάντα να είμαι έξαιρετικά όμορφη και να τραβάω όλων τά βλέμματα. Αυτό τόν έδαιμόνιζε και τόν έκανε να χύνη πικρά δάκρυα...

...Δέν θέλω να σας κρύψω, καλέ μου φίλε, πως είχα μιá



Του είπα με ψυχρότητα κι' αδιαφορία...

